



R.K. PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD

Parochie magazine

jun, jul en aug. 2021
15 aug. Maria Tenhemelopneming

Spuigat

Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend

Bereikbaarheid pastores Nicolaaskerk 0299 - 42 38 63



- *Aanvragen doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen:*
Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 – 46 84 70 43 en/of e-mail: marcelaonl@gmail.com
- Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 – 27 40 23 68 en/of
e-mail: mariuszmomot.haarlem@gmail.com
- Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92 en/of e-mail: m.kaaijk@chello.nl
- Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Bestuur R.K. Parochie Maria, Moeder van God (Samenwerking van oorspronkelijke parochies zie achterzijde)

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	
Vacant	Vicevoorzitter	
Anita Bonnet	Secretaris	Westbeemster
Hans Karels	Penningmeester	Purmerend
Frank de Wit	Bestuurslid	Oosthuizen
Marja van Dam	Bestuurslid	De Rijp
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	

Colofon

40e Jaargang nr. 9 Oplage 1.300

Spuigat is een uitgave van de R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend.
Deze verschijnt 9x per jaar voor de eerste zondag van de nieuwe maand.
Dit echter met uitzondering van de maanden: januari, juli en augustus.

Redactie en opmaak: Douwe ter Mull.

Redactieadres Spuigat: Spuigat@live.nl of postvak Nicolaaskerk

Druk: Drukkersteam R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

Bezorging en/of klachten: Irene Rutte
maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur

Telefoon: 06 – 53 46 20 50



Uiterste inleverdatum kopij voor de maand sept. moet op
dinsdag 17 augustus 2021 op het redactieadres liggen.

inhoud

Spuigat jun., jul. en aug. 2021

Pagina 2	Algemeen
Pagina 3	Inhoud Spuigat juni, juli en augustus
Pagina 4	Redactie
Pagina 5	Gebed
Pagina 6 en 7	Pastoraal woord van diaken Jack Noë / Caritas
Pagina 8 t/m 12	Liturgische kalender
Pagina 12 en 13	Maria Tenhemelopneming
Pagina 13	Oproep hoofdbezorger Spuigat De Gors
Pagina 14	Bericht vanuit bestuur Maria Moeder van God
Pagina 15	MIVA (Missie Verkeersmiddelenactie)
Pagina 16 en 17	Achter de schermen team Kerk-Tv
Pagina 18 en 19	Paus Johannes Paulus II
Pagina 20 en 21	De zomer van nabij / Oproep leden Pauluskoor
Pagina 22	Bouwen aan Banja Luka
Pagina 23	Kinderpagina
Pagina 24	Aanvraag misintenties
Pagina 25	Misintenties
Pagina 26 t/m 28	Weekendrooster juni/augustus
Pagina 29	Diverse vieringen
Pagina 30	Algemeen
Pagina 31	Colofon

Samen op weg



*Wie is die derde, die steeds naast jou meegaat?
Wanneer ik tel, zijn alleen jij en ik hier samen
maar als ik uitkijk op de witte weg
dan is er steeds een ander die naast jou meegaat
vaag, gehuld in bruin gewaad, met kap.
Is het een man, een vrouw, ik weet het niet.
Wie is dat toch daar naast jou, daar opzij?*

T.S. Eliot, The Wast Land, r. 359 e.v. (1922)

Op weg gaan is nooit verkeerd!

Beste parochianen,



Voor u heeft u het laatste Spuigat van dit seizoen 2020/2021. Wij gaan er even tussenuit.

Als redactie hoop ik dat het blad qua artikelen aan uw verwachting heeft voldaan en dat het toch een mooie aanvulling was daar wij maar met een beperkt aantal parochianen ter kerke konden gaan.

We zitten nog steeds vast aan die voor ons zo vervelende coronaregels. Evenals vorig jaar hebben wij als parochiegemeenschap weinig samen kunnen vieren.

Maar 'gelukkig' gaan wij weer heel langzaam terug naar het 'oude normaal'.

Persoonlijk hoop ik dat dit ook voor het kerkbezoek gaat gelden, want we hebben elkaar wel moeten missen door deze pandemie.

Ik kijk weer uit naar een 'volle' Nicolaaskerk, het samen vieren dit met een volledig koor in de koorbanken, dat de activiteiten weer kunnen worden opgestart en dat wij elkaar weer kunnen aanspreken na de viering onder het genot van een kopje koffie. Want ook dat gebeuren is zo belangrijk, de sociale contacten onderling, weten wat er leeft en hoe het met je mede parochiaan gaat.

Maar goed we blijven naar die horizon kijken en mogen hopen dat de zon steeds hoger aan de hemel mag gaan staan op weg naar het voor ons 'normale' leven.

Het eerstvolgende Spuigat kunt u verwachten in week 35 van 30 augustus / 3 september.

Namens alle Spuigat vrijwilligers en drukkers wens ik u een mooie maar vooral een gezonde zomertijd toe.

Douwe ter Mull redactie Spuigat.





Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven
om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen,
om met elkaar te delen van onze rijkdom.

Geef dat wij dit
in deze onzekere tijden
niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegelijkertijd bidden wij
help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen
en er te zijn voor elkaar
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht.
de boventoon gaat voeren.

Dat wij niet vergeten
dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen.

*U hebt ons
aan elkaar
gegeven*

Dat wij weten,
dat U bij ons bent
ons draagt.
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.

Amen.

Guus Froberg

Pastoraal woord



Geloofsgenoten, meimaand 2021 geeft ons iets meer van het maatschappelijk leven terug. Ten tijde van dit schrijven worden er meer maatregelen getroffen om naar normaliteit terug te keren.

De meest kwetsbare groepen van mensen zijn gevaccineerd en we mogen elkaar wat meer fysiek nabij zijn. En wat hebben we dat nodig en gemist, een warme hand, een omhelzing of kus misschien!

We zijn als mensheid op de feiten gedrukt en voor de zoveelste keer laat het leven zien dat we voorzichtig met elkaar om moeten gaan, en met

alles wat we om ons heen weten. In het bijzonder moeder aarde.

Tegelijkertijd zien we ook dat met een gemeenschappelijke inspanning er antwoorden mogelijk zijn. De aan ons geschonken wetenschap kan het leven verder brengen. Het geeft geloof dat er ook voor moeder aarde en de volgende generaties mogelijkheden liggen om het leven zinvol door te brengen.

Paus Franciscus heeft de afgelopen jaren over veel thema's zijn, licht doen schijnen en ook gewaarschuwd dat wetenschap voor het welzijn van de mensen moet worden ingezet. Zijn inzet voor de kwetsbaarste onder ons is bekend en gewaardeerd. De uitputting van moeder aarde heeft zijn voortdurende aandacht.

Een paus om blij van te worden, je mag het zelfs met hem ook oneens zijn, maar vooral bij elkaar blijven. Net als de paus is het van belang dat we blijven begrijpen en voelen dat we een internationale gemeenschap van christenen, met katholieke signatuur zijn. Die verbondenheid over alle grenzen heen, die `zondags hetzelfde evangelie lezen, bidden en zingen. De zondag als dag voor elkaar.

Die internationale verbondenheid zien we gelukkig ook in de eigen parochiegemeenschap, Nederland is een veelkleurige en diverse samenleving en gaat haar toekomst tegemoet, ik heb daar vertrouwen in. Dat vertrouwen is gebaseerd op mijn eigen opvoeding en levensgeschiedenis, vanuit Bijbels principe dat we een positief bewustzijn en geestelijke leven kunnen hebben. Een heilig boek dat ons doet leven en leven blijft geven, voor mij een dogma.

Als wandelaar door het leven heb ik ook het gebed een toegevoegde plek kunnen geven. Op de verschillende looproutes door Hoorn e.o. even mediteren en één of meerdere gebeden opzeggen, kijkend over het IJsselmeer aan de ene kant en de weilanden aan de andere kant,

een wees gegroet Maria.

En ik doe het zonder woorden, deze klinken in mijn hoofd en ziel, en zoeken de stilte. In God geest geborgen en leven, zo voelt het dan even aan.

Volgens mij gaan we een mooie zomer tegemoet, en dat wens ik u allen toe, evenals Gods zegen.

Jack Noë-pastor

Parochiële Caritas doet mee aan de Actie **"Vakantietasjes 2021"**



Al enkele jaren ondersteunt Caritas de Actie Vakantietasjes van de Diaconie Protestantse Gemeente Purmerend (Kerk in Actie) en ook dit jaar doen we mee met een bijdrage in geld en goederen.

We gaan ervoor om per gezin met kinderen dat ondersteuning krijgt via de Voedselbank één rugzakje met vakantiepret samen te stellen.

In de benodigde 45 rugzakjes komen o.a.

knutselspullen en spelletjes voor het hele gezin.

De gevulde tasjes worden vanaf vrijdag 9 juli bij de start van de zomervakantie uitgereikt.

Door de coronacrisis is vorig jaar gekozen voor een andere aanpak.

Die aanpak blijft in 2021 hetzelfde. De gelovigen van de deelnemende kerken vullen dus niet zelf de tasjes, maar kunnen wel een financiële bijdrage leveren.

Op NL34ABNA 0231352611 t.n.v.

Parochiële Caritas Instelling Polderland'
onder vermelding van Vakantietasjes.

Van het bijeengebrachte geld worden in overleg met de Voedselbank de rugzakjes gevuld.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Geloven is, zo leert Petrus,
vasthouden aan God, ook in zwaar weer.*





Liturgische kalender 2021, Bjaar:

Zondag 6 juni 2021

Sacramentsdag

Een maaltijd als verbond

1e lezing: Ex. 24,3-8

2e lezing: Heb. 9, 11-15

Evangelie: Mc. 14,12-16.22-26

Pesáchmaaltijd: Jezus staat op het punt zijn leven te geven. Zijn leven geven is de meest ultieme vorm van geven, is alles geven. Jezus spreekt het zegengebed uit over het brood en verwijst naar het gebroken worden van zijn lichaam. Over de beker spreekt Hij het dankgebed uit, reikt die aan en duidt hem als verbond. Jezus viert eucharistie als verbondssluiting. Hij vernieuwt het verbond dat al bestond tussen God en het volk Israël, en wel met zijn eigen lichaam. Als teken hiervan breekt Jezus het brood dat zijn lichaam is en schenkt Hij de beker wijn als zijn vergoten bloed.

Zondag 13 juni 2021

11e zondag door het jaar

Het kleine begin

1e lezing: Ez. 17, 22-24

2e lezing: 2 Kor. 5,6-10

Evangelie: Mc. 4,26-34

Wie goed om zich heen kijkt, kan al iets van het komende koninkrijk zien, maar verwacht geen indrukwekkende tekenen. De nadruk ligt in de gelijkenis op het onooglijke. God zorgt niet alleen voor het wonder van de groei, maar ook voor onvoorstelbare bloei. De Heer kiest het kleine, het mosterdzaadje, het twijgje, om daaruit zijn rijk te bouwen. In vergelijking met de wereldlijke koninkrijken lijkt het nu niets voor te stellen, maar het zaadje/twijgje zal uitgroeien tot een gigantische boom, een wereldomvattend rijk. Zo zal Gods rijk zijn: een rijk waarin mensen leven in gerechtigheid en vrede.

Zondag 20 juni 2021

12e zondag door het jaar

Slapen en wakker worden

1e lezing: Job. 38, 1,8-11

2e lezing: 2 Kor. 5, 14-17

Evangelie: Mc. 4,35-41

Vaderdag

De lezing uit Job en passages uit Psalm 107 vormen een opening voor het verstaan van de evangelietekst over de storm op het meer. Het is God die de woeste krachten van de zee beheerst en het gelovige volk bevrijdt uit de greep van de angst. Zo is het ook met de storm op het meer. In het pikkedonker breekt de stormwind los. Te midden van dit dreigende natuurgeweld ligt Jezus te slapen. Verontrust maken de leerlingen Jezus wakker. Het werkwoord voor 'wakker maken' komen we in de evangeliën tegen voor de opwekking van Jezus uit het graf. Dan wordt Jezus wakker. Nu wordt een versterkte vorm van 'wakker

maken' gebruikt. De verwijzingen naar Jezus' opstanding zijn onmiskenbaar.

Zondag 27 juni 2021
13e zondag door het jaar

1e lezing: Wijsh. 1,13-15; 2, 23-24
2e lezing: Kor 8. 7.9.13.1
Evangelie: Mc. 5,21-43

Met vertrouwen

Vertrouwen hebben, dat is waar het ten diepste om draait. Het is niet verkeerd om het Griekse woord pistis (meestal vertaald met 'geloof') op bepaalde plaatsen weer te geven met 'vertrouwen'. Want is vertrouwen hebben niet het meest wezenlijke in het geloof? De vertaling 'geloof' suggereert misschien zoiets als 'aannemen op gezag van een ander', terwijl dat aspect vaak niet of maar zeer beperkt aan de orde is. De vrouw die zolang al gebukt ging onder haar ziekte liet zich door niets en niemand afschrikken. Ze kon een nieuw leven beginnen omdat ze de moed had tot een gedurfde stap. Vertrouwen was haar redding.

Zondag 4 juli 2021
14e zondag door het jaar

1e lezing: Ez2. 2-5
2e lezing: Kor. 12, 7-10
Evangelie: Mc. 6, 1-6

Onwetendheid

Jezus trekt van dorp naar dorp om zijn boodschap te verkondigen. Hij krijgt wel te maken met tegenstanders. Maar het volk stroomt toe om naar Hem te luisteren. Dan besluit Jezus naar Nazaret te gaan waar zijn familie woont. Hij geeft onderricht in de synagoge en de inwoners van Nazaret zijn verbaasd over wat ze uit de mond van 'die timmerman' horen. Ze merken dat er veel wijsheid in zijn onderricht zit, maar die komt niet als zodanig bij hen over. Dat heeft Hij niet van zichzelf, hoor je hen denken. De mensen die Hem het beste kennen, keren zich tegen Hem. Hun onwetendheid wordt beschreven als een vorm van ongelof. Waar het geloof ontbreekt, is geen plaats voor het wonder van genezing.

Zondag 11 juli 2021
15e zondag door het jaar

1e lezing: Am. 7, 12-15
2e lezing: Ef. 1, 3-14
Evangelie: Mc. 6,7-14

Uitgezonden

Na de 'roeping' en de 'aanstelling' als college van 'twaalf' vertelt Marcus van de 'zending' van deze twaalf. Ze worden niet geroepen en aangesteld om bij afwezigheid van Jezus op de tent te passen, maar 'uitgezonden'. Twee aan twee, zoals Jezus de eersten ook twee aan twee riep. Misschien speelt hierin oud recht mee: dat er twee getuigen nodig zijn als bewijs. Maar vooral het broederlijke, het 'samen' wordt onderstreept. Ze mogen geen volle reistas meenemen. Het gaat om

hun zending. Ze gaan niet voor eigen belang op pad. Zelfs voor onderdak 'moeten' ze van de gastvrijheid van mensen uitgaan. Daardoor ontstaat er ruimte voor een andere levensoriëntatie, een andere levensstijl.

Zondag 18 juli 2021
16e zondag door het jaar

1e lezing: Jer. 23, 1-6
2e lezing: Ef. 2, 13-18
Evangelie: Mc. 6, 30-34

Schape(n) zonder herder ?

De leerlingen zijn door Jezus uitgezonden zonder bagage. Ze mochten wel een stok meenemen, zoals een herder en koning (zie Psalm 23,4). Nu keren ze bij Jezus terug (sunagein). Ze worden door Jezus uitgenodigd om naar een eenzame plaats te gaan. Rust is hun daar niet vergund. Jezus ziet de mensen en laat zich raken door deze 'schape(n) zonder herder'. Ooit vroeg Mozes de Heer om een leider, zodat de samenkomst (synagoge) niet zal zijn als 'schape(n) die geen herder hebben' (Numeri 27,17). Het antwoord van de Heer op deze vraag is Jozua. Jozua, dat wordt in het Grieks 'Jezus'. 'Schape(n) zonder herder' vinden hun ware herder in Jezus, die voor hen een leraar is en hun te eten geeft.

Zondag 25 juli 2021
17e zondag door het jaar

1e lezing: 2 Kon. 4, 42-44
2e lezing: Ef. 4, 1-6
Evangelie: Joh. 6, 1-15

Gerstebroodjes

Johannes geeft in zijn versie van het verhaal van het broodwonder twee hints die een directe verbinding leggen met het broodwonder van Elisa (2 Koningen 4). Hij vermeldt dat het vlak voor Pesach is (Johannes 6,4), zoals ook de eerstelingen van de oogst bij Elisa duiden op Pesach. Bovendien gaat het in beide verhalen over gerstebrood. Een jongen brengt gerstebrood en visjes zoals de man gerstebrood en korenaren bij Elisa brengt. Met het broodwonder vlak voor Pasen laat Jezus (net als Elisa) iets ongehoords gebeuren: er komt al vóór het feest een overvloed aan voedsel vrij. Dit is een signaal van het heil dat Jezus brengt. Mensen worden verzadigd en er blijft over: ze krijgen geen karige restjes van de oude oogst, maar van de gerst, de nieuwe oogst. Ze vieren een nieuwe overvloed terwijl Pesach nog moet komen.

Zondag 1 augustus 2021
18e zondag door het jaar

1e lezing: Ex. 16,2-4.12-15
2e lezing: Ef. 4,17.20-24
Evangelie: Joh. 6,24-35

Verlangen

Vijf zondagen lang lezen we uit het evangelie van Johannes, waarin gesproken wordt over brood, honger en dorst, eten en drinken. Dat

begon vorige week met het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Vandaag het vervolg: de toespraak van Jezus over honger hebben en dorst hebben, maar honger en dorst waarnaar? Vandaag willen we stilstaan bij het religieuze verlangen dat in veel mensen leeft.

Zondag 8 augustus 2021
19e zondag door het jaar

1e lezing: 1 Kon. 19,4-8
2e lezing: Ef. 4,30-5,2
Evangelie: Joh. 6,41-51

Brood dat eeuwig leven geeft

Brood – is er iets alledaagser dan dat? We eten het elke dag, bij het **ontbijt, als lunch en wellicht ook als iets extra's bij de warme maaltijd.** Waar koopt u uw dagelijks brood? Bij de warme bakker of in de supermarkt? En wat betaalt u ervoor? Sommige soorten brood zijn best prijzig. Maar vandaag krijgen we gratis brood! Het is trouwens niet zomaar brood. God geeft het ons, vanuit de hemel. Het is Jezus zelf, zijn eigen Zoon. Hij is het brood dat leven geeft, eeuwig leven. Maar wat betekent dat eigenlijk: eeuwig leven?

Zondag 15 augustus 2021
20e zondag door het jaar

1e lezing: Apok.11,19a;12,1-6a.10b
2e lezing: 1 kor. 15,20-26
Evangelie: Lc.1,39-56

Psalm 45 Maria Tenhemelopneming

Op het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus wordt na **de lezing uit de Openbaring van Johannes een 'liefdeslied' (volgens het opschrift in de Nieuwe Bijbel Vertaling) gezongen. Volgens Kees Waayman zijn we in deze psalm te gast op een bruiloft: 'Een koning en een prinses treden in het huwelijk. We zijn getuige van het moment waarop bruidegom en bruid elkaar ontmoeten. Dat gebeurt in het paleis van de koning. Daar wacht hij zijn bruid op. Dit plechtige moment wordt opgeluisterd door een lied, voorgedragen door een hofdichter. Waarschijnlijk was deze dichter een wijze leraar aan het hof. Want hij spreekt de bruidegom en de bruid belerend toe.'**

Zondag 22 augustus 2021
21e zondag door het jaar

1e lezing: Joz. 24,1-2a.15-17.18b
2e lezing: Ef. 5,21-32
Evangelie: Joh. 6,60-69

Hernieuwde keuze

In onze westerse samenleving is het migratievraagstuk een belangrijk probleem. Veel mensen verlaten hun land om veiligheids- of om economische redenen en hopen elders een veilige haven te vinden. In dat andere land wordt van hen verwacht wordt dat zij zich aanpassen aan de heersende waarden en normen. Maar hoe doe je dat zonder je identiteit te verloochenen? Ook op het gebied van geloof en kerkverbondenheid lijkt sprake van migratie. Veel mensen om ons

heen lijken op 'landverlaters' of 'landverhuizers'. Maar laten wij alles achter? Kunnen we komen tot een hernieuwde keuze, een verdiept geloof?

*Zondag 29 augustus 2021
22e zondag door het jaar*

1e lezing: Deut. 4,1-2.6-8
2e lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27
Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23

Wandelen met God

Wetten, geboden, regels, afspraken, richtlijnen – ieder van ons komt er in het alledaagse leven mee in aanraking. Oorspronkelijk zijn al deze afspraken en activiteiten erop gericht onze menselijke communicatie mogelijk te maken en de onderlinge omgang met elkaar te bevorderen. Helaas bereiken ze niet allemaal hun doel en soms verkeren ze in hun tegendeel. Dat is soms ook het geval waar het gaat om onze godsdienstige bezigheden. Op dit terrein kan het tot diepgaande en ingrijpende conflicten komen, al was het maar omdat we er meestal met hart en ziel in betrokken zijn.

15 augustus Maria Tenhemelopneming



Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen.

Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest. De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de

Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis.

Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'. Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslapping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de

hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard. In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

Overgenomen van: <http://www.mariatenhemelopneming.nl/>

Voor viering zie dienstenrooster maand augustus pagina 28

* * * * *

Attentie, attentie,

Wij zijn dringend op zoek naar een hoofdbezorg(st)er parochieblad Spuigat voor de wijk De Gors in Purmerend !!!

De bezorging van ons parochieblad Spuigat wordt in de diverse wijken van Purmerend gecoördineerd door de zogenaamde 'hoofdbezorg(st)ers'. Zij zorgen ervoor dat de pakketten met parochiebladen bij de bezorg(st)ers terecht komen.

Om de nu ontstane vacature te kunnen invullen, zouden wij het op prijs stellen als u zich opgeeft als hoofdbezorg(st)er voor
de wijk 'De Gors' in Purmerend.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met: Mevr. Irene Rutte

op maandag t/m vrijdag

tussen 18:00 en 19:00 uur

op telefoonnummer: 06 - 53 46 20 50 of

via e-mail: spuigat@live.nl

Alvast bedankt voor uw (hopelijk) positieve reactie op onze oproep.

De redactie

* * * * *



Vanuit het Bestuur MMvG



Zomerooster

Bijna zomer! Oké, het duurt nog even maar we zijn hard op weg. Dat betekent ook dat we net als vorig jaar het zomerooster gaan instellen. U weet wellicht dat het onmogelijk blijkt in de zomer het vieringenrooster in de gehele parochie sluitend te krijgen. Daarom zal er net als vorig jaar in de parochiegemeenschappen van Oosthuizen, Landsmeer, Westbeemster, De Rijp en Schermerhorn niet élké week een viering plaatsvinden, maar óm de week. Jammer, maar het is niet anders. In de Nicolaaskerk wordt wel elke zondag een eucharistieviering gehouden.

Omdat wij als bestuur vinden dat kerkbezoek voor iedereen mogelijk moet zijn, wordt er voor de zondagen dat er geen viering in een kerk is, vervoer geregeld naar Purmerend.

Kerkgebouwen geloofsgemeenschappen

Al vaker heeft u kunnen lezen dat wij bezig zijn oplossingen te vinden voor de kerkgebouwen van onze geloofsgemeenschappen die niet rendabel zijn.

De Gemeente Beemster heeft voor o.a. de dorpskern Westbeemster nieuwe plannen gemaakt. Het kerkgebouw maakt deel uit van deze plannen. Samen met de dorpsgemeenschap wordt besloten welke opties de beste zijn en hoe het kerkgebouw daarin past.

Aan het kerkgebouw van De Rijp wordt groot onderhoud verricht en in Landsmeer wordt binnenkort het plan voor de verkoop/verhuur van de Schaapskooi openbaar gemaakt. Plannen om het kerkgebouw van Schermerhorn een andere bestemming te geven liggen in verband met Corona momenteel even stil.

Geloofsapp

Er is een groepsapp aangemaakt waar regelmatig een boodschap vanuit onze parochie op verschijnt. Wie aan deze app toegevoegd wil worden kan zich aanmelden via mmgmobil.nl

29 en 30 augustus

Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

miva[®]

Ondersteunt met
vervoer en communicatie

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.

Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Missie van MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen.

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

Donatie overmaken, dat kan via:

IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
t.n.v. MIVA te s' Hertogenbosch

Meer informatie vindt u op: www.miva.nl



Bestemming binnen bereik.

Het team Kerk-TV

Achter de schermen bij de live stream uitzending.

Op vrijdag 13 maart 2020 besloten de bisschoppen dat er voorlopig geen publieke vieringen meer mochten plaatsvinden. Na een aantal zondagen de Eucharistieviering op NPO 2 gekeken te hebben, vroegen mijn kinderen **“wanneer komt onze kerk nou eens op tv?”** Daar werd ondertussen achter de schermen al hard aan gewerkt.



Frans en Raymond



Michael



Raymond

Frans en Raymond Vlaar hadden allebei geen ervaring met livestreams of uitzendingen maken via YouTube. Ze lazen een paar boeken over het onderwerp en hebben veel naar andere kerk vieringen gekeken. **“En toen zijn we maar gewoon begonnen”** zoals ze het zelf zeggen. Een van de balkons in de Nicolaaskerk werd omgebouwd tot

regieruimte. Er werden kabels doorgetrokken en met slechts één camera werd op Palmzondag 2020 een proefuitzending **gemaakt.**

Vlak daarna ging de aankondiging de deur uit: vanaf donderdag 9 april konden de vieringen van de Maria, moeder van God parochie via live stream op YouTube gevolgd worden.

De uitzendingen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en met Pasen werden meteen goed **bekeken.**

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Het Team Kerk-TV is sinds juni uitgebreid met Michael Tan. Elke zondagochtend en op de meeste feestdagen verzorgen Frans, **Raymond en Michael de live uitzending.**

Op Hemelvaartsdag mocht ik tijdens de uitzending - stilletjes - achter de schermen mee kijken. Het is duidelijk te merken dat het team goed op elkaar is ingespeeld. Iedereen heeft

zijn eigen taak en aan een blik naar elkaar hebben ze genoeg. Frans maakt elke week een PowerPoint presentatie op basis van de liturgie. Deze presentatie is op het scherm in de kerk te zien; maar wordt ook tijdens de uitzending getoond.



Michael is de regisseur, hij schakelt tussen de verschillende camerabeelden en de presentatie van Frans. Raymond houdt zich bezig met het geluidsregistratie en bij afwezig zijn van Michael ook de regie. De microfoons worden door hem op afstand bediend. Voor elke uitzending wordt het geluid getest en ingesteld. Mocht er onverhoopt tijdens de uitzending toch iets misgaan, dan komen er via de chat en op de app bij Raymond meteen berichten van kijkers binnen.

Er wordt nu van drie camera's gebruik gemaakt. Twee losse camera's, die op verschillende plekken in de kerk geplaatst kunnen worden. De derde camera is een vaste camera, bevestigd aan een van de pilaren achter in de Nicolaaskerk. Deze camera kan tijdens de uitzending inzoomen of draaien.

Het YouTube kanaal van de parochie heeft bijna 140 abonnees. De uitzendingen worden live bekeken, maar ook in de loop van de week nog regelmatig aangeklikt. Sommige vieringen zijn meer dan 250 keer bekeken. Twee keer is er samengewerkt met RTV Purmerend. De viering op Kerstavond en de Paaswake zijn live op tv uitgezonden. Dat was weer een nieuwe uitdaging voor het Team Kerk-TV.

Frans, Raymond en Michael geven aan dat het team nog wel wat versterking kan gebruiken. Ervaring is niet nodig. Wilt u meer informatie **of wilt u het Team Kerk-TV komen versterken?**

Neem dan contact op met Frans, via kerkbeheerv@outlook.com

De uitzendingen eindigen altijd met een dankwoord aan de voorganger en aan de kijkers voor het meebeleven van de Mis. Maar een dankwoord aan het Team Kerk-TV is zeker ook op zijn plaats. Bedankt voor jullie inzet en het mogelijk maken van deze verbinding!

De link naar het YouTube kanaal is te vinden op de website van de **parochie: www.maria-moeder-van-god.nl**

Vaderdag Zondag 20 juni



Met het 4e gebod Eert uw vader en uw moeder in gedachten, zetten we op 20 juni ondanks de coronapandemie vader extra in het zonnetje.

„Wees niet bang”



Vorig jaar vierden we 100 jaar van de geboorte van Karol Wojtyła, voor de hele wereld bekend als paus Johannes Paulus II. Deze Poolse geestelijke was een buitengewoon geschenk van God aan de Kerk, voor zijn vaderland, Polen en zonder meer voor de gehele wereld.

Zijn aardse pelgrimstocht, is begonnen op 18 mei 1920 in een kleine stad Wadowice, ter zuiden van Polen. Zijn leven werd gekenmerkt door een liefde voor het leven en een bewondering voor het mysterie van God, de wereld en de mens.

Paus Wojtyła was een grote apostel van barmhartigheid. Hij wijdde **daaraan één van zijn encyclieken „Dives in misericordia”, verklaarde** een Poolse zuster, Faustina Kowalska heilig, en stelde de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in voor de gehele Kerk.

In het licht van Gods barmhartige liefde legde hij de specificiteit en schoonheid vast van de roeping van vrouwen en mannen tot gezinstichting, begreep de behoeften van kinderen, jongeren en volwassenen en hij hield ook rekening met culturele en sociale omstandigheden. Liefde en zorg voor het gezin is een speciaal kenmerk van Johannes Paulus II. Zijn leer is een zeker referentiepunt voor het vinden van concrete oplossingen voor de moeilijkheden en uitdagingen waarmee gezinnen tegenwoordig worden geconfronteerd. Persoonlijke en gezinsproblemen staan echter heiligheid en geluk niet in de weg.

Dat gold ook voor de jonge Karol Wojtyła, die als jongen zijn moeder, broer en vader verloor. Juist in die moeilijke tijd rijpte zijn roeping om priester te worden. Hij is nog tijdens de oorlog in 1942 het clandestiene Diocesaan Groot Seminarie in Krakau binnengetroten. Als student maakte hij de gruweldaden van de tweede wereldoorlog mee, en na de oorlog kreeg hij als priester en bisschop te maken met het atheïstische communisme.

Het communisme bracht een mens – beeld met zich mee waar geen plaats voor God en relatie met Hem was. In heel zijn onderricht en pastoraat verwees priester Karol Wojtyła naar een diepe relatie met Jezus Christus en de Maagd Maria als noodzakelijke voorwaarde voor een gelukkig leven.

Johannes Paulus II herinnerde de hele Kerk hieraan in zijn eerste encycliek „Redemptor hominis” (De Verlosser van de mens), waarin

hij zegt: "Een mens die zichzelf volledig wil begrijpen [...] moet met zijn angst, onzekerheid, zwakheid en zondigheid, met zijn leven en dood, dichterbij Christus komen".

Daartoe nodigde hij niet alleen uit maar ondernam zelf veel initiatieven om Christus bij de mensen in de hele wereld dichterbij te brengen en te verkondigen. Hij heeft 104 pelgrimstochten gedaan, naar 135 landen. Hij heeft 82 verschillende pauselijke documenten uitgevaardigd, waarin hij vraagstukken van christelijk geloof en moraal uitlegde. Samen met de heilige Theresia van Calcutta verdedigde Johannes Paulus II het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Hij verkondigde die vaste standpunten niet alleen met woorden maar ook en misschien vooral, met zijn eigen voorbeeld.

Ondanks lange strijd met ziekte en beperkingen van het ouderdom, getuigde hij altijd van de waardigheid van het menselijke lijden en koppelde dat aan het lijden van Christus voor zijn Kerk.

Hij is overgegaan naar het huis van de Vader op de vooravond van de zondag van Goddelijke Barmhartigheid op 2 april 2005 in Rome.

Op 1 mei 2011 heeft paus Benedictus XVI hem zalig verklaard en door paus Franciscus werd hij heilig verklaard op 27 april 2014.

Door zijn geloofsgetuigenis, liefde en apostolische dapperheid, altijd gevoelig voor het menselijke lijden, moedigde Johannes Paulus II vele christenen in de hele wereld aan niet bang te zijn om Christus onder de mensen te belijden.

Mogen zijn voorbeeld en rijke erfgoed van zijn leer, voor ons zekere oriëntatiepunten zijn op onze aardse levens - en geloofspaden.

Kapelaan Mariusz Momot



*De heilige paus Johannes Paulus II
wijdde zijn herderschap geheel toe
aan de Moeder van Jezus, de heilige Maria.
Wij bidden U, goede God,
dat ook wij altijd tot haar onze toevlucht
mogen nemen,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.*

(Overgenomen van een bidprentje)

**"Er is nooit een reden om de hoop te verliezen. Jezus zegt:
'Ik ben tot het einde van de wereld bij je.'"**

De zomer van nabijheid

Waarom is deze zomer anders dan andere? En is dat goed of slecht nieuws?



Het lijkt alsof iedereen en alles het je toe schreeuwt: de lange lichte zomeravonden, de warme lucht op je huid, de explosie van bloemen in tuinen en parken, de wapperende zomerjurken en kleurige shorts. HET IS ZOMER!

Als je goed luistert, hoor je in plaats van lockdown stilte weer gepraat en gerinkel van glazen in achtertuinen. Je ruikt onmiskenbaar BBQ-luchtjes. Op straat is er weer meer verkeer en ook in de winkels durven de klanten weer rustig vergelijken en te kiezen, bijna zoals voorheen.

Alleen hier en daar betrap je nog iemand op een schichtige blik, op een mondmasker om zijn hals.

Er staan nog steeds overal flessen met handgel en we volgen de pijlen op de straat of op de winkelvloer.

Met zijn allen ademen we opgelucht uit: oef. We hebben het overleefd, of toch de meesten van ons. We kunnen weer uit ons huis komen en een groot stuk van ons normale leven weer opnemen.

Er blijven een heel pak vreemde dingen over, waarvan we niet altijd goed weten of het nu voor- of nadelen zijn.

De jongeren zullen wellicht nog niet elke dag naar school mogen. Mensen zullen van huis uit werken. We fietsen meer. Optredens zullen zich noodgedwongen in kleinere cirkels afspelen. We moeten een telefoonnummer achterlaten als we iets gaan eten of drinken. Als we vergeten van tevoren een afspraak te maken, kunnen we niet terecht. En iedereen buiten onze dichtbije bubbel wuiven of knikken we toe, zonder handdruk, knuffel of zoen.

Het virus is niet weg en we moeten het stevig in de gaten houden. Maar we weten iets beter dan voordien hoe we het de pas kunnen afsnijden. We hebben de waarde van het nabije leren kennen: mensen, buurten, natuur, mooie plekken in de stad.

Als je het niet ver kunt gaan zoeken, zie je soms hoe mooi het dichtbij is.

Dat geldt eerst en vooral voor wie onder onze neus leeft. We hebben heel even ervaren dat niets vanzelfsprekend is: naar buiten gaan,

familie en vrienden ontmoeten, winkelen en reizen. Veel daarvan zal weer wegebben, maar misschien kunnen we deze zomer lang onthouden hoe kostbaar onze naasten zijn. Bereikbaar en toch vol diepte. Met kleine maar ook hartverwarmende kantjes.

Het doet me denken aan het overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. 'Wie is de naaste van deze man?' vraagt Jezus op het einde van zijn verhaal. Het was overduidelijk: wie dichtbij en zorgend is, wie even zichzelf kan vergeten en kan afstemmen op wat iemand anders nodig heeft.

Zo'n naaste willen we allemaal ontmoeten.

Met wat geluk en oefening kunnen we ook zo'n naaste zijn.

Het wordt een ingehouden zomer. De perfecte zomer om naasten te zien en te zijn. Een zomer vol barmhartigheid, voor onszelf en voor anderen. Hij is al begonnen.

Overgenomen van: Kolet janssen Kerknet

Oproep nieuwe koorleden



Graag doen wij als Pauluskoor een oproep op u voor nieuwe koorleden!

Wat voor een koor van belang is, is het aantal leden.

Momenteel is versterking door nieuwe alten, tenoren en sopranen zeer noodzakelijk.

En de huidige nieuwe leden zullen het beamen:
je wordt door het koor met open armen ontvangen.



Je staat niet verloren of alleen.
Je wordt opgenomen in de groep.
Dus... heeft u de behoefte om te zingen dan
kunt u voor informatie terecht bij onze secretaris:

Mevr. Nel de Winter
telefoon 0299 422817.

De repetities vinden plaats op de dinsdagavond
in de Nicolaaskerk

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!



Beste parochianen



Een update over de situatie in Banja Luka en onze contacten met de gezinnen en Caritas ter plekke.

Toen vorig jaar onze reis naar Banja Luka niet door kon gaan vanwege corona was de

overtuiging dat het dit jaar wel zou

kunnen. Niets is minder waar gebleken. Corona houdt ons, en de hele wereld, nog steeds in de greep. We richten dus nu onze plannen op mei volgend jaar. In Bosnië is de situatie veel slechter dan hier in Nederland. Het vaccinatieprogramma loopt moeizaam. Om u een beeld te geven van de verschillen met ons land hier even de cijfers op 15 mei geregistreerd.

Locatië Bosnië en Herzegovina

Dosis 1 toegediend 83.260 (1,8%)

Dosis 2 toegediend 23.204 (0,5%)

Doseringen per 100 mensen 2,32

Locatie Nederland

Dosis 1 toegediend 5.269.132 (31,7%)

Dosis 2 toegediend 1.713.859 (10,3%)

Doseringen per 100 mensen 41,30

Onze contacten met de Caritas ter plekke houden wij natuurlijk in stand via de telefoon en email. Op deze wijze blijven wij op de hoogte van het wel en wee van de gezinnen. De nood is nog steeds hoog. Door corona is ook een aantal kostwinners werkloos geworden en missen de gezinnen het gezinsinkomen. De kinderen dienen ook de lessen te volgen via het Internet. Lang niet altijd hebben zij de mogelijkheden/apparatuur daarvoor. Ook wifi is niet altijd beschikbaar of de verbinding in het land (veelal in bergachtig gebied) is slecht.

“Wilt u iets doneren aan Stichting Bouwen aan Baja Luka dan kan dat heel simpel via bijgevoegde QR-code.

Nu is deze ingesteld op een donatie van € 5.

Het bedrag is echter aanpasbaar:
zowel naar boven als naar beneden.

De QR-code werkt tot 22 juni.

**“Gewoon geld overmaken naar rekening
NL52 INGB 0005 3792 86 blijft ook mogelijk.”
(ANBI goedgekeurd)**

Ina Mijnen inamijnen@gmail.com



Kijk voor meer info over Banja Luka op:
<http://babalubo.blogspot.com/>

Kleurkaart voor Vaderdag.



Kinderpagina

Bidden met je vijf vingers:

Pink:

Voor je zelf

Ringvinger:

Voor zieken en zwakken

Middelvinger:

Voor de leiders

Wijsvinger:

Voor de leraren

Duim:

Voor je meest dierbaren

Palm van je hand:

Voor alle anderen



Zoek de 7 verschillen daarna kun je het inkleuren



Oplossing pagina 29

Pastoor Marcelo en Kapelaan Mariusz wensen jullie een fijne zomervakantie toe!!!

Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden op:	Datum:	Tijden
Dinsdagmorgen in de kapel:	_____	09.00 uur
In de weekendviering van:	_____	10.00 uur

De richtprijs per intentie is € 7,50 over te maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde data.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. M. Cremers
G. Leegwaterhof 38
1444 EW Purmerend
Telefoon: 0299-424790
Email: misintenties@gmail.com

Spuigat jun./aug.. '21



MISINTENTIES MAAND: **jun./aug. '21**

- 6 juni Just Kroon, Joop Wickel, Ruud Bloemkolk,
Annet Petronella – Bruinsma, Bep Corbiere - Verbeeten,
Tiny Kroon – van de Wiel.
- 13 juni Piet Begheijn, Lou van Bavel en zegen over de gezinnen,
Jetze Pieter Tolsma, Henk en To Dinkgreve, Nico Karels,
Tiny Kroon – van de Wiel.
- 20 juni Tiny Kroon – van de Wiel, Corrie van Groeningen – Bouwens
Jeanne van der Voort en Cor Limburg.
- 27 juni Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Jetze Pieter Tolsma,
Overleden familie Nota - Scheepers, Joop Wickel,
Dick Mourits en familie, Cees Bart en Wim van Leeuwen.
- 4 juli Lou van Bavel en overleden familie Bosma, Just Kroon.
- 11 juli Piet Begheijn, Henk en To Dinkgreve.
- 18 juli Pastor Peter Bosma.
- 25 juli Han Heijenbrock, Overleden familie Nota - Scheepers,
Ton Mahieu, Cees Bart en Wim van Leeuwen,
Dick Mourits en familie.
- 1 augustus Joop Wickel, Just Kroon.
- 8 augustus Lou van Bavel en zegen over de gezinnen, Piet Begheijn.
- 15 augustus Dick Mourits en familie.
- 22 augustus Piet de Heer en Francine, Tiny van de Knaap – Bakker,
Cees Bart en Wim van Leeuwen.
- 29 augustus Han Heijenbrock, Overleden familie Nota - Scheepers,
Nico Karels, Henk en To Dinkgreve, Ton Mahieu.



*Ik draag jou rond
jij bent me niet ontvallen
ik draag jou in mij rond
zolang ik leef heb jij in
mijn binnenste een mond.*

*Jij bent me niet ontvallen
ik draag jou altijd in mij rond.*

Overledenen:

- 15 april Tiny Groot – Besseling, 98 jaar, Purmer – Zuid.
- 17 april Elly Zaal – Stor, 66 jaar, De Gors.
- 23 april Bep Corbiere – Verbeeten, 94 jaar, Wheermolen.
- 29 april Annet Petronella - Bruinsma, 55 jaar, Weidevenne.
- 6 mei Tiny Kroon – van de Wiel, 73 jaar, Centrum.

Liturgisch weekendrooster juni '21

*Uw kerk is er ook in de vakantietijd voor U!
Maar soms ook even niet, zie hiervoor dit dienstenrooster...*

5 - 6 Juni		Sacramentsdag		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Jongerenviering
19:00	De Rijp	Marcele S. Rocha	Dameskoor	
10:00	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	
10:00	Landsmeer	Marcele S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Jan Duin		
10:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	Franciscuskoor	W. en Communieviering
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		

12 - 13 juni		11e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Jongerenviering
19:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Kleinkoor	
10:00	De Rijp	Amos	St. Ceciliakoor	W. en Communieviering
10:00	Landsmeer	Lit Werkgroep		W. en Communieviering
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot		
10:00	Schermerhorn			

19 - 20 juni		12e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Jongerenviering
19:00	De Rijp	Luis Weel	Dameskoor	
10:00	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	
10:00	Landsmeer	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk		W. en Communieviering
10:00	Oosthuizen	Amos	Franciscuskoor	W. en Communieviering
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		

26 - 27 juni		13e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Jongerenviering
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Kleinkoor	
10:00	De Rijp	Amos	St. Ceciliakoor	W. en Communieviering
10:00	Landsmeer	Jack Noë		W. en Communieviering
10:00	Westbeemster	Jan Duin		
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot		Franciscuskoor
10:00	Schermerhorn	Dop		W. en Communieviering

De vieringen in het grijs weergegeven zijn op zaterdag

Liturgisch weekendrooster juli '21

3 - 4 juli		14e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Dameskoor	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Kleinkoor	
10:00	Landsmeer	Luis Weel		
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		

10 - 11 juli		15e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	Oosthuizen	Luis Weel		Franciscuskoor
10:00	Purmerend	Luis Weel		Kleinkoor
10:00	Landsmeer	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Hans Nieuwkamp		

17 - 18 juli		16e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	De Rijp	Amos	Dameskoor	W. en Communieviering
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Kleinkoor
10:00	Landsmeer	Jack Noë		W. en Communieviering
10:00	Schermerhorn	Marcel Kaaijk		W. en Communieviering

24 - 25 juli		17e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Jan Duin	Kleinkoor	
10:00	Landsmeer	Lit. werkgroep		W. en Communieviering
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk		
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha		Franciscuskoor

31 juli - 1 augustus		18e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	De Rijp	Amos	Dameskoor	W. en Communieviering
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Kleinkoor	
10:00	Landsmeer	Jack Noë		W. en Communieviering
10:00	Schermerhorn	Dop		W. en Communieviering

*Gaat u verhuizen,
laat het de parochie dan even weten.*

U kunt bellen met: 06 - 43 76 62 91 of mailen naar:
parochiemariamloedervangod@outlook.com
of naar: Spuigat@live.nl



Liturgisch weekendrooster augustus '21

7 - 8 augustus		19e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Kleinkoor	
10:00	Landsmeer	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk		W. en Communieviering
10:00	Oosthuizen	Luis Weel	Franciscuskoor	

15 augustus		Maria Tenhemelopneming		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Luis Weel	Kleinkoor	
10:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha		
10:00	Landsmeer	Mariusz Momot		
10:00	Schermerhorn	Hans Nieuwkamp		

21 - 22 augustus		21e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Mariusz Momot		
10:00	Landsmeer	Luis Weel		
10:00	Westbeemster	Jan Duin		
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor	

27 - 28 augustus		22e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Luis Weel		
10:00	De Rijp	Amos		W. en Communieviering
10:00	Landsmeer	Mariusz Momot		
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		

Zaterdag 14 augustus 14.00 uur viering Maria Tenhemelopneming



Jaarlijkse Mariagebedsviering en Samenzang .

Ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming wordt op zaterdag 14 augustus een gebed- en samenzang rondom Maria gehouden in de Nicolaaskerk, aan de Kaasmarkt. Aanvang 14.00 uur.

Pastor Marcelo gaat voor en het Ceciliakoor zingt.



Kom jij ook naar de Jongerenviering

Op de zaterdagen 5, 12, 19, 26 juni 2021 om 12:00 uur vindt de Jongerenviering plaats in de Nicolaaskerk (voor alle leeftijden).

Tijdens deze vieringen prijzen we de Heer door het zingen van moderne lofliedjes, vinden er lezingen plaats en beleven we samen de Eucharistie. Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd.

Er zijn inmiddels veel vaste bezoekers en we zien graag 'nieuwe' gezichten. Dus wees welkom !!!

Dagkapel/Nicolaaskerk



Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.

Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).

Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.

Eucharistie op de televisie en computer



De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via:

You Tube: Parochie Maria Moeder van God,
aanvang 10:00 uur.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

Oplossing

Zoek de

7 verschillen:

1. Blad aan de boom

3. Nummerbord auto

5. Kei langs de weg

7. Rechteroor van de koe

2. Boom aan de horizon

4. Instap auto bij voet vrouw

6. Zwarte vlek op de koe

"Collecte bijdrage"

"Geef voor uw eigen parochiegemeenschap"



Omdat in deze coronapandemie, Eucharistievieringen bezoeken erg moeilijk gaat en er dus ook minder gecollecteerd kan worden doen wij een beroep op u. De onkosten gaan namelijk gewoon door en de inkomsten worden als maar minder.

Scan daarom deze QR-code om de contactgegevens direct te openen op uw mobiele telefoon of I-pad en doneer uw gaven.

Ook kunt u een bijdrage overmaken naar:
IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Wij als parochie zijn u zeer dankbaar.



Actuele berichten en vieringen
uit onze parochie
treft u aan op de website:
www.mariamoeuervangod.nl

De zondagvieringen kunt u bekijken via
You-Tube: [parochie maria moeder van god](https://www.youtube.com/channel/UCp0arochie_maria_moeuervangod)

WOL OF RESTANTEN VAN WOL

Heeft u wol en weet u daar geen raad mee, bel dan met:

**Mevr. Fredy de Heer Prinsenhof 21,
1442 BW Purmerend tel.: 0299 - 425473**

Ook kunt u het langs komen brengen,
op iedere dinsdagmorgen in de Nicolaaskerk.

Van de restanten wol wordt baby- en kleuterkloding
gemaakt evenals knuffels waarmee we de kinderen
een groot plezier mee doen. Ook gebreide truien e.d.
zijn welkom, let wel het moet gebreid spul zijn.



**KOM HELP EEN KIND AAN EEN TRUI OF KNUFFEL,
ZIJ ZIJN U ZEER DANKBAAR!!!**

R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina.
Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

Nicolaasteam:



Voorzitter:	Marcelo Salão Rocha	06 – 46 84 70 43
Kapelaan	Mariusz Momot	06 - 27 40 23 68
Secretaris:	Henk Dinkgreve	0299 – 46 12 57
Penningmeester:	Erik Bruin	0299 – 46 27 83
Lid Banja Luka:	Irene Rutte	06 – 53 46 20 50
Kerkbeheer:	Frans Vlaar	0299 – 43 15 14
Link met Par.Bestuur	Hans Karels	0299 – 43 47 29

Financiën:

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en NL60 INGB 0001 7568 71 of
Paulusparochie o.v.v. Kerkbalans en/of Spuigat. NL50 RABO 0142 7842 22
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds) NL52 INGB 0005 3792 86

Pastorale en diaconale aandacht: Zie informatie binnenzijde kaft pagina 2.

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie
(rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) RSIN Nr. 824.112.088

Websites: www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
www.rkparochiepurmerend.nl
E-mail: nicolaaskerk.purmerend@live.nl
E-mail parochiemariamloedervangod@outlook.com
(inclusief contact verhuur kerkgebouw)

Misintenties: Zie speciale pagina in dit Spuigat.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

E-mail: pcipolderland@gmail.com

Raad van Advies: (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

E-mail: caritaspurmerend@gmail.com

(rechtstreeks contact met RvA omtrent aanvragen)

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Hebt u vragen, opmerkingen, wilt u wat
melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.



Pastoraal bezoegroep:

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen

Telefoon: 0299 – 42 45 47

E-mail: purmerwil@hetnet.nl



R.K. PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
DE GOEDE HERDER
LANDSMEER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ONZE LIEVE VROUWE
GEBORTE
SCHERMERHORN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
JOANNES DE DOPER
WESTBEEEMSTER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT FRANCISCUS
VAN ASSISI
OOSTHUIZEN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
HH. NICOLAAS EN CATHARINA
PURMEREND



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT-BONIFATIUS
DE RIJF