



R.K. PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD

Parochie magazine

November 2021
1 november Allerheiligen
2 november Allerzielen
21 november Christus Koning
28 november 1e Advent

Spuigat

Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend

Bereikbaarheid pastores

Nicolaaskerk 0299 - 42 38 63



- *Aanvragen doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen:*
Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 – 46 84 70 43 en/of e-mail: marcelaonl@gmail.com
- Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 – 27 40 23 68 en/of
e-mail: mariuszmomot.haarlem@gmail.com
- Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92 en/of e-mail: m.kaaijk@chello.nl
- Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Bestuur R.K. Parochie Maria, Moeder van God

(Samenwerking van oorspronkelijke parochies zie achterzijde)

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	
Vacant	Vicevoorzitter	
Anita Bonnet	Secretaris	Westbeemster
Hans Karels	Penningmeester	Purmerend
Frank de Wit	Bestuurslid	Oosthuizen
Marja van Dam	Bestuurslid	De Rijp
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	

Colofon

41e Jaargang nr. 3 Oplage 1.300

Spuigat is een uitgave van de R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend.
Deze verschijnt 9x per jaar voor de eerste zondag van de nieuwe maand.
Dit echter met uitzondering van de maanden: januari, juli en augustus.

Redactie en opmaak: Douwe ter Mull.

Redactieadres Spuigat: Spuigat@live.nl of postvak Nicolaaskerk

Druk: Drukkersteam R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

Bezorging en/of klachten: Irene Rutte
maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur

Telefoon: 06 – 53 46 20 50



Uiterste inleverdatum kopij voor de maand dec./jan. moet op
dinsdag 16 november 2021 op het redactieadres liggen.

inhoud

Spuigat Nov. 2021

Pagina 2	Algemeen
Pagina 3	Inhoud Spuigat november
Pagina 4	Gebed
Pagina 5 en 6	Pastoraal woord
Pagina 7 t/m 9	Liturgische kalender
Pagina 9 en 10	Allerheiligen / Allerzielen
Pagina 10	Laatste viering Het Nieuwe Vieren
Pagina 11 en 12	Wat vieren we eigenlijk met Christus Koning / 1e Advent
Pagina 13	Pauluskoor
Pagina 14	Hoera het is feest
Pagina 15 en 16	Banja Luka
Pagina 17	Stille Omgang Amsterdam
Pagina 18	Kinderpagina
Pagina 19 en 20	De digitale adventsretraite 2021 / Herfstwandeling
Pagina 21	KBO
Pagina 22	Stichting Garrelsorgel / Oproep leden Pauluskoor
Pagina 23	In memoriam Hans Reus
Pagina 24	Betekenis van de misintentie
Pagina 25	Aanvraag misintenties
Pagina 26	Misintenties
Pagina 27 en 28	Weekendrooster maand september
Pagina 28	Oproep bezorgers Spuigat / Kerkbalans
Pagina 29 en 30	Diverse vieringen en mogelijkheid voor overmaken collectegeld d.m.v. QR-code.
Pagina 31	Colofon



*Allerheiligen
is geen herdenking
van de doden,
maar een teken van
leven en hoop!*



Gebed

Allerzielen

*God van alle mensen:
weinig woorden hebben we deze avond.
Wij zijn bedroefd om de dood van
Wat wij willen zeggen,
krijgen we niet goed onder woorden gebracht.
Daarom vragen we U alleen:
wees hier aanwezig,
nu wij willen nadenken over de
diepere zin van leven en dood.
Versterk in ons het vertrouwen
dat U een mens nooit loslaat,
ook al lijkt alles wat ons overkomt
dat soms tegen te spreken.
Doe ons beseffen,
dat in U alle lijnen samenkomen
die levenden en doden met elkaar verbinden,
vandaag en altijd tot in eeuwigheid.
Amen.*

Pastoraal voorwoord

Allerzielen en Allerheiligen



Broeders en zusters, aan het begin van de maand november hebben wij twee belangrijke kerk vieringen; liturgische momenten die heel diep voor ons van betekenis kunnen zijn.

Op 1 november vieren wij Allerheiligen. Op deze dag gedenkt de Kerk de heiligen.

Maar wie zijn de heiligen? – De heiligen zijn gewone mensen zoals u en ik.

Zij hebben gedurende hun leven hun aardse leven serieus genomen en hebben hun leven verenigd met het leven van Christus, met zijn passie, kruisiging, dood en verrijzenis.

De tijden veranderen, de condities waarin de Kerk leeft ook, maar de oproep tot heiligheid houdt nooit op. De basis voor de heiligheid is: de LIEFDE; zoals Christus ons heeft liefgehad en zich geheel en al voor ons heeft gegeven. Dit is de manier waarop wij geroepen zijn om elkaar te beminnen.

Op deze plechtige dag biedt de kerk aan haar kinderen die nog pelgrimeren op aarde, het leven van de heiligen als voorbeeld om te volgen aan. En aan onze broeders die al aangekomen zijn in het hemelse vaderland vraagt de Kerk om hulp en bijstand voor degenen die nog steeds onderweg zijn.

Op 2 november vieren wij Allerzielen. De Kerk verheugt zich met de glorie van haar heiligen, maar zij vergeet ook niet alle mensen die deze volheid nog niet bereikt hebben.

De dag van gebed voor de overleden gelovigen is voor velen, aanleiding om na te denken over het leven en een balans te maken. Het is tevens een dag dat gepaard gaat met herinneringen aan je dierbaar waren en die er nu niet meer zijn: dit doet pijn maar het doet ons ook beseffen hoe broos en precair ons leven is.

Op deze dag denken wij met heimwee aan onze dierbaren en aan alles wat wij met hun hebben beleefd; maar deze dag zou ons de zekerheid moeten geven dat onze dierbaren niet alleen in onze herinneringen voortleven maar dat zij werkelijk bij God leven.

Het geloof in de verrijzenis van Christus staat als basis van ons gebed, voor degenen die gestorven zijn.

De Kerk vertrouwt op 2 november aan de goddelijke barmhartigheid alle overledenen toe. De Kerk houdt nooit op voor onze broeders en zusters ten beste te spreken.

Laten wij de komende tijd samen, vol vertrouwen en moed tegemoet gaan. Wetend dat wij niet alleen zijn. Maar dat er een schare van mensen om ons heen staan om ons te helpen en bij te staan waar het nodig is. En vergeet ook niet dat wij Christus hebben die ons steunt en ons allemaal op die weg is voorgedaan.

Moge de Heer ons helpen, troosten, bemoedigen en hoop geven.

Pastoor Marcelo.



*Laten we deze dagen
een kaarsje branden
voor alle dierbare mensen
die niet meer
onder ons zijn.*

*Hun herinnering blijft
altijd in ons hart.*



*Nieuw:
Vervoerdienst.*



Voor iedereen die graag naar de kerk wil maar niet meer zo zeker in het hoofd of op de benen staat.

Door de samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen is deze behoefte genoemd en gestalte gegeven.

Wie er gebruik van wil maken, belt met Frank de Wit telf.: 06 - 55 34 66 11



Liturgische kalender 2021,

Bjaar:

Maandag 1 november

Allerheiligen

Gelukkige mensen

1e lezing: Openb 7, 2-4.9-14

2e lezing: 1 Joh 3, 1-3

Evangelie: Mat 5, 1-12a

Achtmaal worden mensen gelukkig geprezen: wie arm van geest is, verdriet heeft, wie 'hongert en dorst naar gerechtigheid'. Het gaat hier om de kleine mensen, de armen, zij die niet aan de weg timmeren. Zij lijden onder de grootheidswaan van anderen, onder politieke structuren. Maar zij houden vol kinderen van God te zijn: door zachtmoedig en barmhartig te zijn, zuiver van hart, vrede-stichters. Dat zijn de inwoners van het koninkrijk. Dan klinkt nog de negende zaligspreking, gericht aan 'jullie', aan ieder die aangesproken wordt. Ze geldt voor alle profeten van het koninkrijk van God, van toen en van nu, dus ook voor de hoorders en lezers van nu.

Dinsdag 2 november

Allerzielen

Gedachtenis van alle overledenen

1e lezing: Wijsh 4,7-15

2e lezing: 1 Tess 4, 13-14.17b-18

Evangelie: Joh 11,17-27

Marta's geloofsbelijdenis Marta gaat Jezus tegemoet en wat ze zegt, is niet zozeer een vraag als wel een stellende zin die tegelijk toch een beroep op Jezus doet. En ze vult dat zelf in door te zeggen dat ze weet dat God Hem alles zal geven wat Hij vraagt. Het gaat hier om Marta. Zij denkt vanuit de toekomstige tijd en begrijpt niet dat deze al is aangebroken. De toekomst die door haar verwacht wordt, staat in levenden lijve voor haar: Jezus zelf, de opstanding en het leven. Jezus maakt duidelijk dat de toekomst vandaag is. Het 'weten van Marta' verandert in een 'geloven in Jezus'. Het geloof in Jezus doet leven, omdat het zelfs de dood overwint: niet de lichamelijke dood, maar de dood die van levenden doden maakt.

Zondag 7 november

Heilige Willibrordus, bisschop,

verkondiger van ons geloof,

patroon van de Nederlandse kerkprovincie

1e lezing: Jes 52,7-10

2e lezing: Heb 13, 7-9a.15-17a

Evangelie: Mar 16,15-20

Gaat uit over heel de wereld Jezus spoort zijn leerlingen aan de blijde boodschap te verkondigen, niet alleen aan Israël, maar aan heel de schepping. Jezus heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Eerder zei Hij dat het brood, de blijde boodschap, bedoeld is voor de kinderen van Israël (Marcus 7,27). Nu, na zijn dood en opstanding, is de boodschap

bestemd voor heel de wereld. Jezus spoort zijn leerlingen niet alleen aan de boodschap door te geven, maar rust hen ook toe met bijzondere krachten die het aanschijn van de aarde zullen veranderen. Zo zullen ze kwade krachten uitdrijven, nieuwe talen spreken en zieken genezen. Deze opdracht wordt niet alleen gegeven aan de leerlingen van toen, maar aan allen die geloven en gedoopt zijn.

Zondag 14 november
33e zondag door het jaar

De Mensenzoon

1e lezing: Dan 12, 1-3
2e lezing: Heb 10,11-14.18
Evangelie: Mar 13, 24-32
Wereld dag van de armen

In een wereld van kwaad en geweld wordt uitgekeken naar de eindtijd, in de verwachting dat de finale strijd tussen goed en kwaad uiteindelijk in het voordeel van het goede, van Gods tijd, beslist zal worden. Jezus beschrijft de hevige strijd die woedt in de wereld om de leerlingen heen en waarschuwt ervoor niet in gemakkelijke oplossingen te denken. Hij verlegt het perspectief naar de periode ná de eindstrijd. De zon wordt verduisterd, de maan geeft geen licht: het is alsof de hele schepping die in het begin door God in het leven werd geroepen tot stilstand komt. Dan breekt aan waarnaar wij uitzien, de nieuwe schepping, waarin de macht is aan het woord van Jezus, de Mensenzoon.

Zondag 21 november
Christus, Koning van het heelal

Ik vind geen schuld in Hem

1e lezing: Dan 7,13-14
2e lezing: Openb 1,5-8
Evangelie: Joh 18, 33b-37

'Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg', zegt Jezus. Pilatus helpt ons om tot dit inzicht te komen door te vragen: 'Bent U de koning van de Joden?' Deze vraag geeft Jezus de gelegenheid om zijn manier van koning zijn, zijn koningschap toe te lichten. Jezus verkeert hier in een afhankelijke positie. De macht van de wereld staat tegenover Hem. Die kan hem maken en breken. Door zijn vrienden in de steek gelaten, door zijn volk overgeleverd staat Hij hier. Jezus zwicht niet en blijft trouw aan zijn missie om te getuigen van de waarheid. Zo dwingt Hij ontzag af tegenover deze machthebber die niet anders kan concluderen dan dat er in Jezus geen schuld is.

Zondag 28 november (C-jaar)
Eerste zondag van de advent
Geen angst

1e lezing: Jer 33, 14-16
2e lezing: Tess 3, 12 - 4, 2
Evangelie: Luc 21, 25-28.34-36

Het evangelie schildert een angstaanjagend scenario en noemt ook expliciet de angst die de mensen zal bevangen als alles ten einde loopt. Toch wil Lucas de hoorders juist geen angst aanjagen: 'Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, - want

jullie verlossing is nabij.' Angst doet mensen ineenkrimpen. Maar wie nu gebukt gaat of de klappen krijgt kan, als de wereld ten onder lijkt te gaan, zich strekken, rechtop staan, fier de dag in kijken. Want de Mensenzoon, de gekruisigde, de weerloze en geslagene, zal verschijnen met grote macht en heerlijkheid. Het is een omgekeerde wereld van kosmische proporties. Daar gaat het Jezus om: dat zijn volgelingen onbevreesd en fier kunnen opstaan als de wereld ten prooi valt aan angst.

* * * * *

Allerheiligen (1 November)



De Katholieke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Christendom vele martelaren. Martelaar (van het griekse woord martus = getuige) was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de hristenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Deze martelaren werden oorspronkelijk in een gezamenlijke herdenking van alle martelaren vereerd, maar Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen (1 november). Niet alleen martelaren, maar ook heiligen, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, worden dan herdacht.

* * * * *

Allerzielen (2 november)

Is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus gedaan.



Men geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen.



Overgenomen van: **RK Documenten.nl**

Laatste viering van Het Nieuwe Vieren

Zondag 21 november is het zover: de allerlaatste viering van onze werkgroep.

De viering vindt plaats in de Taborkerk om 10.00 uur. Met pijn in ons hart gaan we ermee stoppen. En wat is er mooier dan afsluiten met het thema: ZEGEN!

Want dat is wat we u allen toewensen en willen meegeven.

We willen er een bijzondere viering van maken.

Het uitgangspunt is de tekst in Numeri 6: 22-26. Lees het maar eens. Ook uw hulp hebben we nodig!

Wij vragen u om een zegen te verwoorden: voor iemand, voor iets, **voor ons allen, voor God, voor de Kerk, voor onze gemeenschap.....** bedenk het maar. Wij gebruiken al deze zegenbeden in onze viering en geven u uiteindelijk de zegen mee!

Mail uw bijdrage naar: evdwaerdt@upcmail.nl.

Wij kijken er naar uit!





WOORDELIJK

Eeuwig

*Geplant, met voeten in weerbarstige klei
zo staart een mens, turend naar de horizon.*

*Vast geworteld in de grond,
speurend naar een teken.*

eindig, oneindig

tijd,

eeuwigheid.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Wat vieren we eigenlijk met Christus Koning?

11 weetjes (21 november)

Languit viert de Kerk zondag het feest van Christus Koning van het Heelal. Een eerbiedwaardige en betekenisvolle titel.



1. Ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600 -jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we tot op vandaag gebruiken.
2. Beschreven in de encycliek Quas Primas.
3. Wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de zondag vóór het begin van de advent.
4. De term Christus Koning verwijst naar een van de 3 functies van Jezus als messias: Koning, Priester en Profeet.
5. De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige leiders.
6. **In de Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël** uiteindelijk in de opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren ...
7. ... **Allemaal, behalve Jezus, dé Koning van Israël. Dat was ook de aanklacht die Pontius Pilatus hem voor de voeten wierp.** En waarop Jezus antwoordde: Mijn koningschap is niet van deze wereld.
8. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat een prachtig evangelie centraal: Jezus neemt plaats op zijn troon (zoals een koning) en gaat (zoals een herder) schapen en bokken scheiden. Hij identificeert zich dan met al wie niet meetelt in de samenleving: Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Ik was ziek/gevangen en je hebt me bezocht. Ik was vreemdeling en je hebt me opgenomen. Matteüs 25,31-46
9. **Jezus is een koning die ... rijdt op een ezel, gezalfd wordt door een vrouw, een doornenkroon draagt en aan een kruis genageld wordt.** Hij keert de idee van waar koningschap om: Wie groot wil zijn, moet dienaar worden van allen.
10. **Christus' heerschappij over het heelal** geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude droom van Israël uit om die heerschappij van recht vaardigheid en solidariteit hier op aarde overal gerealiseerd te zien.

11. traditioneel hét feest van katholieke jeugdbewegingen, in het bijzonder Chiro. De jeugdbewegingen waren opgericht om jonge mensen te vormen tot geëngageerde gelovigen, die hun beste talenten inzetten voor Gods Koninkrijk.

Overgenomen van: Kerknet.Be

Zondag 28 November 1e Advent



Eerste adventszondag. De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2021 is dat op zondag 28 november. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd.

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 24 december en duurt 27 dagen.

Adventus

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal wekdagen kan variëren van 22 tot 27.

De vier zondagen van dit jaar zijn:

1e zondag van de Advent: 28 november 2021

2e zondag van de Advent: 5 december 2021

3e zondag van de Advent: 12 december 2021

4e zondag van de Advent: 19 december 2021

Overgenomen van : beleven.org

*Muzikaal nieuws en
wetenswaardigheden
van het Pauluskoor*



Lieve kerkgenoten,

Superblij dat we begin oktober weer met het hele koor en samen met u mochten zingen. Weer genieten als vanouds.



Afgelopen 12 oktober heeft ons koor een ledenvergadering gehad, omdat onze voorzitter Joop de Winter en zijn vrouw Nel, onze secretaris respectievelijk de voorzittershamer en secretarissen wilden overdragen aan ondergetekende (Joyce) en Petra.

Dit zou eerder plaatsvinden, maar kon helaas via de Covid-19 periode niet worden gedaan.



Met instemming van het voltallig koor zijn de nieuwe voorzitter en secretaris benoemd.

Een verrassing op deze avond was dat Joop die 22 jaar voorzitter is geweest van het Pauluskoor door het bestuur het ere-lidmaatschap overhandigd kreeg.



Op 28 november vieren wij het 60-jarige jubileum van het koor, dat verleden jaar niet is doorgegaan. Wij zullen er een bijzondere viering van maken en hopen dat u er allen bij kunt zijn om dit heugelijke feit met ons mee te vieren.

Een muzikale groet van Joyce Blume-Schulte,
koorlid/voorzitter.



Wij zijn nog steeds op zoek naar *NIEUWE* koorleden!

HOERA, het is feest.

Sint Nicolaas komt naar de Nicolaaskerk van Purmerend.



Sint Nicolaas heeft ons via whatsapp het volgende laten weten:

Beste kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's en anderen. Het heeft lang geduurd, maar nu is het zover.

Zoals jullie allemaal weten, moesten we in de afgelopen periode zoveel mogelijk thuis blijven of met een mondkapje de boodschappen doen; ook Sint Nicolaas !!

Het viel niet mee om op mijn baard zo'n mondkapje te dragen.

En wat erger was: ik mocht geen mensen meer bezoeken. Gelukkig is dat in Nederland nu voorbij en staat voor mij nu het sein op groen om al die kinderen op te zoeken die mij in al die tijd hebben moeten missen.

Daarom gaan we er een feest van maken. Speciaal op de dag van het Sinterklaasfeest kom ik, Sint Nicolaas, naar jullie kerk toe. Ja, de kerk in Purmerend die naar mij vernoemd is. En die moeten we in ere houden.

Wat mij ook ter ore is gekomen is het live-streamen. Een team van technici zenden elke week de kerkdienst uit vanuit de Nicolaaskerk. Geweldig toch om in beeld te komen met Sint Nicolaas. Dus nodig ik alle kinderen uit om naar de Nicolaaskerk toe te komen: eerst om mee te doen met de kinderwoorddienst en om daarna Sint Nicolaas te ontmoeten.

Laat je vader of moeder even weten of je komt en schrijf iets over jezelf.

Waar : Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15

Wanneer: zondag 5 december 2021 – 10 uur

Opgave : Diaken Marcel Kaaijk

E-mail: m.kaaijk@chello.nl of bel: 06-20973992

*Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht
want we zitten allemaal even recht*



Beste parochianen,



In juni is de Stichting Bouwen aan Banja Luka een enthousiast en actief ondersteuner verloren. De heer Stans Vlaar uit de Zuidoostbeemster, vader van bestuurslid Marry, is plotseling overleden. Stans heeft actief meegewerkt aan de bouwreizen.

Mede door zijn actieve medewerking zijn veel projecten in Banja Luka gerealiseerd. Het bestuur ervaart dit overlijden als een groot gemis.

Eerder dit jaar liet onze secretaris Lida Scholtens weten haar taak te willen beëindigen. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de komst van twee nieuwe leden te weten: Marcel Asper en Ad Huppelschoten. We bedanken Lida uiteraard voor haar jarenlange inzet voor de Stichting.

Onlangs ontving de Stichting een verzoek uit Prejidor om een donatie. Het gaat om het volgende: De St. Joseph Boarding School is een klein internaat waar circa 10 kinderen wonen en leskrijgen. Het zijn kinderen zonder ouders of met ouders die niet voor ze kunnen zorgen om diverse redenen. Het internaat was in 2000 opgericht met behulp van de plaatselijke Caritas. De verwarmingsketel is nu aan vervanging toe. **Totale kosten: € 3000. De Caritas in Banja Luka zelf heeft al € 1500 bij elkaar gesprokkeld. Het verzoek aan ons is om de ontbrekende € 1500 te schenken. Dit hebben wij toegezegd. Daarnaast willen wij voor ieder kind in het internaat € 25 schenken, bijvoorbeeld om een kerstpresent of extra kleding te kunnen kopen.**

Onze delegatie heeft vanwege Corona de reis naar Bosnië dit jaar niet kunnen maken. De laatste keren zorgden we steeds voor een voedselpakket voor de gezinnen uit ons programma. Nu willen we aan de Caritas ter plaatse vragen dit te organiseren. Zij zorgen dan voor **een voedselpakket per gezin ter waarde van € 30. Hierin zitten de basisproducten zoals meel, rijst, uien, aardappels, olie, wasmiddel, tandpasta, zeep etcetera.** Dit jaar zijn er 32 gezinnen die dit zullen ontvangen.

In ons programma zit ook een kind dat 16 jaar geworden is. Normaal gesproken eindigt op dat moment de hulp. Dit kind echter zit in een rolstoel en woont op de eerste verdieping. De moeder dient aanwezig te zijn om het kind te helpen naar beneden te komen voor de dagopvang/school. Het gezin staat op een wachtlijst voor een woning op de benedenverdieping. Zolang dat nog niet zo is, kan de moeder niet werken. Onze Stichting heeft besloten dit gezin extra te

ondersteunen met € 300. Per jaar zal worden bekeken hoe de situatie is.

Dit zijn enkele concrete voorbeelden van de hulp die door onze, en uw, Stichting worden gedaan.

Mocht u willen helpen, voegen wij hierbij een QR-code.

In december komt er een Nieuwsbrief en zal ook een aankondiging worden gedaan van de Kerststukjes actie.

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka Ina Mijnen

Banknummer: NL52INGB0005379286
(Anbi goedgekeurd)

* * * * *



QR-code

Banja Luka



**Thermometer
Banja Luka**

In de maand november zal er achter in de kerk een thermometer geplaatst worden voor ons parochieproject Banja Luka.

Graag willen wij dit jaar de St. Joseph Boarding School een financiële injectie geven en daar is uw hulp bij nodig.

Daarbij willen wij de kinderen die het toch al zo zwaar hebben een attentie geven in de vorm van kleding, schoolattributen of een aardigheidje.

Dit kunnen wij niet doen
zonder steun van U!

Daarom vragen wij van u om een bijdrage in de bus van de thermometer te doen of even gebruik te maken van de QR-code (zie hierboven).

Van harte aanbevolen.

Hoera, we mogen weer !!



Het is een wens die we door twee jaar corona niet hebben kunnen vervullen: het lopen van de Stille Omgang in Amsterdam.

Zelfs in het jubileumjaar 2020, met het bestaan van 675 jaar Mirakel van Amsterdam, was het niet mogelijk om met grote getale dit jubileum lopend te gedenken. Maar nu is het dan zover.

Het bestuur van het Gezelschap van de Stille Omgang heeft besloten tijdens de vergadering van 9 oktober jl. om de pelgrimage, de Stille Omgang 2022, te gaan organiseren. Deze Omgang zal plaats vinden in het weekend van **19/20 maart '22**.

In samenwerking met RK Purmerend wil het zustergezelschap Zaandam gaarne aan dit initiatief van pelgrimeren meewerken.

Daarom roepen wij u allen op om u bij voorbaat op te geven, zodat wij kunnen rekenen op een volle bus; om op weg te kunnen gaan naar de Stille Omgang.

Tijdens de Stille Omgang en dan specifiek in de bus wordt er de Rozenkrans gebeden. Zo mogen we in onze gebeden al onze dierbaren in herinnering brengen: ik denk aan pastoor Goedhart, pater Sijm en diaken John Versteeg.

Maar ongetwijfeld heeft u ook intenties waar gebeden voor moet worden.

Wilt u, dat we dat met elkaar doen, dan kunt u dat vroegtijdig opgeven.

Reden genoeg om mee te gaan. Laat zien dat we een gemeenschap zijn: samen de schouders er onder, tot eer van God en zijn volk.

Opgave voor Purmerend: Diaken Marcel Kaaijk
email: m.kaaijk@chello.nl tel.06-20973992

Opgave voor Zaandam : Mevrouw Marleen van de Wardt
email: vanderwardtm@gmail.com tel.06-40511210



21 november Christus Koning



Koning is liefde

Jesus is Koning van het Koninkrijk van God. Het is een Koninkrijk van Liefde met extra aandacht voor de mensen die kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld ouderen, zieken, armen, kindjes in de buik). Bij het Onze Vader bidden we steeds dat dit Koninkrijk mag komen.

We bidden dan:
"Uw Rijk kome".



Het Koninkrijk van liefde begint in ons hart. Als mensen niet met Jezus meedoen, kan Gods Koninkrijk niet komen. Als wij willen dat Gods Koninkrijk komt, moeten we goed luisteren naar wat God in ons hart legt.



Hij is Koning



Overgenomen van: R.K.Kids.nl

Gebedje



Lieve Jezus,
U bent de Koning van de Liefde.
Wilt U mij helpen om met U mee te doen?
Amen.

De digitale adventsretraite 2021 van de jezuiten



"Hoop bedriegt niet" is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuiten. De retraite is geschreven door jezuit Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmaal met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: "De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vrededorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen."

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatyaansbidden.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "Ik heb in het openbaar vervoer in de stilte coupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is."
- "De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite heeft me daarbij enorm geholpen. Ik voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke dag."
- "Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in - wetend wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige in mij, het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan."
- "Grote dank voor deze broodnodige verdieping. Wat een belevenis zeg."

Aantal deelnemers

Er nemen ruim 20.000 retrainanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale retraite van de jezuiten.

z.o.z.

Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 november tot zaterdag 25 december.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een halfuur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuiet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt.

Een productie van www.ignatiaansbidden.org

[ignatiaansbidden.org](http://www.ignatiaansbidden.org) verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Kijk voor meer info op: <https://www.ignatiaansbidden.org/>

* * * * *

*Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.*

* * * * *

Administratie



Iedereen weet uit eigen ervaring: als je een adressenbestand niet goed bijhoudt, wordt het een rommeltje. Dat geldt ook voor de kerkadministratie.

Niet ieder kerklid denkt eraan veranderingen van hun gezin- en woonsituatie door te geven aan onze administratie.

Om onze administratie up-to-date te houden verzoeken wij u om deze wijzigingen door te geven via email: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Zo houden wij onze administratie op orde hartelijk dank hiervoor.

De redactie

* * * * *

KBO- LEDENMIDDAG 26 november 2021

Vrijdag 26 november a.s. houden wij weer onze Maandelijkse Ledenmiddag in t Stamhuis Kerkstraat 11 Purmerend. Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00u.



Gelukkig weer op onze vertrouwde plek, waar wij zo aan gehecht zijn. Wij beginnen deze middag met de Algemene Jaarvergadering, omdat deze in Februari j.l. geen doorgang mocht vinden, wegens de coronacrisis en Reglementair toch jaarlijks moet plaats vinden, vandaar dit uitstel.



Apotheek

Hierna zal Mevr. Liesbeth Paarlberg - van den Heuvel Apotheker van de Apotheek de Graeff in Purmerend een presentatie geven. Zij zal u bijpraten over allerlei zaken die met medicijnen en de apotheek te maken hebben, zoals: bijwerkingen wisselingen van merk medicijnen, kosten van de apotheek en slikproblemen.

Daarnaast komt u ook te weten, wat de apotheek allemaal voor u kan betekenen. Af een toe wordt u even aan het denken gezet met een leuke stelling.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u rekenen op een juist antwoord. Wees verstandig en zet uw vraag alvast op papier!!!

Ongetwijfeld wordt dit een leerzame en interessante middag, waar wij allemaal iets van kunnen opsteken.

U weet het neem uw burens, kennissen of vrienden eens mee om die gezellige sfeer van onze KBO afd. Purmerend te proeven, ze zullen er geen spijt van krijgen.

Nog mooier zou zijn, maak ze lid.

Wilt u ze ook kennis laten maken met ons KBO/PCOB-Magazine + Nieuwsbrief geef het even door, dan krijgt u een extra blad om te laten lezen.

Wil van Groeningen PR

De ledenprijzen per jaar zijn:

U kunt zich als lid KBO aanmelden bij Mevr. H.M.G. Dinkgreve
telefoon: 0299 - 46 12 57 contributiebedrag KBO per jaar is:

Individuele leden **€ 28,50 per jaar, of € 26,50** met machtiging
Echtparen: **€ 50,-- per jaar, of € 48,--** met machtiging

Stichting Garrelsorgel Purmerend



Op zondag 19 december, 15.30 uur, is er een Adventsconcert door organist Tjalling Roosjen en het Carminis Consort.

Een goede gelegenheid om voor de Kerstdagen "in de goede stemming " te komen.

Tjalling Roosjen, orgel en het Carminis Consort:
'Advent & Kerst'

Voor dit concert hebben wij een prima ensemble kunnen arrangeren, dat een stijlvol concert in de Nicolaas zal verzorgen

Zie ook de website [https://www.carminis.nl/Onder het blokje "programma's" vindt u dan o.a. het advent & kerst programma.](https://www.carminis.nl/Onder%20het%20blokje%20%22programma%27s%22%20vindt%20u%20dan%20o.a.%20het%20advent%20&%20kerst%20programma.) Het programma kan enigszins afwijken.

Op bovenvermelde website kunt u trouwens koorwerken van het Carminis Consort beluisteren ! De Stichting Garrelsorgel Purmerend heet u bij dit concert van harte welkom.

Reserveren is niet nodig. De toegang is gratis.
De deuren zijn vanaf een half uur voor aanvang geopend.

Dus graag tot zondag 19 december, aanvang 15.30 uur!

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Garrelsorgel Purmerend
Dick Scharn



Oproep voor nieuwe koorleden Pauluskoor!

Wat voor een koor van belang is, is het aantal leden.

*Momenteel is versterking door nieuwe alten,
tenoren en sopranen zeer noodzakelijk!!!*

En de huidige nieuwe leden zullen het beamen:
je wordt door het koor met open armen ontvangen.

Je staat niet verloren of alleen, je wordt opgenomen in de groep.
Dus... heeft u de behoefte om te zingen dan kunt u voor informatie terecht bij onze secretaris:

Mevr. Petra Scholte telefoon 0299 - 47 34 44

De repetities vinden plaats op de dinsdagavond in de Nicolaaskerk.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

In memoriam

Joannes Petrus Maria Reus
(overleden 10-10-2021)



Tijdens zijn lagere schoolleeftijd speelde Hans al vroeg pastoorje. In het verlengde daarvan bezocht hij het Klein Seminarie bij de nonnen in Tilburg. Recentelijk ontmoette ik Hans bij de Amsterdamse Dominicuskerk waar hij een hevige regenval trotseerde met zijn wollen sokken in zijn open sandalen. Maar onder zijn bescheiden outfit ging een bijzondere man schuil.

In de Paulusparochie en in de Missionair Oecumenische Gemeenschap (MOG) was Hans lekenvoorganger. Hij hervormde zich van roomskatholiek tot oecumenisch-katholiek. Hij was lid van de werkgroep vieringen en van de Oecumenische Raad en daarna gastlid van de Protestantse Gemeente. Na zijn theologiastudie bleef hij studeren maar zijn proefschrift is ontvoltooid gebleven.

Hans wilde zich niet laten inpassen door de regels die mensen klein houden. Ook voelde hij zich thuis in de spiritualiteit van Psalm 139:

*'God, doorgrond mij,
ken mijn hart,
peil mij,
weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de eeuwige weg'.*

Voor Ina en haar dochter Linda was Hans een ondersteunende huisvriend en voor Linda's kinderen is Hans een lieve opa geweest. Ze zullen Hans missen.

Op de vooravond van zijn sterven, hebben we Hans de handen opgelegd zoals het een goede katholiek toekomt:
'In de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest'.

Moge onze herinneringen aan Hans ons tot troost zijn en zijn nagedachtenis ons tot een zegen.

Ds. Hans Reedijk



De betekenis van de misintentie

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten." (Lc. 22, 20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz.

De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren.

In onze parochies bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven.

Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen.

Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud.

In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.

Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.



Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor: (*Graag in blokletters*)

Om gelezen te worden op:	Datum:	Tijden
Dinsdagmorgen in de kapel:	_____	09.00 uur
In de weekendviering van:	_____	10.00 uur

De richtprijs per intentie is € 7,50 over te maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag 7 dagen vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D.ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 – 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com

Spuigat nov. '21



MISINTENTIES MAAND: **Nov. '21**

- 2 nov. Overleden familie Komen-Smal, Lou van Bavel en Pater Peter Bosma, Cor Limburg
(De misintenties van 2 november zijn in de viering van 31 oktober afgelezen dit i.v.m. de Allerzielenviering waarin geen intenties worden afgelezen.)
- 7 nov. Cees Bart, Wim van Leeuwen, Just Kroon, Nic Louwe Ruud Bloemkolk, Nicolaas Laan en Carlos Funk Rodriquez
- 9 nov. Carlos Funk Rodriquez, Hans Reus en Co Stam
- 14 nov. Theo van der Knaap, Piet Begheijn, Hans Reus en Co Stam
- 21 nov. Dick Mourits en familie, Familie Nota en Scheepers Jan Groot en zijn gezin, Nicolaas Laan, Hans Reus en Co Stam
- 28 nov. Han Heijenbrock, Ton Mahieu, Jan van den Elst, Hans Reus en Co Stam.

Overleden:

Zondag 10 oktober is overleden dhr. Hans Reus.

Hans Reus is 75 jaar oud geworden en woonde in de Overlanderstraat Purmer-Noord.

Zaterdag 16 oktober is overleden dhr. Co Stam.

Co Stam is 91 jaar oud geworden en woonde in de Zuiderhof Zuidoostbeemster.

Weg

*Zijn wij onderweg naar 'iets'
of is het maar een reis naar 'niets'
leven tussen vreugd' en pijn
zou dat werkelijk leven zijn?*

*Is het leven ... zomaar leven
of een deel van 't grote plan
soms kom je iets eeuwigs tegen
en héél even denk je dan:*

*dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit wat al gestorven is.*

Toon Hermans



Liturgisch weekendrooster november '21

1 Nov.		Allerheiligen		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Ars Musica	Regioviering

2 Nov.		Allerzielen		Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:30	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	Allerzielenviering
19:30	Landsmeer	Jack Noë		Allerzielenviering
19:00	De Rijp	Hans Nieuwkamp		Allerzielenviering
19:00	Westbeemster	Jan Duin		Allerzielenviering
10:00	Schermerhorn	Dop		Allerzielenviering
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot		Allerzielenviering

6 - 7 nov		32e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Jongerenviering
19:00	De Rijp	Mariusz Momot	Dameskoor	
10:00	Purmerend	Jan Duin	Kleinkoor	
--:--	Landsmeer			
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
10:00	Oosthuizen	Luis Weel		Oecumenische viering
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		Oogstdankdag

13 - 14 Nov.		33e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Jongerenviering
10:00	Oosthuizen	Hans Nieuwkamp	Franciscuskoor	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	
10:00	De Rijp	Amos	Sint Ceciliakoor	Woord en Communieviering
10:00	Landsmeer			Oecumenische viering
--:--	Westbeemster	Geen viering		
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		

20 - 21 Nov.		Christus Koning		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Jongerenviering
19:00	De Rijp	Jack Noë	Dameskoor	Woord en Communieviering
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Kleinkoor	
10:00	Landsmeer	Jack Noë		Woord en Communieviering
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
--:--	Oosthuizen	Geen viering		
10:00	Schermerhorn	Luis Weel		

De vieringen in het grijs weergegeven zijn op zaterdag.

Liturgisch weekendrooster november '21

27 - 28 Nov.		Eerste zondag van de advent		Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Jongerenviering
10:00	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	
10:00	Landsmeer	Mariusz Momot		
--:--	De Rijp	Geen viering		
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk		Woord en Communieviering
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor	
10:00	Schermerhorn	Hans Nieuwkamp		

Attentie, attentie !!!



Wij zijn dringend op zoek naar een bezorg(st)ers parochieblad Spuigat voor de wijk Overwhere - Noord !!!

De bezorging van ons parochieblad Spuigat wordt in de diverse wijken van Purmerend gecoördineerd door de zogenaamde 'hoofdbezorg(st)ers'. Zij zorgen ervoor dat de pakketten met parochiebladen bij de bezorg(st)ers terecht komen.

Om de nu ontstane vacatures te kunnen invullen, zouden wij het op prijs stellen als u zich opgeeft als bezorg(st)er voor de wijk:

Omgeving: Molenkoog en G. Leegwaterhof en/of Westervenne in de wijk Overwhere-Noord.

Het gaat hooguit om 10 Spuigaten per wijk en dit 9x per jaar.

*Ter voorbereiding op de actie **"Kerkbalans"** zijn wij ook op zoek naar mensen die een wijkje 'Kerkbalans' willen lopen.*

De actie gaat plaatsvinden in de maand januari 2022.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met:

Mevr. Irene Rutte op maandag t/m vrijdag
tussen 18:00 en 19:00 uur
op telefoonnummer: 06 - 53 46 20 50 of
via e-mail: spuigat@live.nl

Alvast bedankt voor uw (hopelijk) positieve reactie op onze oproep.
De redactie



Kom jij ook naar de Jongerenviering

Op de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 nov. 2021 om 12:00 uur vindt de Jongerenviering plaats in de Nicolaaskerk (voor alle leeftijden).

Tijdens deze vieringen prijzen we de Heer door het zingen van moderne lofliedjes, vinden er lezingen plaats en beleven we samen de Eucharistie. Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd.

Er zijn inmiddels veel vaste bezoekers en we zien graag 'nieuwe' gezichten. Dus wees welkom !!!

Dagkapel/Nicolaaskerk



Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.

Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).

Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.

Eucharistie op de televisie en computer



De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via:

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 36

KPN kanaal 1390

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

'Ik zocht de stem van God en beklom de hoogste top.

Maar God zei: daal maar weer af, want bij de mensen houd ik me op.

'kardinaal John Henry Newman'

“Geef voor uw eigen parochiegemeenschap”



Omdat in deze coronapandemie, Eucharistievieringen bezoeken erg moeilijk gaat en er dus ook minder gecollecteerd kan worden doen wij een beroep op u. De onkosten gaan namelijk gewoon door en de inkomsten worden als maar minder.

Scan daarom deze QR-code om de contactgegevens direct te openen op uw mobiele telefoon of I-pad en doneer uw gaven.

Ook kunt u een bijdrage overmaken naar:
IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Wij als parochie zijn u zeer dankbaar.



Actuele berichten en vieringen uit onze parochie treft u aan op de website: www.mariamoevandervangod.nl

Kindernevendienst



Elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering van 10:00 uur.

Na het welkomstwoord gaan de kinderen, die dat willen, mee naar de Catharinazaal. De invulling zal per keer verschillen; we

lezen bijvoorbeeld voor uit de Kinderbijbel en de kinderen kunnen tekenen en/of knutselen.

Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk.

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er iemand met ze mee gaat naar de Catharinazaal.

De datums waarop de Kindernevendienst gehouden wordt zijn: 7 november.

R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina.
Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

Nicolaasteam:



Voorzitter:	Marcelo Salão Rocha	06 – 46 84 70 43
Kapelaan	Mariusz Momot	06 - 27 40 23 68
Secretaris:	Henk Dinkgreve	0299 – 46 12 57
Penningmeester:	Erik Bruin	0299 – 46 27 83
Lid Banja Luka:	Irene Rutte	06 – 53 46 20 50
Kerkbeheer:	Frans Vlaar	0299 – 43 15 14
Link met Par.Bestuur	Hans Karels	0299 – 43 47 29

Financiën:

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en NL60 INGB 0001 7568 71 of
Paulusparochie o.v.v. Kerkbalans en/of Spuigat. NL50 RABO 0142 7842 22
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds) NL52 INGB 0005 3792 86

Pastorale en diaconale aandacht: Zie informatie binnenzijde kaft pagina 2.

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie
(rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) RSIN Nr. 824.112.088

Websites: www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
www.rkparochiepurmerend.nl
E-mail: nicolaaskerk.purmerend@live.nl
E-mail parochiemariamloedervangod@outlook.com
(inclusief contact verhuur kerkgebouw)

Misintenties: Zie speciale pagina in dit Spuigat.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster
IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11
E-mail: pcipolderland@gmail.com
Raad van Advies: (RvA) voor aanmeldingen:
Elke dinsdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.
E-mail: caritaspurmerend@gmail.com
(rechtstreeks contact met RvA omtrent aanvragen)

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10.00 tot 12.00 uur
in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.
Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Hebt u vragen, opmerkingen, wilt u wat
melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.



Pastoraal bezoegroep:
Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen
Telefoon: 0299 – 42 45 47
E-mail: purmerwil@hetnet.nl



R.K. PAROCHIE
MARIA MOEDER
VAN GOD



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
DE GOEDE HERDER
LANDSMEER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ONZE LIEVE VROUWE
GEBORTE
SCHERMERHORN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
JOANNES DE DOPER
WESTBEEEMSTER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT FRANCISCUS
VAN ASSISI
OOSTHUIZEN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
HH. NICOLAAS EN CATHARINA
PURMEREND



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT-BONIFATIUS
DE RIJP