



R.K. PAROCHIE  
MARIA MOEDER  
VAN GOD

juni,  
juli en  
augustus 2022

4 en 5 juni Pinksteren  
15 augustus  
Maria Tenhemelopneming

Parochie magazine

# Spuigat

Geloofsgemeenschap  
H.H. Nicolaas en Catharina  
Purmerend

# Bereikbaarheid pastores

## Nicolaaskerk 0299 - 42 38 63



- *Aanvragen doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen:*  
Pastoor Marcelo Salão Rocha  
Mobiël: 06 – 46 84 70 43 en/of e-mail: marcelaonl@gmail.com
- Kapelaan Mariusz Momot  
Mobiël: 06 – 27 40 23 68 en/of  
e-mail: mariuszmomot.haarlem@gmail.com
- Diaken Marcel Kaaijk  
Mobiël: 06 - 20 97 39 92 en/of e-mail: m.kaaijk@chello.nl
- Diaken Jack Noë  
Mobiël: 06 - 51 70 90 00

## Bestuur R.K. Parochie Maria, Moeder van God

(Samenwerking van oorspronkelijke parochies zie achterzijde)

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	
Vacant	Vicevoorzitter	
Anita Bonnet	Secretaris	Westbeemster
Hans Karels	Penningmeester	Purmerend
Frank de Wit	Bestuurslid	Oosthuizen
Marja van Dam	Bestuurslid	De Rijp
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	

### Colofon

40e Jaargang nr. 9 Oplage 1.200

Spuigat is een uitgave van de R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend.  
Deze verschijnt 9x per jaar voor de eerste zondag van de nieuwe maand.  
Dit echter met uitzondering van de maanden: januari, juli en augustus.

Redactie en opmaak: Douwe ter Mull.

Redactieadres Spuigat: Spuigat@live.nl of postvak Nicolaaskerk

Druk: Drukkersteam R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

Bezorging en/of klachten: Irene Rutte  
maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur

Telefoon: 06 – 53 46 20 50



Uiterste inleverdatum kopij voor de maand september  
moet op dinsdag 19 augustus 2022 op het redactieadres liggen.



# inhoud

## Spuigat juni, juli en augustus.

Pagina 2	Algemeen
Pagina 3	Inhoud Spuigat jun., jul. en aug.
Pagina 4	Redactie Spuigat
Pagina 5	Gebed
Pagina 6 en 7	Pastoraal woord/Feestelijke viering voor de gehele parochie
Pagina 8 t/m 12	Liturgische kalender maanden juni, juli en augustus/ Vanuit het Nicolaasteam,
Pagina 13 en 14	Bericht van de penningmeester
Pagina 15	Pinksteren
Pagina 16 t/m 18	Maria ten Hemelopneming/ Maria zang en gebedsviering
Pagina 19	Miva-actie
Pagina 20	Present
Pagina 21	KBO-Ledenbijeenkomst
Pagina 22	Steun de actie Nederlandse Missionarissen/ Heiligevan de maand.
Pagina 23	Kinderpagina
Pagina 24	Aanvraag misintenties
Pagina 25	Misintenties maanden jun., jul. en aug.
Pagina 26 t/m 28	Weekendrooster maanden juni, juli en augustus
Pagina 29 en 30	Kindernevendienst/Familievieringen en live uitzendingen
Pagina 31	Colofon

---

### Woordelijk

*Hoe actueel. Oorlog en etnische zuiveringen.*

*Wat een gruwel. Wat schuilt er in mensen met angsten?*

*Honger naar macht?*

*Oorlog is altijd verliezen, voor iedereen.*

*Hoe moet dit nou?*

*Duizenden ontheemde mensen, uitgeputte mensen,  
kapot gemaakte kinderen, als beesten de grens over gedreven,  
even als jonge en oudere mannen en vrouwen.*

*Hoe moet dit nu verder Heer?*

*Wees aanwezig bij alle ontheemden, in hun totale ontredde-  
ring.*

*En geef de machtigen op deze wereld inzicht, opdat ze weten  
dat 't zinloos is waar ze nu mee bezig zijn.*

*Bron: Media pastoraat RKK/KRO*

# Beste parochianen,

Redactie Spuigat



Nu ik dit schrijf is het nog vroeg in de maand mei de maanden verlopen altijd snel voor de redactie van een maandblad.

Als het blad de deur uit gaat moet er al gekeken worden naar het volgende nummer. Nu heeft u alweer het laatste Spuigat van dit seizoen 2021/2022 voor de maanden juni, juli en augustus.

**We hebben een kerkelijk seizoen achter de rug met z'n vele** Coronabeperkingen. Het kerkbezoek was minimaal er moest afstand gehouden worden, mondkapjes op, handen moesten worden desinfecteert de communie werd achter een scherm uitgereikt en we gingen de vieringen online bekijken. Dan was het ondanks dit alles wel fijn om een parochieblad te mogen ontvangen, zo hielden wij toch nog contact met elkaar.

Maar gelukkig de laatste maanden kunnen wij weer zoals vanouds samen vieren. Met Pasen waren de vieringen weer goed bezocht en **het kerkbezoek trekt in z'n algemeenheid weer aan de sociale** contacten met onze mede parochianen worden weer aangehaald. Het doet mij goed dat te mogen ervaren.

Verder kan ik u vertellen dat de lay-out van ons parochieblad er met ingang van de maand september er anders uit zal gaan zien dan dat u van ons gewend was. Er zal voor de gehele parochie Maria, Moeder van God één maandblad worden uitgegeven. Over de invulling en frequentie hiervan lopen nog gesprekken.

Rest mij mede namens alle medewerkers Spuigat u een mooie zomertijd toe te wensen, en ik hoop u in het nieuwe seizoen weer te mogen voorzien van informatie over alle activiteiten en nieuwtjes vanuit onze gehele parochie.

Douwe ter Mull redactie Spuigat.



\*\*\*\*\*

*Sommige mensen zijn wat een  
heldere frisse bron is voor de  
uitgeputte wandelaar:  
het is een weldaad hen te ontmoeten.*

## *Gebed*

### *Adem*

*Adem over mij, God.  
Adem in mij.  
Laat uw Geest  
mijn leven overschaduwen  
en mijn hart vullen  
met een laaiend enthousiasme  
voor de zending die U mij geeft,  
en met een vuur van liefde  
voor elke mens,  
zonder onderscheid.  
Doe mij herboren worden!  
Maak mij nieuw!  
Geef mij uw zegen,  
opdat ik zelf een zegen mag worden  
voor mijn medemensen.  
En laat mij voor altijd beseffen  
dat ik uw kind mag zijn  
en dat uw liefde mij mooi maakt.  
Amen.*

(Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi)



## Pastoraal woord



Terwijl de meerderheid van de bevolking op vakantie is, wend ik mij tot u hier die bent achtergebleven om, laten we zeggen: de honneurs waar te nemen.

Het is goed, nee zelfs noodzakelijk om af en toe vakantie te nemen.

De thuisblijvers, die lijken behoorlijk verkeerd te zitten. Laat ons dan even afkijken van de ware vakantieganger, hoe die dat doet.

Overdag spullen inpakken en tegen de avond de **auto starten om 's nachts te kunnen rijden, dan** kunnen de kinderen intussen slapen, want anders

zouden ze het niet volhouden. Zoveel mogelijk **meenemen, want "we gaan niet op een houtje zitten bijten"**. Moe, maar tevreden arriveren op de camping. Half uurtje of uurtje om de **schotelantenne in te stellen, want "we willen het nieuws niet missen"**. Boodschappen doen en vaststellen dat er twee plekken verder bekenden zijn neergestreken die komen begroeten en uitnodigen voor vanavond als de kinderen slapen.



Tussendoor een wandeling en telkens weer boodschappen doen 15 km verderop, want in het buitenland zijn de afstanden wel wat groter. Enfin dat gaat zo 14 dagen door. En wij och arm, wij zitten hier. Geen aanloop, want de burens zijn met vakantie. Boodschappen om de hoek, prima TV-ontvangst en prima bed. Waar was het ook al weer om begonnen?

**"Laten we naar een eenzame plaats gaan", zo horen we** Jezus zeggen in het evangelie, want anders hou je het niet vol.

**We zoeken naar zo'n stille camping, maar komen van de regen in de drup. Op zo'n stille camping is het lang niet altijd zo stil. Toch blijft die** goede raad van Jezus recht overeind. Vakantie, het vrij zijn van zoveel van wat we allemaal moeten, het vrij zijn voor onszelf en vrij zijn voor de ander, dat is absoluut noodzakelijk om overeind te blijven.

Niemand wil geopereerd worden door een chirurg die van **vermoeidheid nauwelijks nog op z'n benen kan staan of behandeld** worden door een tandarts die zelfs vergaat van de tandpijn.

Ieder mens moet zijn grenzen kennen en daar niet overheen gaan.

Het gebeurt maar al te vaak dat mantelzorgers in de zorg voor hun dierbaren tot het uiterste gaan en vervolgens zelfs afknappen en niets meer kunnen betekenen voor degene die hen nodig heeft.

Die zelfzorg mag niet ontbreken. Moet je daarvoor eerst een eind wegzeilen? Voor de een is dat misschien noodzakelijk, maar het is het afwegen waard of je daarvoor ver weg moet of misschien die rust **en die stilte ook hier kunt vinden. Op zo'n vakantiezonntag hierin onze kerk** is het in elk geval redelijk stil en misschien is het thuis nu ook zo.

Juist in tijden als nu, met een oorlog om de hoek, een moeder aarde die schreeuwt van de pijn en miljoenen en miljoenen op de vlucht, wens ik u allen een vakantie toe, ver weg of dichtbij, die u rust en vrede mag brengen.

Diaken Jack Noë

\*\*\*\*\*

## *Pinksteren*

*FEESTELIJKE VIERING VOOR DE HELE PAROCHIE  
OP 5 JUNI 2022  
MET MEDEWERKING VAN HET MMG-KOOR  
IN DE NICOLAASKERK TE PURMEREND*



In juli 2021 is er een overleg geweest met afgevaardigden van alle koren van de parochie. Dit heeft geresulteerd in het Projectkoor MMG.

Charles Gounod



In samenwerking met het Pauluskoor, Ceciliakoor en Ars Musica is er afgelopen maanden intensief gerepeteerd en als het goed is kunt u tijdens de H. Mis van Pinksteren een prachtige uitvoering van de Messe Breve nr. 7 van Charles Gounod verwachten.

Er treden solisten op en er zijn gezangen om mee te zingen.

De H. Mis is ook te volgen via: You Tube,  
RTV Purmerend Ziggokanaal 34 en  
KPN-kanaal 1390.

Na de kerkdienst kunt u genieten van een kopje koffie of thee.  
U bent van harte uitgenodigd.

\*\*\*\*\*



## Vieren

### *Liturgische kalender 2022, C jaar:*

*Zondag 5 juni*

*Pinksteren*

*Wekenfeest*

1e lezing: Hand 2,1-11

2e lezing: Rom 8, 8-17

Evangelie: Joh 14, 15-16.23b-26

De leerlingen zijn bijeen voor het Wekenfeest, de vijftigste dag van Pasen, waarop de gave van de Wet wordt gevierd. Ze bestuderen het woord van God.

Vijftig dagen geleden werd Pasen gevierd, bevrijding uit slavernij, Pasen dat in Jezus zichtbaar heeft gemaakt dat het zelfs bevrijding uit de dood betekent. Dit paasfeest gaat nu in vervulling met de Geest die de leerlingen doet spreken. Zo verstaat ieder het woord, als een omgekeerd Babelverhaal. Joden uit elk volk op aarde horen de apostelen getuigen. Dat is wat de Geest bewerkt: dat ieder verstaat dat het woord niet te hoog is, niet te ver weg, onbereikbaar of onverstaaenbaar: het ligt in je mond en in je hart. Het Woord horen is het woord dóen.

*Zondag 12 juni*

*Heilige Drie-eenheid*

*De Geest als Helper*

1e lezing: Spr 8,22-31

2e lezing: Rom 5,1-5

Evangelie: Joh 16, 12-15

Er is in het geloof mogelijkheid tot ontwikkeling, ook na het vastleggen van de tradities. De Helper, de Geest, kan nieuwe inzichten doen opkomen. Wel is er een criterium om zulke ontwikkelingen te toetsen. Jezus zegt dat de Helper niet maar op eigen gezag van alles kan zeggen, maar dat Hij zegt wat Jezus Hem te zeggen geeft. Omgedraaid betekent dat ook dat alleen wat in lijn is met de woorden van de aardse Jezus van de Geest kan zijn. Er is eenheid tussen de woorden van de Vader, Thora, die van Jezus en de nieuwe inzichten van de Geest, want ze draaien allemaal om maar één ding: de boodschap van liefde.

*Zondag 19 juni*

*Sacramentsdag*

*Eucharistische betekenis*

1e lezing: Gen 14, 18-20

2e lezing: 1 Kor 11, 23-26

Evangelie: Luc 9, 11b-17

De spijzigingverhalen worden veelal eucharistisch geïnterpreteerd. Enkele tekstgegevens wijzen in de richting van het avondmaalsverhaal van Lucas - het nemen van de broden en de vissen, de opwaartse blik van Jezus naar de hemel en aansluitend de zegenbede over het voedsel en ten slotte het breken en delen - of naar de maaltijd in Emmaüs. Een significant verschil met die teksten echter is de actieve



rol van de leerlingen. Zij zijn het die het brood en de vis uitdelen onder de mensen, waarmee mogelijk gerefereerd wordt aan hun zendingsopdracht.

*Zondag 26 juni*

*Dertiende zondag door het jaar*

*Elisa is een man aan het werk.*

1e lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21

2e lezing: Gal 5, 1.13-18

Evangelie: Luc9, 51-62

Hij heeft een eigen koppel ossen en gezien de twaalf koppels ossen - twaalf, het getal van de stammen van Israël, de volledigheid - lijkt hij geen arme boer te zijn die het avontuur aangaat. Alvorens in te gaan op zijn roeping wil hij thuis afscheid nemen. Elia lijkt wat geïrriteerd te reageren: 'Doe wat je wilt.' Elisa doet echter precies wat hem gevraagd wordt. Alle nadruk ligt op de vrijheid die Elisa heeft om op de vraag van Elia, de toegeworpen mantel, in te gaan. Radicaal laat hij vervolgens zijn oude bestaan in de steek, slacht zijn koppel ossen en geeft ze aan de werklieden te eten. Er is geen weg terug, hij heeft zijn broodwinning opgegeven en dient Elia.

*Zondag 3 juli 2022*

*Veertiende zondag door het jaar*

*Dragers van vrede*

1e lezing: Jes 66, 10-14c

2e lezing: Gal 6, 14-18

Evangelie: Luc 10,1-12.17-20

Jezus stuurt er '(tweeën)zeventig anderen' op uit om naar de steden en dorpen te gaan waar Hijzelf nog zal komen. Nadat Jezus hen bij terugkomst heeft toegesproken, wendt Hij zich weer tot de leerlingen. Dat suggereert dat die 'anderen' willekeurig uit de menigte geplukte mensen zijn. Iedere hoorder van de woorden van Jezus, lid of niet, met of zonder papieren, kan er zomaar op uit gestuurd worden. Ze gaan met enkel een boodschap van vrede. Geen geld, geen rugzak. Ze zijn aangewezen op de gastvrijheid van wie hen ontvangt. Wat ze meenemen, is hun eigen aanwezigheid als dragers van vrede, als belichaming van het woord van de Heer. Ze moeten hun eigen ding doen, er zijn, met zijn vredegroet.

*Zondag 10 juli*

*Vijftiende zondag door het jaar*

*De naaste als jezelf*

1e lezing: Deut 30, 10-14

2e lezing: Kol 1, 15-20

Evangelie: Luc 10, 25-37

Er is een wetgeleerde die vraagt naar het eeuwige leven. Wat moet hij daarvoor doen? Jezus antwoordt op deze vraag met een verhaal om van te leren. Gelukkig heeft de wetgeleerde goed geluisterd en het verhaal begrepen, want hij antwoordt goed. Jezus draait als het ware de vraag naar het eeuwige leven, die de vraag naar onze naaste is, om. De naaste is geen fictief persoon, maar 'hij die medelijden heeft getoond'. Dan komt het erop aan de daad bij het woord te voegen: 'Doet u dan voortaan net zo.'

*Zondag 17 juli*  
*Zestiende zondag door het jaar*  
*Gastvrijheid*

1e lezing: Gen 18, 1-10a  
2e lezing: Kol 1, 24-28  
Evangelie: Luc 10, 38-42

Met zijn woorden tot Maria wil Jezus niet een tegenstelling aangeven tussen doen en luisteren. Luisteren naar het woord van Jezus en het zorgen voor de naaste horen bij elkaar. Niet voor niets vertelt Jezus vlak daarvoor het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Je kunt zijn woorden lezen als een uitnodiging: 'Marta, Marta, je doet jezelf tekort. Laat het gesjouw voor wat het is, en kom erbij zitten.' Voor anderen zorgen is wezenlijk, en hoort bij het luisteren naar Gods Woord, maar als de materiële zorgen het luisteren in de weg staan, dan is het tijd om even stil te zitten en alleen maar te luisteren

*Zondag 24 juli*  
*Zeventiende zondag door het jaar*  
*Het beste voor zijn kinderen*

1e lezing: Gen 18,20-32  
2e lezing: Kol 2, 12-14  
Evangelie: Luc 11,1-13

Een man dringt midden in de nacht aan bij een vriend om open te doen en hem brood te geven. Hij kan zo blijven aanhouden omdat ze vrienden zijn. Jezus vergelijkt God met de vriend bij wie je altijd aan kunt kloppen. Hij is soms weliswaar verstoord, maar uiteindelijk steeds bereid te luisteren. Jezus benadrukt dat met de toevoeging over de aardse vader die voor zijn kinderen alleen het beste wil. God schenkt ook het beste: de heilige Geest. Daar mag om gevraagd worden, elke dag opnieuw. In de vertrouwelijke omgang met God wordt duidelijk dat de mens op God aan kan. Het woord 'abba' verwijst naar Jezus' fundamentele godsbeeld: God als barmhartige Vader.

*Zondag 31 juli*  
*Achttiende zondag door het jaar*  
*Levenslessen van Prediker*

1e lezing: Pred 1,2; 2, 21-23  
2e lezing: Kol 3, 1-5.9-11  
Evangelie: Luc 12,13-21

Prediker zegt dat hij in het leven heeft gebouwd en geplant, geploeterd en anderen voor zich heeft laten werken. Het heeft hem veel opgeleverd: hij feest, hij drinkt, hij lacht en is vrolijk. Hij ziet het als een beloning voor al het moeizame werk. Maar dan komt hij tot het inzicht dat het allemaal niet zo veel voorstelt. Heel zijn rijkdom - niet meer dan een zuchtje wind. De lezing stopt net voordat zijn inzicht puntig wordt samengevat: 'Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God' (2,24). Een mens heeft de tijd niet in de hand. Hij kan alleen het 'nu' intensief beleven door te genieten van eten en drinken. Deze levenskunst komt ook van God.

*Zondag 7 augustus*  
*Negentiende zondag door het jaar*

1e lezing: Wijsh. 18. 6-9  
2e lezing: Heb. 11, 1-2,8-19  
Evangelie: LUC. 12, 32-48

*Een schat die nooit vergaat...*

Wat is echt kostbaar in je leven? Waar vind je vreugde in? Wat is de schat waarvoor je alles op zou willen geven? Dit zijn vragen die we elkaar niet iedere dag stellen, maar vandaag komen ze aan de orde: om erbij stil te staan en de uitdaging aan te gaan er antwoord op te geven. Het gaat immers om de grote levensvragen. Mogen wij in deze viering op het spoor gezet worden, dat leidt naar het geheim van ons leven, naar de schat die ons geschonken wordt en die nooit zal vergaan ...

*Zondag 14 augustus*  
*Twintigste zondag door het jaar*

1e lezing: Jes. 38, 4-6, 8-10  
2e lezing: Heb. 12, 1-4  
Evangelie: Luc. 12, 49-53

*Vrede of verdeeldheid?*

In veel families speelt wel iets: broers en zussen die niet met elkaar overweg kunnen, ouders die kinderen niet meer zien ... Hoe graag willen we vaak die breuken helen, of houden we juist onze mond omwille van de lieve vrede. Vandaag lijkt het wel of Jezus verdeeldheid in de familie aanmoedigt. Dat verwacht je niet van Hem. Hij is toch degene die verbondenheid en saamhorigheid voorstaat, vrede en verzoening bewerkstelligt? Wat wil Jezus eigenlijk? Waar is het Hem om te doen? Waardoor wordt Hij gedreven? En wat drijft ons?

*Zondag 21 augustus*  
*Eenentwintigste zondag door het jaar*

1e lezing: Jes. 66, 18-21  
2e lezing: Heb. 12, 5-7, 11-13  
Evangelie: Luc. 13, 22-30

*Uiterste inspanning*

Soms wordt er in je leven een uiterste inspanning van je gevraagd om een bepaald doel te bereiken. Je kunt het gevoel hebben dat je alle zeilen moet bijzetten om het gewenste resultaat te behalen. Vaak heb je dan achteraf de ervaring dat het je ook veel voldoening geeft als de prestatie eenmaal geleverd is, en dat is weer een aardige opsteker voor het belangrijke gevoel van zelfvertrouwen. Ook als het over geloven gaat, kan er een behoorlijke inspanning van een mens gevraagd worden! Jezus zelf spoort ons vandaag aan om echt alles te doen wat we kunnen, anders zal het ons niet lukken om door de nauwe poort van ons behoud binnen te komen in het koninkrijk van God. Wat betekenen zijn woorden als we over de consequenties van ons geloof nadenken?

Zondag 28 augustus

Tweeëntwintigste zondag door het jaar

1e lezing: Sir. 3,17-18,20,28-29

2e lezing: Heb. 12,18-19,22-24a

Evangelie: Luc. 14. 1,7-14

*Vernederen en verheffen*

'Ken jezelf is een oeroude spreuk. We ontleen hem aan de oude Grieken die op zoek waren naar waarheid en wijsheid. Het is nog steeds een grote opdracht voor elke mens om zichzelf te kennen. grenzen en mogelijkheden te ontdekken en daarmee goede keuzes te maken. Jezus geeft ons vandaag aanschouwelijk onderricht over de weg die Hij kiest en ons voorhoudt. Vandaag is het ook gebedsdag voor het behoud van de schepping. een bijzondere dag. in 2015 door paus Franciscus ingesteld. Deze dag wordt wereldwijd gevierd om stil te staan bij het wonderbare werk van Gods schepping en om aandacht te vragen voor de ecologische crisis waarin de aarde zich momenteel bevindt.

\*\*\*\*\*



## *Vanuit het Teamoverleg Nicolaas*

*Gevraagd: gastheer/ gastvrouw voor de Nicolaaskerk  
(herhaling)*

Voor de woensdag en de vrijdag zouden we graag een ochtendopening realiseren van 10 tot 12 en een middagopening van 13 tot 15 uur. De taakhoudt komt neer op: gasten welkom heten, koffie of thee zetten en aanbieden, eventueel rondleiden en wat over het interieur en de geschiedenis ervan vertellen. Maar een gastvrouw of -heer kan ook van belang zijn om een luisterend oor te zijn voor de bezoeker. Kortom: kunt/ wilt u beschikbaar zijn voor deze functie in de Nicolaaskerk en kunt u één of meer van deze tijden aanwezig zijn, meldt u zich dan bij het secretariaat (zie hieronder).

Het gaat dus om: Woensdags van 10 tot 12 uur  
Woensdags van 13 tot 15 uur  
Vrijdags van 10 tot 12 uur  
Vrijdags van 13 tot 15 uur

*We horen graag wie hier iets in kan betekenen.*

\*\*\*\*\*



Alle actuele berichten en vieringen uit onze parochie treft u aan op de website: [www.mariamloedervangod.nl](http://www.mariamloedervangod.nl)

## Bericht van de penningmeesters



Hierbij treft u de financiële resultaten aan van onze R.K. Parochie Maria, Moeder van God.

Het nadelige saldo over 2021 bedroeg € 64.424.  
Dit bedrag was voor 2021 begroot op € 89.350.  
Over 2020 bedroeg het negatieve saldo € 51.114.

Het is al weer enige tijd geleden dat we veel last hadden van de pandemie. In 2021 was bijna het hele jaar de toegang tot de kerk beperkt. Hierdoor zijn de collecten gelden aanzienlijk achtergebleven bij de begroting.

**De Actie Kerkbalans was begroot op € 165.000 voor 2021 en heeft in werkelijkheid € 172.894 opgebracht.**

**Als parochie zitten we midden in het plan "visie-transitie" naar het jaar 2025. Nu zijn dat pijnlijke kerksluitingen, maar het moet leiden naar een vitale parochie.**

Namens alle penningmeesters van de geloofsgemeenschappen wil ik u hartelijk danken voor het meedoen aan de Actie Kerkbalans, het overmaken van de collecten gelden en extra giften die we mochten ontvangen.

Wilt u meer informatie? U kunt mij altijd bellen of mailen.  
Hans Karels, penningmeester R.K. Parochie Maria, Moeder van God.

\* \* \*

*Geef vandaag voor de kerk van morgen*



IBAN: NL22 RABO 0157 4995 29  
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Of scan de QR-code





Staat van lasten en baten over het boekjaar 2021

	boekjaar	begroting boekjaar	voorgaand boekjaar
	€	€	€
LASTEN	2021	2021	2020
Persoonskosten	174.070	191.125	172.287
Kosten onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	126.800	135.290	106.076
- overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	39.053	34.600	46.915
- beleggingen	-	-	335
Rente en lasten van schulden en fundaties	2.755	3.000	2.150
Kosten erediens	10.368	20.000	11.910
Kosten pastoraal	3.722	12.500	6.114
Verplichte en vrijwillige bijdragen	61.554	71.435	62.535
Beheerskosten	35.488	37.400	44.506
Incidentele lasten	-	-	-
Voordelig saldo	-	-	-
	<b>453.810</b>	<b>505.350</b>	<b>452.828</b>

BATEN

Bijdragen parochianen	265.619	290.500	273.728
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen	123.536	125.500	121.047
Functionele inkomsten	-	-	-
Incidentele baten	231	-	6.939
Nadelig saldo	64.424	89.350	51.114
	<b>453.810</b>	<b>505.350</b>	<b>452.828</b>

## 4 en 5 juni Pinksteren

*God stort zijn geest uit in de harten van de mensen.*



Voor christenen is Pinksteren een heel belangrijk feest, samen met Pasen en Kerstmis. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer precies waarom. Pinksteren is nu vooral een lekker lang weekend met allerlei activiteiten in de open lucht: traditionele schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en natuurlijk ook Pinkpop.

### *Vijftigste*

Maar waar is het dan allemaal begonnen? De naam "Pinksteren" komt van het Griekse woord "pentakosta". Dat betekent "vijftigste". En Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Dat is afgeleid van het joodse oogstfeest Sjawoe'ot. Sjawoe'ot heet ook wel "Wekenfeest", want het komt zeven weken na Pesach, het joodse paasfeest. En zeven maal zeven dagen is? Reken maar uit.

### *Wind en vuur*

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen. Toen gebeurde er iets heel bijzonders.

Het geluid van een stormwind klonk en er was plotseling een verschijnsel van vuur. Dit vuur leek op de hoofden van de apostelen te branden. **Opeens spraken ze allerlei vreemde talen... De apostelen** gingen de opdracht van Jezus verder uitvoeren: de boodschap van God in alle landen van de wereld verspreiden. Zo begon de christelijke kerk.

### *Duif*

**De Heilige Geest zie je wel eens afgebeeld als "vurige tongen":** vlammetjes boven de hoofden van de apostelen. Maar vaak heeft de Geest de vorm van een duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het deel van de mens dat volgens christenen ook na de dood blijft leven.

Overgenomen van: <https://weetwatjeviert.nl>

\*\*\*\*\*

*De Heilige Geest kan alleen daar zijn  
waar wij hem vleugels geven.*

## 15 augustus Maria Tenhemelopneming



Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'. Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslapping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag.



Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

### *Over de dogma-verklaring*

Nadat op het 1ste Vaticaanse concilie (1869-70) al 200 bisschoppen de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming hadden gevraagd, volgde de bekroning in de dogmaverklaring door Pius XII op 1 november (Allerheiligen) 1950. Het dogma stipuleert dat "de Moedermaagd, na het beëindigen van haar aardse leven, met lichaam en geest is opgenomen in de hemelse Glorie, om er in alle schittering te stralen als Koningin aan de rechterhand van haar Zoon, de onsterfelijke Koning van alle tijden."

Zelfs binnen katholieke kringen waren er twijfels over de opportuniteit van de dogmaverklaring. De critici vonden het een onnodige provocatie in een periode waarin oecumenische relaties tussen de verschillende christelijke Kerken eindelijk wat sterker aan het worden waren. Anderen vonden het na twee wereldoorlogen en de verschrikking van de concentratiekampen een niet eens zo ongeschikt moment om de waardigheid van het menselijke lichaam opnieuw te bevestigen en het geloof in de verrijzenis van het lichaam aan te wakkeren.

De protestantse gemeenschap reageerde negatief. De reactie van de orthodoxen daarentegen was veel positiever. Zij zagen het als een bevestiging van wat daar al eeuwen lang met de nodige luister werd gevierd.

### *Pasen en Tenhemelopneming*

Al van in de 8ste eeuw wordt het feest de "Tenhemelopneming van Maria" genoemd. Dat is een zo goed als letterlijke vertaling van "assumptio" uit de Latijnse liturgie. De naam slaat allereerst op de bijzondere hechte band tussen Jezus en zijn moeder. Die is zo hecht dat **hij niet door de dood doorbroken kan worden. Maria's lichaam wordt in plaats van te ontbinden "opgenomen bij Christus in het paradijs"**. De huidige spiritualiteit brengt de Mariale hoogdag dan ook graag in verband met het Paasfeest. Op basis van het beste van de traditie van de **Kerk beschouwt zij Maria's Tenhemelopneming niet zozeer als een uniek voorrecht voor Jezus' moeder, wel als een zo goed als noodzakelijk gevolg van haar intieme verbondenheid met Christus: wat aan het Godsvolk als geheel beloofd is - volheid van geluk, overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van de Heer - is al vervuld in de vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle vrouwen, uit**

wier schoot Gods Zoon een lichaam aannam tot verlossing van de mensheid.

In de Oosterse Kerk gaat aan de viering van Maria Tenhemelopneming ook vandaag nog altijd een voorbereidende vasten vanaf 1 augustus en een 'voorfeest' op 14 augustus vooraf. De 'naviering' duurt tot en met 23 augustus (oorspronkelijk zelfs tot 31 augustus). Daardoor krijgt de hele maand augustus er een uitgesproken Mariaal karakter.

Overgenomen van: interkerk.nl 2022  
<http://www.mariatenhemelopneming.nl>

\* \* \* \* \*

## *Maria Zang -en gebedsviering*

De jaarlijkse Maria zang- en gebedsviering ter gelegenheid van het Feest van Maria ten Hemelopneming wordt gehouden op:

zaterdag 13 augustus om 14.00 uur in de Nicolaaskerk,  
Kaasmarkt 15 Purmerend.

Pastor Marcelo gaat voor en het  
Ceciliakoor o.l.v. Mirjam Boers verleent medewerking.



Tijdens de viering worden in de samenzang bekende Marialiederen gezongen. Er zullen ook solisten optreden en het Ceciliakoor zal hiervoor nieuw repertoire instuderen.

Als u het Ceciliakoor wil komen versterken voor deze viering of als u lid wil worden kunt u contact opnemen met Annemiek Nuijens (email: [amnuyens@hetnet.nl](mailto:amnuyens@hetnet.nl) of telefonisch 06 20650615)

Het Ceciliakoor zingt bij uitvaarten, huwelijksinzegeningen, herdenkingsdiensten en bijzondere vieringen zoals de Maria zang- en gebedsviering.

Ter voorbereiding van de Mariaviering is een repetitieschema vastgesteld.

De repetities zijn op de maandagochtenden van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk op 13 juni, 20 juni, 4 juli en 1 augustus.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen in het koor of om aanwezig te zijn bij de viering.

Na afloop wordt koffie en thee geserveerd.

Annemiek Nuijens,  
Voorzitter Ceciliakoor.

## MIVA-collecte 2022:

*medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania*

Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.



### *De bestemming van Geoffrey*

Pionier Geoffrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor **gezondheidszorg van Geoffrey's ziekenhuis** afhankelijk.

### *Outreach-missie*

**"Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,"** zegt Geoffrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA

**aanschafte doet hij aan zogeheten 'outreach'-missies:** doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. **Geoffrey: "We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen."**

### *Auto maakt verschil tussen leven en dood*

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. **"Dat is een rit van 58 kilometer,"** legt Geoffrey uit. **"Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood."** Omdat Geoffrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

### *Over MIVA*

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.



U kunt een donatie overmaken op:  
Iban-nummer NL42 INGB 0000 0029 50  
t.n.v. Miva te 's-Hertogenbosch.

# *Gevraagd: rk vertegenwoordiger in het bestuur van Stichting Present Purmerend*



Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen.

Present gelooft dat iedereen het in zich heeft om naar anderen om te zien. Bewogenheid met anderen is de inspiratie waardoor mensen gedreven worden iets voor een ander te willen betekenen.

Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, burens, collega's en culturen worden met elkaar verbonden.

De verfvogen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander.

**De naam 'Present' wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de 'present time'.**

Spreekt deze omschrijving u aan? Misschien bent u dan wel die vertegenwoordiger die we zoeken. Voor meer informatie

Irene Rutte en Henk Dinkgreve (secretaris)

(0299) 46 12 57 / 06 20 86 32 12 --bij voorbaat onze dank --

\*\*\*\*\*

*Ik geloof dat we hier op aarde zijn om te leven  
op te groeien en ons best te doen om de  
wereld een betere plek te maken,  
waar alle mensen in vrijheid kunnen leven.*

*Ras, nationaliteit of religie mogen geen grond zijn om  
iemand burgerrechten of privileges te onthouden.*

*Men moet volop in het leven staan, zodat de dood niet  
meer is dan een nieuw hoofdstuk.*

*Herinneringen aan ons leven, aan ons werk en aan onze  
daden blijven in anderen voortbestaan.*

Rosa Parks (1913-2005) Amerikaans strijdster voor burgerrechten.

\*\*\*\*\*

## KBO-Ledenmiddag 24 juni 2022

Vrijdag 24 juni a.s. houden wij weer onze  
Maandelijks Ledenmiddag in;  
t Stamhuis Kerkstraat 11 Purmerend.  
Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.



Gelukkig wèèr op onze vertrouwde plek, waar wij zo aan gehecht zijn.



De activiteiten commissie heeft in samenspraak met het bestuur besloten, Mevr. Liesbeth Paarlberg - van den Heuvel Apotheker van de Apotheek de Graeff uit Purmerend uit te nodigen om een presentatie te geven over het medicijngebruik.

Zij zal u bijpraten over allerlei zaken, die met medicijnen en de apotheek te maken hebben, zoals bijwerkingen, wisselingen van merk medicijnen, kosten van de apotheek en slikproblemen.

Daarnaast komt u ook te weten, wat de apotheek allemaal voor u kan betekenen. Af en toe wordt u even aan het denken gezet met een leuke stelling! Mochten er vragen zijn, dan kunt u rekenen op een juist antwoord.

Wees verstandig en noteer uw vragen en zet deze op papier!!

Ongetwijfeld wordt dit weer een leerzame en interessante middag waar wij allemaal iets van kunnen opsteken.

Deze middag zal worden afgesloten met onze welbekende gezellige BINGO, waar natuurlijk die nuttige prijzen zijn te winnen.

Nogmaals neem uw burens kennissen of vrienden als introduc e mee om die gezellige sfeer van onze KBO afd. Purmerend te laten proeven, ze zullen er geen spijt van krijgen.

Nog mooier zou zijn, maak ze lid. Wilt u ze ook kennis laten maken met ons KBO/PCOB-Magazine + Nieuwsbrief geeft het even door, dan krijgt u een extra blad om te laten lezen.

Wil van Groeningen PR

### *KBO: Krachtig, Betrokken en Ondernemend*

Het lidmaatschap heeft vele voordelen:

- uw belang als (jonge) senior wordt behartigd: pensioenen, wonen en welzijn
- u maakt gebruik van onze service: belastinginvullers, ouderen advisering, cli ntondersteuning en juridische ondersteuning
- u doet mee bij onze lokale activiteiten

Nog geen lid?

Meld u aan bij: Mw. H.M.G. Dinkgreve - v.d. Staak Tel.: 0299 - 46.12.57



# Geloven in de ander

Steun de Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie

28 mei t/m 5 juni

## *Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris*

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd.

Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

*Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!*

Uw gift voor de Week Nederlandse Missionaris kunt u overmaken op:  
bankrekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11  
t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag

\*\*\*\*\*

## *Heilige van de maand juli.*

### *3 juli Heilige Thomas*



#### *Apostel*

Tomas was een apostel van Jezus. Hij leefde in de eerste eeuw in Palestina en is volgens de apocriefe traditie in India gemarteld en met een speer gedood. Tomas is beroemd geworden om zijn twijfel, want hij weigerde in de opstanding van Jezus te geloven, totdat deze aan hem verscheen en hem vroeg de wond in zijn zijde aan te raken. Daarop verklaarde Tomas: 'Mijn Heer, mijn God!' Zijn verering breidde zich van India uit naar Klein-Azië en Europa.

Hij wordt afgebeeld met een winkelhaak, een speer of een lans en soms met een gordel in zijn hand; hij wordt aangeropen tegen wanorde.

**PATROON:** architecten, kunstenaars, timmerlieden, ingenieurs, rechters, aannemers en stenhouwers.

**NAAM:** Tomas of Thomas komt uit het Aramees en betekent 'tweeling'.

Overgenomen uit: 356 dagen kunst en geloof.



Kinderpagina



Pastoor  
Marcelo  
en  
Kapelaan  
Mariusz  
wensen  
jullie  
een  
fijne  
schoolvakantie!

**PUZZEL**

1. De naam van deze bloem is hetzelfde als die van een muziekinstrument
2. Deze bloemen hebben doornen
3. Dit plantje brengt geluk, maar niet altijd
4. Deze plant prikt. Je kunt er ook soep van maken.
5. Deze bloemen zijn een symbool voor Nederland
6. Van deze bloemen kun je een kransje vlechten
7. Als deze bloem uitgebloeid is, kun je de pluisjes wegblazen.



Oplossing puzzel pagina 29

# Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: \_\_\_\_\_

Straat: \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

---

---

---

Om gelezen te worden op:	Datum:	Tijden
Dinsdagmorgen in de kapel:	_____	09.00 uur
In de weekendviering van:	_____	10.00 uur

**De richtprijs per intentie is € 7,50 over te maken op**  
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)  
in een envelop met de vermelding "misintentie".

*En graag ruim vóór de aangevraagde data.*

Ook kunt u deze intentie aangeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull  
Schalmeistraat 16  
1443 XD Purmerend  
Telefoon: 0299-42 00 34  
Email: [misintenties@gmail.com](mailto:misintenties@gmail.com)

Spuigat jun., jul. en aug. '22





## MISINTENTIES MAANDEN: Jun, Jul. en Aug.

5 juni	Just en Tiny Kroon, Piet de Wit en overleden familie
12 juni	Lou van Bavel en zegen over de gezinnen Piet Begheijn, Jetze Pieter Tolsma
19 juni	Overleden familie Nota Scheepers, Jeanne van Noord, Corry van Groeningen, Piet de Wit en overleden familie,
26 juni	Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Jetze Pieter Tolsma, Ton Mahieu, Cees Bart en Wim van Leeuwen Dick Mourits en familie
3 juli	Lou van Bavel en overleden familie,
10 juli	Nico Karels, Piet Begheijn
17 juli	Overleden familie Nota Scheepers, pastor Peter Bosma
24 juli	Cees Bart en Wim van Leeuwen, Dick Mourits en familie
31 juli	Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Ton Mahieu
7 augustus	Lou van Bavel en zegen over de gezinnen Just en Tiny Kroon
14 augustus	Piet Begheijn
21 augustus	Overleden familie Nota Scheepers Piet de Heer en Francine, Tiny van der Knaap-Bakker
28 augustus	Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Ton Mahieu Cees Bart en Wim van Leeuwen, Dick Mourits en familie

### *Overleden:*

Op 19 april is overleden Johanna Margarteha Poel. Janny is 86 jaar oud geworden en woonde in het verzorgingshuis de Mieuwijd in Graft.

Op 30 april is overleden Atie Koning-Brune. Atie is 90 jaar oud geworden woonde in de binnenstad.

Op 4 mei is overleden Mevr. Theadora Maria de Kock-van Schaik. Theadora is 77 jaar oud geworden en woonde in Landsmeer.

Op 13 mei is overleden Johannes Marinus Cornelis Bernardus Brans. Johan is 78 jaar oud geworden en woonde in de binnenstad.

*Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen.*

***Voor 't diepste geluk schieten woorden te kort***

*Wij zijn met ons diepste verlangen verlegen.*

***Waar 't liefste bezit slechts herinnering wordt.***



\*\*\*\*\*

### *Gedoopt:*

29 april Luca Emilio Pisano

08 mei Lucas Paulus Kamper

# DIENSTENROOSTER MAAND: juni



4 en 5 juni		Pinksteren		Rood
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	Regiovierng
11 en 12 juni		Heilige Drieëenheid		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
19:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors	
10:00	De Rijp	Luis Weel		
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		Oecumenischeviering
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg		
18 en 19 juni		Sacramentsdag		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
19:00	De Rijp	Jack Noë		W. en communiviering
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Pauluskoor	
19:00	Oosthuizen	Jack Noë	Franciscuskoor	W. en communiviering
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg		
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		
25 en 26 juni		Dertiende zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
10:00	Purmerend	Luis Weel	Cantors	
10:00	De Rijp	Amos	St. Ceciliakoor	W. en communieviering
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
10:00	Schermerhorn	Dop		W. en communieviering

Zending van de 72 leerlingen

Lucas 10, 1-3

Hierna wees de Heer (twee-en) zeventig anderen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.

# DIENSTENROOSTER MAAND: juli



2 en 3 juli		14e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
19:00	De Rijk	Henk Versteeg		
10:00	Purmerend	Jan Duin		Pauluskoor
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot		Franciscuskoor
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
10:00	Schermerhorn	Henk Versteeg		

9 en 10 juli		15e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha		Franciscuskoor
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		
19:00	De Rijk	Amos		St. Ceciliakoor
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg		
10:00	Schermerhorn	Dop		

16 en 17 juli		16e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Luis Weel		
--:--	De Rijk			Geen viering
19:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk		
--:--	Schermerhorn			Geen viering

  

24 en 25 juli		17e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Henk Versteeg		
10:00	De Rijk	Jack Noë	St Ceciliakoor	W. en communieviering
--:--	Oosthuizen			Geen viering
--:--	Westbeemster			Geen viering
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		

30 en 31 juli		18e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Jan Duin		
--:--	De Rijk			Geen viering
10:00	Oosthuizen	Luis Weel		Franciscuskoor
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
--:--	Schermerhorn			Geen viering

# DIENSTENROOSTER MAAND: augustus



6 en 7 augustus		19e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha		Cantors
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		
--:--	Oosthuizen			Geen viering
--:--	Westbeemster			Geen viering
10:00	Schermerhorn	Henk Versteeg		

13 en 14 augustus		20e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
14:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	St Ceciliakoor	Maria / zangviering
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Franciscuskoor	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot		
--:--	De Rijp			Geen viering
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha		
--:--	Schermerhorn			Geen viering

20 en 21 augustus		21e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:00	De Rijp	Mariusz Momot		Cantors
10:00	Purmerend	Mariusz Momot		
--:--	Oosthuizen			Geen viering
--:--	Westbeemster			Geen viering
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		

27 en 28 augustus		22e zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
10:00	Purmerend	Luis Weel		
--:--	De Rijp			Geen viering
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Franciscuskoor	
10:00	Westbeemster	Jack Noë		
--:--	Schermerhorn			Geen viering

Roeping van de heidenen

Lucas 13, 22-23

Hij trok rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: 'Heer, zijn er weinig die gered worden?' Maar Hij sprak tot hen: 'Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen.'

## Kindernevendienst



Elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering van 10:00 uur.

Na het welkomstwoord gaan de kinderen, die dat willen, mee naar de Catharinazaal. De invulling zal per keer verschillen; we lezen bijvoorbeeld voor uit de kinderbijbel en de kinderen kunnen tekenen en/of knutselen. Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk.

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er iemand met ze mee gaat naar de Catharinazaal.

*Op zondag 3 juli en 31 juli om 10:00 uur zijn er weer kinderlevendiensten. Kom je ook !!!*

\*\*\*\*\*

Oplossing puzzel pagina 23

1. Violtje, 2. Rozen, 3. Klavertje, 4. Brandnetel, 5. Tulpen
6. Madeliefje en 7. Paardenbloem.

\*\*\*\*\*



Dagkapel/Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.  
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).  
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.

\*\*\*\*\*

## *Eucharistie op de televisie en computer*

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via: You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

\*\*\*\*\*

## "Familieviering"

Kom een keer langs!



Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de Familieviering. Deze viering vervangt de Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de families, IEDEREEN (jong en oud) welkom. In Christus zijn wij immers ook een grote familie. Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde van de Eucharistie, als broers en zussen!

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het zingen van zowel moderne als traditionele lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we samen de Eucharistie.

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en zingen.

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe gezichten.

Deze maand vinden de familievieringen plaats op de zaterdagen: 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli 2022 om 12:00 uur in de Nicolaaskerk.

\* \* \* \* \*

## Bezinning //

Deze bladzijde uit het Evangelie (Lucas 10, 38-42) is in de vakantietijd nog meer gepast omdat zij ons herinnert aan het feit dat de mens



moet werken, zich inzetten voor huishoudelijke en professionele bezigheden, dat is zeker - maar hij heeft vooreerst nood aan God die het innerlijke licht is van Liefde en Waarheid. Zonder liefde verliezen zelfs de belangrijkste bezigheden aan waarde en geven ze geen vreugde. Zonder een diepe zin herleidt iedere activiteit zich tot steriel en ongeordend activisme. En wat geven Liefde en Waarheid anders dan Jezus? Dierbare broeders, laat ons

dus leren elkaar te helpen, samen te werken, maar voor dit alles samen het beste deel te kiezen dat altijd onze hoogste goed is en zal zijn.

Paus Benedictus XVI  
Angelus / Eegina Caeli 18 juli 2010

# R.K. Geloofsgemeenschap Purmerend

De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap H.H. Nicolaas en Catharina.  
Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend



## Nicolaasteam:

Voorzitter:	Marcelo Salão Rocha	06 – 46 84 70 43
Kapelaan	Mariusz Momot	06 - 27 40 23 68
Secretaris:	Henk Dinkgreve	0299 – 46 12 57
Penningmeester:	Hans Karels	0299 – 43 47 29
Lid Banja Luka:	Irene Rutte	06 – 53 46 20 50
Kerkbeheer:	Frans Vlaar	0299 – 43 15 14

## Financiën:

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en NL60 INGB 0001 7568 71 of  
Paulusparochie o.v.v. Kerkbalans en/of Spuigat. NL50 RABO 0142 7842 22  
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds) NL52 INGB 0005 3792 86

Pastorale en diaconale aandacht: Zie informatie binnenzijde kaft pagina 2.

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie  
(rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618) RSIN Nr. 824.112.088  
Invullen bij aangifte: d.m.v. "**belastingdienst anbi**" naam invoeren:  
Parochie Maria, Moeder van God. Plaats: De Rijkp.

Websites: [www.parochie-maria-moeder-van-god.nl](http://www.parochie-maria-moeder-van-god.nl)  
[www.rkparochiepurmerend.nl](http://www.rkparochiepurmerend.nl)  
E-mail: [nicolaaskerk.purmerend@live.nl](mailto:nicolaaskerk.purmerend@live.nl)  
E-mail [parochiemariamoeoedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamoeoedervangod@outlook.com)

Misintenties: Zie speciale pagina in dit Spuigat.

## Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

E-mail: [pcipolderland@gmail.com](mailto:pcipolderland@gmail.com)

Raad van Advies: (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagochtend is er een inlooppreekuur van 10.00 tot 12.00 uur  
in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

E-mail: [caritaspurmerend@gmail.com](mailto:caritaspurmerend@gmail.com)

(rechtstreeks contact met RvA omtrent aanvragen)

## Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10.00 tot 12.00 uur  
in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Hebt u vragen, opmerkingen, wilt u wat  
melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.



Pastoraal bezoegroep:

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen

Telefoon: 0299 – 42 45 47

E-mail: [purmerwil@hetnet.nl](mailto:purmerwil@hetnet.nl)



R.K. PAROCHIE  
MARIA MOEDER  
VAN GOD



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
DE GOEDE HERDER  
LANDSMEER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
ONZE LIEVE VROUWE  
GEBORTE  
SCHERMERHORN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
JOANNES DE DOPER  
WESTBEEMSTER



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
SINT FRANCISCUS  
VAN ASSISI  
OOSTHUIZEN



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
HH. NICOLAAS EN CATHARINA  
PURMEREND



R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP  
SINT-BONIFATIUS  
DE RIJP