



Christus Koning

oktober Rozenkransmaand
4 oktober Franciscus van Assisi
16 oktober wereldmissiedag
11 november Sint Maarten
20 november Christus Koning
27 november 1e Advent

Parochiemagazine

Oktober/November 2022



Purmerend



Landsmeer



De Rijp



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Bonifatius
De Rijp Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus van Assisi
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Schermerhorn Tel. 072 - 50 22 588

Bereikbaarheid pastores:

Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 - 46 84 70 43
email: marcelaonl@gmail.com

Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 - 27 40 23 68
email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com

Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92
email: m.kaaijk@chello.nl

Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Pastoraal bezoekgroep

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen
Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl

Colofon 1e jaargang, nr. 2 oplage 2450

Parochiemagazine is een uitgave van de
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens
Lay-out: Douwe ter Mull
Redactieadres: Email: Spuigat@live.nl

Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden december/januari
moet op 15 november op het redactieadres liggen.





Herfst

inhoud

Magazine oktober/november.

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	Meditatief
Pagina 5 en 6	Pastoraal voorwoord
Pagina 7 t/m 10	Liturgische kalender
Pagina 11 en 13	Bijzondere vieringen
Pagina 14	Leren
Pagina 15 en 17	Vanuit het parochiebestuur
Pagina 18 en 19	Geloofsgemeenschap Purmerend
Pagina 20 en 21	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 22 en 23	Geloofsgemeenschap De Rijk
Pagina 24 en 25	Geloofsgemeenschap Westbeemster
Pagina 26 en 27	Geloofsgemeenschap Oosthuizen/Sint Maarten
Pagina 28 t/m 35	Ingezonden / Algemeen
Pagina 36	Asielzoeker
Pagina 37	KBO / Kindernevendiensten
Pagina 38	Kinderpagina
Pagina 39	Aanvraag misintentie
Pagina 40 en 32	Dienstenrooster / Vieringen algemeen
Pagina 43 en 44	Algemeen



Redactioneel

Beste parochiaan zoals u eerder heeft kunnen lezen, geven wij nu een parochiemagazine uit voor de gehele parochie t.w.: Landsmeer, De Rijk, Oosthuizen, Schermerhorn, Westbeemster en Purmerend. Het blad zal vanaf nu dus om de tweemaanden verschijnen. Datum van verschijning vindt u op de achterpagina.

Oktober en november zijn maanden van vieringen te denken valt aan: de Rozenkrans, Wereldmissiedag, Sint Maarten, Allerheiligen, Allerzielen, Christus Koning en zo zal eind november de 1e kaars al weer worden ontstoken voor de 1e advent. U leest hier alles over in dit magazine.

Verder wil ik u er op wijzen dat voor de gehele parochie het **dienstenrooster staat weergegeven op de pagina's 36 en 37.** De redactie.



Meditatief

*Ik wens je moed:
om hartelijk te blijven te midden van mensen
die soms koud en hard zijn.*

*Ik wens je bemoediging:
om in jezelf te geloven,
maar ook wel eens een nederlaag zodat je noot
te overmoedig zult worden.*

*Ik wens je vreugde:
al de dagen van je leven, maar ook wat pijn
om die blijdschap te kunnen waarderen.*

*Ik wens je troost:
die je droefheid milder maakt,
maar ook humor die je leert te relativieren.*

*Ik wens je geduld:
om alle tegenslagen te dragen.*

*Ik wens je veel zon:
Maar ook wat storm om pit te geven aan het leven.*

*Ik wens je vrede:
Met alle mensen tot in het diepste hoekje van je hart.*

*Ik wens je vertrouwen:
om toch onwankelbaar in de oprechtheid van het leven
te blijven geloven.*

*Ik wens je bovenal een diepe en waarachtige liefde:
voor God, die alles in het leven zinvol maakt!*

Overgenomen uit: Het blauwe boekje

Pastoraal voorwoord

Beste mensen,



Bij het schrijven van dit pastoraal woord schijnt er een zonnetje door mijn kamerraam. De temperatuur is boven normaal en de kranten staan vol over Max Verstappen, de formule 1-rijder. **Zij schrijven: "Het gaat weer gebeuren daar in Zandvoort: Max Verstappen gaat, hoewel hij nog moet rijden, weer winnen."** Het verbaast me dat er zoveel mensen zijn die, kost wat het kost, daar in Zandvoort aanwezig willen zijn om dat allemaal mee te maken. Grote drommen mensen, in het oranje gekleed, komen veelal met het openbaar vervoer, om daar exclusief getuige van te zijn. Helemaal in de ban, in de sfeer, om dit te zien; om selfies te maken **met je idool en... om na de overwinning een feestje te bouwen tot in de kleine uurtjes.** Terecht, want Max Verstappen heeft tot dan toe laten zien dat hij de jongste Nederlandse coureur is die weet wat **winnen is, waardoor 'half Nederland' meeleeft en aangetreden is voor de televisie of op het circuit verblijft.**

Maar waarom heb ik het in mijn pastoraal woord nu over Max Verstappen en niet over Jezus Christus?? Waarom niet, waarom wel? Dit kwam bij me op, na een ingeving op een slapeloos moment in de nacht. Ik zag nog in mijn gedachte de rijen mensen die optrokken naar de duinen voor Max, maar ook zag ik voor me Jezus Christus die 5000 mensen te eten gaf door de wonderbare broodvermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen; mensen, fans zoals wij dat nu noemen, die gekomen waren voor zijn wondere daden.

Ook de tegenstelling in deze tijd, dat kerken in Nederland leeglopen en dat winnaars zoals bv. Max Verstappen in de formule1-race en Ajax in de voetbalsport, zoveel fans aantrekken. Ik vroeg me af of dit wel te vergelijken was of dat het te kort door de bocht was. Tenslotte hebben we het over sport en te gelijker tijd over geestelijk welzijn. Bij Max valt op dat hij op korte termijn ons wat te bieden heeft, ook al is het voor korte duur, namelijk Hollands glorie. En daar willen we ons als Hollanders graag aan verbinden en gemeenschap in zijn.

Maar de RK-kerk, gemeenschap van gelovigen in de Heer, hebben een visie voor een langere termijn. Zij geloven in het eeuwige leven en dienen te leven in navolging van Christus.

Dat valt niet mee, want de kerk van Jezus Christus is gekenmerkt als de kerk van de armen. **Of letterlijk gezegd volgens Matteüs 5,3:** Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. (Hiermee wordt bedoeld: de nederigen, die hun geringheid erkennen, in ootmoed aanvaarden en alleen hulp van God verwachten. Zij bezitten daarom een bijzondere geschiktheid het Rijk Gods te

ontvangen.) Kerk van de armen betekend niet dat je geen rooie cent mag hebben. Jezus zelf vond het hebben van bezit niet verkeerd, maar Hij zag scherp, dat het een belemmering kan zijn voor geestelijke ontplooiing. Tegen de rijke jongeling zei Hij dat hij al zijn bezit aan de armen moest schenken (Marc. 10,21). Maar dat was géén algemeen recept.

Zacheüs, die de helft van zijn bezit aan de armen schonk en viervoudig vergoedde wat hij afgeperst had, deed daar in tegen genoeg (Luc.19,8). Wat leert Jezus daarom ons: dat aardse goederen, zoals dat heet, ons kunnen belemmeren om ons leven te richten op **Gods Geest. Jezus duidde dat aan in de gelijkenis van de zaaier "Maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerten naar al het andere binnendringen, verstikken die het Woord en zo blijft het zonder vrucht. (Marc. 4,19).**

De Geest, Gods aanwezigheid, gedijt beter bij armoede, bij **onthechting ten opzichte van het materiële. Als je geeft wat je 'bezit'** aan wie niet heeft, gebeurt er iets op het vlak van de Geest. **"Je verwerft een schat in de hemel" (Luc.18,22).**

Jezus navolging met Zijn liefde brengt ons naar het eeuwige, waar de dood wordt overstijgt en waar je het eeuwige geluk mag ontvangen. In die navolging ontstaat er een levenshouding die goed is voor de wereld. Een wereld waar vrede mag komen door zorg en liefde te hebben voor onze medemens. Een wereld waar iedereen, ongeacht zijn afkomst of status met elkaar mag leven. Een wereld waar economische motieven ondergeschikt worden aan de mens. Een wereld waar geen oorlog meer zal zijn, maar alvast dat geluk waar we naar willen streven. Een wereld die je mag delen!

In deze wereld zou ik graag Max Verstappen willen zien, een wereld waar ook rekening wordt gehouden met het milieu, met mogelijke versterking van het natuurlijk evenwicht en waar economische belangen, zeg maar geldelijke opbrengsten, ondergeschikt zijn aan de opzet. Dan is het voor mij weer een sport die een prachtige uitlaatklep is voor al die tijd dat we geconfronteerd werden met corona en oorlogsdreiging; het was een tijd van isolatie en afzien.

Moge de Heilige Maagd Maria ons in deze oktobermaand daartoe helpen en begeleiden en een voorspreker zijn bij haar Zoon en onze Heer, Jezus Christus .

Diaken Marcel Kaaijk.



VI EREN

Liturgische kalender 2022, C jaar:



Zondag 2 oktober

27e Zondag door het jaar

Hangt het van ons af. of...?

1e Lezing: Hab. 1, 2-3; 2, 2-4

2e Lezing: 2 Tim. 1, 6-8. 13-14

Evangelie: Luc. 17, 5-10

We zien het overal om ons heen: wat zijn we druk, wat moet er veel gebeuren! In het zaken- en bedrijfsleven worden van werknemers de hoogste prestaties gevraagd. Er moet immers succes worden geboekt, er zal winst worden gemaakt, problemen dienen te worden opgelost en het hangt allemaal af van onze inzet, onze prestaties ... Overall kom je deze levenshouding tegen. Maar wie gelooft, gelooft in de goede en barmhartige God, weet beter. En als we het niet weten, of niet meer weten, dan wordt het ons hier weer te binnen gebracht: wat geloven is en hoe bevrijdend en ontspannend dat is.

Zondag 9 oktober

28e Zondag door het jaar

Genezen of gered?

1e Lezing: 2 kon. 5, 14-17

2e Lezing: 2 Tim. 2, 8-13

Evangelie: Luc. 17, 11-19

Wie heeft er nooit last gehad van jeugdpuistjes? En weet u nog hoe u daarover in kon zitten, u zich er misschien zelfs voor schaamde? Huidklachten kun je nauwelijks verbergen en ze kunnen daarom iemands leven behoorlijk bepalen en verzieken. Vandaag horen we in de evangelielezing over tien mensen die aan huidvraat lijden. In hun wanhoop keren ze zich tot Jezus en Hij bekommert zich om hen. Maar zijn zij Hem ook dankbaar?

Zondag 16 oktober

29e Zondag door het jaar

Houd goede moed

1e Lezing: Ex. 17, 8-13

2e Lezing: 2 Tim. 3, 14-4, 2

Evangelie: Luc. 18, 1-8

Wereldmissiezondag

Als we om ons heen kijken en een blik op de wereld werpen, kunnen we het idee krijgen dat alles wat we doen weinig zin heeft. In bijna ieder nieuwsbulletin komen oorlog en geweld voorbij: er schijnt geen einde aan te komen. Vandaag lezen we ander nieuws, namelijk het Goede Nieuws uit de Bijbel. Daarin klinkt tussen de regels door een stem: 'Houd goede moed!' Ook al lijkt het onbegonnen werk, als je erin gelooft en als je leeft in vertrouwen, in geloof, in contact met God, dan zul je zien: er is toekomst! 'Houd goede moed!' geldt ook voor ons, als we leven met dat doel voor ogen: een wereld naar Gods wil.

Zondag 23 oktober
30e Zondag door het jaar
In de spiegel kijken

1e Lezing: Sir. 35, 12-14. 14-16
2e Lezing: 2 Tim. 4, 6-8. 16-18
Evangelie: Luc. 18, 9-14

Iedere morgen staan de meesten van ons in de badkamer voor de spiegel. Wie zien we daar, in de spiegel? Durven we daarin echt onszelf te bezien? Vandaag worden ons in het evangelie door Jezus twee typen mensen voorgesteld. Hij houdt ons een spiegel voor waarin wij onszelf kunnen zien en herkennen. Op wie lijken wij het meest? Jezelf leren kennen is dikwijls niet gemakkelijk, omdat je soms wilt wegkruipen voor jezelf. Vandaag hoeft dat niet. Als Jezus ons een spiegel voorhoudt, doet Hij dat om ons verder te helpen, om ons op te bouwen, zodat wij meer mens kunnen worden.

Zondag 30 oktober
31e Zondag door het jaar
Tekenen van God

1e Lezing: Wijsh. 11, 23-12,2
2e Lezing: 2 Tess 1, 11
Evangelie: Luc. 19, 1-10

Er zijn van die ontmoetingen die een diepe indruk achterlaten. Vaak weten we niet eens waardoor dit komt. Was het wat iemand zei, of wat hij of zij deed? Hoe dan ook, het blijft ons bij. Soms gaat het een stap verder en zet zo'n ontmoeting ons aan tot verandering, tot het inslaan van een nieuwe weg. In het evangelie van vandaag horen we van een ontmoeting met Jezus, die grote indruk maakt, een ontmoeting die bovendien grote gevolgen heeft. Zo'n ontmoeting, met de Heer, kan ook ons overkomen. Vandaag wil Hij te gast zijn bij ons, in ons huis, in ons hart.

Zondag 1 november
Allerheiligen
Vastberaden

1e Lezing: Openb. 7, 2-4. 9-14
2e Lezing: 1 Joh. 3, 1-3
Evangelie: Mat. 5, 1-12a

In onze oren klinkt 'fanatiek' meestal niet als een aanbeveling. Fanatici komen nu eenmaal niet bijzonder sympathiek bij ons over. Dat ligt anders bij mensen die uit volle overtuiging kiezen voor een bepaalde levenswijze. Daar passen woorden bij als: kordaat, resoluut, vastberaden. En dat zijn juist kwalificaties die gewaardeerd worden...! Vandaag viert de kerk het feest van Allerheiligen. Wie zijn dat, de heiligen? Doorgaans zijn het mensen die vastberaden leven vanuit een christelijke overtuiging. In die hoedanigheid zijn het echte voorgangers in het geloof, inspirerend en bemoedigend voor allen die het spoor van Jezus willen volgen.

Zondag 2 november
Allerzielen
In liefde verbonden

1e Lezing: Jes. 25, 6a . 7-9
2e Lezing: Openb. 21, 1-5a. 6b-7
Evangelie: Luc. 23, 44-46. 52-53;
24, 1-6a

In 'Verzet en Overgave' schrijft Dietrich Bonhoeffer: 'Als je van iemand

houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden.' Deze woorden klinken hard, maar ze zijn wel waar. Onze overledenen waren uniek en onvervangbaar. Geen ander mens kan die leegte vullen. Hooguit kunnen we voor elkaar het gemis verzachten. Vandaag staan we stil bij onze dierbare overledenen en zoeken we troost bij God en bij elkaar.

Zondag 6 november

32e Zondag door het jaar

Getuigen van God

1e Lezing: 2 Makk. 7, 1-2. 9-14

2e Lezing: 2 Tess. 2,16-3,5

Evangelie: Luc. 20, 27-38

Willibrordzondag

Een christen heeft het soms zwaar te verduren. Wie openlijk voor zijn geloof uit komt kan onmogelijke vragen verwachten waarop we geen antwoorden kunnen geven. Het voelt alsof je ter verantwoording wordt geroepen. Vandaag horen we in de evangelielezing hoe Jezus van enkele Sadduceeën zo'n vraag krijgt voorgeschoteld. Jezus gaat op eigen wijze in op de vraag en antwoordt met waar Hij in gelooft. Daar kunnen wij als hedendaagse christenen van leren. Onmogelijke vragen hoeven wij niet te beantwoorden, maar kunnen wij aangrijpen als een moment om van ons geloof in God te getuigen.

Zondag 13 november

33e Zondag door het jaar

Blijf standvastig!

1e Lezing: Mal., 19-20a

2e Lezing: 2 Tess. 3, 7-12

Evangelie: Luc. 21, 5-19

Werelddag van de armen

Wat gebeurt er veel in onze wereld. De media berichten het ons dagelijks: we horen over oorlog en opstand, strijd, aardbevingen, hongersnood en epidemieën - allemaal onheilsberichten die ons kunnen beangstigen en deprimeren. In wezen verschilt onze tijd niet veel van die van Jezus, want ook toen waren er politieke spanningen en vonden er rampen plaats. Vandaag horen we hoe we, levend in roerige tijden, overeind kunnen blijven. Jezus' advies is even simpel als ingewikkeld: laat je niet gek maken, raak niet in paniek, red je leven door standvastig te zijn!

Zondag 20 november

Christus Koning

Thuiskomen

1e Lezing: 2 Sam. 5, 1-3

2e Lezing: Kol. 1, 12-20

Evangelie: Luc. 23, 35-43

De grote vluchtelingenstromen maken ons duidelijk hoe belangrijk een thuis is waar je je veilig voelt en een toekomst hebt. Als dit ontbreekt gaan mensen op weg naar een plaats waar dit wel mogelijk is. Zo gingen de Israëlieten op reis naar een gebied waar ze zich thuis voelden en zo gebeurt dat nog steeds. Maar is dit alles wat mensen nodig hebben? Verlangen we ook niet naar een plaats waar we kunnen thuiskomen bij God? Vandaag vieren we het feest van Christus, Koning van het heelal. Deze benaming zegt ons dat God overal te

vinden is. Het doel van onze zoektocht is thuiskomen bij Hem, in ons hart, in ons leven en in onze dood.

Zondag 27 november
Eerste zondag van de advent
Wachttijd

1e Lezing: Jes. 2, 1-5
2e Lezing: Rom. 13, 11-14
Evangelie: Mat. 24, 37-44

In een mensenleven wordt veel gewacht: op de trein, op de bus, in de wachtkamer van de tandarts, in de rij voor de kassa van de supermarkt, op gasten die je voor een maaltijd hebt uitgenodigd, op de liefde van je leven en zelfs op de dood. Vandaag, op de eerste dag van de Advent, belanden we ook in een soort 'wachttijd'. We bereiden ons voor op wat zich gaat aandienen. Maar ons wachten in deze periode mag geen afwachten worden, integendeel! Geen af-wachten maar *vér*-wachten - dát is wat ons te doen staat. Wie verwachten wij? Dat is de vraag die ons de komende tijd bezig houdt.

Gebeden:



Allerheiligen (1 november):

Almachtige eeuwige God, in één feest gedenken wij vandaag al uw heiligen. Op voorspraak van zovelen vragen wij: vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen in de overvloed van uw barmhartigheid. Door onze Heer.;

Gedachtenis van alle overleden gelovigen
(Allerzielen, 2 november):

Heer, door uw Zoon die opgestaan is uit de doden, heeft ons geloof zijn levenskracht ontvangen. Verhoor genadig ons gebed, bevestig ons in de hoop dat ook uw dienaren de verrijzenis wacht. Door onze Heer.;

Nederlandse kerkprovincie: H. Willibrord
(patroon van de Nederlandse kerkprovincie, 7 november):

God, Gij hebt de heilige bisschop Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken. Wij vragen U op zijn voorspraak: laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdiensten en aan tal. Door onze Heer.;

BIJZONDERE VIERINGEN

Oktober Rozenkransmaand



Sinds eeuwen eren de gelovigen de Moeder Gods en roepen haar bijstand in door het bidden van de rozenkrans.

De oude gewoonte van de monniken om bij hun gebeden gebruik te maken van een gebedssnoer werd algemeen verspreid toen men op deze wijze de begroetingen herhaalde, die de engel en Elisabeth spraken tot de heilige Maagd Maria in

het Lucas-evangelie, respectievelijk bij de aankondiging van de geboorte en bij het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Deze twee beden samen vormen het eerste deel van het Wees Gegroet.

"Wees gegroet Maria vol van genade de Heer is met U", sprak de engel Gabriël bij de boodschap aan Maria (Lc. 1,28).
"Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is (Jezus) de vrucht van uw schoot", sprak Elisabeth bij het bezoek van Maria (behalve het woord Jezus) (Lc. 1,42)

Het tweede deel is een bede om voorspraak tot Maria, met daarin ook een onderdeel van de geloofsbelijdenis: Maria is de moeder van God.

"Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen."

Met name St. Dominicus (+1221), de stichter van de Dominicanen zette zich in voor de verspreiding van de Rozenkrans. Volgens een legende zou hij die van Maria persoonlijk gekregen hebben.

Nog voordat in de zestiende eeuw het Wees Gegroet door de toevoeging van de laatste bede de ons bekende vorm had gekregen, was de oefening van de rozenkrans reeds verbonden met de overweging van vijftien geheimen van onze verlossing, waaraan de Moeder Gods zulk een belangrijk deel heeft gehad.

Op het einde van de rozenkrans bidt men gewoonlijk de zogenaamde litanie van Maria.

In de maand Oktober bidden we elke woensdag avond om 19:00 uur de Rozenkrans. Dus: 5, 12, 19 en 26 oktober.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd in de Sint Bonifatius kerk te De Rijp, we bidden het rozenkransgebed in de Mariakapel.

Intenties kunnen vooraf genoemd worden en we bidden voor wat ons ter harte gaat.

16 Oktober Wereldmissiezondag

'Jullie zullen mijn getuigen zijn' Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.



Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Deze oproep geldt voor de gelovigen in Kibera, in Nederland en wereldwijd.

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

"Kibera is mijn thuis"

Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. Missio draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste weekend van oktober vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Op Missiezondag 23 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika en Azië. Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Wilt u het werk van MISSIO STEUNEN?

Uw donatie is van harte welkom op:



MISSIO (Pauselijke Missiewerken Nederland)

IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

t.n.v. Wereldmissiemaand 's-Hertogenbosch

Oecumenische Vespers in de Purmerkerk

Wat is een vesper?

Een vesper is een moment van rust tussen de week die voorbij is en de week die komt. De vesper bestaat uit stilte en muziek, enkele liederen uit het oecumenisch repertoire, een instrumentale bijdrage en een korte overweging. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting.



Nog twee thema's

Onderweg - *zondag 2 oktober* om 16.30 uur

Aankomst - *zondag 6 november* om 16.30 uur

Met medewerking van Ars Musica, liturgisch koor voor Waterland en omstreken onder leiding van: Marcel Settels en ds. Hans Reedijk.

6 november Willibrordzondag



De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november.

13 november Werelddag van de armen

In zijn afsluitend schrijven voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft Paus Franciscus in 2016 de Werelddag voor de Armen ingesteld.



In Misericordia et Misera bepaalt hij dat deze dag gehouden zal worden op de 33e Zondag door het Jaar, dus de één na laatste zondag van het kerkelijk jaar als voorbereiding op het feest van Onze Heer Jezus Christus, Koning - Encycliek "Quas Primas" (volgens het Misaal van Paus Paulus VI gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar), Die zich geïdentificeerd heeft met de geringe en arme mens en ons richt op werken van barmhartigheid. Paus Franciscus.

Leren

Beschouwend Bijbellezen

Spreuken

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft
gevonden,
een mens die inzicht wint.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.
Spreuken 3, 13 en 15



Beschouwend Bijbellezen is een aandachtige en indringende wijze van lezen. We lezen eerst wat er staat, dan staan we stil bij wat de tekst in ons oproept, en vervolgens hopen we te proeven wat we ontvangen in de tekst. Het gaat dus niet om het verklaren van een tekstgedeelte. Het is niet meer en niet minder dan in gesprek gaan met de tekst zelf. Wat zegt de tekst mij? Wat raakt mij en waarom? Wat ontvang ik? We luisteren naar ieders ervaringen met het gelezene, staan daarbij stil, zonder daarover in discussie te gaan.

We lezen dit seizoen verder in het boek Spreuken. Dit boek behoort tot de Wijsheidsboeken. Wijsheid is in dit boek niet kennis of veel weten, maar je ervan bewust zijn hoe je in het leven moet staan. Wijsheid heeft in het boek Spreuken vooral ook een praktische betekenis: het gaat om alledaagse levenskunst. Zo zijn er bijvoorbeeld spreuken over de omgang met mensen in allerlei situaties, over goede manieren, eerlijkheid en betrouwbaarheid en over de juiste levenshouding. De wijsheden in het boek spreken elkaar soms ook tegen. Dit boek van wijsheden is dan ook eerder een zoektocht naar hoe te leven dan een zeker weten, ook nu. Het is geschreven vanuit levenservaring.

We maken gebruik van de NBV vertaling en van de Naardense Bijbelvertaling van Pieter Oussoren. De teksten die we gebruiken worden op de bijeenkomsten uitgedeeld. Aan het eind van het seizoen wordt een kleine bijdrage in de kopieerkosten gevraagd. Wie nog niet eerder meedeed is welkom. Er zijn echter slechts nog een paar plekken. Wel graag even aanmelden.

Waar: Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, Purmerend

Wanneer: donderdagavond 13 oktober van 19.30 – 21.00 uur en op:
9 november - 15 december 2022
12 januari - 9 februari - 9 maart - 13 april 2023.

Informatie: Wil Simis-Goddijn, 0299 426484 wil.simis@kpnplanet.nl

Vanuit het parochiebestuur



We hopen dat u allemaal een fijne zomer heeft gehad. Het nieuwe kerk werk jaar begint weer. Op zondag 18 september zullen we dit met elkaar vieren in de Nicolaaskerk.

Het Parochiebestuur komt op dinsdag 20 september bij elkaar voor de eerste vergadering na de vakantieperiode. Uiteraard zijn er in de afgelopen weken ook zaken geweest, die onze aandacht nodig hadden. Zoals contact met het Bisdom over het verkrijgen van een Bisschoppelijke Machtiging voor de levering van het kerkgebouw in Landsmeer en de verkoop van de kerk in Schermerhorn.

In oktober is er weer overleg met "Boei" over de toekomst van het kerkgebouw in Westbeemster.

Besturendag

Op zaterdag 10 september werd in het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo een dag gehouden voor alle parochiebestuurders uit het Bisdom. Van vrijwel alle parochies en samenwerkingsverbanden was een vertegenwoordiger aanwezig.

Na de Eucharistieviering hield bisschop mgr. Hendriks een inleiding **met als titel "vernieuwing van de parochies: kerk-zijn in ons Bisdom, in deze tijd"**. De tekst is terug te vinden op de website van de bisschop, www.arsacal.nl

De heer van der Steen (algemeen econoom van het Bisdom) en de heer Van der Knaap (stafmedewerker bij het Bisdom) gaven een presentatie over de financiële ontwikkeling van de parochies in ons Bisdom en de stand van zaken op het gebied van fusies en samenwerking.

Tijdens de lunch en koffiepauzes was er genoeg tijd om met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen. In de middag hebben we ons in groepen gebogen over de vraag hoe het Bisdom en de parochies het toekomstig beleid vorm kunnen geven en welke hobbels en blokkades daarbij aandacht behoeven.

We sloten de dag af met presentaties over de Wereld Jongerendagen in Lissabon (zomer 2023), Familiezondagen (een initiatief vanuit het Gezinspastoraat) en een overzicht van bijzondere activiteiten in de parochies en initiatieven van het Bisdom.

Afscheid

Zoals u in het vorige Parochiemagazine heeft kunnen lezen gaat Anita

Bonnet verhuizen naar Limburg. Zij heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger in de geloofsgemeenschap van de Westbeemster en als secretaris van het Parochiebestuur. Bij deze willen we Anita heel hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de parochie gedaan heeft. We wensen haar veel geluk en woonplezier in Limburg.

Tevens maken graag van deze gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers, iedereen die zich komend jaar inzet voor de parochie, hartelijk te bedanken.

Het Parochiebestuur

Eerste Heilige Communie project



Op zondag 22 mei 2022 deden 17 jongens en meisjes hun Eerste Heilige Communie. Het was een prachtige viering, waarin een aantal communicanten ook een rol vervulden.

De communicanten waren al vanaf januari bezig met de voorbereidingen voor dit grote feest. Om de week kwamen zij op zondagmiddag bijeen in de Nicolaaskerk. Het lukten Mary Vlaar, Pastoor Marcelo en kapelaan Mariusz elke keer weer de kinderen van alles te leren. Dit met behulp van het **communieproject "Gods Grote Geschenk"** van Samuel Advies.

Ook in 2023 wordt het Eerste Heilige Communie project weer gehouden. Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan door een bericht te sturen naar parochiemariamloedervangod@live.nl. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging voor de informatieavond in het najaar.

Vormselproject

Op zondag 10 juli kregen twee vormelingen door pastoor Marcelo het Heilig Vormsel toegediend. Het vormselproject gaat weer van start, zodra er genoeg aanmeldingen zijn. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar: parochiemariamloedervangod@live.nl

Ophalen BI M-BAM zakken



Gors/centrum - 1 okt. Purmer Noord - 29 okt.
Weidevenne - 12 nov. Overwhere/Wheermolen - 26 nov.
BimBam ondersteunt veel lokale goede doelen, waaronder het onderhoud van kerkgebouwen in Purmerend.

Repetitieschema MMG-koor



Het MMG-koor van de parochie in oprichting bereidt zich voor op de komende viering. In de komende weken zullen gesprekken worden gevoerd met de koorleden en begeleiding over de verdere toekomstplannen.

Tijdens de verschillende koorrepetities zullen onderdelen van de viering worden geoefend. Zowel het Pauluskoor (PK) als Ars Musica (AM) reserveren een uur van hun repetitietijd in de komende weken voor de viering van het MMG-koor. Op maandagochtend zijn enkele repetities gepland met koorleden die ook overdag beschikbaar zijn.

Datum	Dag	Repetitie	Koor	Inhoud repetitie
5 okt	Wo	20.00-21:00	AM	Done nobis pacem + Credo
10-okt	Ma	10:30-12:00	MMG	
11-okt	Di	19:30-20:30	PK	Rejoice in the Lord alway
19-okt	Wo	20:00-21:00	AM	Ave Verum + Laudate omnes gentes
24-okt	Ma	10:30-12:00	MMG	
25-okt	Di	19:30-20:30	PK	Aanbidt en dankt + Psalm 93
26-okt	Wo	20:00-21:00	AM	Tollite Hostias
31-okt	Ma	10:30-12:00	MMG	
8-nov	Di	19:30-20:30	PK	Heilig + Rejoice
14-nov	Ma	10:30-12:00	MMG	
15-nov	Di	19:30-20:30	PK	Doorloop
16-nov	Wo	20:00-22:00	AM	Doorloop
20-nov	Zo	09:00-10:00	ALLEN	Repetitie
20-nov	Zo	10:00-12:00	ALLEN	VIERING CHRISTUS KONING

Is u zich opgeeft zult u zoveel als mogelijk de repetities bijwonen. Er staan verschillende nieuwe muziekstukken gepland, die ieder op zich de nodige studietijd vragen. Aangezien vanuit de verschillende koren wordt gerepeteerd kan het soms enkele keren per week oefenen worden.

Heeft u zich nog niet opgegeven? Meld u dan aan via een mailtje naar: MMG@klavier.nl .

Wie zien uit naar een mooie Christus Koning viering op 20 november om 10:00 in de Nicolaaskerk.

Namens de werkgroep, Marcel Settels.



Muzikaal nieuws en wetenswaardigheden van het Pauluskoor

Lieve kerkgenoten,
**Een kort relaas en enkele foto's van onze
gezamenlijke lunch op MS 'de Stortemelk'**



ter ere van ons 60 jarige (+2) bestaan op 27 augustus 2022. Al leken donkere wolken zich samen te pakken toen wij arriveerden op het schip, het bleef de hele middag droog en ook de zon kwam tevoorschijn.



De lunch was heerlijk, het gezelschap gezellig en met een mooi lied van Jan de Koning, komisch verhaaltje van Geertje en mooi gedicht van Joop de Winter werd het een hele memorabele middag.

Wanneer deze editie van het nieuwe Parochiemagazine verschijnt, hebben we inmiddels de regioviëring van 18 september gehad, waarbij we mooie liederen ten gehore hebben gebracht. We hopen dat u ervan heeft genoten.

Wij zijn in voorbereiding voor een viering op 20 november, het feest van Christus Koning, samen met het MMG-koor. Daarnaast gaan we ook aan de slag om de Kerstvieringen voor te bereiden.



Wij hopen u graag te zien bij de vieringen en zien er naar uit om mooie liederen te zingen.



Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor ons koor. U bent van harte welkom en kom gerust langs om de sfeer te proeven.

Wij repeteren op de dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. U kunt ondergetekende altijd aanspreken c.q. bellen op telnr. 06 39 777 889.

Een muzikale groet van Joyce Blume-Schulte, voorzitter



Misintenties maanden oktober/november:

- 2 okt. Just en Tiny Kroon, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 9 okt. Lou van Bavel en overleden familie van Bavel, Piet Begheijn.
- 16 okt. Dick Mourits en familie, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 18 okt. Jack van der Linden
- 23 okt. Cees Bart en Wim van Leeuwen.
- 30 okt. Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Nelly de Winter-Zuurveld,
Ton Mahieu, Piet de Heer en Francine, Jetze Pieter Tolsma.
- 1 nov. Overleden familie Komen-Smal, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 2 nov. Johan Brans.
- 6 nov. Nic Louwe, Lou van Bavel en Peter Bosma.
- 13 nov. **Gré en Jan Borst, Theo van der Knaap, Piet Begheijn,**
Nelly de Winter-Zuurveld, ½ jaar na overlijden Johan Brans.
- 20 nov. Dick Mourits en Familie.
- 27 nov. Ruud Bloemkolk, Han Heijenbrock, Nelly de Winter-Zuurveld,
Ton Mahieu, Cees Bart en Wim van Leeuwen.

Overleden

Mevr. Maartje Marie Veerman-Klok. Mevr. is 74 jaar oud geworden en woonde in de Zuidoostbeemster.

Mevr. Catharina Theresia Commandeur-Oud. Mevr. Is 93 jaar oud geworden en woonde in de Binnenstad.

Allerzielenviering woensdag 2-11-2022.

Ook dit jaar zal er op de dag van Allerzielen, woensdag 2 november 2022, in Purmerend een gebedsviering worden gehouden op de twee begraafplaatsen. Aansluitend zullen er graven worden gezegend en is er gelegenheid om daarbij een kaars op te steken.

Bij de volgende begraafplaatsen kunt u terecht om uw dierbaren te gedenken: Algemene Begraafplaats – Purmerweg 92

(Opgave grafzegening vroegtijdig gewenst).

Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk M.m.w. Cecilekoor

Begraafplaats Overweersepolderdijk- nr.24

Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot M.m.w. Cecilekoor

Aanvangstijd: 15.00 uur.



Dopeling

Opgenomen in onze geloofsgemeenschap Thalia Moga.

R.K. Geloofsgemeenschap de Goede Herder Landsmeer

Kerkebreed



Sinds 1986 is op de Lokale Omroep Landsmeer het wekelijkse radioprogramma Kerkebreed ruim 1540 keer te beluisteren geweest. De technici en presentatoren van het programma (allen vrijwilligers vanuit de oecumene) verzorgen wekelijks namens de Landsmeerse kerken een gevarieerd programma met nieuws, interviews, columns en muziek.

Omdat enkele vrijwilligers moesten stoppen dreigde er plotseling een einde te komen aan het programma.

Gelukkig zijn er toch nog nieuwe vrijwilligers in beeld gekomen, zodat Kerkebreed toch een nieuwe seizoenstart kon maken. Het katholieke geluid vanuit Landsmeer, maar ook Purmerend en Amsterdam-Noord wordt o.a. vormgegeven door Pastoor Marcelo Salão Rocha en en Diaken Jack Noë.

We danken alle medewerkers die de afgelopen jaren dit programma mogelijk hebben gemaakt en we hopen dat het geluid van de kerken in de samenleving via de LOL gehoord mag blijven.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan dit programma dan kunt u contact opnemen met Marcel Settels, marcel@klavier.nl <<mailto:marcel@klavier.nl>> of telefonisch 06-41787917.

Kerkebreed is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB+ 11A en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur.

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op www.lokaleomroeplandsmeer.nl <<http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl>>

Marcel Settels

* * * * *

Rooster van de vieringen in de Voorhof.

Zoals afgesproken houden wij op de eerste woensdag van de maand een eucharistie of communieviering in de protestantse kerk aan de Calcoenstraat. We beginnen om 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te blijven drinken. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar. De planning voor de komende maanden is als volgt:

Woensdag 5 oktober voorganger Diaken Jack Noë
Woensdag 2 november voorganger Pastoor Marcelo
Woensdag 14 december Kerstviering voorganger Diaken Jack Noë.

Deze viering vieren wij het kerstfeest met een heerlijke lunch.
Woensdag 4 januari 2023 Nieuwjaarviering voorganger Diaken Jack Noë. Na afloop van deze viering toosten wij op het nieuwe jaar.

Verkoop de Schaapskooi.

De overdracht is nog steeds niet getekend door de bisschop terwijl de verkoop wel rond is. Een aantal attributen zijn inmiddels naar de Nicolaaskerk in Purmerend verhuisd. Dat zijn o.a. de brandschilderde ramen, het Goede Herderbeeld en de offerblokken.

De ramen wil men in de Nicolaas plaatsen boven de Mariakapel. In tussen zijn de altaartafel, de lessenaar en het kruisbeeld verhuisd naar Dedemsvaart. Zij willen daar een pastoraal centrum inrichten en zijn dan ook zeer blij met deze attributen. Toch zijn er in de kerk nog een aantal belangrijke attributen, waaronder de kruiswegstaties aanwezig.



WOL OF RESTANTEN VAN WOL

Heeft u wol en weet u daar geen raad mee, bel dan met:

**Mevr. Fredy de Heer Prinsenhof 21,
1442 BW Purmerend tel.: 0299 - 425473**

Ook kunt u het langs komen brengen,
op iedere dinsdagmorgen in de Nicolaaskerk.

Van de restanten wol wordt baby- en kleuterkleding
gemaakt evenals knuffels waarmee we de kinderen
een groot plezier mee doen. Ook gebreide truien e.d.
zijn welkom, let wel het moet gebreid spul zijn.



**KOM HELP EEN KIND AAN EEN TRUI OF KNUFFEL,
ZIJ ZIJN U ZEER DANKBAAR!!!**

Eerste Advent
Wees een licht in de nachten
schijn God tegemoet op weg naar jou

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Bonifatius De Rijp



In Memoriam Joop Arends



*Amsterdam, 24-04-1954 – Hoorn, 10-09- 2022

Leven doe je niet alleen

Een gezegend mens hebben we samen in de **afscheidsviering, of liever gezegd "Adieu – tot bij God..." op 17 augustus 2022 toevertrouwd aan Gods barmhartige liefde voor ons allen.**

Kleindochter Louise drukte het zo mooi uit Lieve opa, ik mis je hier beneden, ik denk heel veel aan jou. Zachtjes fluis-ter ik naar boven, opa ik hou van jou.

Ondanks dat het in het leven vaak niet zo gaat als Joop en wij zouden willen, konden we de viering van zijn leven beginnen met de gezongen uitroep HALLELUJAH.

Een goede echtgenoot, een man van trouw, een goede vader en opa, een trouwe werkmans gedurende 45 jaar op de heftruck bij dezelfde firma is uit ons midden weggenomen. Joop heeft de goede strijd gestreden en de loop volbracht.

Nu wensen en bidden we dat hij in de glorie van Gods koninkrijk de volle vreugde van het leven mag genieten. Wat ons betreft, we mogen het doen met de goede herinneringen en wijze lessen die hij ons nalaat als de grootste rijkdom die we in het leven kunnen ontvangen. Een echte Amsterdammer die van het leven genoot en tegelijkertijd een echte Rijper die jaren lang op het Fluytschip in ons midden leefde. Dat straalt de foto uit.

Wat is het leven? Tijdens de viering hebben we samen stilgestaan bij een lezing uit de bijbel volgens het boek Prediker.

"Alles heeft zijn tijd en niets gebeurt zomaar.... wees maar gerust, alles komt goed". Met dat vertrouwen mogen we nu gaan rouwen om het verlies en tegelijkertijd in geloof zingen: "U zij de glorie..."

Joop dank voor alles wat je ons nalaat aan licht in het leven hier op aarde. Onze handen laten je los, maar niet ons hart, want daar waar liefde is en vriendschap, daar is God met ons.

Op voorspraak van Maria, de moeder van God en ons aller moeder blijven we jou gedenken in dankbaarheid voor wat je als kostbare schat aan ons gegeven hebt. Rust nu in vrede.

Voor het dienstenrooster zie pagina 36 en 37



Misintenties maand oktober

Zaterdag 1 oktober

Ans Stoop-Appelman, Henny Abels en overleden familie Abels-Banis, Nico Beumer en overleden familie Beumer, Jan en Trien Stoop-Duinmaijer, Piet Commandeur en Bets Commandeur-Klaver, overleden familie Kolk-Fontijn, Tiny Beumer-Boos, Kees Mul, Jan Stoop, Jan en Annie Bakker-Mul.

Zondag 9 oktober

Jan, Jos, Ger en Cor Taam, Vera Ruiters en overleden familie Ruiters, Nico Beumer en overleden familie Beumer, Ria Smit-Taam, Piet en Truus Poel-Huiberts, Siem en Tiny Borst-Smal, Jan en Bets de Lange-Roelofsen, Theo Kruiswijk, Nico en Frank de Lange, Wil Meeuwisse.

Zaterdag 15 oktober

Jan en Trien Taam-Sombroek, Ton Kok, overleden familie van Diepen-Bijvoet, Tiny Beumer-Boos, overleden ouders Twint-Delamarre, overleden ouders van Raamsdonk-Brinkman, Jan Twint, Rina Klijn-Twint, Annie Smit-Twint, Jaap van Diepen, overleden familie Hermans en Ton Spreen.

Zondag 23 oktober

Cees van der Bosch, Corien Beets-van der Bosch, Nico Beumer en overleden familie Beumer, Piet Commandeur en Bets Commandeur-Klaver

Zaterdag 29 oktober

Henny Abels en overleden familie Abels-Banis, Tiny Beumer-Boos.



EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

De jaarlijks terugkerende actie tijdens de Advent-periode.

Uw aandacht wordt gevraagd voor de allerarmsten. Wij willen onze steun bieden aan het project:

Ieder kind een goede start

Hierover leest u meer in het volgend Parochiemagazine.

De Adventsactie loopt dit jaar van 27 november – 25 december. Tijdens de Advent gaan er tweede collecteschalen rond. 3 en 17 december en tijdens de kerstvieringen.

R.K. Geloofsgemeenschap Joannes de Doper Westbeemster



De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!



De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: elke dag een beetje spirit. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender

wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl).

De kalender is te koop in De Beemster bij Ria Roet 0299-683288.



Misintenties maanden oktober/november:

Zondag 2 oktober 10.00 uur

Bernardus Jacobus Velzeboer, Catharina Velzeboer-Blauw en dochter Jopie, Piet Velzeboer en Corrie Velzeboer-Hoogeveen, John van Loo, Wim Appelman, Janny Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Bep de Wit-Zuurbier, Trimco de Jonge, Mieke Vollebregt-Alkemade, Piet de Wit, Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen, Om zegen over een huisgezin.

Zondag 9 oktober 10.00 uur

Remco Braak, Overleden familie Van de Nes-Meijssen, Jan Dekker, Thea Hop-Kiebert, Overleden ouders Roet-Beerepoot, Siem Nooy, Hans Paardekooper, Jaap Roet.

Zondag 16 oktober 10.00 uur

Overleden ouders Boots-Twint en broers Sjors en Joop, Piet Stroet en dochter Annemiek, Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot Nic van Baar, Trimco de Jonge, Overleden ouders Roet-Boots en zoon Lou, Joop Kuijer en zoon Ruud, Niek Rijper en Ans Rijper-Smit.

Zondag 23 oktober 10.00 uur

Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Jan van Etten en

Annie van Etten-Stroet, John van Loo, Thea Hop-Kiebert, Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten, Om zegen over een huisgezin.

Zondag 30 oktober 10.00 uur

Bets Roelofsen, Tiny Beumer-Boots, To Boots-Kager, Thea Hop-Kiebert
Janny Poel, Jan Dekker.

Dinsdagavond 2 november 19.00 Allerzielenviering

Gedenken we alle overledenen, speciaal hen die het afgelopen jaar zijn †
overleden, Voor deze parochianen wordt een herdenkingskaars opgestoken.
Na de viering gaan we naar het kerkhof en daar zal ook de last post worden
geblazen.

Woensdag 2 november 19.00

Joop Kuijer en zoon Ruud, Adrie Glorie-Konijn, Siem Nooij, Overl. ouders
Roet-Boots en zoon Lou, Rene en Richard Bleeker, Gert de Lange en dochter
Truus, Hans Paardekooper, Jaap Roet, Opa Frans Mobron en Roald Groot, Judith
Bleeker en overl. fam., Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten, Piet Stroet en
dochter Annemiek, Niek Rijper en Ans Rijper-Smit, Thea Hop-Kiebert, John van
Loo, Trimco de Jonge, Martin Stroet, Jan Schilder, Bernardus Jacobus
Velzeboer, Cath. Velzeboer-Blauw en dochter Jopie, Piet Velzeboer en Corrie
Hoogeveen, overl. ouders Roet-Beerepoot, Mieke Vollebregt-Alkemade, overl.
ouders Boots-Twint en Broers Sjors en Joop, Jan van Etten en Annie van Etten-
Stroet, Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Jaap Kamp,
Uit dankbaarheid en om zegen over een gezin.

Zondag 6 november 10.00

Joop Kuijer (jaardienst), To Boots-Kager (jaardienst), Wim Appelman-Jannie
Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Piet de Wit, Ruud Kuijer, Mieke Vollebregt-
Alkemade, John van Loo, Thea Hop-Kiebert.

Zondag 13 november 10.00

Jan Dekker, Remco Braak, overl. ouders Roet-Beerepoot, Bets Roelofsen, Tiny
Boots-Beumer en Tiny Stuijt-Hoogland.

Zondag 20 november 10.00

Martin Stroet, Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot, Janny Poel,
Om zegen over een huisgezin.

Zondag 27 november 10.00

Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, Thea Hop-Kiebert, Jaap Kamp.

De overledenen van het afgelopen jaar zijn

2 nov. To Boots-Kager	90 jaar	2 nov. Joop Kuijer	91 jaar
26 dec. Adrie Glorie-Konijn	65 jaar	9 jan. Joop Boots	76 jaar
9 mrt. Jan van Etten	96 jaar	19 april Janny Poel	86 jaar
22 mei Leny v/d Helm-Ammerlaan	84 jaar		
24 jun. Roland Rozenstraten	64 jaar	2 jul. Corrie de Jong-Poel	97 jaar
10 aug. Tiny Stuijt-Hoogland	97 jaar		



Voor het koperpoetsen vragen we de volgende dames op
Dinsdag 25 oktober;
Tiny van de Nes, Wil Timmer, Ria Roet, Truus Bisschop en
Joke Smit.

R.K. Geloofsgemeenschap St. Franciscus Oosthuizen



Wist u dat ...

- Op 2 nov Allerzielenherdenking is in onze kerk om 19.00 uur?
- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart
- Heeft u mooie herinneringen aan een Kerk van uw jeugd of een vakantiekerk - dagje uit -, evt. met een foto, mail dit dan naar de redactie. Voor een ander vaak heel leuk om te lezen.

Kerkwerkrooster



10 okt. t/m 15 okt.	Riekje Pronk	Marites Snoek
31 okt. t/m 5 nov.	Laura Steenman	Dinie de Vries
21 nov. t/m 26 nov.	Ria Ossebaar	Bernadet Vrolijk

Mocht u verhinderd zijn, neem dan tijdig contact op met een ander.



Misintenties maanden oktober/november:

Zondag 2 okt.	Overl.fam. Bouwman-Van der Geest, Theo en Astrid Vrolijk.
Zaterdag 8 okt.	Nelly de Waart-Van Eyk.
Zondag 16 okt.	Overl. fam. De Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk en overl. fam.Zomer-van de Gun, Elbertus Wihelmus en Alie Pronk-Jansen, Lips en fam. Nan-van de Peek. voor de zielenrust van fam. Kraakman.
Zondag 6 nov.	Henk Weenink, Bep de Wit-Zuurbier.
Zaterdag 12 nov.	Overl.fam. de Wit-Rijper, Nelly de Waart-van Eyk
Zondag 20 nov.	Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Marianne van de Brand Horninge. Tiny Groenewoud- Bibo, Overl. fam. Neefjes-Bibo, En voor de zielenrust van fam. Kraakman-Lips en fam. Nan-van de Peek.



Vrijdag 7 oktober en vrijdag 4 november 19:00 uur
Rozenkransgebed en Eucharistie.

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan:
annettevroljk1@gmail.com

Voor 16 november 2022. De redactie in Purmerend verwerkt de info.

Voor het dienstenrooster zie pagina 36 en 37

11 november Sint Maarten en de bedelaar



Sint Maarten: lichtfeest

Het feest van Sint Maarten kadert in een reeks van Lichtfeesten die zich uitstrekt, van Halloween (eind oktober) tot Maria Lichtmis (begin februari). We lichten dit kort toe.

Wanneer mensen in hun leven bedreigd worden, wanneer hen onrecht wordt aangedaan, wanneer dodende machten om zich heen grijpen en hun licht dreigt uit te gaan, dan reageren mensen vaak door samen te komen met lichten allerhande als teken van protest.

Bij werkverlies, een gewelddadig overlijden, een natuurramp, een onderdrukking worden er ten teken van protest vuren aangestoken, kaarsen neergezet en fakkels gebrand, vuurwerk afgestoken. Denk aan de vuren bij stakersposten, het verbranden van poppen bij betogingen, het gooien van voetzoekers, fakkeloptochten, massaal branden van kaarsen bij de moord op jonge mensen, bij natuurrampen of bij een aanslag zoals deze op elf september in New York.

De bestaande lichtfeesten in de vele culturen zijn feesten die mensen blijvend willen waarschuwen voor het levensbedreigende en herinneren aan de vele houdingen die het leven kunnen veilig stellen en in ere houden. Feesten ook waarin de verhalen van de bevrijders worden herinnerd en doorverteld. St.-Maarten die protesteert tegen de Romeinse verdrukking en kiest voor de armen. Nicolaas wiens naam letterlijk "bevrijder van, voor het volk" betekent, Jezus van Nazareth wiens Hebreeuwse naam Jehosua "God bevrijdt" betekent. Jezus' volgelingen kiezen voor de minsten, de zwaksten, voor diegenen wiens leven het meest bedreigd is.

In onze streken is het feest van Sint Maarten gebaseerd op de herdenking van de christelijke heilige Martinus van Tours. Zijn feest is verbonden met de Keltische en Germaanse gebruiken van onze voorouders. Het staat mede daardoor in een reeks van lichtfeesten waar ook Halloween, Allerheiligen en Sinterklaas een plaats in heeft.

Overgenomen van: <https://www.kuleuven.be/>

Ingezonden/Algemeen

Financiële ondersteuning vanuit Caritas aan het project Inpaklijn van de Stichting Manna – Werkgroep Schermer



Via één van onze bestuursleden, dhr. A. de Vries (van origine van de PCI Onze Lieve Vrouw Geboorte te Schermerhorn) kwam het verzoek tot ons of wij, als PCI Polderland, Maria Moeder van God, de aanschaf van een (tweedehands) Verpakkingslijn door de Stichting Manna - Werkgroep Schermer financieel zouden willen steunen.

Dhr. De Vries maakt deel uit van een groep vrijwilligers, die vanaf 2014 in de Schermer en daarna in een hal in Alkmaar overtollige

aardappelen en groenten (wortelen, uien, paprika, broccoli, etc.) van bouwboeren in de Schermer en omstreken ontvangt. Deze producten worden uitgezocht, verpakt en vervoerd naar de Voedselbanken in Noord-Holland en aangrenzende provincies. Daarnaast worden door hen ook via andere kanalen dan de Voedselbank doelgroepen als: mensen die in armoede leven, dak- en thuislozen, maar ook ongedocumenteerden, van voedselpakketten voorzien.

De nieuwe verpakkingslijn moest het mogelijk maken om de steeds toenemende hoeveelheden groenten en aardappelen (tot ca. 20.000 kg per week), die zij verzamelen, te kunnen blijven verwerken.

Vanuit PCI Polderland gaven wij al enkele jaren financiële ondersteuning voor hun vaste kosten. Met de Voedselbank Nederland hebben zij verder via de Stichting Groentebrigade Manna een meerjarige verbintenis voor de kosten van het vervoer vanuit de productiehal in Alkmaar naar de diverse locaties in de provincie Noord-Holland en inmiddels ook daarbuiten.

Op zich stonden wij als Bestuur PCI Polderland positief tegenover een verdere financiële ondersteuning. Echter de omvang hiervan (ca. 50.000 euro) ging de grenzen van regelgeving op het gebied van financiële ondersteuning door ons als Caritas te boven.

Wel konden wij hen ondersteunen door een maximale jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro (in resp. 2021 en 2022) voor onze rekening te nemen. Daarnaast hebben wij via inmiddels gehonoreerde aanvragen bij landelijke Stichtingen (o.a. RCOAK: Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor), Voedselbank Nederland, andere PCI instellingen in Noord- Holland (Alkmaar, Volendam) en het

Caritasfonds van het Bisdom de begroting voor de aanschaf van bovengenoemde machine sluitend kunnen krijgen en is de Inpaklijn inmiddels aangeschaft en in werking

zoals de volgende foto impressie laat zien.

Namens het Bestuur PCI Polderland, Maria Moeder van Go
Secretaris: Kees Tol



Foto 1.
Overzicht van de hal met links het begin de Inpaklijn waar op dit moment aardappelen op verwerkt worden.

Foto 2.
De Inpaklijn voor de aardappelen in werking met op de foto de sorteerbands om "kneusjes" eruit te halen.



Foto 3.
Aan het eind van de lijn een verdeel- en weeginstallatie en het verpakken van de aardappelen in zakjes van 2 kg.



Interkerkelijke Bijbelquiz 2022



We durven weer te plannen na twee coronajaren!

Op dinsdagavond 8 november opent de PGP gastvrij de deuren van de Taborkerk in Purmerend om de teams van de Bijbelquiz 2022 te ontvangen.

Aan wat voor teams denken we dan? Teams van jongerengroepen, kerkenraden, diaconieën, koren, werkgroepen, vriendengroepen, gesprekskringen, Present, Passage, Bim-Bam, PCOB, KBO, liturgiegroepen, etc. Het is de bedoeling dat de teams uit vijf personen bestaan, maar eventueel is een team van vier personen ook een optie.

Van harte nodigen we alle geloofsgemeenschappen en chr. organisaties in Purmerend, Beemster, Zeevang en Waterland uit om met zoveel mogelijk teams deel te nemen aan deze jaarlijkse

Op dinsdagavond 8 november wordt voor het achtste jaar een Bijbelquiz van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG) gehouden in onze regio. Doet u/jij mee?

De Bijbelquiz is een jaarlijks evenement van het NBG, dat in het hele land mensen uit verschillende kerken bij elkaar brengt. De quiz is uiteraard een stimulans tot verdieping van de Bijbelkennis, maar draagt ook bij aan interkerkelijke ontmoeting en inspiratie.

In de regio Waterland is de bijbelquiz inmiddels een begrip geworden. In de afgelopen (pre-corona) jaren waren er 70 - 100 deelnemers uit 10 verschillende kerken en organisaties.

Hoe verloopt zo'n Bijbelquizavond?

De deelnemende teams krijgen via een PowerPoint zo'n 30 vragen over de Bijbel voorgelegd. De quizvragen zijn vol humor, interessante weetjes en doordenkers. Schriftelijk worden de (meerkeuze)vragen beantwoord. Na de pauze worden de punten geteld, wordt het **winnende team aangewezen en komt er via filmpjes en foto's op de PowerPoint uitleg over de antwoorden.** Die uitleg blijkt vaak heel verrassend te zijn.

De uitnodiging is: vorm een team van vijf personen, bedenk een originele naam en outfit voor je team en doe mee! Ben je geen teamspeler? Dan is individuele deelname ook goed mogelijk!

locatie/tijd: Taborkerk, kleine zaal, Maasstraat 2, Purmerend
dinsdag 8 november, aanvang 19.30 u.

leiding: Gerrit van Ettehoven / Elly Linger

aanmelden: ellylinger@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER VOOR BIJBELQUIZ

Met behulp van dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de Bijbelquiz.

Gegevens over de quiz:

Datum:	dinsdag 8 november 2022
Locatie:	Taborkerk, kleine zaal, Maasstraat 2 Purmerend
Aanvang:	19.30 u.

Gegevens van het team:

Naam team:
Plaats:
Contactpersoon:
Tel. nr. contactpersoon:
e-mail contactpersoon:

Teamleden:

	Naam
1	
2	
3	
4	
5	

N.B. Graag zelf zorgen voor pennen!

Wilt u dit formulier uiterlijk 30 oktober (maar bij voorkeur eerder) mailen naar ellylinger@gmail.com



Roeach

Trefpunt voor Cultuur, Kerk en Samenleving

Op woensdag 2 november a.s. organiseert Roeach een zangavond o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp een avond met troostliederen voor iedereen die **ernaar verlangt te zingen zonder veel instructies en "oefenen"**. Zingen zoals het in bijna alle culturen van oorsprong bekend is. Iedereen is welkom, zowel geoefende als ongeoeffende stemmen. Jan-Hendrik Veenkamp beschikt over een groot repertoire aan liederen uit alle windstreken, bijvoorbeeld liederen uit Taize of Iona. De liederen kunnen vlot meegezongen worden. Ze zijn vaak meditatief van aard en brengen zo stilte en rust met zich mee, die als de zang is uitgeklonken heel intens en weldadig kan aanvoelen. De begeleiding vindt plaats op de piano. Meer informatie vindt u op zijn website: www.kooramor.nl

Aanvang in de Grote Kerk in De Rijp 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage doen. Info: www.roeach-graftderijp.nl

* * * * *

~ *Bezinning* ~

Aan de oorsprong van elke christelijke roeping, is er deze fundamentele beweging van de geloofservaring: geloven wil zeggen zichzelf loslaten, het comfort en de onbuigzaamheid van het ik loslaten om ons leven op Jezus Christus te centreren; zoals Abraham, zijn eigen grond verlaten en zich met vertrouwen op weg begeven, weten dat God de weg zal aanwijzen naar het nieuwe land. Deze 'uittocht' moet niet begrepen worden als een misprijzen van zijn eigen leven, van zijn gevoeligheid, van zijn mensheid; in tegendeel, wie zich op weg begeeft in navolging van Christus, vindt het leven in overvloed, door zichzelf geheel ter beschikking te stellen van God en Zijn Koninkrijk.

Paus Franciscus



Tips voor een (katholiek) dagje weg:



Koepel
Kathedraal
Haarlem

Breng een bezoek aan de KoepelKathedraal in Haarlem

De KoepelKathedraal in Haarlem is niet alleen een prachtige kerk om een keer te bezoeken. Er worden ook mooie tentoonstellingen en leuke activiteiten georganiseerd.

De tentoonstelling "Geloof in Geluk"

Een thematentoonstelling over de vraag "Wat is geluk?". Sinds menscheugenis zoekt de mens naar geluk. Het gevoel kent vele vormen, ieder mens ervaart geluk op zijn eigen manier. Twintig vertellers reflecteren op het thema geluk. De bijdragen worden in de Geloof in Geluk-route door de kathedraal gepresenteerd.

Het Mysterie van de Rode Robijn

Kinderen kunnen tot en met 23 oktober op zoek gaan naar de verdwenen Rode Robijn.

Er is iets ergs gebeurd in de KoepelKathedraal. De Rode Robijn is gestolen uit de monstrans – de gouden houder van de hostie en heel veel gekleurde edelstenen zijn ook verdwenen. De boef is op de vlucht geslagen, maar ergens in de kathedraal loopt hij nog rond.

Aan jou de taak (als Superhavik mét speursnavel) om de boef te volgen door de kathedraal en de Rode Robijn terug te vinden.

Een superleuk speurtocht!

Torens beklimmen

Het is een flinke klim, maar eenmaal boven op de bijna 60 meter hoge torens geniet je van het uitzicht op de binnenstad en van de koperen Jugendstil-koepel, maar ook van de duinen en de zee. Bij helder weer zie je zelfs Amsterdam, Alkmaar en Leiden.

Op de website van de KoepelKathedraal is nog meer informatie te vinden over alles wat er georganiseerd wordt.

Adres: Leidsevaart 146, 2014 HE in Haarlem

Ingang aan het Bisschop Bottemanneplein.

De kathedraal is zowel per auto als OV goed bereikbaar.

De KoepelKathedraal is de hele week geopend van 13:00 tot 17:00 uur. De openingstijden kunnen soms afwijken, kijk daarom voor vertrek nog even op: <https://www.koepelkathedraal.nl/>

Wat uit de hemel valt moet op de aarde groeien ...

Top 5 musea over christendom

Weet jij precies wat er met Pasen gebeurde? Of haal jij juist alle christelijke feestdagen door elkaar? Wij hebben een toplijst samengesteld van musea waar het christendom centraal staat! Het christendom en kunst zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze religie was lange tijd de grootste levensovertuiging in West-Europa. Dit heeft vele sporen nagelaten. Tegenwoordig zijn veel van onze normen en waarden gebaseerd op de Bijbel. Misschien ben je zelf christen of ben je gewoonweg geïnteresseerd in alles wat er bij het geloof kwam en komt kijken. In onderstaande musea wordt het christendom op verschillende manieren tentoongesteld.

1. Museum Catharijneconvent | Utrecht

Museum Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst.



Het beschikt over een collectie historische objecten van de vroege middeleeuwen tot nu. Deze objecten hebben vaak te maken met de mis, denk bijvoorbeeld aan altaarstukken, kelken, kleding en sieraden, maar er zijn ook enorm veel schilderijen te ewonderen. Het museum bevindt zich in een bijzonder gebouw, namelijk is het

voormalige klooster Catharijneconvent. Wil je in één keer ondergedompeld worden in de geschiedenis van het christendom? Dan ben je bij Museum Catharijneconvent aan het juist adres. Vanaf juni is er een tentoonstelling gewijd aan Maria Magdalena. Als je nog niet kan wachten op de opening van de musea, kun je ook terecht op de website **voor de tentoonstelling 'Museum aan Huis'**.

2. Museum Ons' Lieve Heer op Solder | Amsterdam

Tijdens de Reformatie mochten katholieken in de Nederlanden geen eigen missen houden. Het protestantisme was destijds de leidende religie. Tot er godsdienstvrijheid kwam, moesten katholieken hun mis in het geheim houden. Dit deden zij onder andere in een schuilkerk op de zolder van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Dit is natuurlijk een enorm bijzondere plek om te kunnen bezoeken. Naast de openstelling van de schuilkerk, worden **er in Museum Ons' Lieve Heer op Solder** verschillende wisseltentoonstellingen gehouden.



3. Museum Krona | Uden



Museum Krona beschikt over een grote collectie religieuze kunst uit de verzameling van het bisdom Den Bosch. Het museum is te vinden in het complex van de Birgittijnse Abdij Maria Refugie. Er wonen nog steeds zusters in het

complex. In Museum Krona staan drie K's centraal, namelijk kunst, klooster en kruidentuin. Tot voor kort leefden de zusters van de opbrengsten van hun kruidentuin. Tegenwoordig bevinden zich in de tuin steeds vaker kruiden die iets met het geloof te maken hebben of een symbolische betekenis hebben in de beeldende kunst. De kunst in het museum en de tuin worden zo met elkaar in verband gebracht. De unieke combinatie van een klooster met inwonende zusters, een prachtige tuin en een grote verzameling aan religieuze kunst, maakt Museum Krona zeker een bezoek waard!

4. Bijbels Museum | Verschillende locaties

Het Bijbels Museum kwam voort uit een verzameling van een negentiende-eeuwse dominee. Per 1 juli 2020 sloot de vaste locatie in Amsterdam, maar het Bijbels Museum opent in samenwerking met verschillende locaties nieuwe tentoonstellingen. De tentoonstellingen zullen plaats gaan vinden in kloosters, kerken of andere musea. Zo leeft het museum toch nog voort in de reizende tentoonstellingen. Het doel van het museum is relevante verhalen delen met een zo groot mogelijk publiek. Deze verhalen hebben te maken met zingeving en er is altijd een relatie met de Bijbel.



5. Museum Orientalis Heilig Landstichting | Nijmegen

In Museumpark Orientalis wordt aandacht besteed aan zowel het christendom als het jodendom en de islam. Het museum is opgezet als museum van het Bijbelverhaal, maar tegenwoordig is het veel meer! Je leert er op een leuke manier culturen en religies ontdekken. Het unieke aan dit openluchtmuseum is het feit dat er op het 30 hectaren grote park maar liefst dertien Rijksmonumenten staan! Zo leer je bijvoorbeeld over de opkomst van het christendom in het nagebouwde Romeinse dorp.



Meer info vindt u op: <https://museumtv.nl/top-5-musea-over-christendom/>

ASIELZOEKER



Hij zit op een bankje in een park
in een stad in een land
en niets kan hij het zijne noemen –

Ik zit naast hem
onze blikken kruisen elkaar
worden een gesprek
zijn dossier klapt open:
Afghaan, studie, leraar,
vloeiend in vijf talen,
op elke straathoek de dood,
gevlucht, via dollars, vele wegen en
een gammel bootje.

Hij noemt op
wat nu het zijne
is: een stukje
wereld zonder
geweld, een arts
met pillen voor
de stress, een
advocaat en het
wachten op een

ja of op een nee, onzekerheid, al zes jaar
lang, Allah en het vijfmaal bidden op een
dag, hij wil werken maar werken mag hij
niet, het nutteloos en eenzaam zijn, het
dossier klapt dicht.

Ik sta op hij staat op schudt mij de hand
een glimlach ik stamel wat woorden over
moed vertrouwen hoop en Allah maar de
letters laten los bij dit leed zo aanraakbaar
dichtbij.

Ik loop verder en bid dat mijn woorden –
geheeld – een plekje zullen vinden in zijn
dik dossier.

Oeke Kruythof

Ledenbijeenkomsten KBO



Vrijdag 28 oktober en op vrijdag 25 november hebben wij weer onze maandelijkse bijeenkomst in:
`t Stamhuis Kerkstraat 11- Purmerend aanvang 13.30 u.

Op 28 oktober zal is samenwerking met het Filmhuis film The Duke worden vertoond. In de pauze, zal koffie/thee worden gepresenteerd.

En op vrijdag 25 november zal voor u optreden Mevr. Kovacs. Deze middag zal worden afgesloten met een Bingo, welke in het teken zal staan van St. Nicolaas.

Voor info: Wil van Groeningen PR. Tel. 06 30468972

Kindernevendienst

Elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering van 10:00 uur.

Op zondag 4 september waren er acht kinderen in de leeftijd van 3 jaar tot en met 11 jaar.

Een mooi aantal!



Een paar kinderen kende elkaar al, van de Familieviering of via het communieproject, maar een aantal kende elkaar ook nog niet.

We begonnen daarom met een voorstelrondje, daarna mochten de kinderen een kaarsje aansteken en lazen we het Evangelie van de zondag. Uiteraard was er daarna genoeg tijd om een puzzel te maken, te knutselen of te tekenen.

Tijdens de kindernevendienst van *2 oktober* besteden wij aandacht aan de heilige Franciscus van Assisi.
(*4 oktober dierendag*).

Op *6 november* gaan wij schoenendozen versieren, voor dozen en materiaal gezorgd.

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er ouders of grootouders met ze mee gaat naar de Catharinazaal.

Op zondag 2 oktober en 6 november om 10:00 uur is er weer kindernevendienst. Kom je ook !!!



Kleurplaat

Franciscus van Assisi

Het meest staat hij echter bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. Dieren waren voor Franciscus zijn broeders, zijn vrienden. Hij maakte een wilde wolf tam en sprak met vogels.



Gebedje

Lieve Jezus,
Jonge dieren zijn leuk!
Ze zien er lief uit, Ze spelen zo leuk.
Dank U wel voor de lammetjes, de puppy's de kittens.
Dank U wel voor alle, alle dieren!

Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: _____
- De Rijp op datum: _____
- Oosthuizen op datum: _____
- Westbeemster op datum: _____
- Schermerhorn op datum: _____
- Landsmeer op datum: _____
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: _____
- Aankruizen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 - 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com

okt/nov. '22

Dienstenrooster maanden: oktober/november

1 en 2 oktober		27e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Cantors: Gerard-Jan en Sonja, Lector Alice Taam	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	
10:00	Oosthuizen	Luis Weel	Franciscuskoor, Lektor S.de Wit, Koster W. Vrolijk	
10:00	Schermerhorn	Dop		W. en Communieviering
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Ria Roet, Lector Wil, Collectant Paul, Herenkoor.	

8 en 9 oktober		28e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Franciscuskoor, Lektor A de Hoop, Koster A. de Hoop	
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	Cantors	
10:00	De Rijp	Amos	St. Ceciliakoor	W. en Communieviering
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Wil, Lector Wilma, Collectant Nico, Samenzing.	

15 en 16 oktober		29e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
19:00	De Rijp	Henk Versteeg	Cantors: Gerard-Jan en Sonja, Lector Jopie Taam	
10:00	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor, Lektor M. Kraakman, Koster J. Pronk	
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Jack Noë	W en C. Koster Tiny, Lector Ria Duin, Collectant Wim.	

22 en 23 oktober		30e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Cantors	
10:00	De Rijp	Luis Weel	St. Ceciliakoor, Lector Theo de Wit	
10:00	Oosthuizen	Henk Versteeg	Franciscuskoor, Lektor S. de Wit, Koster W. Vrolijk	
10:00	Schermerhorn	Dop		W. en Communieviering
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Ria R., Lector Dorus, Collectant Paul.	

29 en 30 oktober		31e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
19:00	De Rijp	Luis Weel	Cantors: Gerard-Jan en Sonja, Lector Gré Vredevoort	
10:00	Purmerend	Jan Duin	Pauluskoor	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Franciscuskoor, Lektor M. Kraakman, Koster J. Pronk	
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Luis Weel	Koster Wil, Lector Wil, Collectant Nico.	

1 november		Allerheiligen		Wit
19:30	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	Regioviering
2 november		Allerzielen		Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
19:30	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Ars Musica	
19:00	De Rijp	Avondwakegroep		
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster A. de Hoop	
19:00	Schermerhorn	Dop		
19:00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Tiny, Lector Wilma, Collectant Wim, Gelegenheidskoor.	
5 en 6 november		32e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
19:00	De Rijp	Luis Weel	Cantors	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors	
10:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	W en C, Franciscuskoor, Lektor S. de Wit, Koster W. Vrolijk	
10:00	Schermerhorn	Dop		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Ria, Lector Dorus, Collectant Paul, Samenzang.	
12 en 13 november		33e Zondag door het jaar		Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
19:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor, Lektor A. de Hoop en Koster A. de Hoop	
10:00	Purmerend	Luis Weel	Pauluskoor	
10:00	De Rijp	Amos	St. Ceciliakoar	
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Wil, Lector Ria Duin, Collectant Wim.	
19 en 20 november		Christus Koning		Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha		Familieviering
19:00	De Rijp	Henk Versteeg	Cantors	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	MMG-Koor	
10:00	Oosthuizen	Luis Weel	Franciscuskoor, Lektor M. Kraakman, Koster J. Pronk	
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg	Koster Tiny, Lector Wil, Collectant Nico.	
26 en 27 november		Eerste zondag van de advent		Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Koor	Bijzonderheden
12:00	Purmerend	Mariusz Momot		Familieviering
10:00	Purmerend	Jan Duin	MMG-Koor	
10:00	De Rijp	Luis Weel	St. Ceciliakoar	
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Franciscuskoor, Lektor S. de Wit, Koster, W. Vrolijk	
10:00	Schermerhorn	Dop		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Ria, Lector Wilma, Collectant Paul.	

Eucharistie op de televisie en computer

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via: You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de:

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

"Familieviering" Kom een keer langs!



Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de Familieviering. Deze viering vervangt de Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de families, IEDEREEN (jong en oud) welkom. In Christus zijn wij immers ook een grote familie. Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde van de Eucharistie, als broers en zussen!

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het zingen van zowel moderne als traditionele lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we samen de Eucharistie.

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en zingen.

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe gezichten.

Deze maanden vinden de familievieringen plaats op de zaterdagen: 1, 8, 15, 22, 29 oktober plus 5, 12, 19, 26 november om 12:00 uur in de Nicolaaskerk.



Actuele berichten en vieringen uit onze parochie treft u aan op de website: www.mariamoedervangod.nl en ook op Facebookpagina @Nicolaas600

Financiën

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie
o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71
NL50 RABO 0142 7842 22
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)
NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)
in een envelop met vermelding "misintentie".

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com

Geef vandaag
voor de kerk van Morgen.

Actie 
Kerkbalans



IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Dagkapel/Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



Bestuur

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Vacant	Vicevoorzitter	
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
Hans Karels	Penningmeester	0299 - 43 47 29
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)

RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. "**belastingdienst anbi**" naam invoeren: Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijk.

Website: www.parochemariamloedervangod.nl

Email: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

Email: pcipolderland@gmail.com

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

Email: caritaspurmerend@gmail.com

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine.

Verschijningsdatums zijn:	december/januari	29/11-02/12-'23
	februari/maart	31/01-03/02-'23
	april/mei	28/03-31/03-'23
	juni/juli	31/05-02/06-'23
	augustus/september	01/08-04/08-'23

