



Kerstmis 2022

4, 11 en 18 december 2e, 3e en 4e advent

25 en 26 december Kerstmis

1 januari Maria, Moeder van God

6 januari Driekoningen

14 t/m 28 januari actie Kerkbalans

Parochiemagazine

December 2022/Januari 2023





Purmerend



Landsmeer



De Rijp



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Bonifatius
De Rijp Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus van Assisi
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Schermerhorn Tel. 072 - 50 22 588

Bereikbaarheid pastores:

Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 - 46 84 70 43
email: marcelaonl@gmail.com

Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 - 27 40 23 68
email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com

Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92
email: m.kaaijk@chello.nl

Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Pastoraal bezoekgroep

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen
Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl

Colofon 1e jaargang, nr. 3 oplage 2410

Parochiemagazine is een uitgave van de
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens
Lay-out: Douwe ter Mull
Redactieadres: Email: Spuigat@live.nl

Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden december/januari
moet op 17 januari op het redactieadres liggen.





inhoud

Magazine december/januari.

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	Bezinging
Pagina 5 en 6	Pastoraal voorwoord
Pagina 7 t/m 10	Liturgische kalender
Pagina 11 en 14	Bijzondere vieringen
Pagina 15	Leren
Pagina 16 t/m 21	Dienen
Pagina 22 t/m 24	Vanuit het parochiebestuur
Pagina 25 en 26	Geloofsgemeenschap Purmerend
Pagina 27 en 28	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 29 en 31	Geloofsgemeenschap De Rijp
Pagina 31 t/m 33	Geloofsgemeenschap Schermerhorn
Pagina 34 en 35	Geloofsgemeenschap Westbeemster
Pagina 36	Geloofsgemeenschap Oosthuizen
Pagina 37 t/m 40	Ingezonden / Algemeen
Pagina 41	Kinderpagina
Pagina 42	Aanvraag misintenties
Pagina 43 t/m 46	Dienstenrooster voor de gehele parochie



Redactioneel

*De redactie, drukkers en bezorgers
parochiemagazine: R.K. parochie Maria, Moeder van God
wensen u een zalig Kerstmis
en een voorspoedig 2023*

*Het dienstenrooster van de gehele parochie
vindt op op de pagina's 43, 44 en 45*

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt het parochiemagazine ook lezen op onze website: www.parochiemariamoeuervangod.nl

Ik

Ik wil sterretjes laten oplichten ...

***Heer, om de wereld mooier te maken
wil ik 's nachts sterren laten oplichten.***

***Een ster van een blik
die licht brengt in het hart van mensen
naar wie niemand omziet.***

***Een ster van wat aandacht
die het hart verwarmt van hen
die niemand de moeite waard vindt.***

***Een ster van een opgewekt woord
met bemoediging, dankbaarheid en tederheid.***

***Een ster van dienstbaarheid
door open, werkzame en gevouwen handen.***

***Een ster van een heerlijke geur
om volop van het leven te genieten,
om de wonderen rondom ons te smaken.***

***Heer, slechts enkele sterretjes wil ik laten
oplichten om de wereld naar U toe te leiden.***

***Danielle Sciaky. Uit: Abba. Les grandes prières de la vie chrétienne.
Vertaling: bisschop Lode Aerts.***



Pastores en de leden van het parochiebestuur danken alle vrijwilligers voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar en wensen de parochianen vreugdevolle Kerstdagen en gezondheid, vrede en geluk in 2023.

Laten we er met elkaar een inspirerend jaar van maken.

Pastoraal voorwoord



Geloofsgenoten Jezus geeft het mooiste geschenk **dat we kunnen krijgen en wensen: "Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u."** Is dit niet onze diepste verlangen; vrede, vrede met onszelf, met onze omgeving, vrede in de wereld, vrede met God.

Zo op weg naar het kerstfeest en eind van jaar 2022 is het goed om deze blijvende boodschap en inspiratie tot ons te blijven nemen. De wereld om ons heen laat een beeld zien van oorlog en andere grote problemen.

Jezus schenkt ons vooral de vrede van het hart.

Wanneer Jezus 72 leerlingen op zending stuurde dan gaf hij hen de opdracht om vrede te brengen en vredelievende mensen op te zoeken. **"In welk huis ge ook binnengaat; laat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis!" (Lc. 10,5).** Pax et bonum, vrede en alles goeds, dit was de wens en de groet van Sint Franciscus van Assisi.

Jezus prijst hen zalig die vrede brengen. "Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden"

Vrede is veraf wanneer de oorlog woedt. 8 mei 1945 was het einde van de tweede wereldoorlog. Het vredesdividend begon te stijgen. Maar hoeveel oorlogen en hoeveel slachtoffers waren er sindsdien! Hoe lang duurde de Koude oorlog tussen Oost en West? Opstand in Praag en in Budapest. Oorlog in de Balkan. De blijvende onrust in Israël en Palestina. Conflicten in Afrika, de oorlog in Vietnam, Myanmar, Irak, Afghanistan, Syrië en wat we nu al 9 maanden meemaken in Ukraine met verwoeste steden, vele doden, **vluchtelingen....**

De lijst van oorlogen en onlusten is lang. Hoe wordt de ene mens de vijand van de ander? Waarom is Kain nog steeds onder ons? Waarom heeft God een mens geschapen die zijn broeder en zuster kan haten, die tuigen en middelen kan maken die hem zelf vernietigen; drugs, wapens, de atoombom?

Vrede groeit wanneer we aandacht hebben voor elkaar, eerbied voor elk mensenleven, wanneer we de andere als medemens kunnen aanvaarden; wanneer mensen opnieuw met elkaar praten. Ook de andere partij beluisteren.

Binnen de kerk zijn er van bij de beginne spanningen geweest. De Handelingen berichten over het overleg in Jeruzalem. De verkondiging

van Jezus ging niet alleen naar het Joodse volk maar kreeg ook gehoor bij de heidenen. Door samen te overleggen, naar anderen te luisteren, door te bidden tot de Geest namen de aanwezige apostelen in Jeruzalem belangrijke beslissingen voor de groei van de kerk en werden moeilijkheden overbrugd.

Hoe zeer we het verlangden, toch zijn de Kerken er niet in geslaagd om een vredesbestand te bekomen in Oekraïne voor het orthodoxe paasfeest. Binnen de oecumene is een grote ontgoocheling om de standpunten van patriarch Kyrill van de Russisch orthodoxe kerk.

In elke eucharistie bidden we om vrede. Wij herinneren Jezus aan zijn **woord; "Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u." Aan hem, die is het Lam Gods, die geleden en geslachteerd werd, vragen we om vrede.**

Het gebed van het Onze vader heeft een vaste plaats in de eucharistie. Het eindigt met de bede om bevrijding uit het kwade. In het gebed dat erop volgt richten we ons tot de Vader en bidden we:

"Verlos ons van alle kwaad.

Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias uw Zoon.

Sinds lang sluit dit gebed aan bij de laatste bede van het Onze Vader.

In elke eucharistie wordt dit gebed in herinnering gebracht en bidden wij om vrede. Moge de wens en de inzet naar vrede ons blijven bezielen. Moge de innerlijke vrede groeien, die steunt op de verbondenheid tussen God en mens.

Ik wens u een zalig kerstfeest en Nieuwjaar, en vooral vrede toe.
Jack N M Noë

Meditatie

Oorlog: niemand wil het

Oorlog: we begrijpen niet waarom en al helemaal niet waarom met zo veel geweld

Oorlog: iedereen een verliezer

Vrede: we verlangen er allemaal naar

Vrede: in het klein is het soms al lastig als dat wat de ander wil of doet niet is wat wij willen of doen

Vrede: het is hard werken voor iedereen overal

God: zegene ons werk altijd en overal



Vieren

Liturgische kalender 2022-2023 A jaar:

Zondag 4 december 2022

Tweede zondag van de advent

Heel de mensheid zal Gods redding zien



1e Lezing: Jes. 11, 1-10

2e Lezing: Rom. 15, 4-9

Evangelie: Mt. 3, 1-12



Vandaag ontmoeten wij op onze weg naar Kerstmis Johannes de Doper. Hij roept ons op tot bekering. Het is tijd om de weg te bereiden en de paden recht te maken voor de komst van de Heer in ons midden.

Deze oproep gaat gepaard met grote, sterke, soms angstaanjagende beelden. Misschien schrikt ons dat af. Waar is dat allemaal voor nodig? Maar zou het kunnen zijn dat Johannes duidelijk wil maken dat onze zaak bij God heel hoog opgenomen wordt? De sterkste middelen worden ingezet om ons uiteindelijk een

hoopvol perspectief te bieden, namelijk dat heel de mensheid Gods redding zal zien.

Zondag 11 december 2022

Derde zondag van de advent

Wie verwachten wij?



1e Lezing: Jes. 35. 1-6a. 10

2e Lezing: Jak 5. 7-10

Evangelie: Mt. 11, 2-11

Het is mooi als verwachtingen uitkomen. je kijkt uit naar ander werk, en het lukt, je krijgt een nieuwe baan! je hoopt op genezing, en inderdaad: je wordt beter! Maar wat als je verwachting gefrustreerd wordt, als je hoop de grond wordt ingeboord? Ook dat kan ons overkomen. Vandaag horen we hoe Johannes de Doper zich ontgoocheld voelt. Hij is de Voorloper van Jezus, maar hij zit in de gevangenis en twijfelt of hij zijn hoop wel op de juiste persoon heeft gesteld. Hoe zit dat met ons? Op wie stellen wij onze hoop? Verwachten wij in deze adventstijd Jezus of misschien juist een ander?

Zondag 18 december 2022

Vierde zondag van de advent

Durf te dromen!



1e Lezing: Jes. 7, 10-14

2e Lezing: Rom 1, 1-17

Evangelie: Mt. 1, 18-24

De heilige Schrift leert ons vandaag over tekenen, vingerwijzingen van God, tekenen om te verstaan! Uit het evangelie volgens Matteüs horen we het verhaal dat Jozef, de verloofde van Maria, ongevraagd een teken krijgt, in een droom. Jozef stelt zich ervoor open. Zo worden ook wij vandaag uitgenodigd om ons open te stellen en de tekenen te verstaan, door stil te worden en door ruimte te scheppen in onszelf, ruimte voor het mysterie, opdat het geheim dat God ons weldra met Kerstmis zal openbaren ons niet zal ontgaan.

*Zondag 24 december 2022 Kerstmis
(nachtviering)*

Zing het uit!



1e Lezing: Jes. 9, 1-3. 5-6

2e Lezing: Titus 2. 11-14

Evangelie: Lc. 2. 1-14

Overal op aarde wordt in deze heilige kerstnacht hetzelfde verhaal verteld: het verhaal van de geboorte van Christus. Wereldwijd komen mensen samen om te bidden en te zingen ter ere van Hem die onder ons is gekomen om ons te laten delen in zijn licht en vrede.

Honderdduizenden koren oefenden wekenlang om in deze nacht oude en nieuwe kerstliederen ten gehore te brengen en ons uit te nodigen om mee te zingen. En onze aardse stemmen voegen zich niet alleen bij een wereldomvattend koor, maar ook bij het hemelse engelenkoor dat 'Eer aan God en vrede op aarde' zingt. In dit uur verwelkomen we het kind Jezus met ons hoogste lied. Laat ons de vreugde om zijn geboorte in onze wereld met heel ons hart uitzingen!

*Zondag 25 december 2022 Kerstmis
(dagviering)*

Leven in Gods licht



1e Lezing: Jes. 52, 7-1

2e Lezing: Hebr. 1. 1-6

Evangelie: Joh. 1. 1-18

Deze nacht kwamen we samen om de geboorte van Jezus, als kind in een kribbe, te vieren. Er waren engelen en herders om het goede nieuws te verkondigen. Vanmorgen denken we na over wat dit goede nieuws van Jezus' komst naar onze wereld eigenlijk betekent. De evangelist Johannes vertelt dat Jezus licht en leven is komen brengen. Als wij ons laten raken door zijn boodschap en zijn licht op ons laten schijnen, helpt ons dat om in de duisternis van deze wereld zicht te houden op het goede en het ware, op een toekomst waarin de liefde van God voelbaar is tussen mensen. Dat is de vreugdeboodschap die ons op deze eerste kerstdag wordt toegezegd.

*Maandag 26 december 2022
Heilige Stefanus, eerste martelaar
Tweede Kerstdag*

Hoe blijf je overeind?

1e Lezing: Hand 6. 8-10; 7. 54-60

Evangelie: Mt. 10. 17-22

Gisteren, zondag, hebben we kerst gevierd. In alle toonaarden hebben we het geheim van Gods menswording bemediteerd en bezongen. De hemel ging open, licht daalde neer, Jezus is geboren. Vandaag is het maandag - in landen als België, Frankrijk, de Verenigde Staten een gewone werkdag. Al vanouds wordt op deze Tweede kerstdag de edachtenis van de heilige Stefanus gevierd, de eerste martelaar. Hij werd vervolgd omdat hij in Jezus geloofde. En zo zitten we midden in de keiharde realiteit van vandaag: wat zijn de consequenties als we Jezus als de mensgeworden God belijden? Wat houdt het in: geloven

op maandag? Hoe blijf je overeind als je geloof op de proef wordt gesteld?

Zondag 1 januari 2023
Heilige Maria, Moeder van God



1e Lezing: Num. 6.22-27
2e Lezing: Gal. 4. 4-7
Evangelie: Lc. 2. 16-21
Nieuwjaar

Geroepen om te zegenen

Aan het begin van het nieuwe jaar staan we als het ware op een heuvel. We kijken achterom en weten wat er allemaal achter ons ligt. We kijken vooruit naar het nieuwe jaar, maar dat is nog in mist gehuld; we hebben nog geen idee wat ons te wachten staat en wat er op ons afkomt. We zijn vanochtend hier in de kerk samengekomen om God te danken voor al het goede dat we hebben ontvangen in het afgelopen jaar en om afscheid te nemen van alles wat niet goed was en het achter ons te laten. Vooral zijn we hier om te bidden om zegen over het nieuwe jaar.

Zondag 8 januari 2023
Openbaring van de Heer



1e Lezing: Jes 60. 1-6
2e Lezing: Ef. 3.2-3a. 5-6
Evangelie: Mt. 2. 1-12

'Uit zo verre land ...'

Na de herders uit het veld melden zich nu de wijzen uit het Oosten bij de stal in Bethlehem. Ze mogen meer geletterd zijn dan de herders, maar ze zijn toch wel vreemd volk. Afkomstig 'uit zo verre land' volgen zij de ster in de nacht en de stem van hun hart. Zij worden gedreven door het verlangen om getuigen te zijn van het heil van Godswege, het heil dat bestemd is voor heel de bewoonde wereld. De liefde van God overstijgt de grenzen van volkeren, rassen en talen. Een open uitnodiging voor wie het maar wil horen! Wijs is de mens die er zich voor open stelt en die er gehoor aan wil geven ...

Zondag 15 januari 2023
Tweede zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 49. 3. 5-6
2e Lezing: 1 Kor. 1, 1-3
Evangelie: Joh. 1. 29-34

Zie het Lam Gods

Je roeping ontdekken, je opdracht en bestemming op het spoor komen. Daarover gaat het vandaag. We zien hoe Johannes de Doper Jezus aanwijst als lam Gods, als Zoon van God. Dat klinkt nogal intimiderend, dunkt me. Zoiets zal je maar gezegd worden! Het brengt ons bij de vraag: wat herken ik als mijn opdracht, mijn bestemming als mens, als christen, in mijn beroep, in de verschillende rollen die op me afkomen? Laten we luisteren naar wat de Schrift ons zegt, in de verwachting dat Gods Geest ons helderheid verschaft.

*Zondag 22 januari 2023
Derde zondag door het jaar*

In beweging komen

1e Lezing: Jes. 8. 23b-9,3
2e Lezing: 1 Kor. 1, 10-1. 17
Evangelie: Mt. 4, 12-23
Bidweek voor de eenheid

'Kom, volg mij!' Dat hoorden de vissers Jezus zeggen aan het meer van Galilea. En de vissers lieten hun netten in de steek en volgden Hem. Het staat er zo eenvoudig, maar was het dat ook? Zo makkelijk is het toch niet: alles achterlaten en iemand achterna gaan? Hoe doe je dat eigenlijk: in beweging komen, Jezus volgen? Misschien door te luisteren naar de stem van je hart en gehoor te geven aan wat Hij ons zegt. Zouden we zo niet de inspiratie en de kracht krijgen om in beweging te komen en met Jezus mee te gaan?

*Zondag 29 januari 2023
Vierde zondag door het jaar*

Gelukkig wie luistert naar de Heer

1e Lezing: Sef. 2,3; 3, 12-13
2e Lezing: 1 Kor.1, 26-31
Evangelie: Mt. 5. 1-12a

Tijdens de wintermaanden gaan veel mensen op wintersport. Als je wilt skiën heb je twee dingen nodig: bergen en sneeuw. Je gaat met een skilift naar de top van de berg om er vervolgens vanaf te suizen. Vandaag horen we hoe Jezus een berg opgaat. We mogen rustig aannemen dat Hij dat te voet deed en niet met een skilift. Ook zoekt Hij niet direct naar beneden. Eenmaal boven gaat Hij zitten en zijn gedachten dwalen omhoog, naar zijn Vader. Dan dalen ze af naar de aarde, naar de mensen en spreekt Hij goddelijke woorden. Gelukkig allen, die samen met de leerlingen, de berg mogen opgaan en luisteren naar wat Jezus ons zegt.

Kerstzegen

God.

*Dat wij Uw liefde herkennen mogen
in de ogen van een mensenkind als wij:
het stille licht van Bethlehem
weerspiegeld in een gelaat.*

*Dat de hoop en de droom standhoudt
voor vluchtelingen,
voor lijdende mensen,
voor armen
en voor onszelf.*

*Dan zal het een zalig
en gezegend Kerstfeest zijn.*

(Jan de Jongh)



25 en 26 december Kerstmis

In kerken en huiskamers wordt met kerstmis een namaakstalletje neergezet, met daarin de belangrijkste figuren uit het kerstverhaal. Hiermee wordt de boodschap dat God in het kerstkind mens is geworden, tastbaar gemaakt.



Stal

Voor Kerstmis wordt in veel kerken en huiskamers een kerststal neergezet. Vooral in grotere kerken zijn ze zijn vaak zeer uitgebreid en fraai. Hiermee wordt de boodschap dat God in het kerstkind mens is geworden, tastbaar gemaakt. In bijna

iedere kerststal treffen we naast het kerstkind ook Maria, Jozef, een os en een ezel aan. De engel die de boodschap aan de herders verkondigt hangt vaak in de nok van de stal of grot. Wie het echt goed wil doen, plaatst het kindje pas in de kerstnacht in de kribbe, en daarna – ieder op hun beurt – de herders en de drie wijzen.

Verering van geboorteplek

De verering van Christus' geboorteplek is zo oud als de kerk. Al in de tweede eeuw trokken pelgrims naar Bethlehem om de plek te bezoeken waarin Christus volgens de overlevering werd geboren. In het westen groeide de devotie voor de kerststal toen in de zevende eeuw een gedeelte van de vermeende kribbe uit Bethlehem werd overgebracht naar de grote basiliek van Maria in Rome. Het werd met Kerstmis ter verering tentoongesteld.

Franciscus van Assisi

Het stalletje van Bethlehem zoals we dat nu kennen, gaat terug op Franciscus van Assisi. In 1223 kreeg hij van paus Honorius III (1216-1227) toestemming om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio bouwde hij een stalletje. Op Kerstavond werd voor het stalletje de Heilige Mis opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn. En dan verhaalt de legende: Toen Franciscus het Evangelie zong en gekomen was bij de woorden "en legde hem neder in de kribbe", knielde hij neer om het geheim

der menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend licht. Het zijn dan ook de franciscanen die de volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem wijd hebben verspreid.

Geboortegrot

De evangelisten maken in de Bijbel overigens geen melding van een rondom de kribbe aanwezige os en ezel. De Schrift vermeldt wel een voerbak, maar geen stal. De stal die later aan het kerstverhaal is toegevoegd dient waarschijnlijk om de armoede van het paar nog te onderstrepen. Volgens de getuigenis van Sint Justinus, een christelijke filosoof die leefde in de tweede eeuw, werd Jezus geboren in een grot. Deze 'geboortegrot' in Bethlehem is tot op de dag van vandaag een belangrijk bedevaartsoord.

Wijzen uit het Oosten

In de Bijbel wordt niet gesproken van koningen maar van wijzen of magiërs. Dat desondanks de term koningen gangbaar is geworden komt waarschijnlijk door liederen uit de Bijbel. De profeet Jesaja bijvoorbeeld schrijft herhaaldelijk over koningen die de Messias bij zijn komst zullen aanbidden (o.a. Jesaja 60).

Drie koningen



Het aantal wijzen wordt in het evangelie niet vermeld. Het aantal drie is wellicht in de wereld gekomen doordat er drie geschenken werden aangeboden: wierook, mirre en goud. Later is men de 'drie koningen' bovendien gaan zien als vertegenwoordigers van de drie bekende continenten: Azië, Afrika en Europa. Daarom zijn zij op afbeeldingen vaak respectievelijk bruin, zwart en blank.

Mithras

De aanwezigheid van een stal en van drie koningen in het niet-bijbelse kerstverhaal, kan mogelijk verklaard worden met behulp van de Romeinse zonnecultus. Het feest van Kerstmis is door de Kerk met opzet op 25 december geplaatst, ter kerstening van het heidense feest van de winterzonneward. In het Romeinse Rijk stond deze dies natalis solis invicti – geboortedag van de onoverwinnelijke zon – in het teken van de zonnegod Mithras. Deze Mithras werd volgens de verhalen wel degelijk geboren in een stal. Bovendien waren bij zijn geboorte drie koningen aanwezig. Mogelijk dat de onduidelijkheden of lacunes in de evangeliën door en voor christenen in het Romeinse Rijk zijn aangevuld met elementen uit het verhaal van Mithras.

Presepio

Ook in Italië is het gebruik om een kerststal te maken, nog altijd zeer levendig. Op de grote kerstmarkt op de Piazza Navona in Rome kunnen kerststallen en kerststalfiguren in alle soorten en maten worden gekocht. Op het Sint-Pietersplein staat sinds 1982 ieder jaar een meer dan levensgrote kerststal, of presepio zoals de Italianen zeggen. Daarin beelden levende figuren het kerstverhaal uit. Het is een initiatief van paus Johannes Paulus II, die van mening was dat het plein in de Kersttijd wel wat versiering kon gebruiken. Hij koos daarbij behalve voor een enorme kerstboom, bewust ook naast een kerststal, in navolging van Sint Franciscus.

Overgenomen van: <https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerststal>



Kerkdienst Kwadijk op zondag 11 december 10.30 u.



3de zondag van de advent.

Advent is wachten, luisteren, komen en bidden.

Door Corona is het jammer genoeg twee jaar niet mogelijk geweest een adventsviering te houden, nu hopen wij van ganser harte dat de viering door kan gaan.

Een adventsviering in Kwadijk is een traditie welke stamt uit de tijd dat de wijkraden nog heel actief waren, ook waren er meer dorpsgenoten betrokken bij de kerk. Maar de Katholieke geloofsgemeenschap wordt kleiner.

Een deel van de oudere parochianen binnen Kwadijk is ons ontvallen.

Toch zijn er nog veel mensen die het heel fijn vinden om zo vlak voor de kerstdagen, in de adventstijd, een Eucharistieviering in onze mooie kerk bij te wonen en zo samen op weg te gaan naar kerstmis.

Voorganger is Ambro Bakker s.m.a. Deken van Amsterdam.

Het koor Ars Musica uit Purmerend o.l.v. dirigent Marcel Settels zal de viering musicaal ondersteunen.

Wij zien U graag op 13 december om 10.30 u. in het kerkje van Kwadijk

Als U naar de viering wilt maar problemen heeft met vervoer kunt U bellen naar; Trudy Milatz, tel.: 06-31790441.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie / thee met wat lekkers. Ook contact met elkaar is een onderdeel van het Kerk-zijn!

Namens de Wijkraad van Katholiek Kwadijk; Trudy Milatz.

Hoera, het is feest.

Sint Nicolaas komt naar de Nicolaaskerk van Purmerend.

Sint Nicolaas heeft ons via WhatsApp het volgende laten weten:



Beste kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's en anderen. Het heeft lang geduurd, maar nu is het zover.

Zoals jullie allemaal weten, moesten we in de afgelopen periode zoveel mogelijk thuis blijven of met een mondkapje de boodschappen doen; ook Sint Nicolaas !! Het viel niet mee om op mijn **baard zo'n mondkapje te dragen. En wat erger was:** ik mocht geen mensen meer bezoeken.

Gelukkig is dat in Nederland nu voorbij en staat voor mij nu het sein op groen om al die kinderen op te zoeken die mij in al die tijd hebben moeten missen. Daarom gaan we er een feest van maken. Speciaal, zo vlak voor het Sinterklaasfeest kom ik, Sint Nicolaas, naar jullie kerk toe. Ja, de kerk in Purmerend die naar mij vernoemd is. En die moeten we in ere houden.

Wat mij ook ter ore is gekomen is het live-streamen. Een team van technici zenden elke week de kerkdienst uit vanuit de Nicolaaskerk. Geweldig toch om in beeld te komen met Sint Nicolaas. Dus nodig ik alle kinderen uit om naar de Nicolaaskerk toe te komen: eerst om mee te doen met de kinderwoorddienst en om daarna Sint Nicolaas te ontmoeten.

Laat je vader of moeder even weten of je komt en schrijf iets over jezelf. Waar: Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15

Wanneer: zondag 4 december 2022 – 10 uur

Opgave : Diaken Marcel Kaaijk

Mail: m.kaaijk@chello.nl of bel: 06-20973992

Oud Sinterklaasliedje:

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels al heen en al weer.

Zijn Piet staat te lachen en roept ons reeds toe:
"Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!"

O, lieve Sint Nicolaas, kom ook eens bij mij
en rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.



*MIDDEN IN DE WINTERNACHT
GING DE HEMEL OPEN ...*



*Kerstspel 2022
Schermerhorn*



Beste vrienden en bekenden

De kerstavond komt eraan

Jezus geboorte, kind van het licht

Open de deuren om rond de kerststal te staan

Verheugd u, onze ogen zijn op dit kind gericht

Wie heeft dat verstaan?

Grote vreugde om zijn komst zal over de wereld gaan.



*Wij nodigen iedereen uit op ons jaarlijks
oecumenisch kerstspel in de Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk te Schermerhorn,
op de kerstavond
24 december om 19.00 uur.
Kom en zie!*

Leren

Vorbereitung Erste heilige Communie en Vormsel 2023



Eerste Communie

In januari gaan beginnen met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie.

Dit doen we nu centraal in Purmerend en alle kinderen van de verschillende geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom.

Ouderavond is op 28 november 19.30 uur in de kerk van Purmerend
Adres: Kaasmarkt 15, ingang via de achterkant van de kerk.

De eerste ontmoeting zal plaats vinden op zondag 8 januari 2023 van 12.00 tot 13.30 uur.

In de Nicolaaskerk te Purmerend aan de Kaasmarkt 15; ingang via de achterkant van de kerk.

Vormsel

In januari gaan beginnen met de voorbereiding van het Heilig Vormsel.

Dit doen we nu centraal ook in Purmerend en alle kinderen van de verschillende geloofsgemeenschappen zijn van harte welkom.

Ouderavond is op 30 november Om 19.30 uur in de kerk van urmerend

Adres: Kaasmarkt 15, ingang via de achterkant van de kerk.

Voor aanmeldingen s.v.p. een mail sturen naar onderstaande mailadres.

Mocht u, uw kind of kleinkind willen opgeven stuur een bericht naar: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Of kijk de nieuwe website van de parochie: <http://www.parochiemariamloedervangod.nl/>

Pastoor Marcelo.



Een engel in de vorm van een ster wees de wijze mannen de weg naar Bethlehem.



Dienen



Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.

Gift overmaken?

Gebruik ons IBAN-nummer:

NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag



Caritas in Polderland



Caritas-weekend 12-13 November 2022

In November vond het zogenaamde Caritas-weekend plaats. In de viering op zondag 13 november in de Koepelkerk kwamen enige voorbeelden aan de orde van noodhulp, waarbij Caritas een rol kan spelen.

In dit artikel wordt nog eens nader toegelicht Hoe, Wanneer en Waar Caritas hulp kan bieden.

Wat is Caritas?

Caritas is het invulling geven aan liefdadigheid en barmhartigheid. Deze kunnen zowel in materiële, als in immateriële vorm bedreven worden. Het geven van geld, kleding en/of goederen is een voorbeeld van Caritas in materiële zin. Het doen van vrijwilligerswerk is een voorbeeld in immateriële zin. Caritas is ontstaan vanuit Rooms Katholieke kerkorganisaties op provinciaal, landelijk en internationaal niveau. De Caritas heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het ontstaan van nogal wat maatschappelijke organisaties als zieken-, verzorgings- en weeshuizen.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Polderland

Door fusie van de parochies in Purmerend, Landsmeer, Westbeemster, Oosthuizen, De Rijp en Schermerhorn tot één parochie, "R.K. Parochie Maria Moeder van God", zijn de drie lokaal bestaande en indertijd nog actieve Parochiële Caritas Instellingen van Purmerend, Beemster en Schermerhorn, per 1 januari 2015 tot één Parochiële Caritas Instelling gefuseerd met als naam PCI Polderland.

Wat doet de PCI Polderland?

Uit het Algemeen Reglement: "Het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid."

In het licht daarvan richt de PCI Polderland zich op de volgende taken:

- Financiële bijstand verlenen aan personen en gezinnen in die gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, en waar de wettelijke voorzieningen ontoereikend zijn.
- Financiële steun geven aan organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt.
- Zelf een uitvoerende taak op zich nemen indien daaraan behoefte bestaat en er vanuit de samenleving hierin geen initiatief te verwachten is.
- Een luisterend oor geven aan de stem van de zwakkere in onze samenleving.

Mede door een terugtrekkende overheid neemt het werk van de PCI's en dus ook van de PCI Polderland toe. De verwachting is in het licht van de politieke ontwikkelingen en de toenemende problematiek van mensen, dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op het werk van de Caritas.

Hulpverlening Purmerendse kerken gaat met de tijd mee.
Het Diaconaal Platform van de kerken heeft op 4 oktober jl. medewerkers van de afdeling Schuldhulpverlening en Armoedepreventie van de gemeente uitgenodigd om zich te laten voorlichten wat de gemeente daaraan wél en niet kan of mag doen. Met hetzelfde doel waren de Voedselbank, SchuldHulpMaatje en Purmerend Present aanwezig.

Op een krachtige en vooral deskundige manier is door de medewerkers van de gemeente alle bestaande regelingen, zoals de Ondersteunende -, de MeerDoen-, de Bijzondere Bijstands- en de Energietoeslagregeling uitgelegd.

Het tweede deel van de voorlichting betrof de Schuldhulpverlening en de Preventie en de uitvoering van de wet Vroegsignalering zoals die op het gemeentehuis en door de wijkpreventiemedewerkers in de stad wordt aangepakt.

De Diaconie of de Caritas van de kerken hebben met deze indringende voorlichting geleerd dat hun rol blijft zoals die is: klaar staan voor mensen die hulp zoeken. Met de opgedane kennis hen op weg te helpen naar de gemeente of andere hulporganisaties en klaar te staan als laatste redmiddel als nergens anders hulp te krijgen is. En daarbij ervoor waken dat de gegeven hulp de hulpbehoevenden niet benadeeld binnen de snel veranderende wetten en regels.

Spreekuur

De RvA heeft elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur spreekuur in de Nicolaaskerk (Koepelkerk), Kaasmarkt 15 te Purmerend. Op dit spreekuur zijn alle mensen van de gemeenten waarin de eerder genoemde gefuseerde parochies gevestigd zijn van harte welkom om een beroep te doen op de hulp van Caritas. Elke vraag en dus ook iedere persoon wordt hier onafhankelijk van geloof of gezindte gelijkwaardig behandeld.

Als men door omstandigheden niet in staat is op het spreekuur te komen, bestaat ook de mogelijkheid dat vertegenwoordigers van de RvA de aanvrager op diens woonadres komen bezoeken. Tijdens het spreekuur of na een eventueel thuisbezoek, wordt elke aanvraag besproken, nagegaan welke behandeling/uitvoering hulp kan bieden, en welke vervolgstappen ondernomen moeten worden om hieraan invulling te geven. Om een hulpaanvraag op het spreekuur toe

te lichten zijn ook eventuele begeleiders (bijv. van sociale dienst of andere hulpinstellingen) van harte welkom.

Vertrouwelijkheid

Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en de privacy van betrokken personen wordt hierbij maximaal gewaarborgd. Aanvragen krijgen altijd antwoord hetzij positief, hetzij negatief met opgaaf van redenen.

De hulpaanvragen worden door de RvA, voorzien van advies, voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt dan de definitieve beslissing. Het bestuur komt hiertoe gemiddeld eens in de zes weken bijeen. Dit gebeurt vaker wanneer omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Contact

Heeft u een aanvraag voor hulp of kent u iemand in uw omgeving, die hiervoor in aanmerking zou komen, dan bent u welkom op het genoemde spreekuur. Heeft u voor u een dergelijke stap zet nog andere vragen, dan kunt u deze richten aan onderstaand mailadres. Ook als u interesse heeft om een eventuele rol te spelen in ons bestuur of de Raad van Advies (we zijn naarstig op zoek naar nieuwe kandidaten hiervoor) nodigen wij u gaarne uit om dat kenbaar te maken.

Naam: Kees Tol (Secretaris PCI Polderland)

E-mail: CaritasPolderland@gmail.com

Tel.: 06 5336 4950



Gratis financiële APK



Voor veel mensen is het op dit moment spannend om het hoofd financieel boven water te houden. Dus is het juist nu heel belangrijk om financieel fit te blijven of weer te worden en de eigen financiën eens onder de loep te nemen. Dat kan veel problemen voorkomen en ervoor zorgen dat u hierover minder stress

ervaart! Tijdens een 'gratis financiële APK' helpen wij u hierbij.

Voor gezonde financiën zijn volgens het Nibud drie zaken van belang. Een planmatige omgang met geld, een geordende administratie en en voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. Uit onderzoek blijkt dat dit lang niet iedereen lukt. Een kwart van de Nederlandse

huishoudens heeft de administratie niet op orde. Veertig procent heeft moeite met rondkomen. Een derde heeft onvoldoende geld achter de hand.

Financiële APK

SchuldHulpMaatje Purmerend nodigt inwoners van Purmerend en Beemster uit om deze belangrijke zaken door te nemen tijdens een gesprek. Zie het als een financiële APK, met als doel gezonde financiën en financieel fit worden en blijven. Ook als u geen geldzorgen hebt, is het regelmatig bijhouden van uw financiële gezondheid zinvol. Wanneer na de financiële check blijkt dat u begeleiding voor een langere tijd goed kunt gebruiken dan kunnen wij die bieden. Deze begeleiding wordt verzorgd door onze gecertificeerde SchuldHulpMaatjes en is geheel gratis en zolang als voor u noodzakelijk is. Uiteraard waarborgen wij uw privacy.

Tijdens een financiële APK kijken we samen of het u elke maand lukt om rond te komen. Zijn uw inkomsten voldoende om te kunnen leven én te reserveren? We maken samen met u een overzicht om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Is het inkomen op orde? Maakt u gebruik van de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt? Denk aan toeslagen, tegemoetkomingen of bijvoorbeeld een heffingskorting of, zoals nu, de toeslagen voor de energierekening. Heeft u die al aangevraagd of heeft u wellicht hulp nodig bij deze aanvraag? Dan gaan we op zoek naar een oplossing. Heeft u wisselende inkomsten, dan is het lastiger om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Hier besteden we aandacht aan.

We kijken ook naar uw uitgaven. Welke uitgaven zijn noodzakelijk en welke minder noodzakelijk? Bent u misschien dubbel verzekerd? Het zou zomaar kunnen.

Vervolgens wordt duidelijk of er sprake is van een plus of een min. Komt u maandelijks geld tekort? Dan kijken we samen kritisch naar uw uitgaven. Een plan om te besparen is ook onderdeel van de financiële APK. Ook als u maandelijks geld overhoudt is het zinvol om te kijken naar mogelijke besparing op uw uitgaven. Denk aan recht hebt op kortingen of aanbiedingen op bijvoorbeeld je energiecontract of telefoonabonnement.

Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijk, kijken we naar de mogelijkheid om elke maand te reserveren voor onvoorziene uitgaven, eigen risico zorg, vervanging van apparatuur of onderhoud. Misschien wilt u op termijn de woning verduurzamen? Dan is het handig om daar nu al geld voor opzij te zetten. Sommige verzekeringen of abonnementen betaalt u jaarlijks. Vaak is dit een flinke hap uit uw budget. Als u elke maand een vast bedrag kunt reserveren, heeft het

betalen van zo'n rekening vaak minder gevolgen.

Zo'n financiële APK geeft u een opgeruimd gevoel. Het neemt zorgen weg en geeft vertrouwen in de toekomst. Een mooie bijkomstigheid is dat u mogelijk (weer) geld overhoudt voor leuke dingen. U gaat naar huis met concrete handvatten om het financiële overzicht te verbeteren.

Bent u benieuwd hoe uw financiën ervoor staan? Maak dan een gratis afspraak voor een financiële APK.

Dat kan via telefoonnummer, 06 82079510 of

e-mail info@shmpurmerend.nl SchuldHulpMaatje Purmerend



Bericht van de MOV



De Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start, daarom ondersteunen we vier projecten die elk op hun manier aan een betere toekomst voor jonge kinderen.

De laatste vijf jaar is de sterfte van kinderen tot 5 jaar van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020.

Helaas overlijdt 1 op de 27 kinderen onder 5 jaar. In Afrika liggen de cijfers 10 keer zo hoog als in Europa. Samen kunnen we helpen om deze cijfers nog lager te krijgen.

We bevelen de collecte in de Adventstijd van harte bij u aan. Projecten zijn:

Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië.

Vroege ontwikkeling stimuleren bij jonge kinderen in El Salvador, zodat zij hun kansen vergroten en de armoede doorbreken.

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

Verminderen van onnodige sterfgevallen vanwege ondervoeding en infectieziekten in Sierra Leone.

Namens de Werkgroep MOV

Marja van Dam

* * * * *

*Midden in de nacht vertrok
Jozef met Maria en het kind
naar Egypte.*



Vanuit het parochiebestuur



Waar kun je parkeren in de buurt van de Nicolaaskerk?

Hieronder wat informatie over parkeren rondom de Nicolaaskerk in Purmerend.



- Er kan geparkeerd worden op het Slotplein en de Beemsterburgwal, in de Kanaalstraat en in de Nieuwstraat. Deze straten liggen binnen 400 meter van de kerk.
- Er zijn ook een twee parkeergarages waar gebruik van gemaakt kan worden: de Eggertgarage en de Claxonate.
- Parkeren op straat is gratis op zon- en feestdagen.
Let op! In garages is het 24/7 betaald parkeren. Ook op zon- en feestdagen.
- Parochianen die slecht ter been zijn mogen voor de Nicolaaskerk worden afgezet. De auto mag niet op de Kaasmarkt geparkeerd worden.

- Voor meer informatie: <https://purmerend.nl/parkeren-en-verkeer/parkeren/betaald-parkeren>

Foto: Uit de tijd toen parkeren op de Kaasmarkt nog wel mocht:



Bericht van de penningmeesters



In de vergadering van het parochiebestuur van november 2022 is de begroting voor het jaar 2023 besproken en vastgesteld.

Net als u wordt ook de parochie geconfronteerd met kostenstijgingen.

Het nadelig saldo komt uit op € 54.044.

In 2023 zullen we het met 2 kerkgebouwen minder moeten doen.

De kerk van Landsmeer is verkocht en de kerk van Schermerhorn wordt rond februari 2023 geleverd.

De kosten van 2023 zouden dus belangrijk lager moeten zijn, maar door verwachte hogere energiekosten en een stijging van de andere kosten met 8% zal het resultaat toch weer flink negatief zijn.

Zoals altijd vertrouwen we op uw financiële steun.

Voor inlichtingen of andere vragen kunt u altijd mailen of bellen naar uw penningmeester.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Resultaat 2021
LASTEN			
Persoonskosten	181.030	173.600	182.196
Kosten kerkelijke gebouwen	121.484	128.000	126.800
Kosten overig onroerend goed	31.600	42.100	39.053
Rente van schulden	3.000	3.000	2.755
Kosten eredienst	16.500	20.200	10.368
Kosten pastoraal	8.500	17.500	3.722
Verplichte en vrijwillige bijdragen	66.530	71.435	61.554
Beheerskosten	36.900	37.800	35.488
Totaal lasten	465.544	493.635	461.936
BATEN			
Bijdragen parochianen	281.000	301.500	265.619
Opbrengst uit bezittingen/beleggingen	130.500	149.000	124.432
Incidentele baten			231
Totaal baten	411.500	450.500	390.282
Nadelig saldo	54.044	43.135	71.654

Actie Kerkbalans 2023

Vanaf 14 januari t/m 28 januari 2023 loopt de Actie Kerkbalans.

U ontvangt per mail of in uw brievenbus in die periode een circulaire waarin een beroep op u wordt gedaan om met de Actie mee te doen.

Ook de uitgaven van uw parochie worden getroffen door de inflatie. We verwachten dat onze kosten met 8% zullen stijgen. De inkomsten van de parochie bestaan voor een groot gedeelte uit bijdragen van de parochianen, waarvan de Kerkbalans-opbrengsten veruit de belangrijkste post is.



Voor 2023 verwachten we aan inkomsten ... € 411.500,--
Aan uitgaven € 465.544,--
Tekort € 54.044,--

Actie Kerkbalans 2023 van harte aanbevolen!

Hans Karels, penningmeester R.K. Parochie Maria, Moeder van God

2023
Actie
Kerkebalans



De actie **KERKBALANS** loopt van
zaterdag 14 januari tot
zaterdag 28 januari 2023.



Geef vandaag
voor de kerk van morgen.

Aan alle parochianen en allen die zich met onze Parochie:
Maria, Moeder van God en met onze kerkgebouwen verbonden weten.

In deze tijd van het jaar kloppen wij zoals altijd bij u aan met de
vraag voor financiële steun voor onze kerken; met de actie:

"KERKBALANS".

Door vergrijzing en inkrimping parochie lopen de vaste lasten zoals:
kaarsen, verlichting, verwarming, restauraties en het opknappen hier
en daar behoorlijk op.

Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u



Geef vandaag *voor de kerk* van morgen.



IBAN-rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29

Van harte aanbevolen.



Dankwoord



Op 18 september jl. kreeg ik van pastoor Marcelo Salão Rocha een speldje van verdienste van de R.K. Parochie Maria, Moeder van God opgespeld tijdens de viering van 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Purmerend.

Ik had vooraf persoonlijk mijn bedenkingen of ik die wel mocht aannemen. Ik keek op deze dag in de kerk en zag vele parochianen zitten die ook deze speld verdienen. Een klein stukje van de speld was mijn verdienste, maar het grootste deel is van en voor al die vrouwen en mannen die samen met mij deze 25 jaar aan de actie Kerkbalans hebben gewerkt. Met trots zal ik deze speld ook namens u allen dragen.

Ik kwam afgelopen week, bij het opruimen van de actie Kerkbalans paparassen in mijn kamer, een notitie tegen met de opmerking Dick Mourits bellen. Er gaat dan weer een lampje branden. Dick was jarenlang de schatbewaarder (boekhouder samen met Jo Koopmeiners) van onze parochies (hij en zij bewaarden en noteerden de rekeningen en de bankafschriften). Een penningmeester is volgens mijn begrippen de schatbewaker (hij bewaakt de penningen en geeft ze uit).

Net als Dick ben ik vele werkers aan de actie Kerkbalans vergeten te **melden in mijn artikel "25 jaar actie Kerkbalans"**. Bij deze nogmaals bedankt voor uw steun die ik mocht ondervinden.

Tenslotte wil ik pastoor Marcelo bedanken voor de mooie woorden tijdens de viering.

Rinus Klaassen



Tweede advent: Verbindt jouw licht aan het licht van een ander, samen verlicht je de weg een beetje meer.

Derde advent: De kracht van hoop werkt aanstekelijk. Zo brengt onze hoop steeds meer licht op de weg

Vierde advent: Waar zoveel hoop brandt, zal God aanwezig zijn. En het donker wordt licht.



Misintenties maanden december/januari:

- 04 dec. **Jan en Gré Borst, Just en Tiny Kroon, Tiny van der Knaap**
Branco Vidovic, Overleden dochter Marisol Barazas.
- 11 dec. Lou van Bavel en zegen over de gezinnen, Piet Begheijn,
Piet en Francine de Heer, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 24 dec. Jetze Pieter Tolsma, Nelly de Winter-Zuurveld, Johan Brans.
- 25 dec. Overleden familie Komen-Smal, Ruud Bloemkolk,
Han Heijenbrock, Piet de Wit en overleden familie,
Ton Mahieu, Johan Brans, Nico Karels, Maria en Max Weyer
en Max Georg Weyer, Nelly de Winter-Zuurveld, Cees Bart
en Wim van Leeuwen, Niek Glandorf, Tiny Hauwert, Piet en
Jacqueline Alves.

2023

- 01 jan. Familie Komen-Smal.
- 08 jan. Nelly de Winter-Zuurveld, Piet en Jacqueline Alves.
Lou van Bavel en overleden familie Bosma
- 22 jan. Pastor Peter Bosma
- 29 jan. Nico Karels.

Overleden

Mevr. Anna Johanna Blommesteijn-Schavemaker. Anna is 96 jaar oud geworden en woonde in Volendam

Mevr. Untina Gezina Geradina Zweep. Mevr. is 93 jaar oud geworden en woonde in de Overwhere.

Mevr. Maria Alida Kok-van Diepen. Maria is 89 jaar oud geworden en woonde in de Zuidoostbeemster.

Dhr. Herman Christiaan Marie Wielage. Herman is 82 jaar oud geworden en woonde in de Purmer-zuid.

Mevr. Louisa Sophia Jacoba Pouw-van Wees. Loes is 78 jaar oud geworden en woonde in de Weidevenne.



*Wij bidden U voor hen die blindelings verder gaan
en hun verdriet niet kunnen verwerken;
dat zij, om uwentwille en omwille van hun dode,
worden opgericht uit hun vertwijfeling;
dat er voor hen een mens zal zijn
die zwijgen, troosten en meedragen kan.*

Wij bidden voor een 55 jarige huwelijksdag op 15 januari

R.K. Geloofsgemeenschap de Goede Herder Landsmeer



Rooster van de vieringen in de Voorhof.

Zoals afgesproken houden wij op de eerste woensdag van de maand een eucharistie of communieviering in de protestantse kerk aan de Calcoenstr. We beginnen om 10.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te blijven drinken. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar.

De planning voor de komende maanden is als volgt;

Woensdag 14 december Kerstviering voorganger Diaken Jack Noë. Deze viering vieren wij het kerstfeest met een heerlijke lunch.

Woensdag 4 januari 2023 Nieuwjaarsviering voorganger Diaken Jack Noë. Na afloop van deze viering toosten wij op het nieuwe jaar.

Verkoop de Schaapskooi.

Eindelijk kan ik u vertellen dat de verkoop van de Schaapskooi is afgerond. Het bisdom heeft haar goedkeuring gegeven. Als u dit leest is het gebouw niet meer van ons en zal de overdracht ondertekent zijn..

Viering op de tv

De viering van zondagmorgen uit de Nicolaaskerk wordt door RTV Purmerend rechtstreeks uitgezonden. In Landsmeer te volgen op kanaal 34 (Ziggo). Ook kan men de viering in Purmerend volgen en later terugzien via **You-Tube. Tijden en voorgangers vindt u op de pagina's 43, 44 en 45** in dit magazine. Kerkebreed is wekelijks te beluisteren op de Lokaleomroep Landsmeer.

Het is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB + 11A en FM 105.7. Op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur.

U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op www.lokaleomroeplandsmeer.nl

<<http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl>>



Jaaroverzicht 2022 collecten oecumenische diensten

16-1-2022	PKN:	1e Collecte Voedselbank Purmerend € 46,00 2e collecte Eigenwerk 15,00
12-6-2022	DG:	1e collecte Oekraïense vluchtelingen € 65,75 2e collecte Eigenwerk € 42,75
18-9-2022	PKN:	1e collecte Musicans Without Bordes € 95,90 2e collecte Eigenwerk € 73,80
6-11-2022	DG:	1e collecte St.Past.Dia Centr.Bijlmermeer € 92,50 2e collecte Eigenwerk € 72,70

Het Oecumenisch Beraad wil alle gulle gevers héél hartelijk bedanken voor hun giften en hoopt dat u dat blijft doen om de mooie en dankbare werkzaamheden, zoals o.a. "Eet en Ontmoet" te kunnen laten doorgaan. Namens het Oecumenisch Beraad wensen wij u gezegende dagen toe.

Corry Stellema Penn. Oec. Beraad

Mijmering



Kerstfeest 2022, wordt een heel bijzonder kerstfeest. Ik zit te denken hoe wij de kerst zullen gaan vieren. In ieder geval samen met de kinderen en kleinkinderen. Zingen de bekende kerstliederen. Normaal zouden we op kerstavond naar de Schaapskooi gaan om te vieren dat Jezus is geboren.

Geen kerstviering meer in onze vertrouwde omgeving. Helaas zullen we dat anders moeten invullen.

Over de hele wereld komen mensen bij elkaar om de geboorte van het Kind te vieren. En we zingen dan weer over vrede op aarde, maar wat zien we om ons heen. De wereld is in rep en roer. Oorlog, klimaat, vluchtelingen en armoede bedreigen ons rustig en veilig bestaan. Toch gaan we dit jaar ons huis weer versieren.

De kerstboom zal thuis niet ontbreken, de stalletjes worden van zolder gehaald. Er worden plannen gemaakt over de vraag: wat gaan we eten? Families komen gezellig bij elkaar. Eventueel bezoeken opa en oma, met een kerststukje in de hand. Misschien stellen we ons op een rustig ogenblik nog de vraag: wat vieren we met de kerst? Denken we dan aan de baby van Bethlehem? De vredesvorst geboren. Hij, die samen met zijn ouders moesten vluchten voor koning Herodus. Later zou deze baby uitgroeien tot de toekomstige leider van de armen en misdeelden. Miljoenen mensen zijn kerstnacht door de duisternis **getrokken. Op zoek naar een "Stille heilige nacht".**

Wat zouden we graag willen dat er zo'n nacht was! Al is het maar voor één keer per jaar. Dat er nergens geweld is, nergens agressie, en de dood voor één nacht buiten de deur. Even een adempauze in alle pijn en verdriet. Eén Nacht zonder angst. 'Kortom een wereld die een beetje lijkt op onze droomwereld.

De vrije dagen zijn voorbij voor dat je het weet. En je ervaart hoe in het leven droom en werkelijkheid uit elkaar lopen. Na de kerstdagen krijgen we de jaarwisseling. Wat staat ons volgend jaar nog te wachten?

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2023 toe. Daar toast ik op.
Ide van der Wijk.



KERSTSAMENZANG 'Licht en Warmte'

in de Grote Kerk van De Rijp
op zondag 18 november om 10 uur

KERSTSAMENZANG

Ieder jaar rond kerst staan de deuren van de Grote Kerk uitnodigend open voor de jaarlijkse kerstsamenzang. Deze bijeenkomst is laagdrempelig en iedereen is welkom. Het samen zingen staat in deze viering voorop, maar daarnaast kunnen we samen luisteren naar het kerstevangelie, gebeden, gedichten en een vlot kerstverhaal over kerstklanken van Nico ter Linden. Muzikale medewerking wordt verleend door het Gemengd Kerkkoor Grafdijk onder leiding van dirigent Ria Ott en organist Gerard Jan Slegt. Hij zal ook alle traditionele samenhangliederen begeleiden. Wel even een aantekening: vanwege de hoge stookkosten, zal de kerk niet optimaal worden verwarmd, dus is het raadzaam om een warme jas aan te trekken. Na afloop is er voor eenieder die dat wil een lekker warm kopje koffie of thee met wat lekkers.

De Raad van Kerken Graft-De Rijp nodigt u allen van harte uit wenst u een warme kerstsamenzang toe.



Martha

Op 16 november hebben we afscheid genomen van onze Martha groepen. Helaas, de kerk is de hele winter dicht en de meeste dames worden ook een dagje ouder. Er blijft een groepje dames over voor oproep. We hebben een gezamenlijke lunch genoten in het parochiehuys, heel gezellig en we komen elkaar zeker weer tegen. Dames, allen heel veel dank namens ons allen en fijne feestdagen gewenst. Ilone



Mededelingen

- De nachtmis wordt verzorgd door het St. Cecilia koor, de dagmis door het Dameskoor.
- Aan de leden van de AMOS groepen, We beginnen in januari weer met groep 1
- Op 24 en 25 december vinden de vieringen plaats in de kerk
- Het volgende Kerkvenster verschijnt eind februari 2023
De exacte datum krijgt u per e-mail



**GROOT
DENKEN.
KLEIN
DOEN**

U kunt ook doneren: rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie
Den Haag. Meer informatie:
www.adventsactie.nl

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier
weken voor Kerstmis: de adventperiode.

Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en
kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en
klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en
kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten
die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

De adventsactie welke wij dit jaar steunen heeft het thema:

Ieder kind een goede start



In memoriam Hendricus Hoek (Henk)

* Amsterdam, 28-12-1936

† Hoorn, 01-11-2022



**“Geef Heer aan Henk de eeuwige rust en het
eeuwige licht moge hem verlichten”**

Na een rijk leven van liefde voor zijn gezin en
dienstbaarheid aan de kerk en voorzien van
het sacrament van de zieken heeft de familie
afscheid genomen van onze koster Henk
Hoek, die gedurende meer dan 32 jaar
behelpzaam was in onze kerk en op het
kerkhof samen met de tuinkabouters.

Henk heeft veel meegemaakt in zijn leven. Het begon in zijn
kinderjaren op zesjarige leeftijd toen een bominslag in de H. Ritakerk
in Amsterdam het leven kostte aan elf mensen. Daarna vluchtte het
gezin naar de Rijk waar ze liefdevol opgevangen werden door
familieleden.

Al vroeg begon hij te werken in de eilandspolder in de tuinbouw,
daarna als schilder, vervolgens bij Hollandia in Purmerend, en daarna
bij de garage van broer Arie in Drunen als pompbediende.

In 1965 ontmoette hij zijn grote liefde Jos met wie hij op 7 november
van dit jaar zijn 55 jarig huwelijk zou gedenken. Lief en leed zijn hem
niet bespaard gebleven tijdens zijn leven. Het geloof als rotsvaste basis
sierde het gezin en hielp hen om de stormen van de tijd te trotseren.

Vandaar dat we samen met de kerkgemeenschap en de familie het

CREDO gezongen hebben tijdens de uitvaartmis op 8 november. Dat was één van de lievelingsgezangen van Henk tijdens zijn leven. De tekst uit het evangelie van Johannes 6,1-8 helpt ons: **"Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen...."**

Daarom konden we met bedroefd en tegelijkertijd dankbaar hart Henk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof, waar hij bij zijn in 1996 overleden dochter Marianne mag rusten in de vrede van de Heer. Naar Gods land geleiden jou zijn engelen en allen die je zijn voorgedaan naar de stad Jeruzalem ontvangen je met gezang en vrede.

Henk, dank voor het licht van je leven hier op aarde.
We zullen je hier blijven gedenken in ons gebed.



*R.K. Geloofsgemeenschap
Schermerhorn*



Afscheidsviering Schermerhorn

Beste broeders en zusters,

Met kerstmis zullen we één van de laatste vieringen in de kerk van +Schermerhorn vieren.



Op 15 januari is het streven om de laatste viering te houden en de kerk officieel aan de eredienst te onttrekken.

Met kerstmis zien wij het antwoord van God aan de mens die in de duisternis zat verstoken van Gods gaven.

In Christus is de mensheid weer met God herenigd waardoor wij weer Gods nabijheid ervaren, zijn licht, warmte, hoop.

Dit licht, deze hoop, hebben we en onze wereld wellicht meer dan ooit nodig; vooral nu met de huidige ontwikkelingen in onze wereld: oorlog in Oekraïne; gas en energie crisis; nog een beetje corona; hoge prijzen overal; een recessie die aan de loer ligt. Velen raken ontmoedigd en verliezen perspectief, door ons geloof ervaren wij juist dat God door Jezus ons heel dichtbij is en dat hij ons redding, verlichting en toekomst perspectief biedt.

Dit licht heeft een andere uitstraling, die niet te vergelijken is met het licht van zon, de maan, een lamp enz... dit licht verlicht de innerlijke mens, ons hart en ons verstand zodat wij ons eigen leven, geschiedenis en de geschiedenis van de wereld met andere ogen zien: de ogen van het geloof.

Dit betekent dat iedere mens in staat is om God te ontvangen en de deuren van zijn/haar hart voor Hem te openen.

In de tijd van Jezus werd Hij als eerst gekend door de meest eenvoudige en onbeduidende mensen.

Maar heeft Christus vandaag de dag de kracht om mensen aan te raken en te verlichten? Of is de kerk en de boodschap van Christus en het christendom mislukt? – Overall krimpen kerken in, vergrijsst, verminderd en sommigen worden zelfs gesloten. Ikzelf geloof dat de kerk veel te bieden heeft en dat de boodschap van Christus mensen kan verlichten, moed geven, kracht geven, mensen bij elkaar brengen en mensen in staat stellen elkaar te dienen en beminnen.

Daarvoor is geen gebouw voor nodig, maar daar is wel geloof voor nodig, goedheid en saamhorigheid, dit heb ik hier in Schermerhorn gezien; hoe jullie om elkaar geven, voor elkaar zorgen, voor elkaar bidden.

De kerk wordt weliswaar verkocht en aan de eredienst onttrokken, maar het geloof en de geest om er voor elkaar te zijn gaat verder.

Ik begrijp dat dit alles best onwerkkelijk is en heel moeilijk te verteren.

Maar ik hoop dat jullie ondanks alle pijn en verdriet die er is toch verder kunnen kijken naar een toekomst met perspectief waar wij er voor elkaar kunnen zijn weliswaar op een andere locatie.

Verder wil ik allen danken, maar echt allen die zich hebben ingezet voor de Schermerhorn de afgelopen jaren.

Ook mijn dank voor de manier waarop ik door jullie ben ontvangen en samen met jullie mocht werken.

Pastoor Marcelo.



Woordelijk

Stad in kerstsfeer

kerstbomen bijna bezwijkend onder glitters en glimmers
kerstmannen zwaaiend met grote bellen schreeuwen hun kelen schor
voor het grootste warenhuis ligt een zwerver gekleed in lompen
onder een vieze deken

het draaiorgel speelt een bekend kerstlied: "
't kwam op de aarde en had er geen huis..."

stad in kerstsfeer...

soldaten van het Leger des Heils vragen met vriendelijke stem
om een kleine bijdrage.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

*R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper Westbeemster*



Nieuws van het herenkoor;

Bij het koor zijn twee jubilarissen nl;
Reginald Vos is 25 jaar geleden begonnen bij de dames, later het gemengde koor en nu alleen het herenkoor, Co Bleeker is op 22 november 60 jaar zanger en al lange tijd ook de bibliothecaris van het koor. Bij de jaarvergadering zal hier aandacht aan worden geschonken, waarbij ook het dameskoor nog aanwezig zal zijn.



Misintenties maand december/januari

Zondag 11 dec.

Intenties; Bep de Wit-Zuurbier, Siem Nooij, Mieke Vollebregt-Alkemade, Hans Paardekooper, Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen, Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Om zegen over een huisgezin, Jan Dekker, overlouders Roet-Boots en zoon Lou, John van Loo, Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten, Thea Hop-Kiebert, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, Uit dankbaarheid en om zegen over een gezin, om zegen over een huisgezin.

Zondag 18 dec.

Janny Poel, To Boots-Kager, Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, Niek Rijper en Ans Rijper-Smit, Tiny Beumer-Boos en Bets Roelofsen.

Zaterdag 24 dec.

Trimco de Jonge, John van Loo, Thea Hop-Kiebert, overl.ouders Roet-Beerepoot, overl. ouders Boots-Twint en broers Sjors en Joop, Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Riet de Jong-Butter.

Zondag 25 dec.

Overl. ouders Roet-Boots en zoon Lou, Piet Stroet en dochter Annemiek, Siem Nooij, Jan Schilder, Jaap Roet, Hans Paardekoper, Mieke Vollebregt-Alkemade, Judith Bleeker en overl. familie Nic van Baar, Martin Stroet, Jan van Etten en Annie van Etten-Stroet, Joop Kuijer en zoon Ruud, Henk, Rob en Nico van Diepen, Jaap Kamp, Gert de Lange en dochter Truus, Tiny Dtuijt-Hoogland, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, overl.ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy en zoon Piet, Jan Dekker, overl. fam Bijvoet-Twint, uit dankbaarheid en om zegen over een gezin.

Zondag 1 jan.

Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Mieke Vollebregt-Alkemade, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, Tiny Stuijt-Hoogland, Niek Rijper en Ans Rijper-Smit, To Boots-Kager, Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil.

zondag 15 jan.

Joop Boots(jaardienst)overl. ouders Boots-Twint en broer Sjors, Jaap Roet, Trimco de Jonge, Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten, Thea Hop-Kiebert, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel, Jan Dekker, Piet Stroet en dochter Annemiek. Nic van Baar, John van Loo, Joop Kuijer en zoon Ruud, Rie stokman, pastoor Bart Pronk, om zegen over een huisgezin.

Zondag 22 jan.

Martin Stroet, Janny Poel, Nic de Jong en Corrie Poel, Jan van Etten en Annie van Etten-Stroet, Tiny Beumer-Boos en Bets Roelofsen, om zegen over een huisgezin.

Zondag 29 jan.

Judith Bleeker en overl. familie, Thea Hop-Kiebert, Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot, Nic de Jong en Corrie de Jong-Poel.



Kerstmis en rituelen

Het loopt tegen Kerst –

in de late middag dwaal ik door
de stad langs grachten, steegjes,
pleinen en monumentale panden
alles ademt hier historie

het loopt tegen Kerst –

lichtjes overal vertalen een
feestelijk blij verwachtingsvol
gevoel

dan verscholen achteraf een
openstaande deur onverwachte
pracht in kleur en beeld
ik sta in een kerk:

een mis uit langvervlogen tijden
rituelen volgen elkaar op in een
golvende vanzelfsprekendheid
knielen, zitten, staan, buigen
wierook en gregoriaans



ik volg op een afstand
maar al snel ga ik erin op
kniel ook ik in het Credo
bij de woorden

ET INCARNATUS EST
verbaasd kijk ik naar mijzelf en
in een flits ervaar ik aan den
lijve hoe zinvol rituelen zijn
als de ziel de zin ervan doorleeft

ET INCARNATUS EST
de spil van ons geloof een
knieval waardig

het loopt tegen Kerst –

Oeke Kruythof

et incarnatus est =
en het vlees heeft aangenomen
In dit gedicht komt de auteur op haar wandeling
door Utrecht in de Sint Willibrorduskerk, waar op
dat moment de eucharistie gevierd wordt volgens
de Tridentijnse ritus van voor Vaticanum II.



Kerkwerk

12 dec. t/m 17 dec. 2022	Adriana Pascutto	Annette Vrolijk
2 jan. t/m 7 jan. 2023	Trees Vrolijk	Aaf de Hoop
23 jan. t/m 28 jan. 2023	Ina Bouwman	Marites Snoek

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander.
Groetjes, Trees.

Wist U dat?



- Op 10 december de Eucharistie Viering om 15.45 uur is? Dit is uit dankbaarheid bij een 40 jarig huwelijk. Om 19.00 uur is er dan geen viering. Alle parochianen zijn hierbij welkom.
- We de Kerstvieringen in onze eigen kerkje vieren? De Nachtmis is op 24 dec om 22.00 uur. Op eerste Kerstdag staat de viering in het teken van een gezinsviering. Ieder is van harte welkom, wilt u iets bijdragen aan de viering neem dan contact op met Ina Bouwman.
- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site? www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan: annettevrolijk1@gmail.com
Voor 15- 01-2023.



Misintenties maand december/januari

- Zondag 4 dec. Overl. fam. De Wit-Rijper
- Zondag 10 dec. Uit dankbaarheid
- Zondag 18 dec. Nan/ van de Peet
- Zondag 25 dec. Henk Weenink en wij bidden voor vrede
- Zondag 1 jan. Voor een goed 2023 voor iedereen
- Zondag 14 jan. Overl. fam. de Wit/Rijper, Overl. fam. Snoek/Kramer
- Zondag 22 jan. Theo en Astrid Vrolijk en Alie Pronk/Jansen
Henk Weenink
- Zondag 29 jan. Elbertus Wilhelmus en alie Pronk/Janen, Henk Weenink

Ingezonden



Bedevaart Heiloo

Op zaterdag 15 oktober bracht een groep parochianen, onder leiding van kapelaan Mariusz, een bezoek aan het Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo. Vanuit Purmerend vertrok er in de ochtend een volle bus, een aantal andere kwamen met eigen vervoer.

Het was een gemengde groep, uit diverse geloofsgemeenschappen. De leeftijden varieerde tussen de 4 jaar en 87 jaar.

Na het bidden van de rozenkrans en het vieren van de Eucharistie in de Bedevaartskapel, konden we genieten van een heerlijke lunch.

Helaas begon het daarna flink te regenen. De rondleiding buiten werd vervangen door een presentatie binnen. En het was mogelijk de **tentoonstelling "Julianazusters, zorg uit handen" te bekijken.** Deze tentoonstelling is elke tweede en vierde zaterdag van de maand te bezoeken.

Gelukkig klaarde het weer daarna op en kon er alsnog buiten gewandeld worden. Bij de Runxputte werden flessen met heilig water gevuld en de jongste bezoekers verzamelden ondertussen herfstbladeren en kastanjes.

Rond 17:00 uur vertrok de bus weer richting Purmerend. Het was een mooie en bijzondere dag. Hartelijk dank aan de organisatie!

Wilt u ook een keer een bezoek brengen aan het OLV ter Nood?

In de winterperiode is het Heiligdom dagelijks geopend tussen 08:30 en 17:00 uur.

Meer informatie: www.olvternood.nl



1 januari Hoogfeest van: Maria Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar. De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Verslag van de reis naar Banja Luka

van 17 tot 25 september 2022 door Irene Rutte



Als voorzitter van de Stichting **"Bouwen aan Banja Luka"** wilde ik Bosnië graag met eigen ogen zien.

In september kreeg ik de kans om mee te gaan met Marry en Marcel. Met volle bus vol kinderpresentjes, keukenbenodigdheden, dekens,

kleding, een fiets en een paar rollators vertrokken we zaterdagochtend heel vroeg richting Maribor in Slovenië om te overnachten.

De volgende dag reden we door naar Banja Luka, waar Marija, onze tolk ons verwelkomde. Dezelfde middag nog gingen we naar de eerste drie gezinnen (van de 27!).

Ik keek mijn ogen uit onderweg: de woonplekken van al deze kinderen waren echt bijzonder.

Maandag gingen we voor drie dagen op pad via Jajce en Glamoc naar Livno waar we een slaapplek in de pastorie hadden. Toen door naar Bihac. In Prijedor bezochten we het Jozefinternaat waarvoor we vorig jaar geld ingezameld hadden voor de verwarmingsinstallatie.

We bezochten gemiddeld 4 gezinnen per dag. Onderweg in Bosnië troffen we bouwvallen en beschoten huizen aan en een moslim begraafplaats met allemaal mannennamen en allemaal sterfjaar 1995. Rillingen kreeg ik ervan.

Op donderdag hadden we een gesprek met de directeur van de Caritas Banja Luka. Hij uitte zijn bezorgdheid over de huidige situatie in Bosnië. Veel middenstand katholieke Bosniërs verlaten het land om elders een betere toekomst te vinden. Daardoor krijgen de orthodoxe (Serviërs) en de moslims de overhand.

Zondagochtend 3 uur reden we weg uit Banja Luka, niet echt uitgerust, maar wel voldaan. Het was een geweldige ervaring!
Irene Rutte.



Beste mensen



Ook dit jaar is het weer mogelijk een kerststuk bij onze Stichting te bestellen. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan de kinderen in Bosnië.

U kunt een Kerststuk tegen gereduceerd tarief cadeau doen aan iemand. Wij kunnen het dan bezorgen

bij degene die u wilt verrassen in deze kersttijd.

Natuurlijk kunt u het ook zelf bezorgen als u dat liever wilt.

Prijzen: Groot luxe stuk (u kunt voorkeurskleur aangeven)	€ 20,-
Standaardformaat	€ 15,-
Stuk dat u cadeau wilt geven	€ 13,-

Bezorgen doen wij in de regio Purmerend, Beemster, Edam, Volendam
Betaling kan via het rekeningnummer van de Stichting.

Bij voorkeur opgeven via de mail met vermelding van: uw naam, adres en telefoonnummer
U wordt dan benaderd over het tijdstip van bezorging.

Stichting Bouwen aan Banja Luka
inamijnen@gmail.com voor bestelling of vragen.
Bestellen kan tot 12 december via 0299 437662

Bankrekeningnummer Stichting
NL521INGB0005379286

* * * * *

Wat hebt u met het 'Kerstgevoel'?



U kunt iets aanleveren wat bij u het 'kerstgevoel' oproept voor een expositie in kerstsfeer in het weekend van 17 en 18 december a.s. in de kapel van Kerkhof Overweersepolderdijk van 11:00 – 16:00 uur.

Er zullen zo goed als zeker diverse artikelen van de Wereldwinkel te koop zijn en mogelijk ook van kunstenaars van Cordaan.

Namens de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk,
Kees Kasbergen

U kunt – als u iets wilt vragen of exposeren – contact opnemen per telefoon op 0299 – 427823, maar nog liever mailen naar: info@keeskasbergen.nl, waarvoor dank.

KBO Kerstlunch in de Taborkerk

Vrijdag 16 december 2022.



kbo

Vrijdag 16 december a.s. geeft de KBO een Kerstlunch in de Taborkerk in de Maasstraat te Purmerend. Aanvang 13.00 u.
De kerk is open vanaf 12.30 u.



Het Ceciliakoor o.l.v. Mirjam Boers zal haar medewerking verlenen, zoals wij dat van hun gewend zijn en zullen ons zeker in Kerststemming brengen.

De Kerstlunch is alleen voor leden van de KBO.

Wilt u zich tijdig aanmelden. VOL is VOL !!

De kosten zijn €. 12,50, dit bedrag kunt u overmaken op:

NL15 RABO 0142 788 732 t.n.v. KBO Purmerend
onder vermelding van Kerstlunch 16 dec. 2022.

U kunt zich opgeven bij Cecile Karels tel: 0299-42 74 06,
email: cecile.karels@gmail.com of

Lina Nijkamp tel: 0299- 427774, email: paulnijkamp@gmail.com

KBO Ledenbijeenkomst Vrijdag 27 januari 2023.

Op vrijdag 27 januari 2023 houden wij onze eerste Ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar in 't Stadhuis Kerkstraat 11 Purmerend.

Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00 u.

Dhr. Jan Broekhuizen zal een presentatie in woord en beeld houden over Hollandse Stadsgezichten.

Uw burens en/of kennissen zijn van harte welkom bij deze middag.
Wil van Groeningen PR

Kindernevendienst



Elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering van 10:00 uur.

We lezen uit het Evangelie van de zondag. Uiteraard was er daarna genoeg tijd om een puzzel te maken, te knutselen of te tekenen.

Tijdens de kindernevendienst van 4 december gaan wij het natuurlijk over de Heilige Sint Nicolaas hebben.

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er ouders of grootouders met ze mee gaan naar de Catharinazaal.

*Op zondag 4 december om 10:00 uur
is er weer kindernevendienst. Zie ook pagina 14*



Kinderpagina Kerstmis



Kikker

'Kikker, we zijn verhuisd!' riepen de muizen. Ze kwamen door de kerk aangerend, waar het druk was. Mevrouw Bontje en de

vrijwilligers waren bezig de kerk in kerstsfeer te brengen! Ze sleepten met dennentakken en lampjes en werkten aan de kerststal. Maar de muizen hadden iets fijns ontdekt: er stond een grote stapel dozen achterin, waar niemand naar omkeek. 'Kom kikker, dan laten we je ons nieuwe huis zien!' Ze hadden een deurtje in de onderste witte doos geknaagd en waren naar binnen gekropen, tussen de houtwol. Kikker was te groot voor het gaatje, maar hij wilde best geloven dat het daarbinnen heel warm en gezellig was. De muizen sleepten nog wat koekkruiden naar binnen en gingen slapen.

Maar de volgende morgen werd hun huis met een grote zwaai opgetild. 'Zo, nu deze nog', hoorden ze een man zeggen. Ze vlogen met huis en al door de lucht en kwamen zachtjes neer. Toen ging hun dak eraf. Een grote hand duwde alle houtwol met de muizen opzij. 'Hé, dit is het kindje Jezus', zei de man, 'Dat hoeft pas met Kerstmis in de kribbe. Ik zet het zolang onder de stal.' De doos ging weer dicht. De muizen keken elkaar aan. 'Heb je dat gehoord?' fluisterde de een. 'Ja!' zei de ander, 'Hier woont het kindje Jezus! We moeten weer verhuizen.' Ze waren er nog maar net uit, toen de man terugkwam met plakband. 'Even dat gat dichtplakken', bromde hij. 'Straks komen er nog muizen in!'



Kerstklokje

Probeer het kerstklokje na te tekenen in het vakje naast het klokje en kleur deze in jouw mooiste kleuren.



Gebedje

Vrede aan de mensen,
en aan alle mensen
om ons heen.
Niet meer vechten en
oorlog voeren.
Vrede nu voor iedereen.



Kerststal Dick Bruna

Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: _____
- De Rijk op datum: _____
- Oosthuizen op datum: _____
- Westbeemster op datum: _____
- Schermerhorn op datum: _____
- Landsmeer op datum: _____
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: _____
- Aankruizen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 - 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com



Dec./Jan. 22/23

Dienstenrooster maand: december

3 en 4 december		Tweede zondag van de advent		Liturgische kleur Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Zang en orgel spel Gerard Jan slegt en Sonja Kuiper	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors	
10:00	Oosthuizen	Jack Noë	W. en C. Lektor M.Kraakman, Koster J. Pronk, St. Franciscuskoor	
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot		
10:00	Westbeemster	Geen viering	Oecumenische viering samenwerkende kerken Beemster	

10 en 11 december		Derde zondag van de advent		Liturgische kleur Rose/Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Feestelijke Eucharistieviering, Franciscuskoor	
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	Pauluskoor	
10:00	De Rijp	Geen viering	i.v.m. Midwinterfeest	
10:00	Schermerhorn	Luis Weel		
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Wil, Lector Dorus, Collectant Paul	
10:30	Kwadijk	Ambro Bakker	Traditionele Adventsviering Kwadijk m.m.v. Ars Musica	

17 en 18 december		Vierde zondag van de advent		Liturgische kleur Paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19:00	De Rijp	Henk Versteeg	Zang en orgel spel Gerard Jan slegt en Sonja Kuiper	
10:00	Purmerend	Luis Weel	Cantors	
10:00	Oosthuizen	Henk Versteeg	Lektor S. de Wit, Koster W. Vrolijk, Franciscuskoor	
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Tiny, Lector Ria, Collectant Wim	

Vieringen in het grijs zijn op zaterdag

Adventsactie 2022:

“1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar”



ADVENTSACTIE

Gift overmaken, dat kan op:
ons IBAN-nummer:

NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag



KERSTVIERINGEN R.K. Parochie Maria, Moeder van God

24 december		KERSTAVOND		Liturgische kleur Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
18:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Samenzang Kerstgezinsviering	
20:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor Kerstviering	
22:00	Purmerend	Jan Duin	Ars Musica Kerstviering	
19:00	De Rijp	Amos	Woord en Communie, Kinderkerstviering	
20:30	De Rijp	Jack Noë	Woord en Communie, St. Ceciliakoor	
22:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Lektor M. Kraakman, Koster W. Vrolijk en J. Pronk, Franciscuskoor	
19:00	Schermerhorn	Mariusz Momot	Kinderkerstviering	
21:00	Schermerhorn	Henk Versteeg		
21:00	Westbeemster	Luis Weel	Koster Ria, Lector Wilma Collectant Wim, Gelegenheidskoor	

25 december		1e KERSTDAG		Liturgische kleur Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	
19:00	De Rijp	Luis Weel	Zang en orgel spel Gerard Jan slegt en Sonja Kuiper	
10:00	Oosthuizen	Jack Noë	W. en C. Gezinsviering Koster A. de Hoop, Franciscuskoor	
10:00	Schermerhorn	Jan Duin		
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Wil, Lector Wil, Collectant Paul, Herenkoor	

26 december		2e KERSTDAG		Liturgische kleur Rood
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:30	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Regioviering: Cantors, Regioviering	



In een kribbe geboren.



Dienstenrooster maand: januari 2023

31 dec. en 1 jan.		Heilige Maria, Moeder van God	Liturgische Kleur Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
19:00	Schermerhorn	Dop	Woord en Communie, Oudejaarsviering
19:00	De Rijp	Marcel Kaaijk	Woord en Communie, St. Ceciliakoor
10:00	Purmerend	Jan Duin	Samenzang
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Lektor S. de Wit, Koster W. Vrolijk, St. Franciscuskoor
10:00	Schermerhorn	Mariusz Momot	
10:00	Westbeemster	Luis Weel	Koster Tint, Lector Dorus, Collocant Wim, Herenkoor

Vrijdag 6 januari			
19:00	Oosthuizen	Rozenkransgebed met Eucharistieviering	

8 januari		Openbaring des Heren	Liturgische Kleur Wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Regioviering: Alle koren, Regioviering, Nieuwjaarsreceptie

14 en 15 januari		2e Zondag door het jaar	Liturgische Kleur Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering
19:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	W. en C. Lektor M. Kraakman, Koster J. Pronk, Franciscuskoor
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Pauluskoor
10:00	De Rijp	Amos	Woord en communieviering, St. Ceciliakoor
10:00	Schermerhorn	Marcelo S. Rocha	Laatsteviering in de O.L.V. Geboorte Schermerhorn
10:00	Westbeemster	Jack Noé	W en C, Koster Ria, Lector Ria D. Collectant Nico

21 en 22 januari		3e Zondag door het jaar	Liturgische Kleur Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering
10:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Cantors
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors
10:00	Oosthuizen	Luis Weel	Lektor S. de Wit, Koster W. Vrolijk, Franciscuskoor
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Wil, Lector Wil. Collectant Paul

28 en 29 januari		4e Zondag door het jaar	Liturgische Kleur Groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	familieviering
10:00	De Rijp	Geen viering	i.v.m. Oecumenische viering doopsgezinde kerk
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Pauluskoor
10:00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Lektor M. Kraakman, Koster J. Pronk, Franciscuskoor
10:00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Tiny, Lector Wilma, Collectant Wim

Eucharistie op de televisie en computer

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via: You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de: Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

"Familieviering" Kom een keer langs!



Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de Familieviering. Deze viering vervangt de Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de families, IEDEREEN (jong en oud) welkom. In Christus zijn wij immers ook een grote familie. Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde van de Eucharistie, als broers en zussen!

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het zingen van zowel moderne als traditionele lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we samen de Eucharistie.

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en zingen.

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe gezichten.

Deze maanden vinden de familievieringen plaats op de zaterdagen: 3, 10, 17 december en op 14, 21, en 28 januari om 12:00 uur in de Nicolaaskerk.



Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine treft u aan op onze website: www.mariamoedervangod.nl en ook op Facebookpagina @Nicolaas600

Financiën

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie
o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71
NL50 RABO 0142 7842 22
Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)
NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)
in een envelop met vermelding "misintentie".

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com

Geef vandaag
voor de kerk van Morgen.

Actie 
Kerkbalans



IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Dagkapel/Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



Bestuur

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
	nicolaaskerk.purmerend@live.nl	
Hans Karels	Penningmeester	0299 - 43 47 29
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)

RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. "belastingdienst anbi" naam invoeren: Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijk.

Website: www.parochemariamloedervangod.nl

Email: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

Email: CaritasPolderland@gmail.com

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

Email: caritaspurmerend@gmail.com

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine.

Verschijningsdatums zijn:	februari/maart	31/01-03/02-'23
	april/mei	28/03-31/03-'23
	juni/juli	31/05-02/06-'23
	augustus/september	01/08-04/08-'23

