



R.K. Parochie Maria, Moeder van God

*Veertig  
trekt  
dagen  
Jezus ons  
lang  
vooruit:*



*Aswoensdag  
Ga met Jezus op weg*

22 februari Aswoensdag  
18 maart Stille Omgang Amsterdam  
19 maart Heilige Sint Jozef



*Parochiemagazine*

Februari/Maart 2023



Purmerend



Landsmeer



De Rijp



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap  
H.H. Nicolaas en Catharina  
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63  
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder  
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap  
Sint Bonifatius  
De Rijp Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus van Assisi  
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap  
Joannes de Doper  
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap  
Onze Lieve Vrouwe Geboorte  
Schermerhorn Tel. 072 - 50 22 588

### *Bereikbaarheid pastores:*

*Pastoor Marcelo Salão Rocha*  
*Mobiel: 06 - 46 84 70 43*  
*email: marcelaonl@gmail.com*

*Kapelaan Mariusz Momot*  
*Mobiel: 06 - 27 40 23 68*  
*email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com*

*Diaken Marcel Kaaijk*  
*Mobiel: 06 - 20 97 39 92*  
*email: m.kaaijk@chello.nl*

*Diaken Jack Noë*  
*Mobiel: 06 - 51 70 90 00*

### *Pastoraal bezoegroep*

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen  
Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl

### *Colofon* 1e jaargang, nr. 4 oplage 2410

Parochiemagazine is een uitgave van de  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.  
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens  
Lay-out: Douwe ter Mull  
Redactieadres: Email: Spuigat@live.nl

Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend  
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden april/mei  
moet op 14 maart op het redactieadres liggen.





# inhoud

Magazine februari/maart.

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	Bezinning
Pagina 5 t/m 7	Pastoraal voorwoord
Pagina 8 t/m 10	Liturgische kalender
Pagina 11 en 14	Vieringen en activiteiten
Pagina 15 en 16	Koren
Pagina 17	Leren
Pagina 18 t/m 20	Dienen
Pagina 21 t/m 22	Vanuit het parochiebestuur
Pagina 22 en 23	Geloofsgemeenschap Purmerend
Pagina 24 t/m 26	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 27 en 30	Geloofsgemeenschap De Rijk
Pagina 31 en 32	Geloofsgemeenschap Westbeemster
Pagina 33	Geloofsgemeenschap Oosthuizen
Pagina 34	Geloofsgemeenschap Schermerhorn
Pagina 35 en 36	Kennis maken met Mattheüs
Pagina 36 t/m 40	Ingezonden / Algemeen
Pagina 41 en 42	Kinderpagina
Pagina 43	Aanvraag misintenties
Pagina 44 t/m 47	Dienstenrooster voor de gehele parochie
Pagina 48	Algemeen

## *Redactioneel*

*Met Aswoensdag start de 40-dagentijd, Vastentijd.*

Op woensdag 22 februari 2023 is het **Aswoensdag**, de dag waarmee de **Veertigdagentijd** (ook wel Vastentijd) begint; de bezinnings- en voorbereidingsperiode op **Pasen** (9 en 10 april 2023).

U bent hiervoor van harte uitgenodigd bij een van de volgende vieringen: woensdag 22 februari Purmerend 19.30 uur of in De Rijk om 19.00uur.

\*\*\*\*\*

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt het parochiemagazine ook lezen op onze website: [www.parochiemariamoedervangod](http://www.parochiemariamoedervangod)

## *Aswoensdag 2023*



*God,*

*Bij de start van de vasten  
hebben wij ons verlangen  
en onze goede voornemens  
uitgesproken.*

*Wij willen in deze veertigdagentijd  
de weg gaan van vasten,  
gebed en ommekeer.*

*We zijn bereid  
om oprecht met elkaar te delen  
al wat waardevol is in dit leven.*

*zo moge het zijn.*

## Pastoraal voorwoord

Beste mensen,

De voorbereiding van veertig dagen tot Pasen wordt geïntroduceerd aan het begin van de IV eeuw en begint met de eerste zondag van de veertigdagentijd. Met het verstrijken van de tijd, ontstaat de mening dat het vasten de belangrijkste en vrijwel de enige vorm van **'voorbereiding op Pasen is'**. **Aangezien het feit dat op de zondag niet wordt gevast**, was het noodzakelijk om het begin van de vastentijd te verschuiven door toevoeging van de dagen die ontbraken. Dit is geleidelijk aan gebeurd en in de VII eeuw markeert de Aswoensdag het begin van de periode van voorbereiding op Pasen. De oplegging van de as verschijnt in de IX eeuw en is verbonden met de openbare boetedoening. Met het verdwijnen van dit beleid, beginnen de priesters as op te leggen aan alle gelovigen.

Het eerste bewijs van de plechtige zegen van de as gaat terug naar de X eeuw. De periode van de veertigdagentijd heeft een rijke geschiedenis in de liturgie. Vroeger was het de tijd van voorbereiding bij uitstek van de kandidaten voor het doopsel, dat toegediend werd tijdens de Paaswake.

De tijd van de veertigdagentijd is de tijd van de bekering, de tijd om afstand te nemen van de zonde, het moment van verandering van het hart en van het denken. De bekering vereist opoffering, de ontkenning van zichzelf, de strijd tegen zichzelf. De tijd van het berouw en bekering is echter, vooral de tijd van de vergeving van God en de tijd van de genade van God.

Op woensdag 22 februari zullen de veertigdagentijd beginnen.

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag, en in het evangelie klinkt de bekende drievoudig houding van de christenen tijdens deze tijd aan:

*aalmoes  
gebed  
vasten*

**40  
dagentijd**



**Christus heeft de verleider voor ons overwonnen: 'Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde'. (Hebr. 4,15).**

De kerk verenigt zich ieder jaar gedurende de veertig dagen van de grote vasten met het mysterie van Jezus in de woestijn.

De veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om ons voor te bereiden op het feest van Pasen waar wij Christus overwinning over de dood vieren, die de grootste van de christelijke feesten is.

Dat wij dit jaar, zijn aanwezigheid in deze Veertigdagen mogen ondervinden en dat Hij ons zijn engelen zendt om ons bij te staan.

*Hoe ziet de goede week eruit:*



### *Palmzondag:*

De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin van de Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen hosanna. Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als een zware misdadiger!

Christus gaat naar Jeruzalem omdat zijn uur gekomen is. De tijd van zijn prediking is voorbij en er komt de tijd van zijn offer.

### *Witte Donderdag:*

Op deze dag at Jezus voor het laatst met zijn vrienden. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En bij het ronddelen van de wijn zei Hij:

Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt.

Zijn vrienden snaptten er toen niet veel van. Pas later toen Hij dood was begrepen ze wat Jezus bedoelde.

### *Goede vrijdag:*

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Hij werd met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan.

Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet zo omdat Jezus zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat, Hij onze dingen die we fout doen (zonden) aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Jezus stijgt op het altaar van het kruis vol vertrouwen op de Vader en uit liefde voor de mensheid.

### *Stille Zaterdag:*

Op Stille Zaterdag gedenken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar. Het is de enige aliturgische dag van het hele jaar, d.w.z. op die dag wordt in zijn geheel geen vieringen gehouden.

### *Paaswake*

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het Kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en **sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van 'Goede' Vrijdag. Het woord 'Goede' herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze Zonden te verlossen.**

Er zijn veel overeenkomsten tussen het Christelijke Pasen en het Joodse Pesach. Op Goede Vrijdag wordt dit, net als op Witte Donderdag goed duidelijk. Tijdens Pesach slachtten de Joden een paaslam, om zich van dood en ellende te vrijwaren.

Op Goede Vrijdag is Jezus voor de christenen het paaslam: Hij is het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.

Tijdens hun Pesachfeest herdenken de Joden dat God hen uit de Egyptische slavernij heeft bevrijd. Daarbij staat de dood van alle eerstgeborenen in Egypte van de mensen zowel van de vee en de doorgang door de Rode Zee centraal. Op Paasnacht gaat God voorbij in Egypte en alle mensen waar de deurposten van hun huizen bestrijkt staan met het bloed van het Paaslam worden ontzien door de engel des dood en de huizen die ermee niet getekend staan worden **getroffen. Op die nacht 'passeert' God te midden van zijn volk; dat is Pasen het voorbijgaan van God tussen de mensen.**

Om het te vieren hebben wij vijftig dagen, tot aan Pinksteren, en 40 dagen na Christus Verrijzenis hebben wij Hemelvaart. Ik wens u een Zalige Paastijd toe en dat u Christus Verrijzenis mogen ervaren.

Pastoor Marcelo

\*\*\*\*\*

*Waarmee begroeten wij Jezus?  
Onze knuffels, vlijtig werken,  
wapens om boosdoeners te stoppen  
of paragraaf uit het wetboek  
of reiken wij hem de geopende hand?*

# Vieren

## Liturgische kalender 2022-2023 A jaar:



*5 februari kleur groen*

*5e Zondag door het jaar*

1e lezing: Jes. 58, 7-10

2e lezing: 1 Kor. 2, 1-5

Evangelie: Mt. 5, 13-16

Complimenten krijgen

Iedere ouder of leraar weet het: als je kinderen of leerlingen een compliment geeft, bereik je veel meer dan wanneer je ze voortdurend wijst op hun fouten of tekortkomingen. Een pluim voor iets wat je gedaan hebt, doet je stralen. Daar groei je van. Je raakt nog meer gemotiveerd om wat je doet, goed te

doen. Vandaag geeft Jezus ons de grootst denkbare complimenten:

**'Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld!' Zoals Jezus zelf het licht voor de wereld is, zo mogen wij dat ook zijn! Wat een voorrecht dat Hij zo'n groot vertrouwen in ons stelt!**

*12 februari kleur groen*

*6e Zondag door het Jaar*

1e lezing: Sir. 15, 15-20

2e lezing: 1 Kor. 2, 6-10

Evangelie: Mt. 5, 17-37 of

20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Ruimte om te leven

Zoveel zaken zijn in beweging. Vanuit allerlei hoeken wordt ons verteld hoe we in deze tijd het beste ons leven kunnen leiden. De een **verkondigt dit en de ander dat. Waar vind je houvast? In Jezus' dagen** was het niet veel anders. Jezus spreekt op een berg een rede uit om de mensen meer duidelijkheid te geven. Hij geeft aan welke weg ze kunnen gaan, hoe ze een zinvol leven kunnen leiden, een pittig leven, een leven dat ruimte biedt, waarin je uitgroeit tot de mens die je zijn kunt. Er lopen al steeds meer mensen achter Hem aan. Vandaag staan **we erbij stil wat wij met Jezus' woorden kunnen**

*19 februari kleur groen*

*7e Zondag door het jaar*

1e lezing: Lev. 19, 1-2. 17-18

2e lezing: 1 Kor. 3, 16-23

Evangelie: Mt, 5, 38-48

Oefening in liefde

Wanneer bent u voor het laatst boos geweest? Boos op de wereld, op een ander of op uzelf? Welke kwade gedachten kwamen toen in u naar boven? En uitte u dit ook naar anderen? Mensen delen lief en leed met elkaar, maar boosaardige gevoelens houden we liever voor onszelf. Toch is het zaak om er aandacht aan te besteden, want donkere gedachten verzuren ons leven. Hoe kunnen we onszelf genezen van die bitterheid? Alle lezingen vandaag wijzen ons dezelfde weg: heb je naaste lief als jezelf, heb je vijanden lief en bid voor hen. Vandaag oefenen we ons in liefde.



*22 februari kleur paars*

*Aswoensdag*

Vergankelijkheid

1e lezing: **Joël 2, 12-18**

2e lezing: 2 Kor. 5, 20-6,2

Evangelie: Mt, 6, 1-6. 16-18

Aswoensdag is niet de afsluiting van Carnaval. Het is een startdag: we gaan op weg! Aswoensdag is de eerste van de veertig dagen die ons bij Pasen zullen brengen. We richten ons nu al op het licht van Pasen dat komen zal, ondanks de krachten die het tegenwerken: het onrecht in onze wereld, het kwaad in ons eigen hart, onze weerstand of onwil om ons door het evangelie te laten gezeggen. Op deze dag stellen we een gebaar: we worden getekend met as, symbool van vergankelijkheid, van het onherroepelijk einde van alle dingen. We horen ook de oproep tot ommekeer, tot herstel en vernieuwing. Vandaag maken we hiermee een begin.

*26 februari kleur paars*

*1e Zondag van de Veertigdagentijd*

1e lezing: Gen. 2, 7-9; 3, 1-7

2e lezing: Rom 5, 12-19 of  
12, 17-19

Evangelie: Mt, 4, 1-11

Wat is ons heilig?

Wat is ons heilig? Voor wie gaan we door het vuur? Waarvoor laten we alles staan? Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd is het goed om stil te staan bij wat ons heilig is. Jezus gaat ons hierin voor.

In de evangelielezing van vandaag horen we hoe Hij bevraagd wordt door de duivel. En één ding wordt duidelijk: Jezus heiligt zijn Vader in de hemel. Zijn relatie met God gaat Hem boven en voor al het andere. Laten we in deze veertig dagen het spoor van Jezus volgen en God heiligen op onze weg naar Pasen.

*5 Maart kleur paars*

*2e Zondag van de Veertigdagentijd*

1e lezing: Gen 12, 1-4a

2e lezing: 2 Tim. 1, 8b-10

Evangelie: Mt. 17, 1-9

Het zal goed komen

Elk jaar lezen we aan het begin van de veertigdagentijd het evangelie van de gedaanteverandering van Jezus. In dit verhaal klinken andere verhalen mee: de veertig dagen die Jezus in de woestijn verbleef en de veertig jaar die het volk van Israël in de woestijn doorbracht. Ook ons bestaan lijkt dikwijls op een tocht door de woestijn. Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus wil ons hierbij bemoedigen. Het maakt duidelijk dat het leven meer is dan wat wij hier en nu ervaren. Ook ons wacht eens de ervaring van Pasen.

*12 Maart kleur paars*

*3e Zondag Veertigdagentijd*

1e lezing: Ex. 17, 3-7

2e lezing: Rom. 5, 1-2.5-8

Evangelie: Joh.4, 5-42

Nieuw inzicht

Op een onverwacht moment kan het je zomaar gebeuren dat je de dingen om je heen anders waarneemt. Alsof je er met andere ogen

naar kijkt. Door de ontmoeting met een ander bijvoorbeeld of door een uitwisseling of gesprek. Er is niets zo gewoon en vertrouwd als water, totdat... juist dat zo vertrouwde water een andere of onvermoede betekenis voor je krijgt. Het kan levend water voor je worden, water dat onmisbaar is voor een rijke en gezegende oogst. Vandaag vernemen we in het evangelie woorden die daarover gaan.

*19 Maart kleur rose*  
*4e Zondag Veertigdagentijd*

1e lezing: 1 Sam. 16, 1b.6-7.10-13a  
2e lezing: Ef. 5, 8-14  
Evangelie: Joh. 9, 1-41  
Zondag Laetare

Met de ogen van God

We zitten midden in de veertigdagentijd; tweeëntwintig vastendagen hebben we al achter de rug en nog achttien voor de boeg. Vandaag is het halfvasten, een zondag met een feestelijk tintje, want de kleur is niet paars, maar roze: alsof het wit van Pasen al door het paars heen schijnt. Het is het licht van Christus dat over ons opgaat. Zonder dit licht kunnen we niet leven. Over licht en duisternis gaat het vandaag, over zien en niet zien, over uiterlijk en innerlijk zien. Vandaag worden wij gezien – door Jezus zelf. En wij leren te zien – met zijn ogen.

*26 Maart kleur paars*  
*5e Zondag Veertigdagentijd*

1e lezing: Ez. 37, 12-14  
2e lezing: Rom. 8, 8-11  
Evangelie: Joh. 11, 1-45

Wat niet kan, kan wel

Het overkomt ons allen: dat we aan een graf staan, omdat we een **geliefde aan de dood verloren. Wat een pijn doet zo'n verlies, welke** heftige emoties kunnen ons dan beroeren! Tegenover de dood voelen we ons machteloos. Grote vragen dringen zich op, die nauwelijks te beantwoorden zijn. Vandaag horen we in het evangelie dat Jezus aan het graf staat van een geliefde vriend: Lazarus. Jezus wekt hem tot leven. Zo doet Hij wat Hij met tal van tekenen heeft laten zien: Hij maakt het onmogelijke mogelijk.

\*\*\*\*\*

 **WOORDELIJK**

Laat ook mij Uw stem horen, God.  
Bevestig mij.  
Geef mij kracht en toekomstperspectief  
wanneer ik mijn weg ga door het dal.  
Dat ik steeds weer die berg op mag gaan  
met Jezus als mijn lichtend voorbeeld.  
Dat ik Uw ja-woord mag beantwoorden  
met mijn ja-woord aan mijn naaste.  
Amen.

Bron Mediapastoraat RKK/KRO

## 19 maart Hoogfeest van Sint Jozef



De naam 'Jozef' stamt af van het Hebreeuwse woord 'Joseph' dat betekent: 'Jahweh (God) moge toevoegen'. Van de naam zijn talloze varianten afgeleid, zoals Joost, José, Jef, Sjeng, Joep, Josephine, Fien, of Josette.

Jozef zou rechtstreeks afstammen van koning David. Toen hij hoorde dat zijn verloofde Maria al in verwachting was, wilde hij volgens Joodse traditie de verkering verbreken. Maria was hem immers ontrouw geweest, dacht hij. Volgens de traditie van die tijd mocht hij haar in opspraak brengen en zelfs laten vervolgen en stenigen.

Maar dat deed Sint Jozef niet. Hij wilde dat juist in stilte van haar scheiden, om daarmee eventuele schande te voorkomen. Via een engel die aan hem verscheen kreeg Jozef langs bovennatuurlijke weg de opdracht tóch met Maria te trouwen. Jozef mocht meedoen in het mogelijk maken dat het kind Jezus zijn verlossingswerk kon beginnen, mede door de bescherming en opvoeding door Jozef en Maria.

### *Zwijgende heilige*

Over zijn verdere leven is niet veel bekend. De Franse schrijver Ernest Hello noemt Jozef „de heilige die zwijgt en door zwijgen wordt **omgeven.**” Zo komt het ook dat rond zijn persoon veel legendes zijn ontstaan. Sommige verhalen beweren dat hij bij zijn verloving met Maria al 80 jaar, andere auteurs beweren zelfs 200 jaar. Feit is dat Jozef tot in de Middeleeuwen vooral een rol op de achtergrond speelde. Hier en daar in West-Europa werd het feest van Jozef al gevierd, maar pas toen de timmerlieden hem in de 15e eeuw als hun patroon kozen, kreeg zijn verering meer bekendheid. In 1479 werd 19 maart zijn officiële feestdag op de heiligenkalender. In enkele Zuid-Europese landen wordt op die dag.

### *Drie feestdagen*

Op de kerkelijke kalender heeft Sint Jozef maar liefst drie feestdagen. Een eer die maar weinig heiligen te beurt valt. Op de eerste zondag na Kerstmis wordt hij geëerd als lid van de Heilige Familie, zijn eigen feestdag op 19 maart en later is hier nog het feest van Sint Jozef Arbeider aan toegevoegd, dat sinds 1955 op 1 mei wordt gevierd. **In sommige landen (zoals Italië) wordt 19 maart 'vaderdag' gevierd.** In 1679 werd Jozef patroonheilige van de toenmalige Nederlanden, vandaar dat hij nog altijd patroon van België is.

\*\*\*\*\*

# Het Mirakel van Amsterdam

## Geschiedenis



Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien.

Na het nuttigen van de hostie moest de zieke overgeven en werd het braaksel in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen.

De volgende dag bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar bovendien dat het vuur het deze niet had aangetast. Was dat nog niet opmerkelijk genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Dit herhaalde zich daarna nog eens tweemaal.

Het gold als een bevestigingsmirakel waarmee werd aangegeven dat men in de verschijnselen de hand Gods diende te herkennen en de plaats waar het eerste mirakel was gebeurd, moest inrichten als heiligdom. De betrokkenen handelden dienovereenkomstig en verbouwden de woning met daarin de haardstede tot een devotie- of bedevaartkapel, de kapel van de Heilige Stede.

Na de bouw van de kapel van de Heilige Stede, ter ere van het Mirakel, groeide Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot een belangrijk bedevaartcentrum. Jaarlijks werden er grootse en pompeuze sacramentsprocessies gehouden. Maar aan deze cultus kwam een abrupt einde toen in 1578 het stadsbestuur overging in protestantse handen en katholieke Amsterdammers hun toevlucht moesten zoeken in schuilkerken. Voor de jaarlijkse viering en verering van het Mirakel kwam men bijeen in de Begijnhofkapel.

Toen in de 19e eeuw in Nederland het katholieke geloof weer openlijk was toegestaan, kwam de Mirakeldevotie langzaam weer op gang. De doorbraak van de cultus kwam echter pas aan het einde van de 19e eeuw tot stand, toen Amsterdammer Joseph Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de precieze middeleeuwse route van de Mirakelprocessie beschreven stond. Samen met vriend Carel Elsenburg **besloot hij in 1881 die route weer op devotionele wijze, in 'stille omgang', na te lopen.**

Het idee van Joseph en Carel sloeg aan en binnen enkele jaren groeide

hun initiatief uit tot een grote beweging. De initiatiefnemers besloten **zich te organiseren in het 'Gezelschap van de Stille Omgang'** en spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam naar de stad om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. Heden ten dage is er nog altijd een vaste groep van ongeveer 7000 deelnemers aan de nachtelijke stille tocht.

De groei zette zich gestaag door met tientallen zustergezelschappen in alle grote plaatsen van Nederland. In 1956 werd een absoluut hoogtepunt bereikt met 80.000 deelnemers, die verspreid over drie nachten de tocht ondernamen. De groei werd echter na 1965 weer afgebogen in een snelle afname, onder meer veroorzaakt door een grote welvaartstijging en de gelijktijdige ontkerkelijking en secularisatie van de samenleving.

\* \* \* \* \*

### *Stille Omgang 2023*

Het gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam organiseert ook voor het jaar 2023 de jaarlijkse omgang en wel in de nacht van 18/19 maart.

*Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2023 als intentie:*

**"Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen"**

Het is een oproep aan alle mannen en vrouwen om hiervoor te gaan in de stille processie. Ook wij kunnen en worden in de gelegenheid gesteld om aan deze processie deel te nemen.

In samenwerking met RK Purmerend wil het Zustergezelschap Zaandam gaarne aan dit initiatief van pelgrimeren meewerken. Daarom roepen wij u allen op om bij voorbaat U op te geven, zodat wij kunnen rekenen op een volle bus; om op weg te kunnen gaan naar de Stille Omgang. Tijdens de rit naar Amsterdam gaan we ons voorbereiden op de Omgang door het bidden van de Rozenkrans. Ons gebed wordt dan gevraagd voor ieder die het nodig heeft, voor de Kerk en voor de problemen in de wereld.

Aangekomen in Amsterdam nemen we eerst deel aan de H. Eucharistie. Daarna worden we met de bus naar ons startpunt gebracht om in stilte de Omloop te gaan lopen.

Reden genoeg om mee te gaan. Laat zien dat we een gemeenschap zijn: samen de schouders er onder, tot eer van God en zijn volk.

*Opgave voor Purmerend:*

De opstapplaats voor Purmerend is wederom op de Burg. Kooimanweg 16 ( Albert Heijn) te Purmerend.

**Kosten vervoer: €15,-** p.p. Vertrektijd: *Let op* 20.15 uur

Gelieve te verzamelen om 20.00 uur bij de opstapplaats om daarna met gepast geld af te rekenen in de bus.

Voor deelname is het gewenst uw opgave kenbaar te maken met uw gegevens, zoals naam- adres – tel.nr.– eventueel email.

Aan: diaken Marcel Kaaijk

Nicolaaskerk – Kaasmarkt 15 – 1441 BG Purmerend

Tel. 0620973992

Email: m.kaaijk@chello.nl

\* \* \* \* \*

## **Lezing over de "Stille Omgang in Amsterdam"**

Door Jeroen Brenninkmeijer, voorzitter van het Gezelschap van de Stille Omgang.

Wanneer: donderdag 9 februari 2023 om 19.30 uur

Waar: Nicolaaskerk voorzijde – Kaasmarkt 15 – 1441 BG Purmerend.

Een uitgebreide lezing over het ontstaan van de Stille Omgang met een wandeling door de tijd va. 1345 met als kenmerken:

- Dat Amsterdam in die tijd de belangrijkste bedevaartsoord was van Europa.
- De verbintenis van Maximiliaan van Habsburg met Amsterdam. \*De tijd van de Alteratie ( strijd tussen Katholiek en Protestant: 1578-1881)
- Betekenis van Joost van de Vondel in 1645 en de schuilkerken.
- Stille Omgang Amsterdam va. 1881 met beelden uit het verleden en het heden.

Dit nog en nog vele andere details kunt u vernemen tijdens deze lezing; hierna is er ook gelegenheid om vragen te stellen over de Stille Omgang. Wilt u onder het genot van een kopje koffie aanwezig zijn bij deze lezing en inspiratie opdoen, dan kunt u zich opgeven bij onderstaand diaken. Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 9 februari as. om 19.30 uur Opgave: diaken Marcel Kaaijk

Tel. 0620973992

Email: m.kaaijk@chello.nl

\* \* \* \* \*

## **Gespreksavonden**

Op twee avonden 14 en 21 februari om 19.30 lokatie Nicolaaskerk

willen we gespreksavonden organiseren over het thema: *Als de kerk verdwijnt* locatie Nicolaaskerk.

Aangezien de situatie van de vele Noord-Hollandse parochies aarin de kerkgebouwen gesloten moeten



worden dit vanwege onvoldoende vitaliteit van de lokale geloofsge-  
meenschappen willen we u uitnodigen op twee gesprekavonden waar-  
**op we dit 'moeilijke' onderwerp onder de loep gaan nemen.**

Want wanneer het kerkgebouw verdwijnt gebeurt er veel meer op de  
achtergrond dan alleen maar dat. Kom en wordt onze  
gesprekspartner.

Kapelaan Mariusz en locatieraad van Purmerend nodigen u hartelijk  
uit.

\*\*\*\*\*

## Koren

Muzikaal nieuws en wetenswaardigheden van het Pauluskoor



Beste parochianen,

In november 2023 overleed ons oud-koorlid  
Rie Belt - van Doorn, die bijna 99 jaar is geworden.  
In 2014 werd Rie geëerd als 50 jaar koorzangeres.  
Zij was een trouw lid en was nagenoeg bij alle  
repetities en diensten aanwezig en hielp een handje  
bij het verdelen van de versnaperingen. Nadat haar  
mobiliteit terug liep, werd ze door medeleden  
gehaald en gebracht. Ze zong in de Taborkerk en  
Nicolaaskerk. In 2016 nam ze afscheid van het koor  
en werd daarbij benoemd tot lid van verdienste.

**Wij (Ceciliakoор en enkele leden van het Pauluskoor) hebben op Rie's**  
uitvaart mooie liederen mogen zingen ter ere van het laatste afscheid.  
Rust in vrede Rie, voor altijd in ons hart.

Met Kerst mochten wij weer mooie liederen ten gehore brengen en  
hopelijk heeft u ook een van de missen tijdens Kersttijd kunnen  
meemaken.

En dan is het nieuwe jaar aangebroken waarbij wij met alle koren het  
nieuwe jaar mochten begroeten met een mooie gezamenlijke mis.  
Om daarna samen met elkaar en alle aanwezigen de  
Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

Wij gaan er samen weer een mooi jaar van maken en hopen met vele  
mooie gezangen de vieringen op te luisteren.

Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor ons koor. U bent  
van harte welkom en kom gerust langs om de sfeer te proeven. Wij  
repeteren op de dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. U kunt  
ondergetekende altijd aanspreken c.q. bellen op telnr. 06 39 777 889.

Een muzikale groet van Joyce Blume-Schulte, voorzitter.

## Koren en Cantors Nicolaas geloofsgemeenschap



In de geloofsgemeenschap van de Nicolaaskerk van RK Maria Moeder van God Parochie zijn nu drie kerkkoren actief, een interkerkelijk liturgisch koor en een aantal Cantors ter ondersteuning van de samenzang tijdens de kerkvieringen.

*Het Pauluskoor* is een gemengd kerkkoor o.l.v. Mirjam Boers met voornamelijk Nederlandstalig repertoire. De repetities zijn

op dinsdagavond in de Nicolaaskerk. Voor info:

secretaris Petra Scholte, email: [petronellascholte@gmail.com](mailto:petronellascholte@gmail.com)

*Het interkerkelijk koor Ars Musica* is een gemengd koor en actief in de regio Waterland. Zij zijn niet gebonden aan een kerk of geloofsgemeenschap. Het koor heeft een eigentijdse uitstraling maar brengt muziek uit alle tijden. Dit gebeurt o.l.v. Pianist-dirigent Marcel Settels. Voor info: [marcel@klavier.nl](mailto:marcel@klavier.nl)

*Het Ceciliako*or is een gemengd kerkkoor o.l.v. Mirjam Boers dat zingt in bijzondere vieringen zoals uitvaarten, huwelijksinzegeningen en de jaarlijkse Mariaviering in augustus. De repetities zijn op de eerste en derde maandag van de maand van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk. Voor info: secretaris Margreet Westra, email: [wmargreet@gmail.com](mailto:wmargreet@gmail.com)

*Het MMG-ko*or is een koor in ontwikkeling. Het koor richt zich op klassieke gezangen met Nederlandse samenzangliederen. Dirigent Ilija Belianko gaat het koor leiden.

Voor 2023 staan medewerking in drie vieringen gepland; namelijk op 19 maart, 28 mei en november 2023. Meer info volgt.

*De Cantors* zingen met regelmaat in wisselende samenstelling als duo en om de samenzang te ondersteunen.

Het zangschema wordt in een gezamenlijk korenoverleg met het pastoresteam vastgesteld.

\*\*\*\*\*



**"Zingen is tweemaal bidden"**  
*en het maakt je blij!*



# Leren

## 1e Heilige Communie

Op 8 januari zijn de voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie, die op 14 mei 2023 (Moederdag) zal plaatsvinden, begonnen.

We hebben op dit moment 8 aanstaande communicantjes.



Ze zijn ijverig begonnen om in 10 lessen voorbereid te zijn om de 1e Heilige Communie te mogen ontvangen.

Er wordt gewerkt met het **werkboek 'God's Grootste Geschenk'**. We beginnen en eindigen elke les met het **'Onze Vader'** en het **'Wees gegroet Maria'**.

Er wordt een verhaal uit de Bijbel gelezen en de pastors geven uitleg.

De kinderen maken opdrachten uit het werkboek, waar ze ook thuis in kunnen werken. Ook doen we een rondje Kerk waarin uitgelegd wordt wat we allemaal zien in de kerk, hoe het heet en de betekenis ervan.

In de eerste les is er een schilderij gemaakt. Het hangt achter het hek bij het doopvont, waarop het scheppingsverhaal is afgebeeld. Er staan vissen en vogels op. Ook hebben de kinderen hun handen op een papier nagetekend, gekleurd en uitgeknipt en op het schilderij geplakt.

Tevens hangen er aan de bladeren guirlande aan het hek de **foto's of namen van de aanstaande communicantjes**.



Een hartelijke groet van de werkgroep 1e Heilige Communie  
Pastor Marcelo, Pastor Mariusz, Mary Vlaar en Joyce Blume.



## Dienen



Kerstactie Parochiële  
Caritas Instelling Polderland  
voor de Algemene Opvang Purmerend (AOP)

De PCI Polderland is de gezamenlijke R.K. caritasinstelling van de kerken in Purmerend, Landsmeer, Oosthuizen, Westbeemster en De Rijp.

De PCI heeft begin november onze katholieke gemeenschappen opgeroepen om de **energiebijdrage van € 190, =, die ieder**

huishouden van de overheid in november en december 2022 heeft ontvangen, als men dat kon missen, te schenken aan de Algemene Opvang Purmerend, AOP.

**Daarnaast zou de PCI uit eigen middelen een schenking van € 6000, =** doen. Het leek de PCI een goede Kerstgedachte dat in deze moeilijke tijd de donaties welkom zouden kunnen zijn.

De AOP is de opvang in Purmerend van de daklozen en de mensen of gezinnen die in een crisissituatie zitten.

Met de AOP is besproken op welke manier de schenkingen besteed zouden kunnen worden.

Afgesproken is dat de AOP de donaties uit de energietoeslag met Kerstmis naar behoefte zou besteden.

De schenking van de PCI was in de vorm van voedselbonnen van **€ 40, =.**

Het resultaat van de energietoeslagactie heeft het mooie bedrag van **€ 2145, = opgeleverd.**

**Het bedrag dat aan voedselbonnen is besteed was € 8445, =.**

De AOP heeft zijn hartelijke dank uitgesproken over deze bedragen die zeer welkom waren.

De PCI dankt van zijn kant de schenkers van de energietoeslag.

\*\*\*\*\*

### *Caritas Purmerend*

Hebt u hulp- en of andere vragen:

Iedere dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur zitten er mensen voor u klaar in de Nicolaaskerk te Purmerend, om uw hulpvragen te beantwoorden.

Wilt u liever een afspraak maken dan kan dit via e-mail: [caritaspurmerend@gmail.com](mailto:caritaspurmerend@gmail.com)

## VASTENACTIE 2023

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid en beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor.

**VASTENACTIE**

**steunt ons project**

### *Het resultaat?*

Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

**"Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?"**

### *Even minderen voor een ander*

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daarvoor willen we als Vastenactie aan mee werken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardigeverdeling van welvaart en mensen.

### *Awut en Ajak, Zuid-Soedan*

Samen overleven is gemakkelijker dan alleen. Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om iets op te bouwen. Toen de man van Awut in de burgeroorlog van Zuid-Soedan was gedood, vluchtte ze met acht kinderen weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. **Awut praat niet graag over deze tijd. "Het was vreselijk om te moeten vluchten,"** vertelt ze. **"Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken."**

### *Met open armen ontvangen in Malek*

Awut en de kinderen kwamen bang en hongerig aan in Malek. Zonder thuis, geld of eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. **"we leefden van wilde vruchten",** herinnert Awut zich die moeilijke periode. **"Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik**

mijn familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.

### *Steun doorgeven aan anderen*

al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals aan oorlogsweduwe Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek. "Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die van haar," vertelt Ajak. "Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp"

### *Samen overleven is makkelijker dan alleen*

De vrouwen zijn nu goede vriendinnen. "Awut heeft me er doorheen gesleept toen ik niets meer had," vertelt Ajak. "Ze zorgde voor mijn familie tot ik dat zelf weer kon. nu zitten we vaak samen en praten we over het leven. Ze is een heel goede vriendin geworden: we helpen elkaar. "Awut knikt instemmend. "We delen alles," zegt ze. "En doordat we samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we houden de kinderen veilig bij elkaar." "Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan," vindt Ajak. "Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als een volk ineen wereld samenleven!"

Door de collectes in de Vastentijd mogen we aan deze initiatieven meewerken.

Wilt u een gift overmaken dat kan ook via:

**IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50**

t.n.v. Vastenactie, Den Haag



\*\*\*\*\*

*DE MAND ACHTER IN DE KERK*

Achter in de kerk staat de mand voor de voedselbank, die mag gevuld worden voor mensen die te kort komen om gezond en voldoende te eten.

De supermarkten verleiden ons om meer te kopen dan dat we misschien nodig hebben. Twee voor de prijs van één en Twee voor de halve prijs etc.

Leuk maar wil je er geen twee denk dan eens aan mand van de voedselbank.

Al u gave zijn meer dan welkom.

Werkgroep M.O.V.



2023



Namens het actiecomité van de parochie hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben zorggedragen voor het rondbrengen van de circulaire.

Alle parochianen hebben inmiddels een mail of een circulaire ontvangen. Vriendelijk vragen wij u om mee te doen met de ACTIE KERKBALANS 2023.

Binnenkort dient u mogelijk uw belastingaangifte in te vullen. Uw bijdrage aan de parochie is aftrekbaar als gift. De parochie is een ANBI-instelling. Het nummer is 824112088 t.n.v. PAROCHIE MARIA, MOEDER VAN GOD, vestigingsplaats DE RIJP.

Ook een gift aan een van de geloofsgemeenschappen kunt u met gebruikmaking van dit ANBI nummer van de belasting aftrekken.

**Van uw gift is 1% niet aftrekbaar (minimaal € 60), het maximum is 10% van uw inkomen.**

*PERIODIEKE GIFT:*

Voor een periodieke gift geldt geen drempel. Dit is volledig aftrekbaar. De gift bestaat uit een bedrag per jaar, wat u tenminste 5 jaar moet toezeggen en deze gift dient schriftelijk vastgelegd te worden. Indien u hier gebruik van wilt maken dan kunt u contact op nemen met de penningmeester Hans Karels 06-232564260.

*SEPA:*

U kunt de parochie ook machtigen. Met deze machtiging kan de parochie eenmalig, per kwartaal of per jaar een bedrag van uw bankrekening afschrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u via uw bank de afschrijving terug laten boeken of laten terugstorten door de penningmeester van de parochie.

Heeft u vragen en of opmerkingen dan horen wij dat graag.

Per mail via: [parochiemmg@gmail.com](mailto:parochiemmg@gmail.com) of

telefonisch Hans Karels 06 - 23 56 42 60



*Geef vandaag  
voor de kerk van Morgen.*



# Actie **Kerkbalans** 2023

Graag willen wij u nog eens herinneren aan de Actie Kerkbalans. Afgelopen januari ontving u een mail of brief waarin we u vroegen om uw bijdrage voor de kerk.

Kerk-zijn kost geld. En als kerk krijgen we geen subsidie.

De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan.

Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen voor het functioneren van onze kerk en hebben we uw steun nodig.



Wilt u deze maand uw bijdrage nog overmaken? Dit kunt u doen naar NL 22 RABO 0157499529 o.v.v. Actie Kerkbalans od via de QR-code.

We hopen dat we alsnog op u mogen rekenen! Alvast heel hartelijk dank.

De Penningmeester

\* \* \* \* \*

*R.K. Geloofsgemeenschap  
H.H. Nicolaas / Catharina Purmerend*



## *Oproep.*

Binnen de beheergroep Nicolaaskerk hebben we het idee opgevat om bijzondere voorwerpen uit de kerken in onze parochie die aan de eredienst worden onttrokken een mooie plek te geven in de Nicolaaskerk.

Zo hebben we de twee gebrandschilderde ramen uit De Goede Herder in Landsmeer opgehaald. Nu hebben wij wel wat ideeën wat we er mee willen doen, maar we hebben geen verstand hoe met deze kwetsbare ramen om te gaan en wat de mogelijkheden zijn.

*Uw hulp is dus zeer gewenst!*

Wie kan ons daarbij helpen of weet iemand die de klus voor ons kan klaren?

Het zou mooi zijn als er een herkenningspunt uit Landsmeer een mooie plek krijgt. We horen graag van u.

Harry Brinkman, Beheer Nicolaaskerk.



## MISINTENTIES maanden februari/maart

- 5 febr. Lou van Bavel en zegen over de gezinnen
- 12 febr. Nico Karels, Wim Schouten (overleden op 14 febr. 2019) en overleden familie, Jos de Wolf-Grooteman
- 19 febr. Voor verjaardag van Johan Brans
- 26 febr. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock
- 5 mrt. Lou van Bavel en overleden familie Bosma
- 26 mrt. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock

### *Overleden:*

- 24 nov. Mevr. Maria Rie Belt- van Doorn. Mevr. Belt is 98 jaar oud geworden en woonde in de Overwhere.
- 29 nov. Dhr. Johannes van Wonderen. Dhr. van Wonderen is 89 jaar oud geworden en woonde in de Overwhere.
- 8 dec. Mevr. Maria Geertruida Groot-Duijn. Mevr. Duijn is 92 jaar oud geworden en woonde in de Wijde wormer.
- 12 dec. Mevr. Hendrika Catharina Maria Lek Kordes. Mevr. Lek is 80 jaar oud geworden en woonde in de Weidevenne.
- 8 jan. Mevr. Cornelia Johanna Maria de Meere-Mulder. Mevr. de Meere is 88 jaar oud geworden en woonde in de Overwhere.
- 14 jan. De Hr. Albertus Johannes Borst. De Hr. Borst is 86 jaar oud geworden en woonde in de Overwhere.





## *R.K. Geloofsgemeenschap de Goede Herder Landsmeer*



*Rooster van de vieringen in de Voorhof.*

De volgende vieringen staan gepland:

1 febr. 10.00 uur eucharistieviering voorganger Kapelaan Mariusz Momot  
1 mrt. **10.00 uur communieviering voorganger Diaken Jack Noë**

### *Kerkebreed*

Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale Omroep Landsmeer te beluisteren.

Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB+ 11A en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00 uur. U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op [www.lokaleomroeplandsmeer.nl](http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl) <<http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl>>

### *Aswoensdag*

Op 22 februari a.s is er de Aswoensdagviering in het Kruispunt. Voorganger Ide van der Wijk.

U kunt uw oude palmtakjes inleveren voor de verbranding. Tijdens deze viering wordt u getekend met het askruisje.

### *Mijmering*



Het is alweer een paar weken geleden dat we afscheid hebben genomen van 2022. Het was in alle opzichten een bijzonder jaar. Wij kijken terug op een jaar waar de corona geen item meer was, maar waar we te maken kregen met een oorlog hier 3000 km vandaan.

Waar duizenden mensen slachtoffer zijn van mensen die alleen maar uit zijn op macht.

In ons eigen land hebben we te maken met een vluchtelingen crisis. Het is toch

vreselijk om te zien hoe wij met de vluchtelingen omgaan. Hoe mensen buiten moeten slapen. Dan

hebben we nog een klimaatcrisis en een stikstofcrisis. En een toenemende armoede, waar de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Ook onze geloofsgemeenschap heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een dramatisch gebeuren. In februari hadden we onze laatste viering in de Schaapskooi moeten



houden. Jammer maar was niet te voorkomen. Gelukkig mogen we gebruik maken van deze locatie om één keer per maand samen te komen. Zo blijven we toch in contact.

Verder waren er op deze aarde vele rampen, ongeregeldheden, hongersnood en opstanden. Ook onder de mensen onderling is geen vertrouwen. Waar moet dat heen met deze wereld?

*En dan denk ik bij zelf, wat leven we in een gekke wereld. Rond de aarde hangt duisternis en toch vieren wij de overgang van het ene jaar naar het andere jaar. Terwijl de ellende overal om ons heen woekert zitten wij rustig aan de olieballen en ontsteken voor miljoenen aan vuurwerk en vreugdevuren. In het ene gezin staat men te dansen van vreugde omdat er een kind zal worden geboren, in een ander gezin neemt men afscheid van een naaste. 'n Lach en een traan zullen ook in het nieuwe jaar weer dicht bij elkaar liggen. Ik denk dat de engelen die boven de wereld hangen, verbaasd toekijken dat dat allemaal op één aardbol mogelijk is!*

Met het feest van Driekoningen is er een eind gekomen van de kerstperiode. Op de meeste plaatsen wordt na het feest van Driekoningen de kerstboom en kerststal weer opgeruimd.

Op kerstavond zijn we begonnen met de geboorte in de stal van Bethlehem, met de herders die een bezoek komen brengen, mensen die vlakbij in het veld waren. Met Driekoningen wordt het verhaal groter gemaakt. Koningen komen van ver, uit andere landen, andere culturen. Zij die een lange tijd een ster gevolgd hebben om de plaats van bestemming te bereiken.

Deze koningen vertegenwoordigen de volkeren van deze wereld, want het Kind van Bethlehem is van wereldwijde betekenis. Heel de wereld zal het heil ervaren dat Jezus op aarde is gekomen. Hij heeft een boodschap voor de hele wereld, voor alle volkeren, Voor u, voor jou en voor mij. Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar het eeuwig leven zal hebben.

De pasgeboren koning van de Joden kwam ter wereld voor iedereen, voor alle menskinderen op deze aarde. Dat geloof ik van ganser harte en met dat geloof wil ik in dit nieuwe jaar verder gaan.

Het nieuwe jaar is een feit. Maar dat hoeft ondanks alle duisternis geen nachtmerrie te zijn. Integendeel, zou ik zeggen. Ondanks alle sombere berichten die er zijn, te midden van oorlogsdreiging, honger en geweld – zijn er ook lichtpuntjes aan te wijzen. Tal van mensen zijn al op zoek naar een nieuwe stijl van leven. Er zijn veel mensen die ijveren voor vrede, gerechtigheid en een schoon milieu. De aandacht voor ons milieu is groeiende .

Wat ik u toewens voor het nieuwe jaar? Dat het goed met u mag gaan! We zijn geen engelen, geen goden, maar een gemeenschap van mensen. Mensen die geloven in trouw, in menselijke liefde, in de nieuwheid van het bestaan.

Toen we klein waren hebben onze ouders ons op de arm genomen, ons een plaats gegeven in die boeiende geschiedenis van mensen die met vallen en opstaan op zoek zijn naar vrede, gerechtigheid en een schoon milieu.

Ook in 2023 zal geen gat te groot zijn, geen ziekte te zwaar, geen frustratie te groot. Als we het maar aandurven om te blijven opkomen voor elkaars onvermogen.

Daarom beste mensen: Wees 'n licht in de wereld, wijs je kinderen en kleinkinderen, wijs elkaar 'n weg om te gaan, word oog voor de blinde, een lied voor de dove. Dan zullen wij opstaan uit de oude wereld. Dan zullen we leven. En dan zal de Heer ons behoeden en zegenen.

Ik wens u allemaal zo'n gezegend, dus zalig Nieuwjaar!  
Ide van der Wijk.

\* \* \* \* \*



*de gracht*

*zes uur  
de gracht verstillt zich  
het lawaai sluipt door de steegjes weg  
alleen een merel laat zich horen  
sierlijk slingert weeft hij  
tussen de takken door  
windstil luistert het blad  
leunend op de brug  
vind ook ik verstilling  
hoelang ik daar gestaan heb  
weet ik niet -*

*Oeke Kruythof*



CADIER EN KEER, DONDERDAG 8 DECEMBER 2022  
ORDE VAN SMA

### 'Sociëteit voor Afrikaanse Missiën' Een

gedenkwaardige dag voor de orde van SMA, gestationeerd in het Limburgse Cadier en Keer, en voor onze eigen Ilone Kok-van Wonderen. Op deze dag werd zij namelijk eervol als lid aangenomen in deze orde. De paters SMA waren Ilone zeer erkentelijk voor wat zij allemaal gedaan had voor hun medebroeder Herman Bommer. Ilone heeft pastor Bommer in goede, maar ook zeker in moeilijke tijden steeds bijgestaan. Zij was zijn grote steun en toeverlaat, zeker toen de jaren gingen tellen en de gezondheid het behoorlijk af liet weten. Niet alleen tijdens zijn verblijf in De Rijp maar ook toen pastor Bommer door de tanende gezondheid in een rusthuis in Berkhout was opgenomen, was Ilone degene die hem tot het einde toe trouw bezocht en bijstond. E.e.a. is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de Orde van SMA. 8 december is hun stichtingdag en juist die dag kreeg Ilone een oorkonde, speciaal uit Rome overgevlogen, waarmee zij officieel ere-lid werd. Het was een feestelijke dag die begon met koffie met gebak en een gezellig samenzijn. Vervolgens een Heilige Mis waarbij aan het eind Ilone de oorkonde in ontvangst mocht nemen met een oprecht dankwoord van een van de paters SMA. Geëmotioneerd aanvaardde Ilone deze dankbetuiging in het bijzijn van haar partner Rob. Het welzijn van pastor Bommer heeft haar altijd zeer na gestaan. Net zoals zij heel vaak de helpende hand biedt aan vele mensen. Een menslievendheid die bij Ilone in haar natuur zit. Het is mooi dat deze goede eigenschap gezien wordt en op deze manier beloond wordt. Na de Mis was er een feestelijk diner met alle Nederlandse paters SMA. Een blijde dag voor de Orde en voor Ilone. Maar zeker ook voor iedereen die hierbij aanwezig mocht zijn.



december 2022 Anita Bonne

\*\*\*\*\*

*Zoekend vindt je de goede richting,  
wachtend komt men nergens.*

*Joodse Wijsheid*

## LOURDESWERK GROEP



In 1858 verscheen Maria in Lourdes achttien keer aan het meisje Bernadette Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg Maria om bij de rots van Massabielle in Lourdes een kerk te bouwen. Dat is ook gebeurd. Drie boven elkaar zelfs.

**Maar 'kerk' betekent niet alleen een gebouw. Het is op de allereerste plaats een 'gemeenschap'. Alle mensen die zich rond de grot in Lourdes verzamelen, vormen samen de Kerk.**

De vraag van Maria aan Bernadette mogen we dus vooral uitleggen als een verzoek om naar Lourdes toe te gaan en daar samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een hechte geloofsgemeenschap te vormen.

Ook wij als Lourdeswerkgroep van de St. Jan de Doper Noord-Scharwoude en de St. Bonifatius uit de Rijk organiseren weer een bedevaart naar Lourdes en wel van:

16 september t/m 21 september 2023 per vliegtuig vanaf Maastricht, een bus brengt ons vanuit Noord-Scharwoude daar heen.

We logeren in een \*\*\* sterren hotel nabij het Heiligdom, een prima hotel, schoon, netjes en goed van eten. Wij als werkgroep bieden u een mooi programma aan waar we als groep mee doen.

Met b.v. de Grotviering, de Lichtprocessie in de avond, de Sacrament processie en de Internationale Hoogmis.

Onze eigen viering als groep in een mooi kapelletje waar ook ruimte is voor onze meegebrachte intenties.

Daarnaast ook gezellig een terrasje pakken voor een heerlijke cappuccino.

Mocht u geïnteresseerd zijn om hier graag wat meer over te horen en eventueel om u in te schrijven dan kunt u contact opnemen via Paul Bergen 06 22370382 of e-mail [paulbergen@planet.nl](mailto:paulbergen@planet.nl)

U bent van harte welkom

Met vriendelijke groet, Paul Bergen



*Woensdag 22 februari begint de Vastentijd.*

## Amigos De San Juan De Flores

Dit is tevens de start van de Vasten Aktie. De komende 3 jaar gaan we weer voor een eigen doel en wel de Stichting Amigos de San Juan. We hebben alles aange-

vraagd en goedkeuring gekregen van de V.A. Dit betekent dat we een 3 jaar een donatie uit de Vasten Aktie bisdom extra krijgen. We hopen dan ook op een goede opbrengst.

De Vasten Aktie loopt van 22 februari t/m Pasen 9 april.

### *Stichting Amigos de San Juan*

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan de Flores (Guatemala) en zijn inwoners ondersteunt. Het dorp kent grote armoede, het is er droog en er is geen stromend water. Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van deze Stichting. Van de jongeren die studiebeurzen hebben ontvangen, en in ruil daarvoor zich inzetten voor hun dorp, heeft de meerderheid betere kansen gekregen; zij hebben een beroepsopleiding afgerond en hebben daardoor een baan kunnen krijgen buiten het dorp. Door het volgen van onderwijs is de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. Zij leveren daarmee vaak ook een belangrijke bijdrage in onderhouden van hun familie.

### *San Juan*

Het dorp San Juan de Flores ligt tussen de bergen in de oostelijke laaglanden van Guatemala (Midden-Amerika). Vanaf de hoofdstad **Guatemala Stad is de reistijd per bus zo'n twee uur. Het dorp telt ongeveer 2500 latino's, een mix tussen de Spaanse immigranten en de oorspronkelijke bevolking.** De levensstandaard van de bewoners van San Juan is laag. De belangrijkste oorzaken voor de heersende armoede zijn een laag niveau van scholing, analfabetisme, een bijzonder droog klimaat – dat dan ook weer de landbouw bemoeilijkt – en een algemeen gebrek aan water. De mogelijkheden om zelf hulp te vragen bij instanties worden beperkt door de geïsoleerde ligging van het dorp en het ontbreken van specifieke kennis daarvoor bij de bewoners. Stichting Amigos de San Juan de Flores is opgericht in 2000 en bestaat uit een groep bevlogen mensen die zich met zeer veel enthousiasme en hartstocht inzetten voor San Juan.

Alle werkzaamheden worden helemaal op vrijwillige basis verricht. De meeste betrokkenen zijn zelf in het dorp San Juan las Flores geweest en hebben met eigen ogen kunnen zien hoe de bewoners onder soms

erbarmelijke omstandigheden leven. Ondanks dat wordt de tijd bij eenvan de families in het kleine Guatemalaanse dorpje als onvergetelijk en zeer waardevol ervaren. Het is juist deze ervaring die ook een extra motivatie geeft om de bewoners van San Juan te blijven helpen. En dankzij de betrokkenheid van onze vrijwilligers en de steun van onze donateurs heeft Amigos de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschappelijke voorzieningen. Er zijn naaimachine projecten opgezet. Er is een sportgelegenheid opgezet. Er zijn speelattributen voor de kleine kinderen geplaatst. Er is een waterreservoir aangelegd.

Op dit moment zijn er studenten die van onze Stichting een beroepsopleiding kunnen volgen. Een student ervaart het dankbaar als hij zijn studie kan volbrengen, maar is ook afhankelijk van de jaarlijkse financiering. De vrijwilligers proberen in Nederland donoren te vinden voor dit Project. Met uw hulp proberen wij de continuïteit van de financiering van studiebeurzen te kunnen blijven voldoen.

De laatste twee jaar heeft de coronacrisis de wereld in een ijzeren greep. De meest kwetsbare groepen worden onevenredig hard getroffen. Het zou fantastisch zijn als wij hen een helpende hand kunnen bieden en kunnen helpen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van de armoedeval.

Laten we in die hoopvolle verwachting ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

De bekende melkbus staat weer achter in de kerk.

De zakjes zitten weer in de misboekjes.

Of overmaken op bankrekeningnr. 6NL06RAB00356901165

t.n.v. RK Kerkbestuur onder vermelding van St. Juan

\*\*\*\*\*

*God reikte Jezus de hand  
en reikt ons de hand om  
door het donker heen in  
het licht te komen.*



*R.K. Geloofsgemeenschap  
Joannes de Doper Westbeemster*



In Westbeemster waren er bloemen voor de dames van het koor die afscheid hebben genomen. Voor Reginald Vos voor 25 jaar organist en voor Co Bleeker die 60 jaar koorzanger was hij ontving de gouden speld van Gregorius. En ook bloemen voor Wil Timmer die al 50 jaar lectrice is.



*Misintenties maand februari/maart*

*Zondag 5 februari:*

uit dankbaarheid bij een 90<sup>e</sup> verjaardag, Mieke Vollebregt-Alkemade, Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel, Thea Hop-Kiebert, John van Loo, Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten, Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Nico de Wit, Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil, Piet de Wit, Toos Kloosterboer-Schagen, Bep de Wit-Zuurbier, Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen, Remco Braak en Richard Laan.

*Zondag 12 februari:*

Riet de Jong-Butter, Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel, Jan Dekker, Bets Roelofsen, Tiny Beumer-Boos, Martin Stroet, Jaap Roet, To Boots-Kager, Niek Rijper en Ans Rijper-Smit.

*Zondag 19 februari:*

Pastoor Tom Brom, Piet Stroet en dochter Annemiek, Janny Poel, Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel, Herman Zwaneveld, Joop Kuijer en zoon Ruud, Tiny Stuijt-Hoogland, overl. ouders Roet-Beerepoot, Truus Roet van Baarsen en Adrie Glorie-Konijn.

*Zondag 26 februari:*

Niek van Baar, Trimco de Jonge, Thea Hop-Kiebert, Niek de Jong en Leonardus Granneman en Coba Granneman-Groot, Corrie de Jong-Poel.

*Zondag 5 maart.*

Uit dankbaarheid bij een 90<sup>e</sup> verjaardag, Gert de Lange en dochter Truus, Mieke Vollebregt-Alkemade, Janny Poel, Niek van Baar, Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan, Niek de Jong en Corrie de Jong—Poel,

Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil,  
Dorus Jak en Vera Smit-Jak, Richard Laan, Herman Zwaneveld,  
Truus Roet-van Baarsen, Toos Kloosterboer-Schagen,  
overl.ouders Tol-Nieuweboer, dochters Evelien en Betsy en zoon Piet.

*Zondag 12 maart.*

Jan van Etten (jaardienst) Annie van Etten-Stroet, Jaap Roet,  
Tiny Stuijt-Hoogland, Joop Kuijer en zoon Ruud, John van Loo  
Hein Stevers en Tiny Stevers van Etten, Niek de Jong en  
Corrie de Jong-Poel, Piet Stroet en dochter Annemiek, Remco Braak,  
Niek Rijper en Ans Rijper-Smit, Bets Roelofsen, Tiny Beumer-Boos,  
Jan Dekker.



*Al het levende in zinnig  
hoe onbegrepen 't ook mag zijn.  
Of het blij is, droef of innig  
of het onrust is of pijn.  
Zinnig is ons hopen, vrezén  
de kleinste bloem in 't lage gras.  
Daarom zou het onzin wezen  
als de dood onzinnig was.*

*Ton Hermans*

*Zondag 19 maart:*

Regioviering in Purmerend

*Zondag 26 maart:*

400 jaar Kerk Middenbeemster, intenties van deze 2 weekenden  
gaan naar april.

\*\*\*\*\*



Altaar Joannes de dooper





**Wist u dat.....**

- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand, geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? [www.parochie-oosthuizen.nl](http://www.parochie-oosthuizen.nl) bijgehouden door Hans de Waart.



*Kerkwerkrooster*

30 jan. t/m 4 febr.	Adriana Pascutto	Marites Snoek	
20 febr. t/m 25 febr.	Ina Bouwman	Ria Ossebaar	Dinie de Vries
13 mrt. t/m 18 mrt.	Laura Steenman	Riekje Pronk	Bernadet Vrolijk
3 apr. t/m 8 apr.	Trees Vrolijk	Annette Vrolijk	Aaf de Hoop

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander. Groetjes, Trees.



*Misintenties maand februari/maart*

- 5 febr. Overleden familie Neefjes-Bibo
- 11 febr. Overleden familie de Wit-Rijper, Theo en Astrid Vrolijk, Bert Zomer
- 19 febr. Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen
- 26 febr. Nelly en Nathalie de Waart-van Eyk
- 5 mrt. Ben Maas, Overleden familie de Wit-Rijper, Bep de Wit-Zuurbier
- 26 Mrt. Theo en Astrid Vrolijk, Overleden familie Milatz, Elbertus Wilhelmus Pronk en Alie Pronk-Jansen, Bep de Wit-Zuurbier, Nelly en Nathalie de Waart van Eyk



Op de vrijdagen 3 februari en 3 maart is er om 19.00 uur een Rozenkransgebed met Eucharistie.

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan [annettevrolijk1@gmail.com](mailto:annettevrolijk1@gmail.com)

Voor 15-03-2023.

De redactie in Purmerend verwerkt de info.

\*\*\*\*\*



*Laatste keer...*

Op de laatste dag, oudjaarsavond, van 2022, mochten wij als DOP (dienst onder leiding van parochianen) voor gaan in de viering.

Er waren veel mensen aanwezig en we hopen dat we het licht in het donker mogen blijven zien, wat er ook om ons heen gebeurt. Dat we het licht, de vlam brandende houden in een wereld van verschillen.

We hebben het kerstverhaal naar Lucas gelezen en we hadden een mooi terugblik, in de overweging over het afgelopen jaar. En of het zo moest zijn, iemand vond op de Gerardus kalender de volgende tekst,



### *Kaars*

Steek een kaars aan in het duister  
Laat het licht toe in je hart  
Maak je handen niet tot vuisten  
Streel maar zacht wat is verhard

Steek een kaars aan in het duister  
En zaai vrede waar je gaat  
Strek je armen uit en luister  
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister  
Eer wat kwetsbaar is en klein  
Ga geduldig tot het uiterste  
Laat waar jij bent liefde zijn.

(Hein Stufkens)

Aan het eind gekomen van onze viering, met toch een rouwrandje, nu het echt onze laatste keer is hier samen in deze kerk, samen met al onze trouwe parochianen, ons mooie koor en iedereen die op welke manier dan ook mee helpt om samen te komen en er te zijn voor elkaar.

Dank jullie wel.



## Kennismaken met Mattheüs



### Mattheüs

Volgens het evangelie heeft Jezus ook een tollenaar aan z'n groep van leerlingen verbonden. Marcus (2: 14) en Lucas (5:27) noemen hem Levi, de zoon van Alfeüs, Mattheüs noemt hem Mattheüs (9: 9), want het gaat hier over hemzelf. Waarschijnlijk hebben we te maken met iemand die onder twee namen bekend was. Dat kwam wel vaker voor.

Mattheüs was tollenaar, en dus een collega van de bekende Zacheüs. Tollenaars inden het belastinggeld voor keizer Tiberias, die de inwoners van zijn rijk steeds meer last

oplegde, om daarmee de manschappen in zijn leger van soldij te voorzien.

Een tollenaar pachtte een tolhuis en verhoogde het verschuldigde tolgeld met een eigen heffing om daarvan te kunnen bestaan. Soms waren dat buitensporig hoge toeslagen. Met name op dat laatste hadden de mensen kritiek, omdat deze heffing in hun ogen onnodig zwaar uitviel. In combinatie met het feit dat een tollenaar hand- en spandiensten verleende aan de bezetter (Rome) maakte hen niet geliefd onder de bevolking.

Johannes de Doper, die in een grensgebied woonde en ongetwijfeld veel mensen sprak die hun boosheid over de tollenaars ventileerden, zegt tegen tollenaars die zich bij de Jordaan hebben laten dopen: vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen (Lucas 3: 13), want hij wist precies waar de schoen wrong.

In het Nieuwe Testament worden tollenaars en zondaars vaak in één adem genoemd. De roeping van de tollenaar Levi-Mattheüs vindt plaats in Kafar-Nachum. Het valt op dat er staat dat Jezus hem 'zag', want de meeste mensen keurden tollenaars geen blik waard. De vraag **'volg mij' valt als een mokerslag in Mattheüs z'n leven. Hij stond gelijk** op en volgde de Heer. Dat zal niet zomaar een impulsieve beslissing zijn geweest. Daar moet het één en ander aan vooraf zijn gegaan. Misschien was deze tollenaar wel één van de door Johannes gedoopten! Wie zal het zeggen?

Hij nodigt de Heer en zijn leerlingen uit voor een maaltijd. Daar schuiven ook collega-tollenaars en andere zondaars bij aan, alsof er

bij Mattheüs ook gelijk die drang is om dit overweldigende in zijn leven ook aan anderen te gunnen. Het wordt Jezus niet in dank afgenomen, als Hij op de uitnodiging ingaat. En op de vraag naar het 'waarom' komt dan die veelzeggende zin: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel'. Wie kan er bezwaar hebben, dat Jezus als 'geestelijke 'dokter zieke mensen bezoekt.

De naam levi horen we niet meer, na opname in de kring van Jezus. Voortaan zal deze tollenaar bekend zijn onder de naam Mattheüs. En deze Mattheüs is ook de schrijver van het evangelie. Hij richt zich daarbij vooral tot de Joden, om hen aan te tonen dat Jezus werkelijk hun langverwachte Messias is. Van de verdere levensloop van Mattheüs weten we weinig. legende zijn er genoeg. Volgens de ene is hij onthoofd, volgens de andere gestenigd, volgens een derde verbrand. In Handelingen 1:13 wordt zijn naam voor het laatst genoemd en daarna wordt het duister. Maar zijn levensgetuigenis mag een stralend licht zijn.

Overgenomen uit kennismaken met de 12 leerlingen van Jezus van Ds. J.W. Weststrate

\* \* \* \* \*



## Ingezonden

### *KBO ledenbijeenkomsten*

Voor de maanden februari en maart staan de KBO ledenbijeenkomsten gepland op:  
**24 februari en 24 maart in t' Stamhuis**  
Kerkstraat 11 te Purmerend aanvang 13.30 uur.



- Op 24 februari een optreden van Saskia Pearl, aansluitend een presentatie over de Lourdes reizen.  
**Ook vindt u info over de Lourdesreis op pagina 28 van dit blad.**
- Op 24 maart de Jozefviering m.m.v. Het Ceciliakoor in de **Nicolaaskerk na afloop een gezellig samenzijn in 't Stamhuis** waar koffie/thee met wat lekkers op ons staat te wachten. Vervolgens een optreden van het meezingkoor uit Middellie.

U bent hier allen voor uitgenodigd!  
Pr. Dhr. W. van Groeningen.

## Banja Luka



De Stichting Bouwen aan Banja Luka kan terugzien op een productief 2022.

Dit dankzij de vele hulp en steun van adoptieouders/parochianen en overige belangstellenden. Marry, Marcel en Irene hebben in september een bezoek gebracht aan

ca. 30 gezinnen in Banja Luka.

Een intense, indrukwekkende week. Nauw samengewerkt met de Caritas ter plekke. Zij kennen de gezinnen, signaleren nieuwe noodsituaties, houden vinger aan de pols enz. Onze Stichting kon veel hulpgoederen brengen, voedselpakketten en het cadeau dat de adoptieouder had meegegeven.

Ook zijn er veel giften bij ons binnengekomen middels de thermometer die in de kerk stond; de QR code of anderszins. Het geld zal heel goed worden besteed. Bij het bezoek zijn er diverse projecten bekeken die hard financiële hulp behoeven. Door uw gaven konden wij de hulp ook toezeggen, geweldig fijn dus. Hartelijk dank daarvoor.

Eind november was er een geanimeerde middag georganiseerd in het Stamhuis voor adoptieouders en overige belangstellenden. Het werd **een goed gevulde grote zaal in het Stamhuis. Marcel kon foto's laten** zien van de reis, de families en de bouwkundige hulpvragen. Het was heel fijn dat er 2 leden van de Caritas uit Banja Luka bij konden zijn die konden toelichten waar onze financiële hulp aan wordt besteed. Ook een moeder uit Banja Luka was aanwezig, haar gezin is een aantal jaren terug geholpen door de Stichting. Zij deed ook haar emotionele verhaal en bracht de dank over aan ons allen.

**De kerststukjesactie heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 379.** Mevrouw Vlaar heeft hard gewerkt om wederom prachtige kerststukjes te maken, waarvoor dank.

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka  
Ina Mijnen  
NL52INGB0005379286 (ANBI goedgekeurd)

\*\*\*\*\*

*Heerlijk dat niemand een minuut  
hoeft te wachten, om de wereld te veranderen.  
Anna Frank*



De stichting Bim Bam is een Purmerendse vrijwilligersorganisatie met een oecumenische oorsprong, die zich al meer dan 50 jaar inzet om met het inzamelen van her te gebruiken materialen, goede doelen te steunen. De opbrengsten van het werk komen ten goede aan de Purmerendse kerken, maar ook aan 'lokale' culturele en maatschappelijke doelen.

### *Actiedagen*

Twee keer per jaar, in de lente en de herfst, zullen we wijk voor wijk het textiel gaan ophalen. De data voor 2023 zijn :

#### Obligaties OCP – loting 2023

Wijk	Actiedag Lente 2023	Actiedag Herfst 2023
Purmer Zuid	zaterdag 18 maart 2023	zaterdag 16 september 2023
Gors / Centrum	zaterdag 1 april 2023	zaterdag 30 september 2023
Purmer Noord	zaterdag 22 april 2023	zaterdag 28 oktober 2023
Weidevene	zaterdag 13 mei 2023	zaterdag 11 november 2023
Overwhere/Wheermolen	zaterdag 27 mei 2023	zaterdag 25 november 2023

In 1994 heeft de stichting Bim Bam, ten behoeve van een Oecumenisch kerkcentrum in de Purmer (de Doortocht) op verzoek van de fondswervingscommissie O.C.P., 1000 obligaties uitgegeven. De obligaties aan toonder hebben een waarde van 100 gulden, dat is **gelijk aan € 45,38**.

De obligaties worden in de periode 2014 tot en met 2023 uitgeloot. In het jaar van uitloting kunnen de obligaties worden verzilverd door inzending van het originele obligatiestuk onder vermelding van uw naam en bankrekening gegevens. Voor de uitgelote obligaties van 2023 kunnen de stukken ingediend worden bij:  
secretaris stichting Bim Bam, Tormentil 8, 1452 VS IJpendam

### *Loting:*

11	166	280	447	506	583	642	709	806	883
23	177	301	452	515	591	647	715	812	920
43	179	324	453	542	593	650	719	815	937
55	188	34-	458	559	599	668	738	834	950
57	190	354	466	561	600	670	753	844	952
75	210	359	478	568	601	677	754	847	955
106	211	363	480	569	617	681	758	850	961
117	226	432	489	574	629	682	760	851	969
132	273	438	496	580	634	695	761	879	980
157	275	443	499	582	636	704	786	881	992

## Vacatures

Wij zijn op zoek naar bakkenisten ( zowel chauffeurs als rijders) die een paar weken per jaar dagelijks met een maatje langs de kledingbakken rijden om deze te legen.

Aanmelden kan via ons emailadres [secretaris@bim-bam.nl](mailto:secretaris@bim-bam.nl).

Paul Wiertsema, secretaris

\*\*\*\*\*

**Christus + Mansionem + Benedicat**

**20 C M B 23**

**Christus + Zegene + Dit huis**

In Duitsland, Oostenrijk en Duitssprekend Zwitserland staat vaak boven de huisdeuren: het jaargetal waarin wij leven en ertussen: C-M-B, de namen van de drie wijzen/koningen uit het oosten: Caspar, Melchior en Balthasar.

Zij gaven mirre, wierook en goud aan Jezus.

De letters C- M-B betekenen de Latijnse woorden Christus mansionem benedicat/Christus zegene dit huis, waarmee het huis en haar bewoners (mensen en dieren) werden/worden gezegend.

Ook: de C staat voor het Latijnse woord Cane/Kana, het dorp waar tijdens een bruiloft de wijn opraakte en waar Jezus op vraag van Zijn moeder Maria water in wijn veranderde (Johannes 2, 1-12).

De M staat voor het Griekse woord magoi, het Latijnse woord magi: magiërs/wijzen, die Jezus komen bezoeken (Mattheüs 2,1-12).

De B staat voor het Griekse woord baptisma, ook het Latijnse woord baptisma/doop. Dit wijst op de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper, waarbij God's stem uit de hemel sprak: U bent mijn Zoon, de welbeminde, in Wie Ik welbehagen heb (Mattheüs 3,13-17 / Marcus 1,9-11 / Lukas 3,21-22).

C-M-B staan zo voor de drie momenten waarop Jezus zich openbaarde, ofwel: aan het licht kwam. (Naar tekst van Ko Schuurmans)

\*\*\*\*\*

***Wachten ... is iets moois,  
als er hoop gloort.***

## *De Hemeltelefoon*

Ik weet niet of 't u bekend is dat er een telefoon bestaat die draadloos vanaf deze aarde rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën, dan gaat in de hemel de bel en kunt u rustig spreken, God hoort uw stem dan wel.

U zult het ras bemerken, de lijn is altijd vrij. "U bent verkeerd verbonden" is er in 't huis van God niet bij.

Misschien is door niet geloven de verbinding stuk gegaan.

U hebt dit hemeltoestel verwaarloosd laten staan.

Uw hart is het toestel en u kunt zonder voorbereiding op elk tijdstip van de dag gebruik maken van de leiding.

Hij wil naar u horen en zegt nooit: "Maak 't kort".

Hij blijft wel aan 't toestel totdat ge uw hart hebt uitgestort.

Als Vader met Zijn kind spreekt, luistert Hij met open oor.

Hij wil voor 't kind het beste, daar is Hij Vader voor.

Controleer maar eens uw toestel en maak het storingsvrij.

Uw Vader in de hemel is dan ontzaglijk blij.

Uit het Blauwe boekje: Mevrouw Gerrits.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

## *Kindernevendienst*



Elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk in Purmerend, tijdens de viering van 10:00 uur.

We lezen uit het Evangelie van de zondag. Uiteraard was er daarna genoeg tijd om een puzzel te maken, te knutselen of te tekenen.

Kinderen van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, zijn welkom! Bij jonge kinderen is het wel fijn als er ouders of grootouders met ze mee gaan naar de Catharinazaal.

*Op zondagen 5 februari en 5 maart om 10:00 uur is er weer Kinderlevendienst.*

*Op zaterdag 1 april is het Palmpaasstokken maken.*



## Palmpasen 2023

Op Palmzondag in 2022 liepen er maar liefst 40 kinderen mee in de processie tijdens de Palmpasenviering. De dag ervoor, op zaterdag, was er hard gewerkt aan het versieren van de Palmpasestokken. Zoveel aanmeldingen, ik heb er vooraf wel wat over lopen piekeren. Zou het wel passen in de kerkzaal? Hebben we wel genoeg Palmpassenstokken? Maar gelukkig ging dat allemaal goed.



Ook dit jaar gaan we weer Palmpasestokken versieren in de Nicolaaskerk in Purmerend (Kaasmarkt 15). Alle kinderen, van alle leeftijden, uit alle geloofsgemeenschappen, mogen meedoen!

### *Palmpasestokken versieren*

Het Palmpasestokken versieren vindt plaats op zaterdag 1 april 2023. Het tijdstip volgt nog.

Voor een palmpasestok, een broodhaantje en knutselmateriaal wordt gezorgd. Wel vragen we of er ouder/begeleider aanwezig kan zijn om te helpen bij het versieren. In verband met de inkoop, graag even aanmelden via: [nicolaaskerk.purmerend@live.nl](mailto:nicolaaskerk.purmerend@live.nl)

Het duurt nog even, maar aanmelden kan nu al.

We maken er samen een gezellige ochtend/middag van!

### *Palmpasenviering*

De volgende dag, op zondag 2 april om 10:00 uur, wordt de Palmpasenviering gehouden.

De kinderen lopen dan met hun versierde Palmpasestokken door de Nicolaaskerk. Na afloop mogen ze de stok mee naar huis nemen.

We hopen weer op veel enthousiaste deelnemers!





## KINDERPAGINA

### Gebedje



Dank U, lieve Jezus,  
ik vind het toch zo fijn dat U voor alle  
kinderen de grootste Vriend wilt zijn.

## Kleurplaat

*De Goede herder*



# Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: \_\_\_\_\_

Straat: \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

---

---

---

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: \_\_\_\_\_
- De Rijp op datum: \_\_\_\_\_
- Oosthuizen op datum: \_\_\_\_\_
- Westbeemster op datum: \_\_\_\_\_
- Schermerhorn op datum: \_\_\_\_\_
- Landsmeer op datum: \_\_\_\_\_
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: \_\_\_\_\_
- Aankruizen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op  
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.  
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie  
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)  
in een envelop met de vermelding "misintentie".

*En graag ruim vóór de aangevraagde datum.*

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull  
Schalmeistraat 16  
1443 XD Purmerend  
Telefoon: 0299 - 42 00 34  
Email: [misintenties@gmail.com](mailto:misintenties@gmail.com)

Febr./Mrt./23

## Dienstenrooster maand februari

3 februari		Rozenkransgebed		Liturgische kleur groen
19.00	Oosthuizen		Eucharistieviering	
4 en 5 februari		5e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19.00	De Rijp	Amos	W. en communieviering met Cantors	
10.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors	
10.00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster W. Vrolijk, Lector S.de Wit, Franciscuskoor	
10.00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Wil, Lector Dorus, Collecte. Nico, m.m.v. Het Herenkoor	
11 en 12 februari		6e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12.00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19.00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster A. de Hoop, Lector Mw. A.de Hoop, Franciscuskoor	
10.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Pauluskoor	
10.00	De Rijp	Mariusz Momot	St Ceciliakoar	
10.00	Westbeemster	Jack Noë	W. en C-viering Koster Ria R., Lector Wilma, Collecte. Paul, Samenlang	
18 en 19 februari		7e Zondag door het jaar		Liturgische kleur groen
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19.00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	Cantors	
10.00	Purmerend	Mariusz Momot	Cantors	
10.00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	W. en Communievieing Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor	
10.00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Tiny, lector Wil, Collecte. Wim, Samenlang	
22 februari		Aswoensdag		Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19.00	De Rijp	Marcelo S. Rocha		
19.30	Purmerend	Mariusz Momot	Ars Musica	
--:--	Oosthuizen		Zie de Rijp of Purmerend	
25 en 26 februari		Eerste zondag veertigdagentijd		Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12.00	Purmerend	Marius Momot	Familieviering	
--:--	De Rijp		Geen viering	
10.00	Purmerend	Jan Duin	Pauluskoor	
10.00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor	
10.00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Wil, Lector Ria D., collecte. Nico, Samenlang	

## Dienstenrooster maand maart

3 maart		Rozenkransgebed	Liturgische kleur paars
19.00	Oosthuizen		Eucharistieviering
4 en 5 maart		Tweede zondag veertigdagentijd	Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering
19.00	De Rijp	Amos	W. en communieviering, Cantors
10.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Cantors
10.00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor
10.00	Westbeemster	Henk Versteeg	Koster Ria R., Lector Dorus, Collecte. Paul, m.m.v. het Herenkoor
11 en 12 maart		Derde zondag veertigdagentijd	Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12.00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering
--:--	Oosthuizen		Geen viering
10.00	Purmerend	Mariusz Momot	Pauluskoor
10.00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	St. Ceciliakoar
10.00	Westbeemster	Marcel Kaaijk	W. en C-viering Kosater Tiny, Lector Wilma, Collecte. Wim, Samenlang
18 en 19 maart		Vierde zondag veertigdagentijd	Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12.00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering
10.00	Purmerend	Henk Versteeg	Regioviering, MMG-Koor
25 en 26 maart		Vijfde zondag veertigdagentijd	Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering
12.00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering
10.00	Purmerend	Mariusz Momot	Cantors
--:--	De Rijp		Geen viering
10.00	Oosthuizen	Marcelo S. Rocha	Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor
10:00	Westbeemster	Viering in de Keyserkerk i.v.b. 400 jaar NH-kerk viering om 10.00 uur	



Uit liefde voor jou.



## *Eucharistie op de televisie en computer*

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk tijdens deze Corona-Pandemie rechtstreeks te volgen via: You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de:

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

\*\*\*\*\*

### **"Familieviering"** Kom een keer langs!



Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de Familieviering. Deze viering vervangt de Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de families, IEDEREEN (jong en oud) welkom. In Christus zijn wij immers ook een grote familie. Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde van de Eucharistie, als broers en zussen!

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het zingen van zowel moderne als traditionele lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we samen de Eucharistie.

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en zingen.

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe gezichten. Deze maanden vinden de familievieringen plaats op de zaterdagen: 4, 11, 18, 25 februari en 4, 11, 18 en 25 maart om 12:00 uur in de Nicolaaskerk.

\*\*\*\*\*



Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine treft u aan op onze website: [www.parochiemariamoevandod.nl](http://www.parochiemariamoevandod.nl) en ook op Facebookpagina @Nicolaas600

\*\*\*\*\*

## Financiën

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie  
o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71  
NL50 RABO 0142 7842 22

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)  
NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,  
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.  
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

## Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op  
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.

Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.  
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)  
**in een envelop met vermelding "misintentie"**.

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:  
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend  
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com

**Geef vandaag**  
**voor de kerk van Morgen.**

Actie   
**Kerkbalans**



IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29  
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Dagkapel/Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.  
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).  
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



## Bestuur

### R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
	nicolaaskerk.purmerend@live.nl	
Hans Karels	Penningmeester	06 - 23 56 42 60
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)

RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. "belastingdienst anbi" naam invoeren: Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijk.

Website: [www.parochemariamloedervangod.nl](http://www.parochemariamloedervangod.nl)

Email: [parochiemariamloedervangod@outlook.com](mailto:parochiemariamloedervangod@outlook.com)

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

Email: [CaritasPolderland@gmail.com](mailto:CaritasPolderland@gmail.com)

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

Email: [caritaspurmerend@gmail.com](mailto:caritaspurmerend@gmail.com)

### Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine.

Verschijningsdatums zijn:	april/mei	28/03-31/03-'23
	juni/juli	31/05-02/06-'23
	augustus/september	01/08-04/08-'23

