



Hemelvaart

Op weg naar: Pasen, →



en → *Pinksteren.*

2 t/m 8 april Goede Week
9 en 10 april Pasen
18 mei Hemelvaart
28 en 29 mei Pinksteren

Parochiemagazine

April/Mei 2023



Purmerend



Landsmeer



De Rijp



Oosthuizen



Westbeemster



Schermerhorn

R.K. Geloofsgemeenschap
H.H. Nicolaas en Catharina
Purmerend Tel. 0299 - 42 38 63
B.G.G. Tel. 0299 - 46 12 57

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Landsmeer Tel. 06 - 28 04 68 51

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Bonifatius
De Rijp Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Franciscus van Assisi
Oosthuizen Tel. 06 - 46 84 70 43

R.K. Geloofsgemeenschap
Joannes de Doper
Westbeemster Tel. 0299 - 68 14 76

R.K. Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouwe Geboorte
Schermerhorn

Bereikbaarheid pastores:

Pastoor Marcelo Salão Rocha
Mobiel: 06 - 46 84 70 43
email: marcelaonl@gmail.com

Kapelaan Mariusz Momot
Mobiel: 06 - 27 40 23 68
email: mariuszmomot.haarlem@gmail.com

Diaken Marcel Kaaijk
Mobiel: 06 - 20 97 39 92
email: m.kaaijk@chello.nl

Diaken Jack Noë
Mobiel: 06 - 51 70 90 00

Pastoraal bezoekgroep

Contactpersoon: Mevr. Wil Buskermolen
Telefoon: 0299 - 42 45 47, Email: Purmerwil@hetnet.nl

Colofon 1e jaargang, nr. 5 oplage 2410

Parochiemagazine is een uitgave van de
R.K. Parochie Maria, Moeder van God.
Deze verschijnt 6x per jaar.

Redactie: Annemiek Nuijens
Lay-out: Douwe ter Mull
Redactieadres: Email: Parochiemagazinemvg@gmail.com
Druk: Drukkersteam geloofsgemeenschap Purmerend
Bezorging en klachten tel: 06 - 53 46 20 50

Uiterste inleverdatum kopij voor de maanden juni/juli
moet op 16 mei op het redactieadres liggen.





inhoud

Magazine april / mei.

Pagina 2	Colofon
Pagina 3	Inhoud parochiemagazine / redactioneel
Pagina 4	'Is Pasen dit jaar mogelijk!'
Pagina 5 t/m 7	Afscheidsbrief Luis Weel
Pagina 8 t/m 12	Liturgische kalender
Pagina 13 t/m 18	Vieringen en activiteiten
Pagina 19	Pauluskoor/Dienen
Pagina 20	1e Communie
Pagina 21	Vanuit het parochiebestuur
Pagina 22 en 23	Geloofsgemeenschap Purmerend
Pagina 24 en 25	Geloofsgemeenschap Landsmeer
Pagina 26 en 27	Geloofsgemeenschap Schermerhorn
Pagina 28 en 30	Geloofsgemeenschap De Rijp
Pagina 30	Geloofsgemeenschap Oosthuizen
Pagina 31	4 mei Dodenherdenking
Pagina 32 en 33	Ingezonden / Algemeen
Pagina 34	Kinderpagina
Pagina 35	Aanvraag misintenties
Pagina 36 t/m 38	Misintenties Parochie Maria, Moeder van God
Pagina 39 t/m 42	Dienstenrooster voor de gehele parochie
Pagina 43	Algemeen

Redactioneel

Beste mede parochiaan.

Op de voorzijde van dit parochiemagazine heeft u het al kunnen waarnemen, we gaan een mooie tijd tegemoet. Na de Goede week, vieren wij Pasen. We vieren de opstanding van Christus het feest van leven en dood. Vervolgens gaan wij door naar Hemelvaart, waar we vieren dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. En dan staat Pinksteren al weer voor de deur. De Heilige Geest wordt over ons uitgestort.

Kortom we hebben heel wat te vieren deze komende tweemaanden en u bent hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen.

Wenst u geen papieren versie meer te ontvangen laat het ons dan even weten, u kunt het parochiemagazine ook lezen op onze website: www.parochiemariamoeuervangod



Is Pasen dit jaar mogelijk?'

*Meer dan ooit
voelen we vandaag
hoe kwetsbaar het leven is.*

*Angst en onzekerheid
eenzaamheid en verdriet.*

*Is Pasen dit jaar wel mogelijk?
Of is het net
meer dan ooit
broodnodig?*

*Een sprankeltje hoop.
De deur op een kier.
Iemand die ons verder roept.
Leven door alle angst heen.*

Liefde die ons draagt...

Pastorale dienst St Lucas Gent

Afscheidsbrief Padré Luís Weel (Kerstmis 2022)



Dierbare familie, vrienden, kennissen en bekenden en onbekenden die me bijgestaan hebben tijdens mijn leven.

Niemand kent: "Dag of uur" waarop wij het leven hier op aarde beëindigen om de doortocht te maken naar het land van God. Eén ding staat voor mij vast. Het leven is ons gegeven, persoonlijk hebben we er niet om gevraagd. Het

leven is een gave en tegelijkertijd een opgave. Volgens het eerste Bijbel verhaal is de mens geschapen om de schepping te beheren en te werken aan de wording van een wereld, waarin we zorg dragen voor elkaar en het behoud van de schepping als paradijs waarin het voor mens en dier goed is om te wonen. Dit betekent dat we een vier-voudige taak hebben:

1. We zijn verantwoordelijk om de schepping in stand te houden als plaats waar het goed is om te wonen, zowel voor onszelf als huidige generatie en alle generaties die na ons komen.
2. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom moeten we werken aan onszelf, zodat wij met datgene wat aan ieder van ons gegeven is, kunnen bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Het beleven van de tien geboden is het persoonlijk fundament voor een levenshouding die ons bezielt om het goddelijke in de schepping en de schepselen tot bloei te laten komen.
3. De kracht van Gods liefde in ons is het die ons samen moet brengen om te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Er kan alleen maar vrede komen als we elkaar recht doen en proberen de liefde onder alle omstandigheden te cultiveren.
4. Goed en kwaad zijn aanwezig in ieder van ons en hoe we ook proberen het goede te doen, het kwaad blijft ons altijd vergezellen, zolang we op aarde leven. Uiteindelijk zullen we ons leven teruggeven aan Hem die ons geschapen heeft en het oordeel over ons doen en laten aan onze Schepper en Zaligmaker overlaten. Daarom is het belangrijk om ons altijd tot Hem te keren en te bidden dat Hij zich over ons ontfermt en tot vol leven brengt.

Wat mijn leven betreft, het was een zoektocht naar het echte geluk zonder het te bereiken. Maar het was de moeite van het proberen waard. Dat ik heb mogen leven dank ik aan De Ander en zoveel mensen, die me in de pelgrimstocht van het leven gestimuleerd en geholpen hebben, zonder dat ik dit verdiend heb. Dankbaarheid aan

mijn ouders die me het leven gaven en me de kans gegeven hebben om mijn eigen keuzes te maken en me daarbij geholpen hebben. Dank aan mijn naaste en verre familie die altijd klaar stonden om me te helpen, waar nodig.

Dank aan de parochiegemeenschappen in Heerhugowaard, Volendam en Koog aan de Zaan, die me gesteund hebben bij het uitvoeren van kerkelijke en sociale projecten in Brazilië.

Dank aan het bisdom Haarlem-Amsterdam voor de toestemming om op missie te gaan naar Brazilië en het meeleven gedurende de 39 jaar dat ik daar werkzaam was.

Dank aan het Missiecomité van Heerhugowaard en het landelijk Missiecommissariaat voor de begeleiding van ons werk en leven.

Dank vooral aan het bisdom Garanhuns, aartsbisdom Olinda-Recife en Paraiba. Vooral dank ik de parochie van Santa Terezinha in Garanhuns, comunidade van sitio Cruz en het volk van de Agreste en sertão van Pernambuco, het Regionale Grootseminarie van Recife en zijn leefgemeenschappen, het Groot Seminarie van Paraiba (in totaal bijna 19 jaar was ik daar werkzaam in verschillende functies), de Fattimaparochie in Miramar, João Pessoa en de daarbinnen gestichte parochies, onder deze vooral de Parochie São Pedro Pescador in Manaira, waar ik pastoor was van 2001 tot 2009. Dank aan het volk van de parochie Nossa Senhora das Dores in Mogeiro en de daartoe behorende basisgemeenschappen en ten slotte dank aan de zes rooms katholieke geloofsgemeenschappen van de parochie Maria, Moeder van God (Polderland) waar ik dienstbaar mocht zijn gedurende de laatste jaren.

Over mijn leven wil ik alleen maar de tekst citeren, die op het gedenkbord staat in het pastorale centrum van de parochie São Pedro Pescador. **"Ik was een onnutte dienstknecht, die geprobeerd heeft te doen wat hem was opgedragen."**

Aan hen die ik niet goed behandeld heb tijdens mijn leven, vraag ik vergeving en biedt mijn excuses aan.

En verder wens ik u allen die, ieder op zijn eigen manier en persoonlijke kwaliteiten, toe dat we in dienstbaarheid aan Gods plan voor de wereld blijven proberen om op deze aarde gerechtigheid voor allen en vrede te stichten, zolang de tijd ons hier gegeven is. Het ga u goed. Behoud het geloof dat voor God niets onmogelijk is en dat wij, in saamhorigheid mogen geloven in een goede toekomst voor onszelf en het nageslacht.

Mijn dank aan allen die mij in de laatste periode van mijn leven zo goed hebben bijgestaan, met name Parochianen van de Bonifatiusgemeenschap in de Rijp, waaronder speciaal Ilone Kok van

Wonderen, de Mieuwijdts en de thuiszorg, huisartsenpraktijk dr. Walvis en vrienden en kennissen, te veel om op te noemen.

Ik eindig hierbij met de woorden uit het Scheppingsverhaal in het eerste boek van de Bijbel – **“En God zag dat het goed was.”**

Dat goede moeten we in standhouden en ons leven daarvoor geven.

Uiteindelijk zijn wij allemaal “handen en voeten van Jezus Christus, die ons de weg wijst en ons voorgaat tijdens onze zoektocht in het leven.

Gebed Franciscus van Assisi

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.*



Padré Luis Weel



*De goede strijd gestreden,
dank aan De Schepper van alle leven
en aan u allen die mij tot steun zijn geweest.
Het ga u goed Adieu.*

Padré Luis Weel is op maandag 27 februari op 80 jarige leeftijd overleden.

Vieren

Liturgische kalender 2023 A jaar:



2 april kleur rood

Palmzondag

Ik zal er zijn

1e lezing: Mat 21,1-11

Jes 50,4-7

2e lezing: Fil 2, 6-11

Evangelie: Mat 26,14-27, 66

Hier in ons midden staan de palmtakken, geplukt van de buxus sempervirens, een struik die de hele winter door groen blijft ondanks de kou. Deze takjes willen een herinnering zijn aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, de stad van de mensen. Daar begon aan Hij aan de laatste etappe van zijn leven. Dat is wat wij in de komende week, de Goede Week, gaan gedenken. Vandaag maken wij een begin met deze heilige week. Laten wij gaan staan voor het evangelie van Palmzondag.

6 april kleur wit

Witte Donderdag

Blijf bij Mij

1e lezing: Ex 12,1-8.11-14

2e lezing: 1 Kor 11,23-26

Evangelie: Joh 13,1-15

Soms weten we dat we wakker moeten blijven. Ouders met uitgaande kinderen blijven tot diep in de nacht op tot hun kroost veilig thuis is. Kinderen die aan het sterfbed zitten van hun zieke vader of moeder, blijven bij hen om te waken. Zozeer zijn we verbonden met degenen van wie we houden. Vandaag, op Witte Donderdag, horen we hoe **Jezus zijn leerlingen vraagt: 'Blijf hier, en blijf wakker met Mij.'** Hij is op een cruciaal punt in zijn leven aangekomen. Nu het moment van lijden en sterven nadert, heeft Hij zijn hemelse Vader, zijn familie en vrienden nodig. Ook ons heeft Hij nodig. In deze dagen blijven we dicht bij Hem die zijn leven breekt en deelt voor ons en met ons

7 april kleur rood

Goede Vrijdag

1e lezing: Jes 52,13-53,12

2e lezing: Heb 4,14-16; 5,7-9

Evangelie: Joh 18,1-19,42

Het is niet eenvoudig om bruikbare exegetische notities voor Goede Vrijdag aan te dragen. Enerzijds is er veel te zeggen en te denken over de schriftlezingen van deze dag, anderzijds lijkt de liturgie van deze dag genoeg aan zichzelf te hebben en niet om uitvoerige verklaringen of actualisatie te vragen.

8 april kleur wit

Paaswake

Gods levenslicht

1e lezing: Gen 1,1-2, 2

Ex 14,15-15,1

2e lezing: Rom 6,3-11

Evangelie: Mat 28,1-10

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Wat brengt ons vanavond hier samen? In deze paasnacht vieren we de bekroning van Gods heilsgeschiedenis met ons mensen. Vanaf de aanvang schonk

Hij ons het levenslicht en maakte Hij ons deelgenoot van zijn scheppingswerk. Hij vormde ons tot zijn volk door ons te bevrijden uit de slavernij van Egypte en ons te begeleiden door het water van de Rietzee. Om ten slotte zelf in zijn Zoon Jezus ons bestaan te delen, ten einde toe. Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Omdat wij vannacht deze heilsweg gedenken en Hem op nieuw met elkaar mogen gaan, stap voor stap. God zelf neemt ons bij de hand en laat ons zijn heil ervaren in een nieuwe geboorte, een nieuwe doop en een nieuw paasmaal. Dat brengt ons deze nacht hier samen.

9 april kleur wit

Pasen

De dood voorbij

1e lezing: Hand 10,34a.37-43

2e lezing: Kol 3,1-4

Evangelie: Joh 20,1-9

Met Pasen vieren we dat er een grens is aan de uitzichtloosheid van de dood. We vieren dat de opstanding van Christus hét teken is van de trouw van God. Dit is het feest van leven na de dood. Je ziet het in de lente om je heen in de ontluikende natuur. Wat afgestorven leek, komt opnieuw tot leven. Het wijken van de dood in het leven van een mens is ook zoiets wonderlijks. Je kunt levend dood zijn als je bestaan is doodgebloed en je nauwelijks meer beseft wat er nog de zin van is, maar het wordt Pasen als zich weer licht aandient in de duisternis en je daardoor nieuwe levenskansen krijgt. Vandaag zingen we uitbundig **'Halleluja!'**. **Alle eer aan God, want Hij heeft grote dingen gedaan** in het leven van Christus. En God is bij machte om nog steeds grote dingen te doen in het leven van mensen, in ons leven. Dat vieren we nu op deze paasmorgen.

10 april kleur wit

2e Paasdag

In het volle licht

1e lezing: Hand 2,14.22-32

Evangelie: Mat 28,8-15

'Na de verlichting komt de afwas', luidt een spreuk uit het boeddhisme. Als je iets geweldigs hebt meegemaakt, kan het pas vruchtbaar in jou uitwerken als je het verbindt met je dagelijkse leven. Zo is ook deze Tweede paasdag een kans om te zien of het getuigenis dat Jezus leeft, het daglicht verdragen kan. Hoe krijgt dit getuigenis een bodem in ons eigen bestaan? Kan dit prille inzicht in ons dagelijks leven langzaam vruchtbaar worden.

16 april kleur wit

2e zondag van Pasen (beloken Pasen)

Geloven zonder te zien

1e lezing: Hand 2,42-47

2e lezing: 1 Petr 1,3-9

Evangelie: Joh 20,19-31

Zondag van de barmhartigheid

Wij vieren vandaag Beloken Pasen, de achtste dag waarmee het paasoctaaf wordt besloten. De paaskaars brandt: teken van de verrezen Heer in ons midden. **De vijf nagels erin wijzen ons op Jezus'**

wonden. We zien het jaartal 2014 – zo staan ook wij erop: wat we vieren geldt onze tijd. In woord en gebaar mogen wij de opgestane Jezus ontmoeten, die ons zijn Geest en zijn paasvrede geeft en die ons **vraagt naar ons geloof. Dat hebben we 'van horen zeggen', want niets** ervan hebben wij zelf gezien. Mogen we trouw zijn aan wat het paasfeest ons blij verkondigt: dat wij door de opstanding van Jezus herboren worden tot een leven van hoop.

23 april kleur wit

3e zondag van Pasen

Wie komt op ons pad?

1e lezing: Hand. 2,14.22-32

2e lezing: 1 Petr. 1. 17-21

Evangelie: Lc. 24, 13-35

Dagelijks begeven wij ons op weg: naar school, naar ons werk, om boodschappen te doen, om vrienden of familie te bezoeken. We maken grote reizen als we op vakantie gaan. En onderweg gebeurt er van alles. Er komen mensen op je pad, wildvreemde voorbijgangers. Vandaag komt er ook iemand op ons pad... Herkennen wij Hem?

30 april kleur wit

4e zondag van Pasen

Een liefdevolle ruimte

1e lezing: Hand. 2,14a.36-41

2e lezing: 1 Petr. 2.20b-25

Evangelie: Joh. 10,1-10

Roepingen zondag

Echte liefde is iets prachtigs in het leven van mensen. Ze breekt hen open en doet hen er zijn voor elkaar, met hart en ziel. Zowel in de persoonlijke als in de beroepsmatige sfeer brengt liefde iets teweeg. Wanneer mensen met liefde hun werk doen, is dat duidelijk te merken. Je voelt dat ze werkelijk betrokken zijn en meelevend. Zoals mensen in hun beste momenten met elkaar omgaan, zo is God voortdurend met ons bezig. Hij waakt over ons en behoedt ons. Hij geeft ons ruimte om onszelf te kunnen zijn.

7 mei kleur wit

5e zondag van Pasen

Een liefdevolle ruimte

1e lezing: Hand. 6,1-7

2e lezing: 1 Petr. 2,4-9

Evangelie: Joh. 14,1-125

Een vaarwel vol belofte De dood aanvaarden van een geliefd mens is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Voor die zware opdracht staan de leerlingen van Jezus. Jezus zelf lijkt er minder zwaar aan te tillen. Hij zegt dat zijn lijden en dood een belofte inhouden. Hij gaat heen om een plaats voor ons te bereiden, in het huis van zijn vader. Hoe kunnen we dat verstaan?

14 mei kleur wit

6e zondag van Pasen

Voorbij het afscheid

1e lezing: Hand. 8,5-8.14-17

2e lezing: 1 Petr. 3.15-18

Evangelie: Joh. 14.15-21

Moederdag

Soms nemen mensen aan het eind van hun leven op zo'n wijze afscheid van hun dierbaren dat deze op een goede manier verder

kunnen leven. De achterblijvers ervaren een lege plaats aan hun zijde, maar ze koesteren de liefde en het gedachtegoed van de overledene en ze nemen haar of zijn inspiratie en betrokkenheid mee. Vandaag is het de zondag voor de Hemelvaart van Jezus. We horen in het evangelie dat Hij zijn leerlingen voorbereidt op het naderende afscheid. Ook als Hij letterlijk uit het zicht verdwijnt, blijft Hij in de Geest met zijn leerlingen verbonden. Vanuit die verbondenheid mogen wij leven.

*18 mei kleur wit
Hemelvaart*

1e lezing: Hand. 1,1-11
2e lezing: Ef. 1,17-23
Evangelie: Mt 28,16-20

Ik laat jullie niet alleen achter

Tegenwoordig gaan veel jonge mensen voor een half jaar of langer een reis maken naar een ander werelddeel. Veel ouders gunnen hun kinderen dat graag, maar hebben ook moeite om hen los te laten. Gelukkig is er internet, skype en mobiele telefoons, waardoor je vrij gemakkelijk contact met elkaar kunt houden. Je kunt elkaar even zien of horen. Dan weet je dat alles goed gaat. Al die moderne communicatiemiddelen waren er nog niet in de tijd van Jezus. Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen, is het niet duidelijk wanneer Hij voorgoed zal terugkomen. Hij weet dat zijn leerlingen het daar moeilijk mee hebben. Daarom belooft Hij hun een helper, iemand die in zijn plaats met hen op weg gaat. Zo weet Hij dat het met hen goed zal gaan.

*21 mei kleur wit
7e zondag van Pasen
Prijs u gelukkig!*

1e lezing: Hand. 1,12-14
2e lezing: 1 Petr. 4-13-16
Evangelie: Joh. 17,1-11a

In onze tijd is het soms lastig te zeggen dat je een gelovig mens bent. Religie wordt steeds verder teruggedrongen naar de privésfeer, iets wat je voor jezelf houdt. En toch hunkeren velen naar datgene wat hen met elkaar verbindt. Prijs u gelukkig, want in God mogen wij ons verbonden weten. Deze verbondenheid wordt voelbaar als het lijden van de ander je raakt, niet alleen het lijden van degenen die ons lief zijn, maar juist van wie ons vreemd zijn. Dan ervaren we iets van het lijden van Christus die alle leed op zich nam. Het is de weg die Jezus ging en waartoe Hij ook ons uitnodigt.

*28/29 mei kleur rood
Hoogfeest van Pinksteren
Ga, wees niet bang, en dien*

1e lezing: Hand. 2,1-11
2e lezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13
Evangelie: Joh. 20,19-23

'Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...' Dat zeggen we wel over iets dat nooit zal kunnen gebeuren. We vieren Pinksteren immers zeven weken na Pasen, op de vijftigste dag. Toch horen we vandaag

het verhaal van de evangelist Johannes waarin Pasen en Pinksteren wel te gelijk vallen. Op de dag van de verrijzenis al worden de leerlingen de wereld in gestuurd met een boodschap van vrede, geïnspireerd door de heilige Geest: ga, wees niet bang, en dien elkaar. **De bemoediging van Jezus klinkt vandaag ook voor ons: 'Vrede voor jullie, vrees niet!'**

29 mei kleur rood

H. Maria, Moeder van de kerk

2e Pinksterdag

1e lezing: Gen. 3,9-15-20

Handl. 1,12-14

Evangelie: Joh. 19,25-34

Paus Franciscus heeft in 2018 de verplichte gedachtenis ingevoerd van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, jaarlijks te vieren op de dag na Pinksteren. De Nederlandse vertaling van de liturgische formulieren werd op 11 juni 2019 goedgekeurd door de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.

Gebed voor Syrië en Turkije

*Schepper en Onderhouder van ons leven,
Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.*

*Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.*

*Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van
geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na
deze ramp.*

*Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.*

*In de naam van onze Redder, Jezus Christus,
Amen.*



Vieren



Nicolaaskerk



Familiedag

Familiedag (NIEUW)

Op zaterdag 22 april om start 11:00 uur organiseren wij de eerste Familiedag in de Nicolaaskerk (Purmerend). IEDEREEN (alle leeftijden) is hierbij welkom, wij zijn immers allemaal deel van de Familie in Christus.

Er zal een volwassen Catechese worden gegeven met als thema:

"Mysteries in de Bijbel"

Tijdens deze Catechese zullen een aantal Bijbelse mysteries worden ontrafeld met behulp van het Hebreeuws. Het zal verrassend zijn voor zowel beginners als gevorderden. Voor kinderen is er een apart programma en ook zij zullen een thema behandelen. Aansluitend vindt de Eucharistieviering plaats, gevolgd door een samenkomst met koffie, thee en lekkernijen (neem een klein lekkernij mee als je wilt).

Het programma is als volgt:

- 11:00 - 12:00 uur Volwassen Catechese en apart Kinderprogramma
- 12:00 - 13:00 uur Eucharistieviering
- 13:00 - 14:00 uur Koffie/ thee en hapjes

Geïnteresseerd? Kom dan langs op 22 april. Opgeven is niet nodig, de deur staat voor jullie open. Wees welkom. Gods zegen.

Palmpasen-stokken versieren



Op zaterdag 1 april kunnen kinderen een Palmpasestok versieren in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15. Kinderen uit alle geloofsgemeenschappen mogen meedoen!

Voor een palmpasestok, een broodhaantje en knutselmateriaal wordt gezorgd. Wel vragen we of ouders/begeleiders aanwezig zijn om te helpen. In verband met de inkoop en organisatie graag aanmelden via: nicolaaskerk.purmerend@live.nl

Op Palmzondag 2 april om 10.00 uur lopen de kinderen met hun versierde stok in processie door de Nicolaaskerk. Na afloop mogen ze de stok mee naar huis nemen.

We hopen op veel enthousiaste deelnemers.



Illustratie: Tynke Van Schaik

Wat beleven we in de Goede Week?

Gids van Palmzondag tot Pinksteren

Volg de gids door de belangrijkste periode van de kerkelijke kalender: beleef de Goede Week van dag tot dag.

De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie brengen gelovigen binnen in de passie, dood en verrijzenis van Christus. Elke dag herdenkt een andere etappe in die laatste week van zijn aardse bestaan en doet die heel concreet herbeleven, ook vandaag.

Telkens kun je je de vraag stellen:

Wie ben ik in dit verhaal? Wie is Jezus voor mij?

Deze 4 pagina's helpen je op weg.

Palmzondag



Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: Hosanna!

Eucharistie

In de eucharistie wordt dit re-enacted, als het ware. Palmtakken (in onze contreien meestal buxus of iets gelijkaardigs) worden gezegend en uitgedeeld. Een eerste passage uit het passieverhaal wordt voorgelezen (Lucas 19, 29-40). Terwijl de diaken het kruis voor zich uit draagt, zwaaien de gelovigen met de takken en volgen de processie naar hun zitplaats. Daarna wordt het hele lijdensverhaal gelezen door 3 mensen, die ieder een rol vertolken: die van verteller, van Jezus en overige personages (Lucas 22,14-23,56).

Betekenis

De vreugde van Jezus' intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om hem juicht, veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper wint het pleit.

Maandag

Op maandag is er geen speciale liturgie voorzien. In het evangelie is dit de dag waarop Jezus zijn vrienden bezoekt in Bethanië (Johannes 12, 1-11). **Maria giet kostbare olie over Jezus' voeten en droogt ze af** met haar haar. Judas Iskariot, die het geld van de groep leerlingen beheert (en er af en toe iets voor zichzelf uit haalt, zo zegt het evangelie), maakt zich boos: Dit geld kan beter besteed worden aan de armen. Maar Jezus laat haar doen en ziet het als een voorafspiegeling van zijn begrafenis.

Dinsdag

De lezing (van de gewone liturgie) komt vandaag uit Johannes 13, 21-33.36-38. We bevinden ons in Jeruzalem, in een bovenzaal waar Jezus maaltijd houdt met zijn leerlingen. We lezen niet het hele verhaal van het Laatste Avondmaal, dat is voor Witte Donderdag. Vandaag horen we enkel de aankondiging van het verraad van Judas. En dat van Petrus. Die laatste beweert stellig: Heer, ik wil mijn leven voor u geven! Waarop Jezus zegt: Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.

Woensdag

Vandaag gaat de lezing (Matteüs 26, 14-25) verder over het verraad van Judas. Centraal staat de uitspraak van Jezus: De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat. Voor de leerlingen is dat op dat moment nog wartaal. De één zal hem verraden, de ander **vluchten en nog een ander in opstand komen en vechten. Maar Jezus' sereniteit**, die voortkomt uit een onverdeeld vasthouden aan de Liefdesband van zijn God en Vader, deelt niemand. Zijn eenzaamheid is groot.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het triduum of de paasdriedaagse. Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun vuile voeten te wassen en geeft nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. (Johannes 13, 1-15).



Eucharistie

In de eucharistie van Witte Donderdag is het gebruikelijk dat de priester de voeten wast van enkele mensen uit de gemeenschap. Paus Franciscus koos voor dit gebaar van verregaande broederlijkheid in

het verleden al gevangenen en vluchtelingen uit, ook moslims. De tafeldienst heeft hier in het bijzonder betekenis, omdat het Laatste Avondmaal gezien wordt als de instelling van het sacrament van de eucharistie. De viering eindigt in rouwstemming. Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te bidden bij het tabernakel of de monstrans, waar de hostie - het Lichaam van Christus - bewaard wordt. Ze doen wat de leerlingen destijds niet lukte: wakker blijven en Jezus met hun gebed bijstaan in de Hof van Olijven, waar soldaten hem komen oppakken.

Goede Vrijdag



Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. Vandaag is er geen eucharistie. Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. Kort na de middag wordt op vele plaatsen een wake of kruisweg gehouden. Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken.

Stille Zaterdag



Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf, met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Eucharistie

Pas 's avonds laat wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.

Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren. In kathedralen worden volwassen doopleerlingen gedoopt en gevormd. Iedereen hernieuwt zijn geloofsbelijdenis.

Paaszondag



De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen! Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd,

die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaam beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht **verdwijnen van Jezus' aardse gedaante** - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

Hemelvaart



Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd en zit aan de rechterhand van God, de Vader. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.

Pinksteren.



Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaam beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het **definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus' aardse** gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

Tekst van: Lieve Wouters, overgenomen van: www.kerknet.be

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Narcissen



Zie ze daar staan
gisteren nog in knop
nu al met blaadjes
feestelijk uitgevouwen

ze lijken op het
hardst te roepen
kijk naar ons
pauzeer eens even
stop de wedren met de tijd
re-creëer

in neem hun raad ter harte
en zie:
daar is het stil moment
waarin ik om een narcis
U mijn God bewonder
verheerlijk en bemin



Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie Maria, Moeder van God staat een vieringenrooster **op de pagina's 39 t/m 42 en online op:**

www.parochemariamloedervangod.nl/

Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto **'Vier.nu Pasen!'. U bent daarbij van harte welkom.**

De Veertigdagentijd is een bijzonder periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Na enkele jaren van beperkingen in verband met corona mogen we dit jaar weer samen in de kerk deze vieringen beleven en zo ons geloof met elkaar delen. Wij nodigen u daarom van harte uit om er bij te zijn. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de parochiesite: www.parochemariamloedervangod.nl/ maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

De Heilige Geest zorgt voor een vurig feest dichtbij en verweg.

KOREN

Muzikaal nieuws en wetenswaardigheden van het Pauluskoor



Beste kerkgenoten,

In de bestuursvergadering van 14 maart jl. heeft onze secretaris Petra (links op de foto) na 2 jaarbesloten om het secretarisschap te beëindigen om persoonlijke redenen. Wij zijn haar dankbaar voor de tijd dat zij het secretarisschap op zich heeft genomen.



Wij zijn blij dat we meteen een nieuwe secretaris aan u kunnen voorstellen. Ria van Zuijlen zal de taken van Petra overnemen.

Nog steeds zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor ons koor. U bent van harte welkom en kom gerust langs om de sfeer te proeven. Wij repeteren op de dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. U kunt ondergetekende altijd aanspreken c.q. bellen op telnr. 06 39 777 889.

Een muzikale groet van Joyce Blume-Schulte, voorzitter.

DIENEN

Op de website van het bisdom is een verslag van onze Banja Luka middag opgenomen, met foto's.



<https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/index.php=find&find=banja+>

Ook leuk om een keer op deze manier **onze activiteiten terug te kunnen zien.** Als Stichting Bouwen aan Baja Luka zijn wij blij met deze publicatie.

Voor het komende seizoen kunt u van ons weer het een en ander verwachten: zoals een nieuwsbrief, en informatie van de kinderen in Bosnië. Zij hebben 2 mooie wanddecoraties voor ons gemaakt. We zouden deze graag tegen opbod willen verkopen. Lijkt het u fijn om zo'n wandplaat in huis te hebben: laat het ons weten!

Namens de Stichting
Irene Rutte

Leren

Nieuws van de werkgroep 1e Heilige Communie



Nu we op meer dan de helft van de voorbereidingsdagen van de 1e Heilige Communie zitten, hebben we inmiddels 15 kinderen die op 14 mei hun 1e Heilige Communie mogen vieren.

Afgelopen 15 maart zijn we als groepsuitje naar het Heiligdom van: Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo geweest. Verschillende ouders waren bereid om samen met ons hun kinderen naar Heiloo te rijden en deze middag mee te maken.

We werden hartelijk ontvangen door 2 zusters met drinken en iets te snoepen. Een van de zusters vertelde ons het verhaal over hoe het beeldje van Moeder Maria met kindje Jezus, dat hier op de foto staat, gevonden werd en hoe daarom heen een kapel is gebouwd.

Tevens vertelde zij het verhaal over Sint Willebrord en de waterput en de Juliana-zusters die in het klooster hebben gewoond. Daarna hebben we samen een speurtocht gedaan in de mooie omgeving. We hebben mooie staties gezien in het bos, zo ook in de kapel van Genade vele mooie wandschilderingen gezien. In de grote kerk hebben we gebeden en gezongen en werden we gezegend door pastor Marcelo.



We hebben een processie gelopen met brandende kaarsen en daarbij gezongen. Een leerrijke dag waarin de kinderen hetgeen ze eerder geleerd hadden in de lessen ook daadwerkelijk konden gebruiken.

We zien er naar uit om samen met u allen op Moederdag 2023 deze kinderen te mogen begeleiden op hun weg naar het deelnemen aan de Communie.

Een hartelijke groet van de werkgroep 1^e Heilige Communie
Pastoor Marcelo, Kapelaan Mariusz, Mary Vlaar en Joyce Blume.



Pinkster collecte

Geloven in de ander. Samen een missie.



De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies en belangstellenden.

Zo kunnen we samen het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk maken.

In de week van 20 t/m 28 mei vragen wij u gulle gave voor hen.
Bij voorbaat dank.

* * * * *

Actie Kerkbalans 2023

2023

Actie



Kerkbalans

Hartelijk dank dat u heeft meegedaan aan de Actie Kerkbalans.

Vele parochianen hebben hun gift weer overgemaakt of aangegeven deze in de aankomende maanden te zullen betalen.

Uit een vergelijking met vorig jaar blijkt, dat we in Purmerend iets achterlopen op vorig jaar.

Voor het geval u nog niet heeft meegedaan met deze Actie, vragen wij u om alsnog uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer:

NL22RABO0157499529

t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God
onder vermelding van Actie Kerkbalans 2023

Nogmaals hartelijk dank!

Namens de Parochie, Hans Karels penningmeester.

* * * * *

Op woensdag 1 maart 2023 heeft de overdracht kerkgebouw van Schermerhorn plaatsgevonden.



Vanuit het Teamoverleg Nicolaas (NT)



Belang Rouwcirculaires

Sinds het begin van de Pandemie COVID-19 is het beleid van het NT m.b.t. beheer van Rouwkaarten zoals wellicht reeds ervaren enigszins veranderd.

Veroorzaakt door de verspreiding van de Pandemie was het veel van al onze parochianen vrijwel niet meer mogelijk op de gebruikelijke wijze afscheid te nemen van overleden/gestorven dierbaren als ouders en familieleden.

Dat heeft een trend opgeleverd in de huidige wijze **van afscheid nemen. Deze trend komt op 'allerlei'**

manieren meer en meer aan bod merken ook de Uitvaartorganisaties ofwel Uitvaartondernemingen.

In de afgelopen periode van nog maar enkele jaren heeft het NT **regelmatig voorzien in 'gepaste' condoleanceberichten om medeleven** te tonen aan familie en nabestaanden voor zover het mogelijk was. Want daarbij is het belangrijk te kunnen beschikken over de feitelijke **rouwcirculaires om aanknopingspunten te hebben voor een 'gepaste'** reactie van het NT.

Vandaar dat het NT met nadruk wil wijzen op het ontvangen van de feitelijke rouwcirculaires. Daarin zijn zou je haast kunnen zeggen vanzelfsprekend ook de gewenste correspondentieadressen te vinden.

Het NT heeft bovendien ervaren dat de eventuele rouwadvertenties in de diverse dagbladen in onze omgeving niet altijd overeenkomen met **de 'feitelijke' rouwcirculaires/rouwkaarten.**

Het postadres dat gebruikt kan worden voor het toezenden van de rouwkaarten is: Nicolaaskerk Kaasmarkt 15 1441 BG Purmerend t.a.v. de secretaris.

Het is ook mogelijk de betreffende rouwkaart zelf in de brievenbus te doen aan de achterzijde van de Nicolaaskerk en/of te overhandigen aan de pastor die als voorganger de uitvaartviering heeft geleid en verzorgd.

Ten slotte kan het zo zijn dat de Nicolaaskerk zelf(s) onbedoeld niet in beeld is gekomen/geweest als plaats om afscheid te nemen met een uitvaartviering of om als condoleanceplaats dienst te doen.

Ook dan is het juist extra van belang voor al onze parochianen om ervoor te zorgen dat het NT goed geïnformeerd wordt/is door de rouwcirculaires om haar medeleven met familie en nabestaanden te kunnen tonen.

Irene Rutte en Henk Dinkgreve (secretaris)
(0299)46 12 57 / 06 20 86 32 12

Wereldjongerendagen Lissabon 2023

Ga je ook mee?

De WJD in Lissabon zelf is van 1-6 augustus, maar we vertrekken 26 juli al richting zuiden.

Deze veertiendaagse onvergetelijk reis kost € 1.095,00.

Woon je binnen de grenzen van het bisdom Haarlem - Amsterdam, dan sponsort onze bisschop Jan Hendriks je deelname met tweehonderd euro en betaal je slechts € 895,00.

Pak die deal en ... op naar Lissabon!

Geef jongeren uw steun

Gun uw (klein)kind of een jongeren in onze parochie ook zo'n levensveranderende reis, waar ze leeftijdsgenoten van over de hele wereld ontmoeten rond geloof en leven:

Sponsor zijn/haar deelname aan de WJD'23
financieel en met gebed.

Kent u geen jongeren in uw parochie maar u wilt dit initiatief wel steunen, dan kunt u een gift overmaken naar het bisdom voor de organisatie van de reis en voor jongeren, die de reis zelf niet kunnen betalen.

info treft u aan op : www.jongekerk.nl



R.K. Geloofsgemeenschap de Goede Herder Landsmeer



Rooster van de vieringen in de Voorhof.

De volgende vieringen staan gepland:

5 april 2023: 10.00 uur communieviering met als voorganger

Diaken Jack Noë

10 mei 2023: 10.00 uur communieviering met als voorganger

Diaken Marcel Kaaijk

7 juni 2023: 10.00 uur communieviering met als voorganger

Diaken Jack Noë

Wijziging

Let op de viering van 3 mei is door omstandigheden verplaatst naar 10 mei om 10.00 uur.

Viering op de tv

De viering van zondagmorgen uit de Nicolaaskerk wordt iedere zondag door RTV Purmerend uitgezonden. In Landsmeer te volgen op kanaal 34 (Ziggo). Ook kan men de viering in Purmerend volgen en later terugzien via you-tube. Tijden en voorgangers vindt u in dit magazine.

Kerkebreed



Vanaf 1985 is wekelijks het programma Kerkebreed op de Lokale Omroep Landsmeer te beluisteren. Kerkebreed is het programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en het is te beluisteren op Ziggo Radio 920, KPN Radio 1197, DAB+ 11A en FM 105.7 op zaterdag van 19:00 tot 20:00 uur, met herhalingen op zondag van 8:00 tot 9:00 uur en van 9:00 tot 10:00

uur. U kunt de uitzendingen ook beluisteren en terugluisteren op

www.lokaleomroeplandsmeer.nl <[http://](http://www.lokaleomroeplandsmeer.nl)

www.lokaleomroeplandsmeer.nl>

* * * * *

Mijmering

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de Schaapskooi op slot ging. Als ik nu langs het zuideinde rijd zie ik een troosteloos gebouw. Klokkentoren is op weg naar Ethiopie, orgel is naar Polen en vele kerkelijke attributen zijn naar Dedemsvaart gegaan. En inmiddels zijn ook alle bomen weggehaald. Helaas is het gebeurd, het kon ook niet anders. Ik ben nog steeds van mening dat wij juist op tijd dichtgegaan zijn. We hadden nu voor een ongelooflijke moeilijke periode komen te staan m.n. op energiegebied. We waren failliet gegaan. Maar ik ben

blij dat we één keer per maand nog bij elkaar komen om ons geloof te vieren. Met dank ook aan onze protestantse geloofsgenoten die ons ontvangen. En er is een vaste groep van bezoekers. Veel steun krijgen we ook van de pastores en bestuur om de vieringen te kunnen houden. Het is toch een mooi moment om elkaar te blijven ontmoeten. We delen daar onze vreugde en verdrietige momenten. Op **zo'n kleine schaal is de kerk ook ontstaan. Het waren de apostelen** met een paar vrienden en vriendinnen die elkaar vasthielden. Zij zijn begonnen met het verkondigen van Zijn Boodschap. De komende maanden vieren we twee grote kerkelijke feesten. Pasen, de opstanding van de Heer en met Pinksteren vieren wij het ontstaan van de kerk. Dat clubje mensen dat na zijn dood bij elkaar bleef komen. Dat clubje is inmiddels uitgegroeid tot een wereldgemeenschap van gelovigen. Alleen hebben we er door de eeuwen heen wel een rommeltje van gemaakt. Er zijn vele geloofsrichtingen ontstaan door weer een andere interpretatie van Bijbelteksten. En onze eigen katholieke kerk heeft er een kerk van gemaakt dat bol staat van **dogma's, hiërarchie en macht. Terwijl Jezus iemand was die niets van** macht moest hebben. Integendeel hij zocht de mensen op die het slecht hadden, die ziek waren of aan de zelfkant van de maatschappij leefden. Hij leefde met hen mee. Deze tijd geeft ons me mogelijkheid om eens stil te staan bij de Vraag: wat hebben wij ervan gemaakt? Is dit wat Jezus bedoelde toen Hij het ons voordeed? Ik wens u alvast een Zalig Pasen. Ide van der Wijk.



De abdij

Hooggewelfde ruimte
spitsbogen rondom muren
die eeuwen trotseren

melodieën
rijgen zich aaneen
gebedsnoer
rond aloude woorden

ultiem subliem
gregoriaans

hier laat ik de tijd
proef iets van
eeuwigheid

Oeke Kruythof



Zondag 5 februari, 10 uur, onze eerste keer samen komen in de Horn. Op een iets andere manier dan we gewend waren in onze kerk, maar het voelde hier goed. Vele parochianen waren er vandaag, want we zijn geen makke schapen, maar mensen die met elkaar optrekken. Waar pit in zit, dat we er voorgaan! Ook Jezus riep zijn leerlingen en ook ons die dag op, om er voor te gaan. Dat we met wijsheid door het leven gaan, dat we met ons verstand mensen nabij mogen zijn en met name de kwetsbare om ons heen. Dat we, rondom ons, meer kleur en smaak geven, door wat aandacht, door wat liefde, een vriendelijk woord of die uitgestoken hand. Het blijft soms moeilijk, maar, laten we het zeker proberen. Die pit en het licht om ons heen te laten schijnen. Een fijn samen zijn, die met een mooi gedicht zijn slot kende, of het zo heeft mogen zijn.....



Het volgende wat ik met U wil delen heet: **werkplaats**

Ik droom van werkplaatsen waar mensen met elkaar de werkwoorden kunnen oefenen die het leven en de werken van Jezus richting geven

*Als ieder dorp een plaats had waar mensen met elkaar kunnen samen-zijn in het luisteren naar elkaar, in het zicht krijgen op de eigen levenssituatie, **in het tot stand brengen van een open gesprek....***

*Als ieder dorp een werkplaats had waarin mensen met elkaar kunnen oefenen in vaardigheden die zij zich eigen willen maken; vaardigheden als: geven en vergeven, bewonderen en dankbaar zijn, **vrede stichten en aan gerechtigheid bouwen...***

*Als ieder dorp mensen had die kunnen helpen om deze waarden **met elkaar te ontwikkelen....***

Als ik denk aan de rol die een overtuigde gemeenschap kan zijn voor een ander die een licht kunnen zijn voor anderen, die het zout der aarde kunnen zijn, dan droom ik dat die plaats van samenkomen deze plaats is.

Waar wij nu bij elkaar komen.

WERKPLAATS

De samenkomsten, op de eerste zondag van de maand, van de geloofsgemeenschap van Schermerhorn staan gepland voor:
2 april, 7 mei om 10:00 uur.
We komen dan samen in de Horn, op het Hornplein.
U ben hiervoor van harte uitgenodigd.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



Vanaf 25 maart is in het park van het heiligdom O.L.V. ter Nood (Heiloo) de buitententoonstelling *'In het begin: ode aan de natuur'* te bezichtigen. Tussen de bomen en kapellen staan unieke en speciaal gemaakte kunstwerken, geïnspireerd op de zeven dagen uit het scheppingsverhaal van Genesis 1.

Als bezoeker kunt u een meditatieve wandeling maken aan de hand van teksten, die aanzetten tot bezinning en verwondering over de schepping en de natuur. Het scheppingsverhaal roept vragen op over onze oorsprong en wat onze verbinding is met al wat groeit en bloeit.

Er worden nog vele andere activiteiten georganiseerd, als lezingen, concerten, wandelingen en workshops. Info: www.olvternood.nl

De buitententoonstelling duurt tot 25 september 2023

Bron: SamenKerk

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

14 mei Moederdag

Moederdag wordt gevierd door de moeders deze dag extra te verwennen.

Moederdag wordt elk jaar gevierd op de tweede zondag van de maand mei.

Dit is niet in alle landen zo.



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



Oecumenische Goede Vrijdagviering in De Rijp



Goede Vrijdagavond 7 april bent u van harte **welkom** bij een Goede Vrijdagviering, vanaf 19.30 uur, in de Grote Kerk op de Dam.

Het is een muzikale uitvoering van Haydn's "Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz". Carel ter Linden is emeritus predikant. Samen met de pianiste Karin Kuyper voert hij sinds enige jaren in de

lijdenstijd een programma uit, met daarin zeven korte overdenkingen over de zeven woorden, die ons van Jezus zijn overgeleverd, als door Hem aan het kruis gesproken.

De overdenkingen worden afgewisseld door de muziek die Joseph **Haydn in 1786 bij deze "Kruiswoorden" schreef op verzoek van de** bisschop van Cadiz, die op deze wijze in zijn kerk de Goede Week wilde vieren. Van deze instrumentale muziek klinkt hier een pianobewerking die door Haydn is geautoriseerd.

Raad van Kerken Graft-De Rijp en Graftdijken.

* * * * *

Bericht van het kerkhof

Tot onze grote schrik hebben wij moeten constateren dat er plantjes van de graven worden gehaald.

Dit is niet de bedoeling. De nabestaanden planten mooie bloemen op planten op het graf en een ander haalt ze weg, inclusief de aarde.

Laten wij niet aan andermans eigendommen komen en zeker niet op de begraafplaats. Wij hebben op onze begraafplaats nog nooit last gehad van vandalisme of andere vervelende zaken laten we het ook in de toekomst mooi houden.

We zijn allemaal trots op onze begraafplaats, laat dat zo blijven.

* * * * *

VASTENACTIE 2023

Amigos De San Juan De Flores

Dit jaar doen de parochie en alle geloofsgemeenschappen mee aan een eigen project van de Vastenactie voor het project:

Beurzen voor jonge Amigos in San Juan, Guatemala. Heeft ons misschien al langs zien komen met de PowerPoint presentatie over dit onderwerp. In het vorige magazine heeft al een groot artikel gestaan.

Wij bevelen dit ook van harte aan.

Anders dan andere jaren is het geven van uw bijdrage. Kunt uw bijdrage doen in de daarvoor bestemde zakjes. Deze kunt u niet gebruiken voor een betaling zoals er op de achterkant staat vermeld. In de kerken hangt een poster die u het rekeningnr. geeft en een code die u moet invullen, deze is speciaal voor ons project. U kunt ook gebruik maken de QR-code op de poster.

San Juan kent grote armoede. We willen de leefomstandigheden verbeteren. Grote families zijn afhankelijk van inkomsten uit soms maar 1 werkend iemand. Er is minder werk in de omgeving. Door te investeren in versterking van arbeidsmogelijkheden geloven we een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van de levenskwaliteit ter plaatse. Onderwijs geeft meer kansen op werk. Ook versterken we het zelfvoorzienend vermogen van de lokale bevolking.



Wij zetten kleinschalige projecten op in San Juan die relatief eenvoudig en met weinig middelen gerealiseerd kunnen worden. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat we geloven dat we hiermee de bewoners in staat stellen om zelf hun leefsituatie te verbeteren.

Concreet houdt dit in dat we studiebeurzen verstrekken aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren die een vervolgopleiding willen doen. Sinds 2008 hebben we ook bursalen op de universiteit! Daarnaast hebben we in het verleden een naaicursus voor vrouwen georganiseerd en microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines, het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Op dit moment verlenen we vooral financiële steun aan projecten die door het dorp zelf worden opgezet en uitgevoerd, zoals het verbeteren van de watervoorziening of herstelwerkzaamheden ten behoeve van scholen.

Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat we snel resultaat kunnen boeken en dat onze Amigos direct kunnen zien waar hun donatie naartoe gaat. Bovendien zien ook de dorpsbewoners in San Juan dat er vooruitgang wordt geboekt en dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Namens de bevolking van San Juan en de stichting heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Dit is een eigen project van de
St. Bonifatius - De Rijkp.

In de Mei maand



Bidden we weer elke woensdag de Rozenkrans. Om 19:00 uur in de Sint Bonifatius kerk in De Rijp. Woensdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei.



U bent van harte welkom.

R.K. Geloofsgemeenschap St. Franciscus Oosthuizen



Kerkwerkkrooster

3 t/m 8 april	Trees Vrolijk	Annette Vrolijk	Aaf de Hoop
24 t/m 29 april	Ina Bouwman	Ria Ossebaar	
15 t/m 20 mei	Laura Steenman	Marites Snoek	
5 t/m 10 juni	Riekje Pronk	Dinie de Vries	

Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander. Groetjes, Trees.

Wist u dat.....

- We weer maandelijks samen koffie willen drinken, na de viering in de zaal van het Zorgcentrum ? Iedere eerste zondag van de maand. 2 april en 7 mei.
- We na de weekendviering een Bloemengroet brengen aan zieke of actieve parochianen. Weet u iemand , geef het door aan Emmy Maas, Trees Vrolijk of Sylvia de Wit
- Er nog veel meer info over onze Franciscuskerk staat op de site ? www.parochie-oosthuizen.nl bijgehouden door Hans de Waart

Voor de volgende uitgave kunt u tekst aanleveren per email aan: annettevrolijk1@gmail.com

Voor 15 - 05 - 2023. De redactie in Purmerend verwerkt de info.

4 mei Dodenherdenking



Jij was een van de duizenden

Jij was een van de duizenden
die zagen
die hoorden
die voelden
die het meemaakten
Jij was een van de duizenden
Die hoop gaven in de duisternis
Jij was een van de duizenden
die vochten
voor ons
toen wij te bang waren
Jij was een van de duizenden
die gingen en niet meer terug kwamen
en nog steeds ben jij een van de duizenden
die wij herdenken.

Joy Schroevers 15 jaar, Arnhem
Overgenomen van Nationaal Comité 4 en 5 mei



*Voordracht Herinneringscentrum
Westerbork, Hooghalen, 2015*

Ingezonden

Coby Drost en Diana Prosper exposeren hun zeven barmhartigheden en José van Sante haar iconen in de intieme kapel van Kerkhof Overweersepolderdijk van 28 april t/m 11 juni.



Coby Drost en Diana Prosper schilderden zeven werken van barmhartigheid, zeven leefregels, eigenlijk voor iedereen, waardoor de wereld er wat vriendelijker uit zou kunnen zien! Coby Drost en Diana Prosper hebben deze regels vertaald naar even schilderdoeken, modern en met veel kleur. Deze doeken zijn een leidraad geweest voor zeven vieringen vorig jaar zomer in de Taborkerk. Coby en Diana hebben beiden een creatieve achtergrond als activiteitenbeleider. Coby en Diana hebben inmiddels een langlopende samenwerking in hun creativiteit. Zij hebben inmiddels veel vastendoeken (hongerdoeken) ontworpen, mede dank zij het elkaar goed aanvullen. Afzonderlijk zijn zij ook elk hun eigen creatieve pad ingeslagen. Zij komen nu voor het eerst met hun doeken naar buiten, buiten de Taborkerk.

José van Sante begon in 2010 met icoon schilderen in een klooster, begeleid door Jan Verdonk, leraar Griekse stijl. Er waren schilderreizen naar Kreta, werkweken in kloosters naast de wekelijkse lessen in Amsterdam. Zij kreeg de toestemming ook zelf les te geven.



José heeft vanaf haar middelbare schooltijd verschillende banen gehad, maar het kantoorwerk voldeed niet. Zij ging, naast de parttime baan theologie studeren en studeerde na 6 jaar af aan de Katholieke Theologische Hogeschool met een doctoraal scriptie over pastorale psychologie. In **1987 is José begonnen als pastoraal werkster in Amsterdam Oud West**, daarna in Noord en tenslotte in Purmerend. Samenwerken binnen de oecumene en diakonale zorg was, naast de pastorale, liturgische en organisatorische taken, een centraal gegeven. Sinds 2014 is zij (leken) lid van de Karmel orde (kloosters in het oosten van het land).

De expositie is te bezoeken vanaf 28 april t/m 11 juni op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag in de intieme kapel uit 1878 van Kerkhof Overweersepolderdijk aan de Overweersepolderdijk 24 in Purmerend

van 13:00 – 16:00 uur. De expositie wordt zondag, 30 april feestelijk geopend door ds. Wessel Westerveld uit Wijk aan Zee, predikant voor de Protestantse Gemeente Purmerend. De iconen van José van Sante zijn te koop. Hartelijk welkom. Zie ook www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

KBO Ledenbijeenkomsten

Voor de maanden April en Mei 2023 staan de KBO ledenbijeenkomsten gepland op 28 april en 26 mei in 't Stamhuis Kerkstraat 11 te Purmerend.

Aanvang 13.30 u. Zaal open 13.00 u.



Op Vrijdag 28 april komt Wonen Plus ons vertellen over datgene wat zij voor ons kan betekenen.

Op deze middag komt ook Jan Broekhuizen ons in woord en beeld vertellen over de vele mooie stadsgezichten die wij hier hebben. U bent van harte welkom.

Vrijdag 26 mei hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording zal moeten afleggen aan de vergadering.

Hierna zal Dhr. H.Brinkman oud burgemeester van de Beemster ons mooie verhalen vertellen en plaatjes laten zien over deze mooie plekken in onze mooie Beemster.

W.v.Groeningen PR

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Stille Omgang 18/19 maart 2023



In samenwerking met de Bonifatiuskerk uit Zaandam hebben we deze Omgang met 57 pelgrims mogen lopen. Met de bus naar Amsterdam om in een volle **'Krijtberg' aan het Singel de Eucharistie te mogen vieren.** Mgr. C.F.M. van den Hout celebreerde, samen met Kapelaan Mariusz Momot als concelebrant. Aansluitend met wat hemels water hebben we de 4 km. lange tocht gelopen.

Een tocht in stilte uit respect en in herinnering voor het Eucharistisch wonder wat plaats gevonden heeft daar in Amsterdam. Een aanrader voor ieder die vanuit zijn geloof daar uiting aan wil geven en daardoor ook spiritueel gevoed wil worden. Volgend jaar, het weekend na 15 maart, bent u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Diaken Marcel Kaaijk

KINDERPAGINA

PUZZEL



Zet onderstaande woorden op de goede plaats in de vakjes. Welke zin van 4 woorden krijg je als je de eerste letter van de vakjes 1 t/m 12 achter elkaar op de lijn hieronder zet?

Paasfeest
 Petrus
 Haan
 Kraaien
 Drie
 Huilen

Schrik
 Verraden
 Kruis
 Hem
 Jezus
 Nee

Petrus zegt: _____



GEBEDJE

Lieve Vader, nu ik deze dag begin,
 wil ik u vragen mij te helpen vandaag,
 bij de dingen die ik doe, thuis en op school.
 Wilt U papa en mama helpen bij hun werk.
 Help al mijn vrienden en familie,
 Amen.



Aanvraag Misintentie



De heer/mevrouw: _____

Straat: _____ Nr. _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Vraagt een misintentie aan voor (korte beschrijving):

Om gelezen te worden in de viering van 10:00/19:00 uur te:

- Purmerend op datum: _____
- De Rijp op datum: _____
- Oosthuizen op datum: _____
- Westbeemster op datum: _____
- Schermerhorn op datum: _____
- Landsmeer op datum: _____
- Purmerend dagkapel 09:00 uur op datum: _____
- Aankruizen wat van toepassing is.

De prijs per intentie is vrijblijvend u kunt deze over maken op
IBAN: NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.
Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie
o.v.v. Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: *brievenbus* van de *Nicolaaskerk* (achterzijde kerk)
in een envelop met de vermelding "misintentie".

En graag ruim vóór de aangevraagde datum.

Ook kunt u deze intentie afgeven, mailen of versturen naar:

Dhr. J.D. ter Mull
Schalmeistraat 16
1443 XD Purmerend
Telefoon: 0299 - 42 00 34
Email: misintenties@gmail.com

Apr./Mei.'23



MISINTENTIES maanden april - mei

Parochie Maria, Moeder van God



INTENTIES PURMEREND

- 2 apr. Lou van Bavel en zegen over de gezinnen
Ton en Jopie van Overbeek-Munninkhuis en overleden familie,
Nelly de Winter-Zuurveld, Jan van Wonderen.
- 8 apr. Jeze Pieter Tolsma, Overleden familieleden Novak,
Overleden familieleden van Schuilenburg.
- 9 apr. Cees Bart en Wim van Leeuwen, Christine Molenaar-Terhorst
Nico Karels, Theo en Tiny van der Knaap-Bakker,
Ton en Jopie Overbeek-Munninkhuis en overleden familie,
Piet de Heer en Francine, Nelly de Winter-Zuurveld.
- 16 apr. Pastor Peter Bosma.
- 23 apr. Ton en Jopie Overbeek-Munninkhuis en overleden familie,
- 30 Apr. Han Heijenbrock, Nelly de Winter-Zuurveld,
Dick Mourits en familie, Ton Mahieu.
- 7 mei Christine Molenaar-Terhorst, Jan van Wonderen.
- 14 mei Lou van Bavel en overleden familie van Bavel,
voor de sterfdag van Johan Brans, Nelly de Winter-Zuurveld,
Theo van der Knaap. Bernadina Vermunt, Cornelis Stuijt,
Helena Stuijt-Groot, Berry Stuijt
- 21 mei Nico Karels, Nelly de Winter-Zuurveld, Dick Mourits en familie.
- 28 mei Cees Bart en Wim van Leeuwen, Han Heijenbrock,
Jetze Pieter Tolsma, Ton Mahieu.

Overleden:

- 1 Febr. Dhr. Reimert Rijnders. Dhr. Rijnders is 93 jaar geworden en
woonde in de Weidevenne.
- 12 Febr. Mevr. Augustina Theresia van den Berg-Karreman. Mevr. is
96 jaar geworden en woonde in de Weidevenne.
- 16 febr. Dhr. Emanuel Poonam Massey. Dhr. Massey is 74 jaar
geworden en woonde in de Purmer-Zuid.
- 27 febr. Pastoor Luis Weel. Pastoor Weel is 80 jaar geworden en
woonde in De Rijp.



INTENTIES WESTBEEMSTER

Overleden:

Toos Kloosterboer-Schagen 67 jr. Herman Zwaneveld 74 jr. Richard
Laan 53 jr. Afra Bijman 90 jr. Harry Oud 68 jaar, Piet de Jong 89 jaar,
Padre Luis Weel 80 jaar, dat ze allen mogen rusten in vrede.

Intenties zondag 2 april

Piet de Wit en familie de Wit-Zuurbier; Mieke Vollebregt-Alkemade; Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Thea Hop-Kiebert; Bep de Wit-Zuurbier; Dirk de Wit en Martha de Wit-Schagen; Martin Stroet; Hein Stevers en Tiny Stevers van Etten; Bernardus Jacobus Velzeboer, Catharina Velzeboer-Blauw en dochter Jopie; Piet Velzeboer en Corry Hoogeveen; Tonia Boots-Kager; Joop Kuijer en zoon Ruud; Riet Duin en overleden familie; Uit dankbaarheid en om zegen over een gezin.

zondag 9 april

Henk, Rob en Nico van Diepen; Jaap Roet; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; Niek van Baar, Trimco de Jonge Piet Stroet en dochter Annemiek; Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Joop Kuijer en zoon Ruud; Siem Nooij. Hans Paardekooper overl. ouders Roet-Boots en zoon Lou; Judith Bleeker en overl.familie; overl.ouders Boots-Twint, broers Sjors en Joop; Richard Laan; Toos Kloosterboer-Schagen; opa Mobron, Padré Luis Weel Roald Groot en Herman Zwaneveld.

zondag 16 april

Jan Dekker; Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten; To Boots-Kager; Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Thea Hop-Kiebert; Martin Stroet; Om zegen over een huisgezin.

zondag 23 april

Tiny Stuijt-Hoogland; John van Loo; Judith Bleeker en overl. familie; opa Mobron, Roald Groot en Herman Zwaneveld. Leonardus Grannemman en Coba Granneman-**Groot'**.

zondag 30 april

Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Niek Rijper en Ans Rijper-Smit; Truus Roet-van Baarsen; Thea Hop-Kiebert.

zondag 7 mei

Wim Appelman, Jannie Appelman-Velzeboer en dochter Wil; Mieke Vollebregt-Alkemade; Piet de Wit, Niek van Baar; Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Piet Stroet en dochter Annemiek; Jan van Etten en Annie van Etten-Stroet.

zondag 14 mei

Judith Bleeker en overleden familie; pastoor Bart Pronk'Rie Stok-man; Piet van der Helm en Leny van der Helm-Ammerlaan; Padré Luis Weel; John van Loo; Jaap Roet; Joop Kuijer en zoon Ruud; Thea Hop-Kiebert; Riet Duin en overleden familie; Tiny Beumer-Boos en Bets Roelofsen; overl.ouders Roet-Beerepoot; Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; Siem Nooij; Hans Paardekooper; Overl.ouders Roet-Boots en zoon Lou; overl.ouders Boots-Twint, broers Sjors en Joop; Richard Laan.

donderdag 18 mei

Henk Rob en Nico van Diepen; Toos Kloosterboer-Schagen;
overl.familie van de Nes-Meijssen; Martin Stroet

zondag 28 mei

Leny van der Helm-Ammerlaan (jaardienst) Pietvan der Helm;
Bernardus Jacobus Velzeboer, Catharina Velzeboer-Blauw en dochter
Jopie; Piet Velzeboer en Corrie Hooegeveen; Tiny Stuijt-Hoogland;
Niek de Jong en Corrie de Jong-Poel; padré Luis Weel;
Hein Stevers en Tiny Stevers-van Etten. om zegen over een huisgezin.
Overleden familie Duijn-van Beusekom: Om zegen over een gezin.
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk



INTENTIES OOSTHUIZEN

- 2 apr. Henk Weenink, Overl. fam. de Wit- Rijper, pastoor Weel.
- 8 apr. Tiny Groenewoud- Bibo, Theo en Astrid Vrolijk,
Nelly de Waart -van Eyk en Nathalie
- 9 apr. pastoor Weel
- 16 apr. pastoor Weel
- 23 apr. Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, uit dankbaarheid
familie Milatz
- 7 mei Overl. fam. de Wit-Rijper, Bep de Wit- Zuurbier
- 13 mei Overl. fam. Neefjes-Bibo, Theo en Astrid Vrolijk en overl.
Fam. Zomer- van der Gun
- 21 mei Henk Weenink, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen,
Nelly de Waart -van Eyk en Nathalie.

*De laatste uren voor het einde,
dan wordt de grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans,
verliest zijn zin,
maar achter de gesloten ogen
glanst een gigantisch groot begin'.*

Gedicht van Toon Hermans

Door het sacrament van de doop zijn op zaterdag
25 febr. Nahia Miedema en op zondag
26 febr. Leila H. Chi opgenomen in onze
geloofsgemeenschap.



Dienstenrooster maand april

De Goede week



1 en 2 april		Palm-en passiezondag		Liturgische kleur rood
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19:00	De Rijp	Amos	W. en Communieviering, m.m.v. Cantors	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Het Pauluskoor	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor	
12:00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Tiny, lector Wilma, Collecte Nico, Samenzing	
Donderdag 6 april		Witte Donderdag		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:30	Purmerend	Luc Georges	M.m.v. Ars Musica	
19:00	De Rijp	Marius Momot		
Vrijdag 7 april		Goede Vrijdag		Liturgische kleur rood
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
15:00	Purmerend	Mariusz Momot	Kruisweg	
15:00	De Rijp	Parochianen	Kruisweg	
19:30	Purmerend	Mariusz Momot	Kruisverering, m.m.v. Het Pauluskoor	
19:30	De Rijp		Oecumenische Goede Vrijdagviering m.m.v. St. Ceciliakoor	
Zaterdag 8 april		Paaszaterdag		Liturgische kleur paars
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
21:00	Purmerend	José Manuel	Paaswake , m.m.v. Ars Musica	
21:00	De Rijp	Mariusz Momot	Paaswake	
21:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	W. en Com. Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor	
---	Westbeemster		Geen viering	
Zondag 9 april		Paaszondag		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	M.m.v. Het Pauluskoor	
10:00	De Rijp	Jack Noë	W. en Communieviering	
10:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	M.m.v. Het Franciscuskoor	
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Wil, Lector Dorus, Collectant Paul, Het Herenkoor	

Dienstenrooster maanden april – mei

Maandag 10 april		Tweede Paasdag		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Regioviering, m.m.v. het Byzantijns koor	

15 en 16 april		Tweede zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19:00	De Rijp	Mariusz Momot	M.m.v. Cantors	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	M.m.v. Cantors	
10:00	Oosthuizen	Jack Noë	W.en Com. Koster W. Vrolijk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor	
10:00	Westbeemster	Marcel Kaaijk	W.en Com., Koster Ria, Lector Wil, Collectant Nico, Samenrang	

22 en 23 april		Derde zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Nieuw Familiedag	
10:00	Purmerend	Jan Duin	M.m.v. Cantors	
10:00	De Rijp	Henk Versteeg	M.m.v. St. Ceciliakoar	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster J. Pronk, Lector M. Kraakman	
10:00	Westbeemster	Marcelo S. Rocha	Koster Wil, Lector Ria, Collectant Nico , Samenrang	

29 en 30 april		Vierde zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Cantors	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Het Pauluskoor	
--:--	Oosthuizen		Geen viering	
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Tiny, Lector Dorus, Collectant Paul, Samenrang	

5 mei		Rozenkransgebed		
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
19:00	Oosthuizen		Eucharistieviering	

6 en 7 mei		Vijfde zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19:00	De Rijp	Henk Versteeg	m.m.v. Cantors	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Heilig Vormsel, m.m.v. Ars Musica	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor	
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg	Koster Ria, Lector Wil, Collectant Nico, Samenrang	

Dienstenrooster maand mei

13 en 14 mei		Zesde zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
19:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster Dhr. A. de Hoop, Lector Mw. A. de Hoop, Franciscuskoor	
10:00	De Rijp	Amos	W.en Communieviering m.m.v. Het St. Ceciliakoor	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Eerste Heilige Communie m.m.v. Het Pauluskoor	
10:00	Westbeemster	Jan Duin	Koster Wil, Lector Wilma, Collectant Paul, Herenkoor	

Donderdag 18 mei		Hemelvaart		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Cantors	
10:00	Westbeemster	Mariusz Momot	Koster Tiny, Lector Ria, Collectant Wim, Koor	

20 en 21 mei		Zevende zondag van Pasen		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	Familieviering	
19:00	De Rijp	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Cantors	
10:00	Purmerend	Henk Versteeg	M.m.v. Het Pauluskoor	
10:00	Oosthuizen	Marcel Kaaijk	W. en Com. Koster J. Pronk, Lector S. de Wit, Franciscuskoor	
--:--	Westbeemster		Regioviering in Purmerend	
10:00	De Rijp	Mariusz Momot en Werkgroep	Oecumenische meiviering in de Grote Kerk	

27 en 28 mei		Pinksteren		Liturgische kleur rood
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
12:00	Purmerend	Mariusz Momot	Familieviering	
10:00	Purmerend	Marcelo S. Rocha	M.m.v. Maria Moeder van God koor	
10:00	Oosthuizen	Mariusz Momot	Koster W. Vrolijk, Lector M. Kraakman, Franciscuskoor	
--:--	De Rijp		Geen viering	
10:00	Westbeemster	Henk Versteeg	Koster Ria, Lector Dorus Collectant Nico, Het Herenkoor	

Maandag 29 mei		Tweede Pinksterdag		Liturgische kleur wit
Tijd	Kerk	Voorganger	Aanvulling t.b.v. de viering	
10:00	Purmerend	Mariusz Momot	Regioviering, Samenhang	

Eucharistie op de televisie en computer

De Eucharistievieringen op de zondagen zijn vanuit onze eigen Nicolaaskerk rechtstreeks te volgen via:

You Tube: Parochie Maria Moeder van God, aanvang 10:00 uur.

Of op RTV Purmerend: Ziggo kanaal 34 en KPN kanaal 1390.

Op de zondagen door het jaar is er een Eucharistieviering te bekijken op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10:00 uur op NPO 2.

Dit zelfde geldt voor de Eucharistieviering vanuit de:

Basiliek Sint Bavo in Haarlem deze is eveneens te volgen via You Tube.

"Familieviering" Kom een keer langs!



Elke zaterdag om 12 uur vieren we, vanaf nu, de Familieviering. Deze viering vervangt de Jongerenviering. Bij deze viering is, naast de families, IEDEREEN (jong en oud) welkom. In Christus zijn wij immers ook een grote familie. Kom er dus bij en deel met ons in de vreugde van de Eucharistie, als broers en zussen!

Tijdens deze vieringen prijzen we Jezus door het zingen van zowel moderne als traditionele lofliedjes, lezen we uit de bijbel en beleven we samen de Eucharistie.

Er is geen basiskennis vereist, want alle teksten worden geprojecteerd. Kinderen kunnen, daar waar mogelijk, helpen bij het luiden van de kerkklokken voor de start van de viering, het aansteken van de kaarsen, de voorbeden, dienen tijdens de mis en zingen.

Benieuwd? Kom dan eens kijken, we zien namelijk graag ook nieuwe gezichten. Deze maanden vinden de familievieringen plaats op de zaterdagen: 1, 15, 22 (Familiëdag) en 29 april en 6, 13, 20 en 27 mei om 12:00 uur in de Nicolaaskerk.



Actuele berichten, vieringen en het Parochiemagazine treft u aan op onze website: www.parochemariamoevandegod.nl en ook op Facebookpagina@Nicolaas600

Oplossing kinderpuzzel pagina 34: Ik ken Hem niet.

Financiën

Kerkbalans/Spuigat: t.n.v. ips Nicolaas- en of Paulusparochie
o.v.v. Kerkbalans en/of parochieblad. NL60 INGB 0001 7568 71
NL50 RABO 0142 7842 22

Stichting Bouwen aan Banja Luka (en kinderfonds)
NL52 INGB 0005 3792 86



Collecte gelden: Scan de QR-code,
ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
NL22 RABO 0157 4995 29 t.n.v.
R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Misintenties:

Richtprijs per intentie is een vrijwillige bijdrage over te maken op
rekening NL13 INGB 0000 5771 30 t.n.v.

Interparochiële Stichting Nicolaas- en Paulusparochie o.v.v.
Misintentie en de gewenste naam.

Inleveren: brievenbus van de Nicolaaskerk (Achterzijde kerk)
in een envelop met vermelding "misintentie".

Ook kunt u uw intenties afgeven, mailen of versturen naar:
Dhr. J.D. ter Mull, Schalmeistraat 16, 1443 XD Purmerend
Tel. 0299 - 42 00 34, Email: misintenties@gmail.com

Geef vandaag
voor de kerk van Morgen.

Actie 
Kerkbalans



IBAN Rekening: NL22 RABO 01 57 49 95 29
t.n.v. R.K. Parochie Maria, Moeder van God.



Dagkapel/Nicolaaskerk

Dinsdag 09:00 uur Eucharistie of Communieviering.
Zaterdag 12:00 uur Jongerenviering (zie rooster).
Zondag 10:00 uur Eucharistieviering.



Bestuur

R.K. Parochie Maria, Moeder van God

Marcelo Salão Rocha	Voorzitter	06 - 46 84 70 43
Marielle de Jong-Bakkenist	Secretaris	06 - 53 70 51 34
	nicolaaskerk.purmerend@live.nl	
Hans Karels	Penningmeester	06 - 23 56 42 60
Frank de Wit	Bestuurslid	06 - 55 34 66 11
Marja van Dam	Bestuurslid	06 - 26 75 96 34
Mariusz Momot	Parochiekapelaan	06 - 27 40 23 68

Belasting aangifte: i.p.v. ANBI: in kerkelijk verband voor onze parochie (rechtstreeks via Caritas dan: Nr. 824.319.618)

RSIN Nr. 824.112.088

Invullen bij aangifte: d.m.v. "**belastingdienst anbi**" naam invoeren: Parochie Maria, Moeder van God. Plaats; De Rijk.

Website: www.parochemariamloedervangod.nl

Email: parochiemariamloedervangod@outlook.com

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Secretariaat: Jisperweg 91, 1464 NJ Westbeemster

IBAN: NL34 ABNA 0231 3526 11

Email: CaritasPolderland@gmail.com

Raad van Advies (RvA) voor aanmeldingen:

Elke dinsdagmorgen is er een inloopspreekuur van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend.

Email: caritaspurmerend@gmail.com

Wees welkom

Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van 10:00 tot 12:00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u wat melden of diaconaal actief worden, neemt u dan contact met ons op.

Aanvraag misintenties: zie pagina in dit parochiemagazine.

Verschijningsdatums zijn: juni/juli 31/05-02/06-'23

augustus/september 01/08-04/08-'23

