



Kapelaan Elferink Email

Colofon:

Christine Spelten
via email:
kerk.werk@live.nl

Jaargang 3, nummer 1
April 2012

Voor aan- of afmeldingen
Stuur een email naar:
kerk.werk@live.nl

Diensten en vieringen:

Zaterdag:
12:00 uur Jongeren- en
gezinsviering

Eerste zondag van de
maand:
12.00 uur Gezinsviering

Zondag:
10:00 uur H. Hoogmis
Eucharistieviering met het
Nicolaaskoor

Kinderkoor:
Repetitie elke vrijdagavond
van 18.30-19.15 uur

Contactgegevens
Kapelaan Julius Elferink
06 - 28 52 40 91 of via email:
fatherjulius@live.nl

Het secretariaat van
Kapelaan Julius Elferink is
bereikbaar via email:
kerk.werk@live.nl

Parochiewebsite:
www.rkparochiepurmerend.nl
selecteer dan: *Nicolaaskerk*

De achtste Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!

In deze nieuwsbrief staat informatie over de Eerste Heilige Communieviering, en de Vormselviering. Dit voorjaar zijn er geen CAFEavonden, die starten pas in het najaar van 2012.

Wilt u een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief opvragen, stuur dan svp een mail naar kerk.werk@live.nl. o.v.v. het nummer van de nieuwsbrief.

Pastoraal woord van kapelaan Julius

Wij zijn alweer op weg naar het Paasfeest en wij mogen ons richten op Jezus onze verlosser.

Zoals Abraham eens in vroeger dagen op weg ging door de woestenij, zo mogen wij in geloof en vertrouwen op weg gaan door ons eigen leven. Waar periodes zijn van vreugde, maar ook periodes van verdriet.

Vooral in het verhaal over de binding van Isaak in Genesis hoofdstuk 22 is die periode in het leven van Abraham waar God van hem vraagt zijn eigen zoon te offeren, en zien wij hoe God met mensen bezig is om ons te vormen naar Zijn beeld. God vraagt immers niet meer dan Hij zelf van plan was te geven aan de mensen, namelijk Zijn eigen zoon. In dit hele verhaal komen nog een aantal opvallende overeenkomsten voor. Isaak was de enige en geliefde zoon van Abraham net als Jezus dat was voor God de Vader. Zij reden op een ezel naar het gebergte van Moria, dat is nu de stad Jeruzalem. Net als Jezus dus 2000 jaar later op een ezel Jeruzalem binnen zou rijden. Isaak draagt zelf het hout de berg op. Net als Jezus zelf Zijn kruis de berg op zou dragen. Ik geloof dat de Heilige Geest Abraham naar precies dezelfde berg heeft gestuurd als 2000 jaar later Jezus, op de Calvarieberg dus. Isaak vraagt aan Abraham: 'Waar is het lam dat wij gaan offeren?'. En Abraham antwoordt dan: 'De Heer zal er in voorzien'. En inderdaad, 2000 jaar later zal God onze Vader voorzien in een lam, zijn eigen geliefde Zoon.

En zo mogen wij in deze Paastijd opzien naar Jezus, het lam Gods. Het teken of liever het bewijs van Gods grenzeloze liefde voor ons.

Ook in het Evangelie bij de verheerlijking op de berg Tabor in Marcus hoofdstuk 9 zien wij de werkelijkheid.

Jezus werd verheerlijkt op de berg Tabor. De Bijbel vertelt ons dat Zijn kleren blank werden als wol en Zijn gelaat straalde als de zon. Zo mogen wij ons in deze tijd van voorbereiding ook in gebed richten op God onze Vader. Een Vader die voor ons zorgt en waar we alles van mogen verwachten.

Ik wens u allen een goede inspirerende voorbereiding.

Father Julius





Eerste Heilige Communie 2012

Op zondag 15 april vieren we de Eerste Heilige Communie van de kinderen die dit jaar aan ons project hebben deelgenomen. Het kinderkoor van Barbara Dogger zal de viering ondersteunen.

De generale repetitie voor de viering vindt plaats op vrijdag 13 april om 18.30 uur, en valt samen met de oefenavond van het kinderkoor. Dit geeft de communicanten de gelegenheid om de liedjes, die in de Viering van 15 april gezongen worden, van te voren te oefenen. Hierbij moet een van de ouders aanwezig zijn.

Vormselproject 2012

We zijn verheugd om u te kunnen mededelen dat Mgr. J. Punt persoonlijk naar Purmerend komt op zondag 22 april om als Vormselheer de Vormselviering te leiden in de Nicolaaskerk. De Viering begint om 10.00 uur, alle kinderen en hun ouders moeten om 9.30 uur aanwezig zijn.

De generale repetitie zal plaatsvinden op zaterdag 21 april om 10.00 uur. Hierbij moet een van de ouders aanwezig zijn.

Kapeldag Heiloo 2012

Zaterdag 31 maart arriveerden vormelingen uit Edam en Purmerend met hun ouders/begeleiders - kapelaan Julius Elferink en Christine Spelten van de groep Purmerend en Greetje Snoek van de groep Edam - bij het Julianaklooster in Bedevaartsoord Heiloo.

Maurice Lagemaat leidde ons rond door de grote tuin van het heiligdom met Kruiswegstaties.

Hij gaf uitleg bij 't Putje en de fraai beschilderde Genadekapel. We kochten iets op religieus gebied.

Hierna toonde een Blauwe Zuster, Zuster Santa uit Argentinië, een film over hun congregatie.

Er zijn duizend zusters in 39 landen. Vragen van de vormelingen: "Waarom koos u voor Heiloo i.p.v.

Argentinië? Antwoord: Het werd mij gevraagd en wij hebben de gelofte van gehoorzaamheid gedaan. Vraag: Hoeveel verschillende habijten heeft u? Antwoord: Vier. Vraag: Heeft u weleens een vrije dag? Antwoord: Ja, we lezen, fietsen, en wandelen. Vraag: Als u naar familie gaat, houdt u dan uw sluier aan? Antwoord: ik wel, sommigen niet."

We hebben gebeden in de Kloosterkapel en het Sacrament van de Biecht werd aangeboden.

Om 17.00 uur vertrokken we naar huis.

Reacties van de vormelingen:

Maureen: ik vond het in de Kloosterkapel mooi omdat het weer iets nieuws was en omdat rector Beemster heeft gesproken. En de tuin en de put en de verhalen waren mooi. Sjors: Wat de Blauwe Zuster, zuster Santa, vertelde was mooi. Jair: Ik vond de schilderijen in de genadekapel mooi. Susana: Ik vond het mooi: de Kapel, het bos. Jara : Ik vond de tuin het mooist: lekker in de buitenlucht. Gijs: ik vond de schilderijen en beelden mooi. Chantal: Ik vond het best wel interessant van die Blauwe Zusters. En verder waren er mooie beelden. Eric: ik vond de Kerken mooi want er stonden mooie beelden. Andere reacties: Ik vond 't Putje mooi omdat je je fles kon vullen met gezegend water, en ik vond de film over de Blauwe Zusters mooi. Ik vond de Kruiswegkapellen mooi; alles was heel mooi versierd. Ik vond de kapel met de schilderijen van het leven van Jezus mooi. Ik vond de Kruisberg met Jezus mooi, want het gedenkt de kruisiging van Jezus. Ik vond alles mooi, omdat God heel belangrijk voor mij is, en het heel gezellig was.

Info: www.onzeliievrouwthernood Er is elke dag een Heilige Mis.



Bezoek van Zuster Elvira Maria aan het Vormselproject

De Vormselles van 19 februari j.l. werd bijgewoond door Zuster Elvira Maria.

Zij heeft tijdens de les uitgelegd wat het betekent als je een roeping hebt, en de kinderen mochten na afloop een vraag aan haar stellen.

De les begon met een korte film over zusters in de Verenigde Staten.

Daarna vertelde Zuster Elvira Maria dat het Vormsel ontvangen betekent dat je ja zegt tegen God.

God heeft met iedereen een plannetje, soms komt het erop neer dat je roeping hebt tot het kloosterleven. Het is niet altijd meteen duidelijk, een roeping groeit in jezelf.

Zo'n stap is het Vormsel ook, je wilt bij God en de kerk horen. Dit is een echte keuze (de doop niet, dat regelen je ouders voor je). Je geweten dat spreekt, dat is het eerste contact met God.

Zuster Elvira Maria was altijd met muziek bezig, het was een grote hobby, maar op den duur had ze het gevoel dat er meer was dan muziek, ze voelde een leegte, en toen is ze gaan zoeken. Soms kan het een roeping zijn om te trouwen en een gezin te stichten, maar na een bezoek van zuster Elvira Maria aan een klooster bleef het kriebelen. Ze heeft zelfs in een gesprek met de pastoor gevraagd hoe ze van de gedachte aan het klooster af kon komen. Dat is niet gelukt en uiteindelijk is ze postulante en op haar 34^e zuster in het klooster geworden, toen was de leegte weg. Zuster Elvira Maria doet de was op maandag voor alle zusters, die strijkt ze ook, ze doet de boodschappen en gaat mee naar de dokter als dat nodig is. In de zomermaanden in Rome geeft ze les aan de Universiteit. Het is een heel afwisselend leven.

Er is een contactblad zodat er contact onderhouden kan worden met zusters in andere landen. Een keer per zes jaar komen alle zusters uit alle landen bijeen in Sittard.

De kinderen mochten vragen stellen, een van de vragen was hoe laat de zusters elke dag opstaan.

Dat blijkt al om 5 uur te zijn, op zondag mogen ze uitslapen tot 5.30 uur. Het is wel erg vroeg, maar het went. Het betekent wel dat je vroeg naar bed moet gaan, het laatste gebed is om 20.45 uur afgelopen, en om 22.00 uur ligt iedereen in bed.

Ook werd gevraagd waarom je een zuster moet aanspreken met zuster (omdat ze zusters zijn) en of je je haar moet afscheren als je non wordt.

Het haar hoeft er niet helemaal af, maar als je heel veel haar hebt, past dat niet onder de sluier en moet je je haar kort knippen. Bij sommige ordes, zoals bij de Karmel en Clarissen is het verplicht, maar niet bij allemaal. Een van de kinderen vroeg of zuster Elvira Maria blij is met haar keuze om in het klooster te gaan. Ja, ze was blij met haar keuze, maar ze zei dat je het anders ook niet volhoudt. Je hebt Gods genade nodig om dit werk te kunnen doen.

Op de vraag, of ze wel eens vergeet te bidden, antwoordde ze dat je echt een schema moet hebben en dat ze daarvoor iets vroeger opstaat om de Kruisweg en de Rozenkrans te bidden. Toen ze pas zuster was, vergat ze het soms. Je moet niet te krampachtig met bidden omgaan, je kunt ook Hallo Jezus zeggen als je langs de kapel loopt. God telt niet alle rozenkransen na, je kunt niet alles perfect doen.

Een oproep aan alle kinderen in de parochie die het leuk vinden om te zingen of om muziek te maken!

Mijn naam is Barbara Dogger, ik ben een alleenstaande moeder met twee heel lieve kindjes en vind het leuk om muziek te maken. Ik kom uit een parochie waar drie koren zijn. Bij deze drie koren heb ik altijd met veel plezier gezongen en tevens ook de begeleiding op piano gedaan. Het idee dat een kerk geen kinderkoor heeft kan in mijn ogen niet en dus zijn we gestart met een kinderkoor. Hiervoor kunnen we nog wel wat kinderen gebruiken.

We repeteren elke vrijdagavond in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt van 18:30 tot 19:15 uur.

Je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen, hoe meer kinderen hoe groter het feest!

Je kan je opgeven via onderstaande contactgegevens. Weet je nog niet of je het leuk vindt om te zingen?

Kom dan gewoon een keertje kijken op vrijdagavond om 18:30 uur.

Barbara, barbaradogger@gmail.com, tel 06-24977422



Palmzondag

Op zondag 1 april jl. werd de Palmzondagviering gehouden. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Er wordt herdacht dat Jezus op een ezeltje de stad binnen reed en dat Hij daar werd binnengehaald door een juichende menigte die met palmtakken zwaaide en Hosanna riep.

Aan het begin van de viering liepen de communicanten met versierde Palmpasen stokken in optocht door de kerk en vertelden ze aan de aanwezigen waarom ze Eerste Heilige Communie willen doen.



Nachttocht Heiloo 2012

Ben jij tussen de 11 en 14 jaar?

Hoor je bij een Vormselgroep?

Loop dan mee met de nieuwe nachttocht jr.

Vanuit Egmond lopen we langs de Adelbertusabdij en de Adelbertusakker naar het putje van Heiloo. Drie belangrijke, Heilige plaatsen op loopafstand van elkaar, gewoon 'om de hoek'. Waarom liggen die daar? De antwoorden ontrafelen we tijdens de tocht! Ondertussen geniet je van een prachtige zonsopgang en de natuur die wakker wordt!

Het deelname bedrag voor de nachttocht jr. staat nog niet vast, maar wordt ruim van te voren bekend gemaakt via onze website. Aanmelden en contact: www.nachttocht.nl
Aanmelden kan vanaf enkele weken voor de tocht.

Vrijwilligers gevraagd

We zijn op zoek naar heel veel vrijwilligers. Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk, bij de schoonmaakkploeg of als gastvrouw zou willen werken, dan kunt u mailen naar kerk.werk@live.nl

Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden. Kunt u zingen, geef u dan op bij dscharn@hetnet.nl

Vrijwilligerswerk – leuk en gezellig om te doen!



Voorbereidingen voor de Paaswake



Jeugdchoor



Kinderwerk

Dienstrooster Nicolaaskerk april 2012

Het rooster van de diensten in de Nicolaaskerk kunt u vinden op onze website:

www.rkparochiepurmerend.nl - selecteer dan: *Nicolaaskerk*